

**Maandag 30 maart**

*'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven'  
(Luc. 11:28)(NBV).*

Gelukssleutels (2).

Jezus heeft gezegd dat 'iemand's leven niet afhangt van zijn bezittingen' (Luc. 12:15), maar van zijn manier van leven. Om die reden is het ten eerste altijd verstandig om jezelf te onderzoeken. Kijk eens hoe je je vrije tijd doorbrengt. Na een lange dag zak je al gauw languit voor de buis, maar je zult gelukkiger zijn als je fysiek en mentaal actief bent. Ga wandelen, doe een spelletje met je kinderen, neem tijd voor bijbellezen en gebed, zelfs als je er geen zin in hebt. Willen we Jezus volgen, dan moeten we onszelf verloochenen (zie Luc. 9:23). Ten tweede is het goed om iets voor anderen te doen. De kleinste goeie daad is meer waard dan het meest verheven voornemen. Wil je dus jezelf helpen, help dan anderen. Het zal je niet alleen een beter gevoel geven, maar optrekken met andere mensen die zich hierin uitstrekken houdt je betrokken bij een grotere zaak. De vijand vindt het niet erg als je praat over je geloof... zolang je het maar niet in praktijk brengt! God leert ons echter nooit iets zonder ons een kans te geven het in daden om te zetten. Daarom heeft Jezus gezegd: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.' Ten derde is het ook verstandig om wat geduldiger te zijn. Een man die met de veerboot naar zijn werk ging, ging prat op zijn punctualiteit. Maar op een dag versliep hij zich. Bang voor problemen met zijn baas, racete hij naar de haven en zag de boot op een paar meter afstand van de kade. Hij nam een sprong en kwam op het dek terecht. Lachend zei de kapitein: 'Goeie sprong! Maar als je nog een minuut had gewacht, hadden we aangelegd en had je zo de boot kunnen oplopen.' Haast je niet zo. Neem de tijd. Geduld kan elk probleem overwinnen (Spr. 25:15).

**Dinsdag 31 maart**

*'Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht' (Jes. 40:31)(NBV).*

Meer kracht nodig? Hoop op God!

God vertelt ons meestal niet hoe of zelfs wanneer hij onze gebeden zal beantwoorden. Wat hij wel belooft aan hen die op hem hopen is één ding - kracht. Het woord 'hopen' (of 'verwachten', 'uitzien naar') in dit vers komt van een Hebreeuws woord dat ook 'samenbinden' betekent, zoals dat wordt gebruikt bij het maken van touw. Elk touw begint als een draad, en elke streng die je eraan toevoegt maakt het touw sterker. Elke keer dat je hoopt op de Heer voeg je dus opnieuw een draad aan het touw toe. Je wordt weer een beetje sterker, een beetje beter tegen de dingen opgewassen. Heb je het gevoel dat je vandaag aan een dun draadje hangt? Breng wat meer tijd door met God en met zijn Woord en zie hoe je draadje in een touw verandert. Wachten en hopen is echter niet altijd passief. Soms is het actief, zoals wanneer je een klant bedient en wacht tot hij tevreden de deur uitgaat. (Denk aan het Engelse woord 'waiter', ober.) In dit geval is wachten niet zozeer een positie maar meer een focus.

De bijbel zegt: 'De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt' (Jes. 26:3). Of je nu biddend bij God zit of actief zijn wil uitvoert, je hebt zijn zekerheid dat je kracht vernieuwd zal worden.

Heb je het vandaag helemaal gehad, grijp dan deze drie beloften vast: 1) Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den Heere' (Ps. 27:14)(SV).

- 2) 'Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten' (Ps. 62:6).
- 3) 'Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, zo volgen onze ogen de Heer, onze God' (Ps. 123:2). Heb je meer kracht nodig? Hoop op God.

**Woensdag 1 april**

*'Goed voorbereid standhouden' (zie Efez. 6:13).*

Hoe lang zal deze aanval duren?

De grootte van de prijs bepaalt de hevigheid van de strijd. De vijand kent je zwakke plekken en hij zal je tot het uiterste drijven. Als hij dat doet, vergeet dan niet: 'Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven...' (Jak. 1:12). De 'proef doorstaan' betekent hier dat een overwinning je kwalificeert voor het grotere werk. 'In de beproeving staande blijven' betekent dat je volharding getest wordt. Je moet dus goed voorbereid standhouden. Vraag je je af hoe lang de aanval zal duren? De vorst van het Perzische koninkrijk hinderde Daniël's gebeden 21 dagen lang (Dan. 10:13). Goliath daagde de legers van de Israëlieten veertig dagen en nachten uit (1 Sam. 17). Je vijand is meedogenloos. Dan moet jij het ook zijn. In gebed bijvoorbeeld zal jouw volharding ervoor zorgen dat zijn tegenstand wordt overwonnen. 'Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is' (Hebr. 10:36).

David raakte pas in de problemen met Batseba toen hij het slagveld verliet. Het slagveld is de veiligste plek om te zijn. Blijf daar, vecht door en God zal je te hulp komen. Toen Jozua extra tijd nodig had om zijn vijanden te verslaan, stond de zon stil. God zei: 'Zolang de zon niet onder gaat, ga jij niet ten onder, want dezelfde kracht die de zon staande houdt houdt jou staande.' Is dat niet geweldig?

Jezus genas mensen op verschillende manieren. Tegen sommigen sprak hij, anderen raakte hij aan. Op een dag zei hij tegen tien melaatsen dat ze zich aan de priester moesten tonen. En de bijbel geeft dan als commentaar: 'Terwijl ze gingen werden ze gereinigd' (Luc. 17:14). Ze vroegen zich ongetwijfeld af wanneer en hoe het zou gebeuren. Maar geloof vraagt niet om details, het blijft gewoon gehoorzaam doorgaan en gelooft God voor het juiste resultaat!

**Donderdag 2 april**

*'Doe dan niet als de huichelaars...' (Matt. 6:5)(NBV).*

Wees geen hypocriet.

Jezus is de enige persoon in het Nieuwe Testament die het woord 'hypocriet' gebruikte. En daar is misschien wel een reden voor. Archeologen hebben een stad ontdekt met de naam Sepphoris. Deze stad was gebouwd door Herodes de Grote toen Jezus nog klein was en je kon hem zien liggen vanaf een heuvel bij zijn woonplaats Nazaret. De stad had een reusachtig amfiteater. De acteurs die spelen opvoerden werden hypocrieten genoemd. Ze droegen maskers, zodat het publiek een idee kon krijgen van de verschillende karakters die ze moesten uitbeelden. Aan het einde van de voorstelling deden ze dan hun masker af en kon het publiek ze toejuichen en bejubelen. Hypocriet zijn betekent dus een masker dragen met de bedoeling mensen te imponeren of te misleiden. Oef!

Vervolgens noemt Jezus drie specifieke gebieden waarop we geneigd zijn hypocriet gedrag te vertonen. 1) Bij het geven. 'Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan

niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden...' (Matt. 6:2). 2) Bij het bidden. 'Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (Matt. 6:6). 3) Bij het oordelen. 'Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden... Hoe kun je tegen hen [je broeder of zuster] zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen' (Matt. 7:2-5).

Het woord voor jou voor vandaag is dus - wees geen hypocriet!

### Vrijdag 3 april

'Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was... wierp zich in zee' (Joh. 21:7)(NBG).

#### Overboord voor de Heer!

Nadat de leerlingen de hele nacht hadden gevist en niets hadden gevangen, zei Jezus tegen hen dat ze hun netten maar aan de andere kant moesten uitgooien en ze vingen 153 vissen. Zo werkt dat. Eén woord van hem en plotseling keert alles ten goede.

Dan lezen we: 'Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was... wierp zich in zee' (Joh. 21:7) recht op Jezus af. Merk op dat Petrus moest kiezen: óf zijn vissen achterlaten en naar Jezus toegaan, óf achterblijven en genieten waarvoor hij hard gewerkt had. Het is een test die we allemaal ondergaan als we in ons leven hebben gedaan wat we hadden gepland, als onze netten vol zijn en we het uiteindelijk hebben 'gemaakt'. De uitdaging is: blijven we onze zegeningen bewaken of springen we overboord voor de Heer en geven we ons helemaal aan hem?

Paulus refereert kort aan zijn succesvolle loopbaan: '... van de stam Benjamin... naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk' (Fil. 3:3-6)(NBG). Carrièrewijs kon Paulus in de 'Who's Who'. Maar luister nu naar hem: 'Maar wat voor mij winst was, ben ik... als verlies gaan beschouwen... ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen' (Fil. 3:7-8). Paulus beseftte dat zijn ware identiteit niet in zijn prestaties lag, maar in zijn relatie met Jezus. Voel jij dat ook zo? Die nacht had Petrus waarschijnlijk het gevoel dat hij alles verspeeld had. Maar toen hij de kust bereikte, trof hij Jezus aan, druk bezig vis te bakken! Wat je ook nodig hebt, God heeft het. Wat je ook opgeeft, hij zal het vele malen terugbetalen. Wat je bereid bent achter te laten, bepaalt uiteindelijk wat hij je kan toevertrouwen.

### Zaterdag 4 april

'Met het oog op een tijd als deze' (Ester 4:14)(NBV).

#### De juiste plaats, de juiste mensen.

Ester won een schoonheidswedstrijd, trouwde een koning, woonde in een paleis, ontdekte een complot om het joodse volk uit te roeien en redde hen. Haar verhaal laat zien hoe belangrijk het is op de juiste plaats te zijn en door de juiste mensen beïnvloed te worden. Dus: 1) Waar je vandaag bent is geen toeval. Mordechai, Esters mentor, daagde haar uit

en veranderde haar leven door te zeggen dat ze misschien juist met het oog op een tijd als deze koningin was geworden. Ester was niet van meet af aan van plan koningin te worden, maar toen ze het eenmaal was, moest ze kiezen tussen haar comfort en haar roeping. Een keuze die we allemaal moeten maken. Weet je niet wat je roeping is? Je werk kan je roeping zijn, of je huwelijk, je taken als ouder of je vriendschappen. Je buurt kan je roeping zijn of je vrijwilligerswerk voor de kerk. Eén ding staat vast: wanneer God roept, is het 'jouw tijd'. We zijn geneigd te denken dat we op dit moment a.h.w. aan het watertrappelen zijn, wachtend op een ander tijdstip of een belangrijker kans. Het is echter niet aan jou het moment te kiezen, maar aan God! 'Mijn tijden zijn in uw hand' staat er in Psalm 31:15. 2) God stuurt speciale mensen om ons te leiden. Zonder Mordechai in haar leven had Ester haar roeping misschien wel nooit begrepen. En zonder zijn hulp had ze die misschien ook nooit aanvaard. Wie is jouw Mordechai? Wie kent jou goed genoeg om je te helpen je roeping helder te krijgen? Wie houdt genoeg van jou om tegengas te geven als je afdwaalt, of ondersteuning als je wilt stoppen en omkeren? Geen mens is een mix van alle goede levenseigenschappen; allemaal hebben we onze blinde vlekken en zwakke punten. Dat is waarom God anderen stuurt, en waarom we ze nodig hebben!

### Zondag 5 april

'Geneesheer, genees uzelf' (Luc. 4:23)(NBV).

#### Omgaan met je ongeheelde wonden.

Wist je dat een priester in het Oude Testament niet in Gods huis kon dienen als hij korstjes op zijn huid had door zweren of uitslag? (Lev. 21:20). Waarom niet? Met korsten voldoe je niet. Je kunt niet dichtbij anderen komen, voor het geval ze tegen je opbotsen en het beschermende laagje eraf gaat. Je bent niet op je best omdat de voortdurende pijn je energie kost. Je bent bang om erover te praten voor het geval mensen je afwijzen. Dus draag je een masker, leef je op twee niveaus, word je onzeker en wil je controle houden. En het ergste is dat je zo druk bent met je werk voor God en je zorg voor anderen, dat je geen tijd meent te hebben om voor jezelf te zorgen. Maar de bijbel zegt: 'Geneesheer, genees uzelf.'

Betekent dit dat mensen met problemen niet voor God kunnen werken? Nee, integendeel zelfs. Juist de gebrokenen zijn heel goed in het helen. Maar eerst moet je tijd nemen om genezen te worden. Jezus zei dat wanneer de blinde de blinde leidt ze samen in een kuil vallen (Matt. 15:14). Het is moeilijk om tegen anderen over overwinning te praten als jij zelf met een nederlaag leeft. Het is moeilijk om anderen emotionele genezing te brengen als jij nog steeds met onopgeloste problemen uit je verleden worstelt. Wanneer jij nog bloedt, kun je problemen van mensen niet met hetzelfde soort strijdlustige geloof aan dat je zou hebben als jij jouw probleem al had verwerkt. Is het verkeerd om een verwond hart te hebben? Nee, maar het is verkeerd om er niets aan te doen. Breng daarom tijd met God door en laat hij je heel maken zodat hij je kan gebruiken om anderen effectiever te helpen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*