

Maandag 6 april

'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten'
(Marc. 6:31)(NBV).

Het is tijd om er even tussenuit te gaan.

Lucas schrijft: 'Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken, en toen ze hem gevonden hadden probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: "Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden" (Luc. 4:42-43). Kijk eens naar het leven van Jezus: naar de controle die hij uitoefende, naar de kritiek die hij oogstte en naar de gemeenschap die hij met God onderhield, en volg dan zijn voorbeeld!

Jezus zei nee tegen goede dingen zodat hij ja kon zeggen tegen de juiste dingen. Dat is niet makkelijk. Misschien wil God dat je weggaat van de plek waar je bent, maar blijf jij. Of wil hij dat je blijft en ga jij weg. Hoe kun je dat weten? Trek je terug uit de massa en ontmoet Jezus op een eenzame plek. Dit woord 'eenzaam' wil niet zeggen verlaten, denk eerder aan rustig. Een plek om te denken, te bidden, van God te horen, bij te tanken en je koers te herzien. De duivel haat het om te zien dat jij halt houdt!

Richard Foster wijst erop dat de duivel in de huidige maatschappij inzet op drie dingen: herte, haast en hordes mensen. Als hij ons bezig kan houden met 'veel' en 'druk' zal hij tevreden zijn. Hij implanteert taximeters in ons hoofd. We horen het meedogenloze tik-tik-tik dat ons vertelt snel-snel-snel, tijd is geld, wat weer resulteert in deze rumoerige heksenketel die het menselijk ras wordt genoemd. Jezus echter gaat tegen de stroom in en zegt: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven' (Matt. 11:28). Kom je? Ga je degene volgen die 'zich geregeld terugtrok op eenzame plaatsen om er te bidden'? (Luc. 5:16). Talloze stemmen zullen je vertellen het niet te doen. Negeer ze!

Dinsdag 7 april

'Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt...'
(1 Kor. 2:14)(NBV).

Geestessignalen.

Paulus zegt dat een mens die de Geest niet bezit, niet aanvaardt wat van de Geest van God komt en dat het dwaasheid voor hem is. En dat hij het ook niet kan begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Voorganger Jon Walker schrijft: 'Waarschuwingen van de Geest maken je alert op dreigend gevaar. Een vriend van mij reed op een stoplicht af dat op groen stond toen hij opeens sterk het gevoel kreeg om op zijn rem te trappen. Terwijl hij dat deed, reed een vrachtwagen door rood. Had mijn vriend niet zo direct gehoor gegeven aan zijn impuls, dan was hij wellicht dood geweest. Stoptekens van de Geest zijn als rode vlaggen die aangeven dat je niet verder kunt. Ik had vroeger een hond die gewend was aan de riem te lopen en als ik hem dan meenam naar een veldje in de buurt om te rennen, hoefde ik alleen maar nee te zeggen als hij bij een plek kwam waar hij niet mocht komen. Hij had niets verkeerd gedaan en mijn waarschuwing was dan ook geen berisping; het was een waarschuwing voor zijn eigen bescherming. De timing van de Geest is God die je vertelt dat de tijd nog niet rijp is. Tijdens mijn studie kon ik via de universiteit met korting een computer kopen. Toen ik mijn ingevulde papieren inleverde, zeiden ze me echter dat de actie voorbij was. Ik was erg boos op God. Twee maanden later kwam de universiteit met een nieuwe aanbieding die verbeterde modellen bood met software die twee maanden

geleden nog extra had gekost. Het hele pakket was goedkoper dan het vorige. Waaruit maar weer blijkt dat God weet wat hij doet!

Wees gevoelig voor de signalen van de Geest. Vertrouw erop dat Gods Geest je leidt in de grote en kleine beslissingen van je leven. Houd een lijst bij van alle keren dat hij je een seintje heeft gegeven. Dat zal je gevoelig maken en je besluit om te gehoorzamen versterken. Vergeet niet dat Gods aanwijzingen altijd in lijn zijn met zijn woord; zelfs wanneer zij niet in lijn zijn met jouw ideeën.

Woensdag 8 april

'Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden' (Fil. 4:12)(NBV).

Leren tevreden te zijn (1).

Soms betekent tevreden zijn: 1) Leren met minder gelukkig te zijn. Een veeleisende baas besloot een paar dagen in een klooster door te brengen. 'Ik hoop dat uw verblijf gezegend zal zijn,' zei de monnik die hem naar zijn cel bracht. 'Als u iets nodig hebt, laat u het dan weten. We zullen u leren hoe u zonder kunt.' Geluk is niet krijgen wat je wilt, het is genieten van wat God je al gegeven heeft. Paulus zei dat hij had geleerd tevreden te zijn, 'overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:12-13). 2) Jezelf eraan herinneren dat het erger had gekund. Snoopy lag op Thanksgiving in zijn hondenbak te mopperen dat hij alleen maar hondenbrokken had, terwijl alle mensen binnen aan de kalkoen met jus en pompoentaart zaten. 'Het had natuurlijk nog erger gekund,' bedacht hij ten slotte, 'ik had ook als kalkoen geboren kunnen worden.' Jezelf eraan herinneren dat het nog erger had gekund, kan een krachtig middel zijn om tevredenheid op te wekken. 3) Begrijpen dat wat je zoekt iets geestelijks is en niet iets materieels. Paulus zegt dat we moeten oppassen voor hebzucht omdat hebzucht afgoderij is (zie Kol. 3:5). Ons probleem is niet alleen dat we meer willen, maar dat achter al ons verlangen ten diepste een verlangen ligt naar God. Zoals Augustinus al zei: 'Onze zielen vinden nooit rust totdat ze rust vinden in U.' Waarom zou God toestaan dat we ons thuis voelen als deze wereld ons thuis niet is? Onze ontevredenheid kan, als wij het toelaten, onze geestelijke honger scherpen waardoor we gaan bidden: 'laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' (Matt. 6:10).

Donderdag 9 april

'Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden' (Fil. 4:12)(NBV).

Leren tevreden te zijn (2).

Michael Drosnin schreef een boek over een man die meer rijkdom wilde. Hij bouwde daarom een van de grootste financiële imperiums van zijn tijd. Hij wilde meer plezier, daarom telde hij geld neer voor de aantrekkelijkste vrouwen die je maar kon krijgen. Hij wilde meer avontuur, daarom vestigde hij snelheidsrecords in de lucht. Hij bouwde en bestuurde het meest unieke vliegtuig ter wereld. Hij wilde meer macht en verwierf zich een politieke achterban die de jaloezie van senatoren opwekte. Hij wilde meer glamour en had filmstudio's in bezit en ging uit met sterren. Drosnin vertelt vervolgens hoe het leven van de man eindigde:

Het was een excentriek, één-been-in-het-graf type. Een uitgeteerd geraamte van 1.80 met een gewicht van nog geen 55 kilo. Met een dunne, onverzorgde baard tot op zijn ingevallen borst en met afzichtelijk lange, grotesk gekrulde, gele vingernagels. De tanden die hij nog

had, waren zwarte, verrotte stompjes. Er groeide een tumor uit de zijkant van zijn hoofd... overal zag je littekens van naalden... Howard Hughes was een verslaafde. Een verslaafde miljonair.'

Dit is dus de vraag: 'Als Hughes er nog één deal had uitgekregen, nog één miljoen meer had gemaakt en nog één kick had beleefd, was het dan genoeg geweest? De illusie van dankbaarheid is dat we het méér ervaren als we er méér van krijgen! Maar het is niét waar, laat je een kind alles krijgen wat het wil, dan dood je zijn initiatief en dooft zijn gevoel van dankbaarheid en tevredenheid. Is het niet apart dat de man die tevreden kon zijn onder alle omstandigheden, ook schreef: 'Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Jezus Christus, verlangt' (1 Tess. 5:18). Je wordt niet vanzelf een dankbaarder of tevredener mens, maar je kunt er wel voor bidden en je hart ervoor openen.

Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag

'Hij heeft ons door Christus met zich verzoend' (2 Kor. 5:18)(NBV).

Dank God voor het kruis!

Tim Miller schrijft: 'Mijn negenjarig dochtertje Jennifer keek uit naar onze vakantie met het gezin. Maar ze werd ziek en in plaats van een lang verwachte dag in Sea World werd het een nachtelijke serie CT-scans, röntgenfoto's en bloedtesten in het ziekenhuis. Tegen de ochtend zei de arts tegen mijn uitgeputte kleine meisje dat er nog één test nodig was, een lumbaal punctie. Dat zou pijn gaan doen, zei men. De dokter vroeg toen of ik erbij wilde blijven. Ik knikte. Ik wist dat ik Jennifer niet alleen kon laten tijdens dit nare gebeuren. De dokter vroeg Jennifer vriendelijk om haar kleren uit te trekken. Ze keek naar me, nog zo onschuldig en een beetje preuts, als om te bevestigen dat het goed was. Ze lieten haar zich opkrullen als een bal. Ik begroef mijn gezicht in het hare en hield haar dicht tegen me aan. Toen de naald erin werd gestoken, huilde Jennifer. Terwijl de snijdende pijn toenam, snikte ze regelmatig 'papa, papa, papa.' Steeds nadrukkelijker. Alsof ze zei: 'papa, alsjeblieft kun je er niks aan doen?' Mijn tranen vermengden zich met die van haar. Mijn hart brak, ik voelde me misselijk. Omdat ik van haar hield, liet ik haar door de meest pijnlijke ervaring van haar leven gaan. Tijdens die lumbaalpunctie gingen mijn gedachten naar het kruis. Wat een onuitsprekelijke pijn hebben de Zoon én de Vader geleden; voor óns!'

Maar vanwege het kruis van Christus is er voor ons a) verzoening: 'Hij heeft ons door Christus met zich verzoend'; b) wedergeboorte: 'als mensen die opnieuw zijn geboren' (1 Petr. 1:23); c) opstanding: 'Iedereen die... [in hem] gelooft... zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken' (Joh. 6:40). Dank God voor het kruis!

Zaterdag 11 april

'... wedergeboren tot een levende hoop...' (1 Petr. 1:3)(NBG).

Jezus overwon de dood voor jou! (1).

Ernest Becker schreef een boek met als titel 'The Denial of Death' ('De ontkenning van de dood'). Hij zegt in het boek dat we in ons leven de waarheid dat we sterfelijk zijn ontkennen, vermijden en onderdrukken, en toch vroeg of laat allemaal sterven. Hij noemde het de reden voor ons harde werken, onze verslaving aan goedkeuring en onze obsessie met geld en zekerheid. Becker publiceerde zijn boek in 1974. Het kreeg enthousiaste kritieken, hij won de Pulitzer Prijs en werd beroemd. Datzelfde jaar ontdekte hij dat hij kanker had. Datzelfde jaar keerde hij zich tot God. En datzelfde jaar stierf hij.

Men zegt dat de Amerikaanse staat Arizona de grootste instelling ter wereld heeft voor het invriezen van lijken. Voor een flink bedrag kan je bloed worden gevuld met

antistollingsmiddel en kan je lichaam worden ingevroren en opgeslagen in een capsule van vloeibaar stikstof bij een temperatuur van 160 graden onder nul, totdat je later weer kan worden opgewarmd. Tegen die tijd kan geavanceerde medische technologie alle ziekten genezen waaraan je mogelijk bent overleden. Je kunt dan weer opnieuw leven. Of, als je niet gaat voor de koude optie, biedt een ander bedrijf 'eeuwigheid in een presse-papier'. Voor een klein bedrag wordt je DNA voor 10.000 jaar in een doosje gedaan. Zo kun je op elk gewenst moment weer gekloond worden. Ze bieden je ook een niet-goed-geld-terug-garantie aan met een looptijd van 10.000 jaar. Je vraagt je trouwens wel af wie dat geld zou moeten innen als het fout gaat. John Ortberg schrijft: 'Wij proberen op meer subtiële manieren de dood te slim af te zijn: gezondheidsclubs, huidcrèmes, plastische chirurgie, nieuwe diëten, een warmer klimaat, betere medicatie, knappere artsen en ga zo maar door. Misschien zal de wetenschap ons helpen voor eeuwig te leven, net als het tandeloze, kale, geheugenloze Struldbrugs volkje uit Gullivers reizen.' Wees blij. Jezus heeft de dood overwonnen en zijn opstanding stond borg voor de jouwe. 'Door de opstanding van Jezus Christus... wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis' (1 Petr. 1:3-4)(NBG).

Zondag 12 april - Eerste Paasdag

'... wedergeboren tot een levende hoop...' (1 Petr. 1:3)(NBG).

Jezus overwon de dood voor jou (2).

'Mount Auburn', Amerika's eerste begraafplaats was zo mooi dat het een toeristische topattractie werd in Boston. Toen Central Park in New York werd aangelegd, werd het gemodelleerd naar Mount Auburn. Onder het motto: 'dat willen wij ook, maar dan zonder de graven!' Wij willen steeds maar alles hebben, maar dan zonder de graven. Maar dat lukt ons niet. We zijn maar een hartslag van de eeuwigheid verwijderd. Twee waarheden die je daarom in gedachten moet houden:

- 1) God heeft je op deze aarde gezet met een speciaal doel. Heb je dat al gevonden? Wijd je je leven er al aan en laat je elk moment meetellen? Paulus deed dat wel en hij schreef: '... het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien' (2 Tim. 4:6-8).
- 2) Wanneer je Christus kent als je Verlosser, heb je het beste nog te goed. Men zegt dat D.L. Moody op zijn sterfbed plotseling rechtovereind ging zitten en zijn armen opende alsof hij iets schitterends omhelsde. Hij verklaarde dat de aarde terugweek en de hemel dichtbij was en dat het zijn kroningsdag was. Zo te kunnen sterven! Je hoeft niet bang te zijn voor de dood, want Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' (Joh. 11:25-26). Geloof het, het is waar!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*