

**Maandag 13 april - Tweede Paasdag**

*'Moge uw hart verlicht worden...'* (Efez. 1:18)(NBV).

God zien in je omstandigheden.

In een crisis verlies je al gauw perspectief. Het overkwam de leerlingen van Jezus op de weg naar Emmaüs. Ze waren teleurgesteld door zijn dood. En 'terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden' (Luc. 24:15-16). Wanneer jij je ogen afwendt van Jezus, ga je je over bepaalde zaken machteloos voelen. Dr. Michael Youssef zegt: 'Bij een flinke crisis ben ik zo iemand die het niet meer helder ziet. Ik neem niet meer zuiver waar. Mijn gedachten draaien in een kringetje rond. Vaak sluit ik de mensen die me kunnen bevrijden juist buiten, net als deze twee discipelen. Hun beeld van de man die nota bene naast hen liep en met hen sprak, was vertroebeld. Degene over wiens dood ze rouwden, leefde. Maar zij beseften het niet omdat ze zich op het verkeerde richtten.'

Alles veranderde echter op het moment dat ze hem herkenden. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem... De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood' (Luc. 24:33-35). 'Meteen' staat er. 'Ter zelfder ure' zegt de Statenvertaling. Binnen het uur van vrees naar moed, van pijn naar vreugde en van wanhoop naar hoop. En dat is het verhaal van Pasen. Hoe slecht de zaken er ook voor staan, wanneer jij je ogen vestigt op Jezus zal hij je vullen met hoop. Daarom schrijft Paulus: 'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft' (Efez. 1:18).

**Dinsdag 14 april**

*'... leer van mij... dan zullen jullie werkelijk rust vinden'* (Matt. 11:29)(NBV).

Leren als Jezus te leven.

Het zal je opvallen dat Jezus geen last van faalangst had zoals wij. Dat komt omdat hij zich nooit inliet met de gedachte dat hij iets niét kon wat hij volgens de belofte van zijn Vader wél kon. Ook leed hij niet aan angst om gebrek te lijden. Hoewel hij een eenvoudig leven leidde, kon hij zichzelf en een heel team om hem heen bedruipen. Hoe deed hij dat? Hij bad veel en bleef in de pas lopen met zijn hemelse Vader. Daarom wist hij hoe je vissen moest vangen als ze niet beten of hoe je je benodigde belastinggeld (ja, Jezus betaalde zijn belasting!) kon vinden in een vissenbek. Nu zal God niet op dezelfde manier in jouw behoeften voorzien, maar hij heeft wel beloofd om voor je te zorgen (zie 1 Petr. 5:7). Vandaag zegt Jezus tegen je: 'Kom naar mij... leer van mij... dan zullen jullie werkelijk rust vinden' (v. 28-29).

Stress komt voort uit onze behoefte alles van tevoren te willen weten, controle te willen hebben. Zelfs nadat we hebben gebeden en onze situatie schijnbaar aan God hebben overgegeven, ontwikkelen we een 'back-up plan', voor het geval hij de dingen niet afhandelt zoals hij het volgens ons zou moeten doen. Doe jij dat? Je zet toch geen geld op de bank om er vervolgens de hele nacht over wakker te liggen? Heb ten minste ook zoveel vertrouwen in God. Elke keer dat die neerwaartse hoe-wat-wanneer-en-waar spiraal weer bij je begint, moet je hem proberen stop te zetten en aan God terug geven. Niet aan de kleine God in jouw ogen, maar aan de grote God wiens cv voor zich spreekt, wiens trouw nooit faalt en die het recht verdiend heeft jou te vragen: 'Is ook maar iets voor mij onmogelijk' (zie Gen. 18:14). Met andere woorden: leer te leven zoals Jezus.

**Woensdag 15 april**

*'Jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen'* (Matt. 6:4)(NBV).

Je zult worden beloond.

Dr. Tony Campolo schrijft: 'Ik ken een man die ervan houdt zijn geld te gebruiken om mensen te helpen die er nooit achter zullen komen dat ze het van hem kregen. Toen ik hem vertelde over een student die voorganger hoopte te worden maar om financiële redenen met de opleiding moest stoppen, nam hij contact op met de school en zorgde ervoor dat de rekeningen van de student werden betaald. Die student werd een van de beste predikers van mijn kerkgenootschap. Onder zijn leiderschap zijn talloze mensen christen geworden. Duizenden zijn beïnvloed door zijn preken en hij is er nooit achtergekomen wie voor het geld gezorgd heeft! Wie zat erachter? Een man met middelen en met het verlangen iets te doen wat zou voortleven. Het verbaast me dat niet meer mensen dit doen. Veel mensen stoppen hun geld weg en als ze sterven, laten ze het na aan mensen die het niet echt nodig hebben. Wat een verspilling. Ze hadden voor zoveel levens iets kunnen betekenen.'

Een verloren kans om te geven is een verloren kans om te ontvangen. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je er namelijk openlijk voor belonen. Stel je voor hoe het zal zijn op de dag van het laatste oordeel wanneer God iemand die jij anoniem geholpen hebt, vertelt dat jij die weldoener was. Er zullen beloningen worden uitgedeeld aan mensen die zich niet eens zullen herinneren waarvoor ze eer ontvangen, zoals voor een telefoontje dat iemand een baan verschaftte, voor het betalen van iemands energierekening, voor een bemoediging van iemand die in de put zit of voor een tas boodschappen bij iemand op de stoep. En zelfs als de mensen die van jouw vriendelijkheid hebben geprofiteerd, het zijn vergeten, dan onthoudt God het. Hij legt het vast en beloont. Jezus heeft gezegd dat als je iemand alleen maar een beker koel water te drinken kan geven, je beloond zult worden (zie Matt. 10:42).

**Donderdag 16 april**

*'Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig'* (Gen. 26:12)(NBV).

Ga verstandig met je geld om.

Over geld leert de bijbel ons dat we:

- 1) een appeltje voor de dorst moeten bewaren: 'Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkanselt hem' (Spr. 21:20). Leer binnen je middelen te leven en leer je kinderen hetzelfde te doen. Misbruik je creditcard niet maar herinner je eraan dat je ook heel goed kunt leven zonder het meeste waarmee adverteerders leuren. Bid voor je iets nieuws koopt. Dat je bank je lening goedkeurt wil nog niet zeggen dat het wijs is of dat God de uitgave goed keurt. 'Alle boten gaan met het tij omhoog en ook weer omlaag.' Jozef instrueerde de farao om al het voedsel in de goede jaren te verzamelen... Uit die voedselvoorraad kon het land dan putten in de zeven jaren hongersnood' (zie Gen. 41:35-36). Leef aan de hand van het Jozefprincipe en spaar.
- 2) moeten zaaien in tijden van hongersnood. De bijbel zegt: 'Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Kor. 9:6). Heb je het op dit moment niet breed? Houd je niet in uit angst dat je niet genoeg hebt. Geef God wat zaad om mee te werken en hij zal voor een oogst zorgen op het moment dat je het nodig hebt. Gods vermogen om te

voorzien wordt niet beperkt door de wereldeconomie. Doe wat Isaak deed: 'Eens brak er in het land hongersnood uit... Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de Heer zegende hem' (Gen. 26:1,12-13). Door wie werd Isaak gezegend? Door de Heer! Wanneer God je vraagt te geven, geef dan in geloof, in het vertrouwen dat je op de juiste tijd, op de juiste manier en op de juiste plek zult ontvangen!

#### Vrijdag 17 april

'... hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan' (Pred. 2:21)(NBV).

#### Wat is de restwaarde?

In de zakenwereld hebben we het over restwaarde. Het is je nettowinst, je minimum beloning.

Hier is een waarheid die je moet weten vóór ze je overlijdensakte tekenen, je begrafenisdienst regelen en bloemen op je graf leggen: leef je voor jezelf en mis je Gods doel voor je leven, dan is de restwaarde de investering niet waard. Salomo schrijft: 'Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte...' (Pred. 2:20-21). Of zoals de auteur John Capozzi schrijft: 'De baas die elke dag werkt van 7 tot 7 zal heel succesvol zijn. En ook een dierbare herinnering zijn voor de volgende echtgenoot van zijn vrouw.'

De dag komt waarop alles wat je zo graag wilde hebben en waarvoor je je zo hebt ingespannen er helemaal niet meer toe doet. Je cv en goeie baan zullen mensen niet langer imponeren. Het zal niemand een zorg zijn wat voor kleren je droeg of wat voor auto je reed, afgezien van je familieleden die ze nu van plan zijn te dragen, te rijden of te verkopen. Als je verstandig bent, dan probeer je dit leven te verlaten met een restwaarde die drie dingen inhoudt: a) voldoening, omdat je je door God gegeven taak op aarde volbracht hebt; b) voorspoed, gemeten in termen van eeuwige beloningen, geen tijdelijke; c) vaste zekerheid omdat je Jezus kent als je Verlosser. Dit is de enige restwaarde die de moeite waard is om voor te leven.

#### Zaterdag 18 april

'Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang' (Spr. 18:9)(NBV).

#### Succes op je werk (1).

God is niet alleen geïnteresseerd in wát voor werk je doet, maar ook hóe je het doet. Je toekomstperspectief wordt namelijk bepaald aan de hand van je werkethiek. Laten we de komende dagen eens kijken naar een aantal werkhoudingen vanuit het boek Spreuken. Wil je Gods zegen ervaren, dan kun je sommige beter vermijden en andere aanleren. Luiheid. 'Ik liep over het veld van een luiaard... Alles was overwoekerd door onkruid... de muur lag in puin. Ik... trok er lering uit... nog even slapen, nog een beetje rusten... armoede overvalt je als een struikrover...' (Spr. 24:30-34). Luiheid produceert gebrek zo zeker als een dief je berooft. De bijbel zegt dat lui mensen uitstellers zijn. 'Nog even slapen, nog een beetje rusten.' 'Morgen doe ik het,' zeggen ze, maar morgen komt nooit. Lui mensen zijn ook duur in het onderhoud. 'Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.' Ze klagen en lopen de kantjes ervan af, ze duperen het bedrijf en veroorzaken problemen. Ook zijn het weglopers. Ze lopen weg voor de klus geklaard is.

'Een luie jager vangt nooit wild' (Spr. 12:27). Hij jaagt op het wild maar zal het niet bereiden. Zijn leven bestaat uit onafgemaakte projecten: half afgebouwde kasten, half geleverde kamers, half opgeruimde garages. Komt het je bekend voor? En dan zijn het ook nog eens meesters in uitvluchten. 'Een luiaard zegt: 'Buiten loopt een leeuw, die zal me verscheuren' (Spr. 22:13). Als hij geen geloofwaardige uitvluchten meer heeft, neemt hij zijn toevlucht tot de belachelijke. 'Vanwege de naderende winter laat de luiaard het ploegen na' (Spr. 20:4)(HB). 'Wil je me ziek hebben, met dit weer aan het werk?' Of als het warm is: 'Het is veel te mooi weer om aan het werk te gaan!' Wat voor werk je ook doet, doe het plichtsgetrouw en zorgvuldig. Als je lui bent, komt er niets positiefs uit je handen. Laat dat niet gebeuren.

#### Zondag 19 april

'Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs' (Spr. 6:6)(NBV).

#### Succes op je werk (2).

Als het gaat over werkethiek 'ga dan naar de mieren, kijk hoe ze werken en word wijs.' Deze superijverige beestjes leren ons waardevolle levenslessen. Drie dingen vallen op:

- 1) 'Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning' (Spr. 6:7). Niemand hoeft hem 's morgens zijn bed uit te krijgen of hem ertoe aan te zetten in beweging te komen. Niemand overziet zijn werk of verlangt kwaliteit van hem. Niemand hoeft zijn werken in te delen of ervoor te zorgen dat hij op tijd begint, een hele dag vol maakt, zijn steentje bijdraagt en niet voortijdig weggaat. Hij is gemotiveerd uit zichzelf en wordt gedreven door zijn eigen hoge maatstaven, niet door regels en voorschriften of door de angst ontslagen te worden.
- 2) 'Ze halen in de zomer voedsel binnen, leggen in de oogsttijd een voorraad aan' (Spr. 6:8). Terwijl verder iedereen loopt te klagen over de hitte (het weer, de economie, de politiek, enz.), is de hardwerkende mier gewoon bezig zich op de toekomst voor te bereiden. Later, als de temperatuur in de oogsttijd wat aangenamer is geworden, blijft hij verzamelen. Hij werkt en slaat geen acht op de omstandigheden. En terwijl anderen dan worstelen om het hoofd boven water te houden, geniet hij volop van de vrucht van zijn werk. 'Kijk en leer ervan', is Gods advies.
- 3) De mier is geen ongeorganiseerde lanterfanter die doelloos rondzwalkt, op zoek naar iets om te doen. Nee, hij weet precies wát hij moet doen en waar en hoe. Hij is doelgericht, geconcentreerd, vastbesloten en niet te stoppen. Een goeie mier houdt je niet tegen! 'Kijk... en word wijs.' Zie je geen perspectief meer in je werk? Zolang je deze baan nog hebt, kun je je werk beter 'van harte doen, alsof het voor de Heer is' (Kol. 3:23). Bewijs jezelf op de plek waar je zit en God brengt je naar iets beters.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*