

Maandag 4 mei

'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen' (Matt. 5:16)(NBV).

Laat je licht schijnen.

Een automobilist wordt op de voet gevolgd door een vrouw die haast heeft. Hij komt bij een kruispunt en wanneer het licht op oranje springt, trapt hij op de rem. De vrouw achter hem ontploft bijna. Ze toetert, vloekt en tiert en gebaart met haar vinger. Terwijl ze zo raast en tekeergaat, tikt er iemand op haar raampje. Tot haar schrik ziet ze opeens een politieagent. Hij vraagt haar de auto uit te komen en neemt haar mee naar het bureau. Daar wordt ze gefouilleerd, worden haar vingerafdrukken afgenomen waarna ze in een cel wordt gezet. Na een paar uur wordt ze weer vrijgelaten en krijgt ze haar spullen terug. De beambte zegt: 'Het spijt me heel erg van deze vergissing, mevrouw. Ik reed achter u toen u aan het toeteren was en rare gebaren maakte en van alles riep. Ik zag de 'WWJD' bumpersticker, de 'ChooseLife' kentekenplaat, de 'Volg me naar de zondagsschool' sticker en het vredesembleem op uw kofferbak. Ik nam daarom automatisch aan dat u de auto gestolen had.' Kennelijk volgde hij een christen die er als volgeling van Christus niet zo heel veel van bakte.

De wereld knapt af op mensen met christelijke bumperstickers, christelijke boeken, christelijke radio en tv-zenders, christelijke sieraden om hun nek, christelijke kindersfilms, christelijke tijdschriften, maar zonder het leven van Jezus in hun botten of de liefde van Jezus in hun hart. Wat is het antwoord? 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.'

Dinsdag 5 mei

'Neem daarom de wapenrusting van God op...' (Efez. 6:13)(NBV).

Weten met wie we te doen hebben.

Ondanks het feit dat er in Samaria een grote geestelijke opwekking aan de gang was, was Simon de tovenaer nog steeds 'aan het werk'. 'Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten' (Hand. 8:11). Hoe gaan de apostelen hiermee om? Gaan ze het uit de weg? Leven ze vreedzaam samen met het kwaad? Nee, ze confronteerden hem met de aanspraken van Christus en zeiden: 'Toon berouw... smeeke de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven' (v. 8:22). En dat deed Simon. Een goede arts identificeert eerst de kwaal voordat hij hem behandelt. De krachten van de boze om ons heen zijn reëel en we moeten weten hoe we ze moeten aanpakken. Denk aan de bezeten man die in de grafspelonken in het gebied van de Gerasenen woonde en door Jezus werd genezen. De geesten die in hem huisden deden twee dingen die het vermelden waard zijn. Ten eerste introduceerden zij zich als 'Legioen... want we zijn met velen' (Marc. 5:9). Een legioen was een goed getrainde, goed uitgeruste divisie van het Romeinse leger die haar orders ontving van de keizer. Ten tweede 'smeekten zij Jezus dringend om hen niet uit deze streek te verjagen' (v. 10). Zij hadden daar namelijk een bolwerk gevestigd. Kun je hier een geestelijke parallel zien? Je kunt geen geestelijke gevechten aangaan met vleselijke wapens en dan maar hopen dat je wint. Satan de schuld geven van al je problemen is een uitvlucht, maar verzúimen hem aan het werk te zien in je situatie maakt je krachteloos.

Wil je de strijd aangaan en winnen, dan moet je weten met wie je te doen hebt. Je moet in staat zijn verder te kijken dan het voor de hand liggende en de werkelijkheid erachter zien! Je hebt te maken met 'hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen'. Neem daarom de wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad' (Efez. 6:12-13).

Woensdag 6 mei

'Een Samaritaanse vrouw kwam water putten...' (Joh. 4:7)(NBV).

Vertel iemand over Jezus.

Johannes schrijft: 'Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.' Na vijf mislukte huwelijken is al haar vertrouwen weg en haar eigenwaarde nul komma nul. Ze benadert Jezus daarom behoedzaam. Steen voor steen haalt hij de muur neer waarachter zij zich schuil houdt. Wanneer hij dóórbreekt, loopt ze compleet veranderd weg. Wat een contrast: een hoofdstuk eerder kwam Nicodemus, een religieus leider, bij Jezus gedurende de nacht. Wat erop wijst dat hij niet het risico wilde lopen met hem gezien te worden. Nadat Jezus tegen hem gezegd heeft dat hij opnieuw geboren moet worden, zegt hij ook: 'Wie oprecht handelt zoekt het licht op' (Joh. 3:21). Op dat moment moet Nicodemus een keus maken. Waaruit we drie dingen kunnen leren:

- 1) Christus ziet iets in je wanneer anderen het niet zien. 'Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen' (Luc. 15:2). Ze hadden wel gelijk! Deze vrouw was de eerste persoon aan wie Jezus zich als Messias introduceerde. Waarom deed hij dat niet toen hij zijn leerlingen riep, Johannes doopte, de tempel reinigde, zijn eerste wonder deed of Nicodemus ondervroeg? Omdat Jezus je niet beoordeelt op je verleden maar op je potentieel.
- 2) Christus zal je veranderen en je vervolgens gebruiken om anderen te veranderen. Het bijzondere was dat zij de eerste persoon was die het evangelie in Samaria bracht. 'Veel Samaritanen kwamen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw' (Joh. 4:39).
- 3) Christus hoeft niet te worden verdedigd, alleen maar te worden geïntroduceerd. 'Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is' (Joh. 4:41-42). Vertel vandaag iemand over Jezus.

Donderdag 7 mei

'U hebt gehoord hoe standvastig Job was...' (Jak. 5:11)(NBV).

Opnieuw beginnen!

De vier levende wezens in het boek Ezechiël hebben vier gezichten: dat van een leeuw, een adelaar, een mens en een stier. Het laatste gezicht, dat van de stier, spreekt van volharding en toewijding. De stier is een zwoeger. Hij ploetert van de vroege ochtend tot de late avond. Zet hem in een stal, voer hem en de volgende dag zwoegt en ploetert hij tot de taak af is. Hij weigert te stoppen. Kijk naar Job. Hij woont de begrafenis van zijn tien kinderen bij, raakt zijn vermogen en zijn gezondheid kwijt, terwijl hij luistert naar een vrouw met een tong scherp genoeg om de heg mee te knippen. Maar ondanks al haar harde woorden loopt hij niet weg. Leer van hem! 'U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf.' Job richtte zich op het einddoel, niet op de directe omstandigheden. Ons probleem is dat we alles nú willen hebben. Een reclamebord heeft als opdruk: 'Antiek, gemaakt terwijl u wacht.' Maar zo werkt het leven niet!

Er zijn tijden waarop weggelopen goed lijkt, een nederlaag onvermijdelijk en je terugtrekken de enige optie. De vraag is hoe je met deze tijden omgaat. David Ben-Goerion merkte eens op: 'Moed is een speciaal soort kennis; de kennis hoe te vrezen wat gevreesd moet worden en hoe niet te vrezen wat niet gevreesd hoeft te worden. Vanuit deze kennis komt een innerlijke kracht die ons inspireert om door te gaan wanneer we te maken hebben met grote problemen. Wat onmogelijk kan lijken is vaak mogelijk met moed.' Wat je ook

vandaag voor problemen hebt, put uit Gods genade en blij proberen. Bergen lijken alleen maar hoog vanuit het dal gezien. De weg naar succes gaat omhoog; verwacht geen snelheidsrecords te breken. Wat je moet proberen als al het andere is mislukt, is opnieuw beginnen!

Vrijdag 8 mei

'Maak er ernst mede u wél beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider...'
(2 Tim. 2:15)(NBG).

Sterk je geest door middel van de bijbel.

Ons lichaam werkt niet optimaal zonder adequate oefening; onze geest ook niet! Loop je wel eens opnieuw de trap op om je te kunnen herinneren waarom je in eerste instantie naar beneden liep? Zijn namen, getallen en afspraken die je vroeger moeiteloos kon onthouden steeds moeilijker te onthouden? Vraag je je soms af of je de grip kwijtraakt? Artsen zeggen dat geestdodende uren voor de tv (iets wat intellectuele prikkeling en inspanning vermijdt) vaak resulteren in het slinken van de capaciteit van onze geest, inclusief ons geheugen. Experts in hersenfitness verzekeren ons dat onze hersenen niet oud worden van te hard werken, maar van nauwelijks werken. 'Hersenplasticiteit' - het vermogen van onze geest om flexibiliteit te bewaren of te herwinnen - is een kwestie van oefening. Als je je geest gewoon laat 'vegeteren' en niet aan het werk zet met beschouwend lezen, rationeel denken, intelligente analyses en conversaties, dan verliest deze zijn plasticiteit en wordt oud, ongeacht je leeftijd. Aan de andere kant, als je je geest regelmatig prikkelt, wordt je geest jonger naarmate jij ouder wordt (het probleem is niet hoe oud je hersenen zijn, maar hoe oud je denken is). Het volgende is een geweldige manier om je geest te versterken: 'Maak er ernst mede u wél beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.' Het woord 'maak er ernst mede' in de Griekse tekst betekent je mentaal inspannen, je geest ertoe aanzetten Gods woord te bestuderen. Laat je geest werken, als een arbeider! God belooft dat als jij dagelijks mediteert over zijn woord je zult worden 'als een boom, geplant aan waterstromen.' Dat je 'op tijd vrucht draagt' en 'dat je bladeren niet verdorren' (Ps. 1:3). Laat je geest niet verdorren, train hem en oefen hem door de bijbel te bestuderen.

Zaterdag 9 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (1).

Elke keer als God iemand 'een man naar zijn hart' noemt, is het raadzaam die persoon goed te bestuderen. Laten we eens kijken naar het leven van David.

Hij begon eenvoudig maar eindigde spectaculair. David begon als schaapherder en eindigde als koning. De kans dat zoiets zou gebeuren was bijna nihil. In die tijd stonden herders zo laag aangeschreven dat ze niet eens mochten getuigen bij een rechtbank. Hun woord werd niet betrouwbaar geacht. Toch schreef David uiteindelijk de meest bekende, meest gelezen en geliefde psalmen aller tijden. Wanneer jij God in je leven uitnodigt, wist hij de nadelen van je verleden uit en herschrijft je toekomst. Maar jij moet kiezen wat hij voor je gekozen heeft. Er is een interessant contrast tussen Paulus en David. Paulus leefde erop los voordat hij Christus ontmoette en leidde vervolgens een voorbeeldig leven. David werd koning op zijn dertigste, maar had gedurende zijn 40 jaar als leider een aantal behoorlijke missers. Wat kunnen we hieruit leren? 1) Oordeel niet overhaast. Pas als God

zegt dat het voorbij is, is het voorbij. Davids verhaal is een waarschuwing voor de overtreder, een berisping voor de hoogmoedige, een getuigenis van de rechtvaardigheid van God die niet zal toestaan dat we ermee wegvaren zonder enige gevolgen, en een getuigenis van zijn liefde die ons nooit zal loslaten. 2) God kan er iets goeds uit voort laten komen. Hij kan elke ervaring die je hebt meegemaakt, zowel positief als negatief, ten goede laten uitwerken, hetzij voor jou, hetzij voor anderen. Wanneer jij probeert Gods doelen te realiseren ondanks je fouten, zal hij alles laten meewerken ten goede (zie Rom. 8:28).

Zondag 10 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (2).

David was al in zijn tienerjaren tot koning gezalfd, maar besteeg de troon pas toen hij dertig was. Je vindt hier een patroon:

- 1) God roept de mens. Hoewel hij niet werd gewaardeerd door zijn familie en werd vergeten door Samuël, koos God David uit. Hij koos ook Debora uit om het land te leiden in een door mannen gedomineerde maatschappij. Probeer niet langer God te begrijpen en vergelijk jezelf ook niet langer met anderen. 'Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken' (Rom. 9:21)? Veel van de mensen die God heeft gebruikt, zouden wij hebben afgewezen. Waaruit maar weer blijkt hoe veel we niet weten.
- 2) God beslist het plan. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooiën...' (Fil. 1:6). Wie neemt het besluit? Wie voert het uit? Wie zou je moeten vertrouwen? God! Gods plan voor David betekende jaren wegduiken voor Sauls speren, bivakkeren in grotten en werken met 600 kneuzen die het woord 'disfunctioneel' een nieuwe betekenis gaven. God traint je in het klein zodat je iets groters aankunt.
- 3) God kent de benodigde tijdsspanne. 'U zult de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen' (Kol. 1:11-12). Volharding betekent sterk staan onder druk. De prijs komt toe aan de man of vrouw die ervoor blijft gaan. Jozef weigerde zijn droom los te laten; wat hem in staat stelde nee te zeggen tegen de avances van Potifars vrouw en onterechte gevangenschap te verdragen. Maar de dag kwam dat Potifar en zijn vrouw voor Jozef bogen. Blijf dus je ogen gericht houden op de prijs en geef niet op!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*