

Maandag 11 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (3).

David wist dat Samuël naar zijn huis kwam om een koning te zoeken. Hij wist ook dat hij niet was uitgenodigd. Dat deed pijn. Hoe reageerde hij? Vroeg hij iemand om zijn naam in de hoed te gooien? Nee. Het is God die verheft (zie Ps. 75:8). David wist dat niemand God ervan kon weerhouden hem te zegenen. Dan staat er: 'Samuël... zalfde hem te midden van zijn broers' (1 Sam. 16:13). Als jij trouw blijft, zal God je verheffen, te midden van de mensen die je over het hoofd zagen en kleineerden.

Merk op dat toen de Geest van God koning Saul verliet, hij gekweld werd door boze geesten en uiteindelijk zelfs een heks raadpleegde. Geen wonder dat David bad 'neem uw heilige geest niet weg van mij' (Ps. 51:11). Als God jou heeft geroepen om iets te doen zal hij je alle genade schenken die je nodig hebt. Heeft hij je niét opgeroepen om het te doen, dan zal het je dag en nacht kwellen.

Maar wees voorbereid op moeilijkheden! Net als Jozefs broers zullen ze over je zeggen: 'Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt' (Gen. 37:20). Waarom zouden mensen die verondersteld worden van jou te houden dergelijke dingen zeggen? Omdat ze niet echt weten wie jij bent of niet inzien dat jouw droom van God komt. Verwacht in het begin afwijzing, vooral wanneer er geen bewijs is om je droom te bevestigen. Toen David het geloof aan de dag legde het op te nemen tegen Goliath, noemde zijn oudste broer Eliab hem arrogant en nam er aanstoot aan (1 Sam. 17:28). Waarom liet God zulke verhalen in de bijbel opnemen? 'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons... te waarschuwen' (1 Kor. 10:11).

Dinsdag 12 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (4).

Sommige beloften van God worden snel vervuld. Maar andere, zoals degene die God aan David gaf over zijn koningschap, moeten worden bevochten. De Jebusieten waren de baas in Jeruzalem; zij tergdten David door te zeggen: 'U komt er niet in!' (2 Sam. 5:6). Om het nog erger te maken lag Jeruzalem op een hoogvlakte en bevond Davids leger zich een stuk lager. De enige manier om naar boven te komen was via een waterreservoir. Daar moesten ze in het pikdonker doorheen waden en zo omhoog klauteren. 'Toch veroverde David de bergvesting van Sion' (2 Sam. 5:7). Begrijp dit goed: als het moet zal God je via de goot naar de troon brengen! Let op de woorden 'toch' en 'veroverde'. Als je tot aan je nek in de problemen zit en de vijand zegt dat je het niet zult redden, ga dan op Gods woord staan en spreek een 'toch' uit. Neem een stap in geloof en maak aanspraak op wat God je beloofd heeft. '... maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen' (Dan. 11:32)(NBG). God kan je laten zien hoe je de situatie kunt aanwenden tot eer van hem en ten goede voor jou.

Verwacht echter niet dat iedereen jouw succes viert. 'Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd... wilden ze hem overheersen' (2 Sam. 5:17). Je zult je eigen bestemming moeten bevechten - en blijven bevechten. Je kunt niet teren op oude overwinningen. Mét elke nieuwe strijd heb je nieuwe instructies nodig. 'David wendde zich tot de Heer en vroeg: 'Zal ik de Filistijnen aanvallen?... De Heer antwoordde: 'Ga op hen af! Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren' (2 Sam. 5:19). Begin vandaag je dag vanuit het besef dat God mét je is!

Woensdag 13 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (5).

'Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David: 'Wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Betlehem?' De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Betlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken...' (2 Sam. 23:15-16). Wat kunnen we hieruit leren?

- 1) Je moet je omringen met de juiste mensen. Deze mannen hadden, niet zoals mensen die alleen maar meedoen om er voordeel uit te halen, slechts één ding in gedachten: hun koning dienen en zijn koninkrijk helpen opbouwen. Geen wonder dat David zei: 'Ik ben een vriend van allen die... zich houden aan uw regels' (Ps. 119:63).
- 2) Je moet weigeren genoeg te nemen met minder dan het beste van God. Deze mannen riskeerden hun leven om David een beker water te brengen, toch goot hij die uit voor de Heer. David zei hiermee: 'Ik weiger genoeg te nemen met een beker, ik wil de bron. Ik moet worden verbonden aan de levensbron.' Behandel God niet langer als een verzorger die je roept als je er een puinhoop van gemaakt hebt en iemand nodig hebt om de boel op te ruimen. Zie hem ook niet als je loopjongen wanneer je iets nodig hebt wat je anders niet kunt krijgen. Ga niet naar God voor een wonder, ga voor een relatie en zie hoe hij dagelijks wonderlijk voorziet. 'Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen' (Ps. 91:1)(NBG). Let op de woorden 'gezet' en 'vernacht'. In plaats van in en uit te gaan, moet je voortdurend in contact blijven met God. En alles wat hij heeft, zal tot je beschikking staan.

Donderdag 14 mei

'In David... heb ik een man naar mijn hart gevonden' (Hand. 13:22)(NBV).

Het pad naar de troon (6).

Het leven van David zou je als volgt kunnen samenvatten: 'Ik houd onwijs veel van God en ik zal alles doen wat hij van me vraagt.' Kun jij dat ook zeggen?

Iedereen sterft, maar niet iedereen leeft ten volle. De bijbel zegt: 'Dit zijn de laatste woorden van David' (2 Sam. 23:1). De laatste woorden van iemand vinden we vaak heel belangrijk. Tijdens zijn leven verkrachtte één van Davids zonen zijn eigen zuster, een andere zoon doodde een broer, Davids vrouw keerde zich tegen hem, zijn beste vriend verraadde hem, zijn koninkrijk werd van hem afgenomen, zijn mentor probeerde hem te doden, zijn familie wees hem af en hij moest vaak schuilen in allerlei grotten. Nu gaat hij voor de laatste keer iets tegen ons zeggen. Waar zal hij het over hebben? Over Goliath, over Saul of over Batseba? Nee, luister maar: '... zo spreekt hij, tot hoge macht verheven, de gezalfde van de God van Jakob,

de geliefde zanger van Israël: De geest van de Heer sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd: "Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten." Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd, nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk. Op zijn hulp kan ik me verlaten, wat mij dierbaar is laat hij gedijen' (2 Sam. 23:1-5). Deze woorden werden opgetekend in de bijbel voor diegenen van ons die minder dan volmaakt zijn, maar een hart hebben dat altijd hongert naar God.

Vrijdag 15 mei

'Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer...' (Joh. 21:1)(NBV).

Niets anders werkt.

De discipelen, ervaren vissers, hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. We weten allemaal hoe dat voelt, ja toch? De volgende ochtend verscheen Jezus aan de kant en zei: 'Gooi het net aan stuurboord uit' (Joh. 21:6). Toen ze dat deden ving ze zoveel vis dat hun net brak. Dit verhaal leert ons drie dingen over Jezus:

- 1) Meestal vind je hem aan het eind van je worsteling. Zolang je denkt dat je het in je eentje redt, zal hij je laten doormodderen. En zolang wat voor jou voorheen werkte nog steeds werkt, zul je niet naar hem toekomen voor hulp. Pas wanneer je geen antwoorden meer hebt, ontdek je dat je 'niet door eigen kracht of macht zult slagen, maar met de hulp van zijn geest' (zie Zach. 4:6).
- 2) Hij houdt zijn ogen nooit van jou af. 'Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was' (v. 4). Zij konden hem niet zien, maar hij kon hen wel zien. Ondanks je emotionele verwarring, je teleurstelling in de mensen die je vertrouwde en je eigen vruchteloze inspanningen ben je nooit buiten zijn zorg of bereik.
- 3) Hij nodigt je uit te komen om maaltijd met hem te houden. Pas nadat hij ze van eten had voorzien en met hen gesproken had, herkenden zij hem. Op dat moment werden hun twijfels opgelost, werd hun geloof hernieuwd en kregen ze de kracht om uit te gaan en zijn werk te gaan doen. Terug naar de basis dus! De antwoorden die je zoekt en de kracht die je nodig hebt kun je alleen vinden als je je voedt met Gods woord en tijd met hem doorbrengt in gebed. Simpel gezegd: niets anders werkt.

Zaterdag 16 mei

'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart' (Spr. 4:23)(NBV).

Waken tegen lust.

Jezus zei: 'Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspeld met haar gepleegd' (Matt. 5:28). Waarom zei Jezus dat? Omdat elke begerige blik je huwelijksverbond beschadigt. Hoe minder je naar je partner verlangt, hoe meer je op zoek gaat naar dingen in hem of haar om je fantasieën te rechtvaardigen. En het trieste is dat je nooit zult weten hoe goed je huwelijk had kunnen zijn.

Wil je deze strijd winnen, dan moet je definitief besluiten je volledig aan God toe te wijden.

Hier zijn drie bijbelgedeelten om ter harte te nemen:

- 1) 'Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken' (Job 31:1). Voordat David in problemen raakte met Batseba lezen we: 'Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was... Hij liet uitzoeken wie ze was... David liet haar bij zich komen' (2 Sam. 11:2-4). Let goed op de progressie: zag, liet uitzoeken, liet komen. Kijk jij naar iets wat niet van jou is, kijk dan meteen de andere kant op.
- 2) 'We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen' (2 Kor. 10:5). Wees de baas over je gedachten. Geef niet toe aan je dagdromerijen of het internet of allerlei tijdschriften, enz. Vul in plaats daarvan je geest met Gods woord en met herinneringen aan de beste momenten met je partner. 'Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige' (Ps. 119:11).
- 3) 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart' (Spr. 4:23). Werk aan het versterken van de band met je partner. Besluit lief te hebben, ook al komt het niet vanuit je gevoel, en je liefde zal gaan opbloeien. Zoek zonnig iemand die jou kan helpen. 'Er is altijd wel een broer die helpt' (Spr. 17:17)(GNB). Soms kan het verschil tussen een overwinning en een nederlaag zo klein zijn als vijf of tien minuten bellen en bidden met iemand die het begrijpt.

Zondag 17 mei

'Waarom hebben jullie zo weinig moed?' (Marc. 4:40)(NBV).

Twee lessen die je alleen leert in de stormen van het leven.

In het evangelie van Marcus lezen we: '[Toen]... zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.'... Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?' Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' [En zij]... zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen' (Marc. 4:35-41)?

Twee lessen die je alleen leert in de stormen van het leven:

- 1) Je moet vertrouwen wat God je gezegd heeft. Toen Jezus zei 'laten we het meer oversteken' was er geen golf, hoe bedreigend ook, groot genoeg om hen te laten zinken. Wat heeft God jou beloofd? Als je daarop vertrouwt, kun je nog wel bang of nat worden, maar zinken doe je niet.
- 2) Je moet jezelf eraan herinneren wie er met je in de boot zit. Als de Heer een storm kan stillen, kan hij er ook een verhinderen. Dus wanneer hij toelaat dat jij door stormen heengaat, is dat om je te laten zien dat er geen probleem is dat hij niet kan oplossen. Dat jij misschien machteloos staat in de situatie, maar hij niet. En dat jij hem door deze ervaring zult gaan leren kennen zoals nooit tevoren. Leer deze lessen dus goed en kom er sterker uit tevoorschijn.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*