

Maandag 18 mei

'... levende wezens naar hun aard...' (Gen. 1:24)(NBG).

Goed voorbeeld doet goed volgen.

In het boek Genesis (Begin) laat God ons zien hoe alles in het leven eigenlijk behoort te werken: 'Dat de aarde voortbrengt levende wezens naar hun aard.' Ieder van ons is een product van ons DNA en onze omgeving. Nu even een sprong. Hoeveel reuzendoders zaten er in Sauls leger? Niet één. Toen Goliath Israël uitdaagde, bibberde elke soldaat van angst. Maar David, die eten kwam brengen naar zijn broers, nam de situatie in ogenschouw, dacht aan zijn eigen ervaringen met God en ging op hem af en doodde hem. En hoeveel andere reuzendoders verschenen er toen David eenmaal koning was, in Israël? Vele: '... Sibbechai uit Chusa doodde de Refaïet Sippai, en daarop gaven de Filistijnen zich gewonnen. Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen werd Lachmi, de broer van Goliath uit Gat, gedood door Elchanan, de zoon van Jaïr. De schacht van Lachmi's speer was zo dik als de boom van een weefgetouw. Tijdens weer een andere veldslag, ditmaal bij Gat, was er een reus die aan elke kant zes vingers en zes tenen had: vierentwintig in totaal. Ook hij was een Refaïet. Hij hoonde Israël en werd gedood door Jonatan, een zoon van Davids broer Sima. Dit waren de Refaïeten uit Gat die werden geveld door David en zijn soldaten' (1 Kron. 20:4-8). Waarom denk je dat er geen reuzendoders waren in Sauls dagen? Omdat Saul zelf geen reuzendoder was! Maar onder Davids leiderschap kwamen er meer omdat David zelf een reus gedood had. Dit illustreert het 'goed voorbeeld doet goed volgen' principe. Dit principe begint in Genesis en loopt door de hele bijbel heen. Het woord voor jou voor vandaag is daarom: let op door wie jij beïnvloed wordt en hoe jij anderen beïnvloedt.

Dinsdag 19 mei

'Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: Dit is de weg' (Jes. 30:21)(NBV).

Naar God luisteren (1).

Elke keer als je een stap in geloof zet en iets probeert, zal een stem in je binnenste fluisteren: 'Ben je nu helemaal! Dit kun jij helemaal niet. Dat beetje wat je hiervoor gepresteerd hebt, was puur geluk; je was gewoon toevallig op het juiste moment op de juiste plaats. Nu stijgt het je naar het hoofd.' Die stem zal je midden in de nacht wakker maken en je een misselijk makend gevoel geven. Je kunt hem horen in elke directeurskamer, huiskamer en op straat. Het is de stem van angst en hij speelt niet eerlijk. Hij wijst je op je oude fouten en aast op je diepste onzekerheden. Maar er is een andere stem, de stem van God! En die zegt: 'Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (Jes. 41:10). Je oren afstellen op Gods stem betekent niet dat je problemen onmiddellijk worden opgelost of dat de andere stem gewoon vervaagt. Nee, het is meer zoïets als een vertrouwelijk gesprek met een goeie vriend op een drukke, lawaaiërië plek. Er zijn misschien wel andere stemmen om je heen, maar die hoor je niet omdat je zo gericht bent op wat je vriend zegt. Zo is het ook met de stem van God. Of hij nu tot je spreekt door de bijbel heen, door een vriend of door je levenssituatie, hij communiceert altijd met het hart dat naar hem op zoek is. Zijn belofte aan jou is: 'Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: Dit is de weg.' Eén woord van God, eentje maar, kan je hele perspectief veranderen. Neem daarom vandaag wat tijd om naar Gods stem te luisteren.

Woensdag 20 mei

'Wees niet bang, want ik ben bij je...' (Jes. 41:10)(NBV).

Naar God luisteren (2).

Om te slagen in iets waartoe God je oproept, moet je gevoelig zijn voor de heilige Geest die in je woont en leren herkennen wanneer hij via de bijbel tot je spreekt. Als de nood aan de man komt en je geneigd bent te vlug te reageren, dan zul je zijn stem horen zeggen: 'Maar jullie hoeven niet overhaast te gaan... want de Heer gaat voor jullie uit, de God van Israël vormt je achterhoede' (Jes. 52:12). God heeft je gedekt, van voren en van achter. Geweldig toch? Sta je op het punt een verkeerde bocht te nemen of een foute beslissing, dan zal hij je herinneren: 'Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat' (Spr. 16:9). Wanneer je de manieren en middelen mist om je werk te doen, dan zal zijn stem fluisteren: 'De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevoëide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt' (Jes. 58:11). Je hebt een bron die nooit opdroogt. Wanneer jij geen antwoorden meer hebt en niet weet wat je doen moet, zal hij je geruststellen: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog' (Ps. 32:8). Wanneer de last te zwaar wordt om te dragen, dan zul je zijn stem horen zeggen: 'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt' (Ps. 55:22). Gods stem horen kan betekenen dat je minder belangrijke dingen moet opofferen en andere stemmen het zwijgen moet opleggen, maar het is wel belangrijk dat je dit doet. Niets, maar dan ook niets is belangrijker dan het leren herkennen van Gods stem als hij tot je spreekt.

Donderdag 21 mei

'Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte...' (1 Kron. 16:21)(NBV).

God beschermt je.

Wat zou je ervoor over hebben om je kind voor kwaad te behoeden? Vermenigvuldigd dat oneindig maal en je begrijpt hoeveel God om jou geeft. Nebukadnessar nam de gewijde voorwerpen uit de tempel in Jeruzalem mee en bracht ze naar een heidense tempel in Sinear (Dan. 1:1-2). Toen zijn zoon Belsassar koning geworden was, haalde men op een avond tijdens een drinkgelag 'de gouden bekert die uit... het huis van God waren meegenomen en de koning... en zijn vrouwen dronken eruit' (Dan. 5:3). Hadden ze voor dit doel nu een waardelose oude beker genomen, dan had het er niet zoveel toe gedaan. Maar God had teveel in deze gewijde voorwerpen geïnvesteerd. Die mochten niet voor een verkeerd doel worden gebruikt. Die nacht werd Nebukadnessar gedood en zijn hele koninkrijk omver gebracht, vanwege dit onveranderlijke, bijbelse principe: 'Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte, ter wille van hem strafte hij koningen: Raak mijn gezalfden niet aan...' (1 Kron. 16:21-22). Als Gods verlore kind word jij bemind, hoog geschat en beschermd. Houd je aan die waarheid. Misschien moet je vechten in een vreemd land of werken onder moeilijke omstandigheden. Misschien moet je lijden omwille van je geloof. Maar weet dit wel: God heeft zoveel in je geïnvesteerd dat hij je niet zomaar kapot laat maken. Elke keer dat satan dat probeert, zal God zijn feestje bederven en zeggen: 'Dit voorwerp is verboden terrein; ik heb er alles aan gedaan om deze vrouw te leren bidden. Uren ben ik bezig geweest om deze man te leren hoe hij kan overwinnen. Zij hebben geleerd hoe ze moeten standhouden in beproevingen. Zij hebben teveel geleden om mijn naam dat ik kan toelaten dat jij ze schade berokkent. Haal je hand van hen af, ze zijn van mij.' Wees blij, God beschermt je vandaag!

Vrijdag 22 mei

'We hebben verschillende gaven... Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet'
(Rom. 12:6-8)(NBV).

Intuïtie.

Goede leiders bezitten intuïtie. Zij 'zien het' wanneer anderen het niet zien; zij 'snappen het'. Wat betreft intuïtie vallen we allemaal in drie categorieën;

- 1) Je hebt mensen die het nooit zien. Zet deze mensen op een leidersplek, dan is dat als een vierkante spijker in een rond gat duwen; je kunt blijven hameren en wringen, het past gewoon niet. Wanneer iemand de gave heeft om een ondersteunende rol te vervullen, dan is het een vergissing om van hem een leider te willen maken. Bovendien, elk orkest heeft een goede tweede viool nodig. Wij zijn slechts verantwoordelijk voor de gaven die Góds ons geeft, niet voor degene die wij zelf willen - of die anderen ons willen toebedelen.
- 2) Je hebt ook mensen die het hebben leren zien. Dit zijn de mensen die het in zich hebben, in ruwe vorm. Ze moeten alleen worden getraind en gestuurd. Dr. John Maxwell wijst erop dat het vermogen om te denken als een leider 'geïnfomeerde intuïtie' is. Ze hebben gewoon iemand nodig die ze informeert, instrueert en inspireert, en het worden goede leiders. Zonder intuïtie lopen we in wezen ons hele leven de kans overrompeld te worden door gebeurtenissen en meningen.
- 3) En dan heb je de mensen die het van nature zien. Dit zijn de geboren leiders. Instinctief begrijpen zij mensen en weten hoe zij ze van A naar B moeten brengen. Zelfs als kind zijn het al leiders. Kijk hoe ze spelen op het schoolplein en je ziet dat iedereen ze volgt. Mensen met dergelijke door God gegeven intuïtie kunnen erop verder bouwen, grote leiders worden en anderen zegenen.

Maar wil je nu leiderschap in zijn fijnste vorm zien, dan moet je het leven van Christus bestuderen. Hij zei: 'De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' (Matt. 20:28).

Zaterdag 23 mei

'... zonder dat zijn ouders het wisten' (Luc. 2:43)(NBV).

Vergeet je kind niet.

Jezus' ouders hadden het zo druk met andere dingen dat ze niet in de gaten hadden dat ze hem kwijt waren. 'Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond...' (Luc. 2:43-44). Gelukkig voor hen vonden ze hem terug. Maar zo gaat het niet altijd.

Een christelijk leider vertelt over een man die hij op een conferentie ontmoette. De dochter van de man moest op school in groep 4 een tekening maken van haar familie. Die avond bracht ze trots haar kunstwerk mee naar huis en liet het haar ouders zien. Toen haar vader naar de tekening keek, zei hij: 'Wie zijn dit?' Zijn dochter antwoordde: 'Dat zijn wij thuis.' We moesten van de juf een tekening maken van ons thuis.' Hij keek nog eens goed naar de tekening en zag dat iedereen erop stond behalve hij. 'Sta ik er niet op, schat?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde ze. 'Waarom niet?' vroeg hij. 'Omdat het een tekening is van ons thuis en jij bent er nooit.' Het trof hem als een mokerslag. In alle onschuld had ze een simpel feit vastgesteld. Het was een waarschuwing aan een afwezige vader. Die dag besloot hij tot een ommekeer en ging terug naar zijn gezin. In de psalmen staat: 'Ik wandel in oprechtheid mijns harten in mijn huis' (Ps. 101:2)(NBG). Televisie, internet, groepsdruk: hoe doen je kinderen het? Als jij de weg naar succes hebt bewandeld, maar vergeten bent je gezin mee te nemen, keer dan om. Ga terug en verzamel de mensen die er het meest toe doen. Zorg ervoor dat je de reis alleen maakt als zij erbij zijn.

Zondag 24 mei

'Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen'
(2 Tim. 4:11)(NBV).

Anderen op de juiste manier zien.

Toen Johannes Marcus besloot wat tijd te nemen om zijn familie te bezoeken, schoot dat bij Paulus in het verkeerde keelgat. Toen Barnabas Johannes Marcus later wilde meenemen op hun volgende zendingsreis, explodeerde Paulus! 'Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel...' (Hand. 15:39-40). Maar het verhaal eindigt daar niet. Later schrijft een oudere en wijzere Paulus, die intussen geleerd had genade toe te voegen aan zijn gedecideerdheid: 'Want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen... Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen' (2 Tim. 4:10-11). Drie belangrijke dingen die je hieruit kunt leren:

- 1) Wees altijd bereid iemand een tweede kans te geven. Dat doet God naar jou toe ook! Genade verlenen kan je bezeren en teleurstelling bezorgen, maar als je meer op Christus wilt gaan lijken is dat een risico dat je moet nemen.
- 2) Beoordeel niet iedereen volgens jouw maatstaven en doelen. Een ander kan namelijk voor iets heel anders geroepen zijn. Of het op een heel andere manier moeten doen. Laten je persoonlijke voorkeuren geen voorwaarde zijn voor het liefhebben en accepteren van anderen. En ook geen voorwaarde om met hen samen te werken.
- 3) Wanneer je in anderen naar het beste zoekt, vind je het ook meestal. De bijbel zegt: 'Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat' (2 Kor. 4:7). Elke keer dat je dus de schat ontmoet, loop je tegen de aarden pot aan. Laat de schat daardoor niet in waarde verminderen. Probeer je verantwoordelijkheid om er naar op zoek te gaan, ook niet te ontlopen. En je zult gemotiveerde mensen vinden die aan je verwachtingen beantwoorden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*