

Maandag 25 mei

'Een getrouwde man...' (1 Kor. 7:33)(NBV).

God dienen - en je partner!

Paulus schrijft: 'Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen' Gayle Urban vertelt dat ze aan het rondneuzen was in een boekwinkel en een plank met afgeprijsde artikelen ontdekte. Eén van de cadeau-artikelen was een beeldje van een man en een vrouw met hun hoofden liefdevol tegen elkaar. 'Gefeliciteerd - tien jaar getrouwd' stond erop. Hoewel op het kaartje 'beschadigd' stond, leek er met het beeldje niks aan de hand. Toen ze het beter bekeek, zag ze nog een stickertje waarop stond: vrouw zit los.

Als jij met iemand trouwt, trouw je 'het hele pakket': hoe iemand is en wat hij heeft meegemaakt. En als je het God vraagt, zal hij je de genade geven om je partner te helpen. Je ziet misschien niet direct verandering. Zelfs een klein schrammetje kost tijd om te genezen. Maar als je God toestaat, zal hij je olie van compassie en wijn van liefde geven om in zijn of haar wonden te gieten. Word nooit zo geestelijk dat je er niet voor de ander bent. Je partner en je gezin zijn je eerste roeping. Daar liggen je eerste prioriteiten, vóór je carrière, je roeping en andere doelen. Paulus zegt in feite: 'Degenen die getrouwd zijn zet ik vrij van de mate van toewijding die ik verwacht van hen die vrijgezel zijn. Zo zullen zij in staat zijn tijd te spenderen aan hun relatie.' Vind jij dat je juist tijd met God nodig hebt? Dat is ook zo en de bijbel ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid tegenover God, de bijbel geeft alleen een paar prioriteiten aan. Je bent geroepen om de Heer te dienen - én je partner!

Dinsdag 26 mei

'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13)(NBV).

Waartoe ben je geroepen? (1)

Soms valt iemands bijdrage pas op als hij wegvalt. Er is een verhaal over een man die thuiskwam van zijn werk en het huis in een chaos aantrof. De baby huilde, de vaat stond opgestapeld op het aanrecht, vuile was lag op de grond. De tv stond te blèren, de bedden waren niet opgemaakt, er was niet gezogen en het eten stond niet op tafel. Toen hij vroeg wat er aan de hand was, zei zijn vrouw: 'Jij wilt toch altijd weten wat ik de hele dag gedaan heb? Nou, vandaag heb ik dat dus niet gedaan.' De bijbel zegt: 'Laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep' (1 Kor. 7:17). Dit betekent niet dat we niet moeten streven naar méér. Het betekent alleen dat als we niet kunnen beginnen op de plek waar we zijn, we helemaal niet kunnen beginnen.

Op een dag genas Jezus een bezeten man die jaren afgezonderd van zijn familie had geleefd. Nadat hij bevrijd was, wilde de man met Jezus meereizen. Maar Jezus zei: 'Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan' (Luc. 8:39). Met andere woorden: begin waar je bent, gebruik wat je hebt en doe wat je kunt. Volgens de bijbel ben je het zout van de aarde. Zout bestaat niet voor zijn eigen plezier. Het moet worden uitgestrooid in iets groters dan zichzelf. Pas dan komt het tot zijn doel.

Maar pas op, laat je niet leiden door je eigen ik. De zoektocht naar zingeving kan misleidend zijn. Je kunt het niet in je eentje doen voor jezelf alleen; je moet het doen met God en voor zijn doeleinden. Dán zal God je zegenen!

Woensdag 27 mei

'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13)(NBV).

Waartoe ben je geroepen? (2)

Toen God Mozes riep was één van de vragen die hij hem stelde: 'Wat heb je daar in je hand?' (Exod. 4:2). Mozes had zijn herdersstaf in zijn hand. Symbool voor waar hij van leefde, voor dat waar hij goed in was. Symbool voor zijn inkomen. Zijn kudde was zijn rijkdom en de zekerheid voor zijn gezin. God vroeg of hij bereid was het af te leggen. God vraagt nog steeds wat je in je hand hebt. Wat heeft hij jou gegeven? Je gaven, je geld, je temperament, je ervaring, je contacten, je verstand, je opleiding. God heeft je gegeven wat Dr. Martin Seligman 'karakteristieke competenties' noemt. Seligman ontdekte dat menselijke deugden in verschillende categorieën vallen. Hij definieerde ze als a) kennis en wijsheid (waaronder bekwaamheden als nieuwsgierigheid, liefde voor leren, gezond oordeel en sociale intelligentie); b) moed (volharding en integriteit); c) menselijkheid (met deugden als vriendelijkheid en het tonen van barmhartigheid); d) rechtvaardigheid (het vermogen om gerechtigheid en leiderschap voort te brengen); e) gematigdheid (kwaliteiten als zelfbeheersing, omzichtigheid, nederigheid); f) spiritualiteit/transcendentie (de waardering van schoonheid, het tonen van dankbaarheid, ruimte voor vreugde en hoop). In wezen zijn dit competenties die we allemaal kunnen hebben, maar er zijn er een paar die dieper in je weerklinken. Dat zijn dan je 'karakteristieke competenties'. Ontdek ze en beetje bij beetje ga je iets ontdekken van je roeping.

Soms denken we dat God ons niet kon of wilde gebruiken vanwege onze zwakheden. Maar het tegenovergestelde is waar. Niemand kan beter praten met mensen die rouwen dan zij die ook een verlies hebben geleden. Chuck Colson was de hoofdadvocaat van het Witte Huis, tót Watergate. Pas toen hij zelf werd veroordeeld was hij bereid gevangeniswerk te gaan doen. Als jij God vandaag zijn gang laat gaan, zal hij je gebruiken.

Donderdag 28 mei

'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13)(NBV).

Waartoe ben je geroepen? (3)

Merk op:

- 1) Je roeping is vaak verbonden met dat wat je diep bezighoudt. Voor Mozes was het de onderdrukking van zijn volk. Dus maakte God daar gebruik van en riep Mozes op om zijn volk in vrijheid te brengen. Voor William Wilberforce was het de slavernij. Zijn hele leven wijdde hij aan de strijd voor de afschaffing van de slavernij in Engeland. En vlak voor hij stierf gebeurde dat uiteindelijk ook. Voor Dr. Martin Luther King jr. was 't het onrecht van een maatschappij die AfroAmerikanen tot slaaf maakte en onderdrukte. Daarom droomde hij en preekte hij en liep hij marsen en organiseerde hij en boycotte hij en werd de 'Civil Rights Movement' in het leven geroepen. Als jij jouw roeping wilt ontdekken, ga dan bidden over wat jou diep raakt. Meestal proberen wij iets onplezierigs te vermijden. Maar als jij het gevoel hebt dat jouw roeping te maken heeft met hulp aan de armen, ga dan ook daadwerkelijk tijd doorbrengen met mensen die het niet breed hebben. Laat je hart geraakt worden, leef met de overtuiging dat dingen moeten veranderen en blijf bidden: 'Heer, maak me een middel tot verandering.'

- 2) Je roeping betekent dat God in je gelooft. Toen Jezus zijn leerlingen riep, zagen ze er niet uit als winnaars. In hun tijd was het gebruikelijker dat iemand op jongere leeftijd een rabbi volgde. Bovendien wierven rabbi's niet, je moest je zelf bij hen aanmelden. Bij Jezus ging dat anders. Hij koos zelf een arts, een belastinginnehmer en vissers en zei: 'Ik geloof in jullie. Wat ik weet zal ik jullie leren.' Hij beloofde: 'Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik...' (Joh. 14:12). Geen wonder dat ze hun netten in de steek lieten! Jezus gaf zijn volgelingen de kracht om erop uit te gaan en te leven zoals hij. Daartoe roept hij jou vandaag ook op.

Vrijdag 29 mei

'Jezus antwoordde: Er staat ook geschreven...' (Matt. 4:7)(NBV).

Weten wat 'er ook geschreven staat'.

Na de zegen komt de strijd! En Jezus was geen uitzondering. Na zijn doop 'dreef de Geest hem de woestijn in' (Marc. 1:12), en na veertig dagen vasten kreeg hij honger. Op dat moment verscheen satan op het toneel en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen' (Matt. 4:3). Je kunt ervan op aan dat de vijand komt opdruiven op je zwakste momenten. En als hij dat doet, kun je maar beter weten wat het woord van God echt zegt - het is niet voldoende als je hier en daar wat stukjes tekst kent die je uit de tweede of derde hand hebt gehoord.

'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven... om op te voeden tot een deugdzaam leven' (2 Tim. 3:16). Wij nemen de stukjes uit de bijbel die passen bij onze levensstijl en die onze theologie ondersteunen. Maar wanneer de vijand Gods woord manipuleert en het tegen je gebruikt, moet je in staat zijn om te zeggen: 'er staat ook geschreven.' Je moet weten wat God nog meer te zeggen heeft. De bijbel zegt dat satan 'in opstand zal komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste zal onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen' (Dan. 7:25). Satan weet dat het woord van God 'een tweesnijdend zwaard' is (Hebr. 4:12), hij probeert je echter nog steeds te betrekken bij een zwaardgevecht!

Maar Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: Stel de Heer, uw God, niet op de proef.' Hij wist wat zijn Vader in werkelijkheid gezegd had en weigerde zich door satan te laten voorschrijven hoe hij moest reageren en zelfs wat hij zou moeten eten. Wat staat er op jouw menu vandaag? Ben jij als de verloren zoon? Neem jij genoeg met varkensvoer terwijl je Vader een feestmaal voor je heeft bereid? Zeg tegen satan: 'Ga terug, achter mij, Satan' (Matt. 16:23).

En laat hij je niet langer in de war brengen met leugens en halve waarheden! Duik in Gods woord en neem het in je op!

Zaterdag 30 mei

'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet' (Matt. 27:42)(NBV).

Hij koos ervoor om jou te redden!

Toen de voorganger de bezoeker introduceerde, kwam er een al wat oudere man naar het spreekgestoelte en vertelde zijn verhaal: 'Een vader, zijn zoon en diens vriend waren aan het zeilen op de Stille Oceaan toen door een storm hun boot omsloeg en ze in zee belandden. De vader greep een reddingslijn en moest razendsnel de moeilijkste beslissing van zijn leven nemen - welke jongen het andere eind toewerpen en welke opofferen. Hij wist dat zijn zoon Christus had aangenomen en diens vriend niet. Gekweld

schreeuwde de vader: 'Ik houd van je, jongen' en gooide het touw naar de vriend van zijn zoon. Tegen de tijd dat hij de jongen had teruggehesen op de omgeslagen boot, was zijn zoon onder de golven verdwenen. Zijn lichaam werd nooit gevonden. De vader wist dat zijn zoon met Jezus de eeuwigheid zou ingaan en kon de gedachte niet verdragen dat zijn vriend de eeuwigheid zou ingaan zonder Christus.' Aan het einde van de dienst kwam er een jongen naar de oude man toe en zei: 'Een mooi verhaal, maar welke vader bij zijn volle verstand zou het leven van zijn zoon opofferen zodat de andere jongen christen zou kunnen worden?' 'Ik geef je helemaal gelijk,' antwoordde de prediker, 'het is niet realistisch. Maar ik sta hier vandaag om jullie te vertellen dat dit verhaal me een idee geeft wat het voor God moet zijn geweest om zijn enige zoon te offeren. Want weet je, ik was die vader en jouw voorganger was de vriend van mijn zoon.'

De Farizeeën die stonden toe te kijken toen Christus stierf, zeiden: 'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet.' En zij hadden gelijk. Hij kon het niet allebei, daarom koos hij ervoor om jou te redden. Wil je vandaag zijn offer van redding aanvaarden?

Zondag 31 mei

'Streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad... ze zullen een bron van leven voor je zijn' (Spr. 3:21-22)(NBV).

Acht levensprincipes.

Mensen die doelen stellen, bereiken doorgaans meer dan mensen met evenveel opleiding en talent die dat niet doen. Neem met dat in gedachten deze acht principes ter harte.

1) Besluit wat je wilt. Maar raadpleeg eerst God. 'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer' (Spr. 19:21). 2) Zet je gedachten op papier. Je doelen opschrijven geeft ze een gevoel van vastigheid. Bovendien geeft het jou meer energie. 'Streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad... ze zullen een bron van leven voor je zijn.' Vage doelen zullen je niet brengen waar je heen wilt. 3) Stel een deadline vast. Zonder een definitief begin en einde schuif je de dingen al gauw voor je uit. Dat leidt tot niets. 4) Maak een lijst van wat je doen moet. Houd die voortdurend bij de hand. Dat geeft je een soort routeplanner. 5) Maak van je lijst een plan. Beslis wat je eerst moet doen en wat nog kan wachten. Een georganiseerd plan is altijd beter dan te proberen alle punten in je hoofd mee te dragen. 6) Handel direct. 'Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed' (Efez. 5:15-16). Doe iets! Een middelmatig plan dat uitgevoerd wordt is altijd beter dan een briljant plan dat op de plank blijft liggen. 7) Doe elke dag iets om je verder te brengen. Bouw het in je schema in. Lees bijvoorbeeld systematisch door je bijbel heen, bel een aantal cliënten, probeer af en toe lichamelijk actief te zijn. 8) Heb een doel waar je je leven aan wilt wijden. En blijf dat doel voor ogen houden. 'Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult' (Ps. 90:12).