

Maandag 20 juli

'Meteen ging ze rechtop staan...' (Luc. 13:13)(NBV).

Met rechte rug.

Het vermogen met rechte rug en opgeheven hoofd door het leven te gaan heeft niet zozeer te maken met de kleur van je huid als wel met de gesteldheid van je hart. 'Maar mijn voorouders zijn hier naartoe gekomen met de Noormannen,' zeg jij. Indrukwekkend, maar 'er zijn geen slaven of vrijen... u bent allen één in Christus Jezus.' In Gods koninkrijk telt sociale status niet. En geslacht al helemaal niet: 'Er zijn geen mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus' (Gal. 3:28). Ook je morele achtergrond doet het er niet toe. Rachab was een prostituee totdat zij haar geloof in Gods woord in toepassing bracht. Toen dat eenmaal gebeurde, keerde ze nooit meer terug naar haar oude beroep. Ze wordt zelfs genoemd naast Sara, de vrouw van Abraham, omdat zij God geloofde en werd gezegend (Hebr. 11:31). Geloof in Christus schept ware gelijkheid. Als je dat hebt, kun je met opgeheven hoofd lopen ondanks je verleden. Wat de mensen zeggen doet er niet toe. Wat God over je zegt - en wat je over jezelf gelooft - dat zijn de dingen die ertoe doen.

Lucas vermeldt: 'Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God' (Luc. 13:10-13). Wanneer jij je leven aan Christus overgeeft, zal hij je veranderen. Hij zal afrekenen met datgene wat jou geestelijk, mentaal en emotioneel heeft lamgelegd. En hij zal zorgen dat je met een rechte rug door het leven kunt gaan.

Dinsdag 21 juli

'... vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem' (Efez. 3:12)(NBV).

Bidden is verbazingwekkend!

Een bijbelleraar schrijft: 'Ik las pas een interessant boek van een ongelovige die had geprobeerd 'aan het christelijk geloof te doen'. Ondanks zijn gebrek aan geloof vond ik wat hij over gebed zei heel helder. Hij noemde het "t ongelofelijkste staaltje van hoogmoed in de geschiedenis van de mensheid". Hij beweerde dat als je als gewone werknemer voor General Motors werkte en de baas wilde spreken, je niet de geringste kans zou hebben. Laat het even op je inwerken. Wat zou er gebeuren als een burger probeerde de minister-president te spreken te krijgen? Zou ik niet eens een poging wagen? Een verzoek indienen voor een persoonlijk gesprek, alleen om te zien wat er zou gebeuren? Ik zou waarschijnlijk een secretaresse of een assistent van iemand te spreken krijgen, maar toch zeker niet de minister-president. 'En dus,' zegt mijn sceptische vriend in zijn boek, 'vind ik het ongelooflijk verwaand te veronderstellen dat wij op elk moment kunnen praten met de baas van 'het hele spul'. Het hele idee van bidden zou inderdaad ongelooflijk verwaand zijn... ware het niet dat het waar is. En wel de meest ongelofelijke minzaamheid van de kant van een genadig God.

's Werelds hooggeplaatsten zul je waarschijnlijk nooit te spreken kunnen krijgen. Maar de meest hooggeplaatste Persoon van het universum - 'de Baas van het hele spul' - wacht geduldig om te horen wat jij te zeggen hebt. 'Onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem' (Efez. 3:12). Is dat niet bijzonder? Vandaag en elke dag heb jij dat grote voorrecht. Je kunt praten met de Baas, hem vertellen van je zorgen en je muizenissen, met hem je triomfen en je vreugden delen, en hij heeft altijd tijd om naar je te luisteren.' Bidden is iets verbazingwekkends!

Woensdag 22 juli

'Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander?' (Rom. 14:4)(NBV).

Blijf bij wat je weet!

Onze hersenen houden niet van lege plekken. Stuiten ze dus op vragen zonder antwoorden, dan zoeken ze naar iets om die lege plekken mee op te vullen. En omdat we worden gedreven door onze eigen meningen, behoeften en vooroordelen, zijn we niet altijd objectief. We zijn blind voor onze blinde vlekken en denken dat we het 'weten'. Maar de gevolgen kunnen desastreus zijn voor onze relaties. 'Ik weet echt wel wat je bedoelt. Denk je dat ik niet weet wat er in je hoofd omgaat? Aan je gezicht kan ik precies zien wat je denkt.' Dergelijke woorden geven aan dat we de ander ergens op vastpinnen en geen behoefte voelen de situatie verder te onderzoeken. We kunnen het toch niet fout hebben? Zaak gesloten. Maar wat te denken van schriftgedeelten als: 'Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk' (Spr. 18:13). Of 'Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken' (Jak. 1:19). Of 'Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt' (Spr. 17:28).

Houd voordat je je mening spuit, even dit in gedachten: 1) 'Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens' (1 Kor. 2:11). Je kunt vermoeden, gissen, iets misschien zelfs sterk voelen, maar je kent andermans gedachten of bedoelingen niet. 2) 'Wie bent dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander' (Rom. 14:4)? Veel van ons zogenaamde 'weten' is louter onze eigen kritische draai aan de dingen. 3) Als je meent te weten wat er speelt en vindt dat je het aan moet kaarten, probeer dan zoiets te zeggen als: 'Ik heb een aantal indrukken (zorgen, opmerkingen) waar ik graag over zou willen praten.' Bespreek vervolgens je opmerkingen, gevoelens en indrukken als jouw indrukken, niet als 'evangelische waarheid' en laat het oordeel over aan God.

Donderdag 23 juli

'De God die ons altijd troost' (2 Kor. 1:3)(NBV).

God zal je erdoorheen leiden.

God kan je door situaties heenleiden waarvan jij denkt dat je ze niet overleeft of waarvan jij het gevoel hebt dat je er voor altijd in verzandt. Hij kan zorgen dat jij je op je gemak voelt op de meest ongemakkelijke plekken en je vrede geven temidden van trauma's. Vóór je leven voorbij is, zul je leven, liefhebben en verlies lijden. Dingen verliezen zal je in feite helpen waardering te hebben voor de dingen die je nog hebt. Het is de smaak van gemis die voorspoed zoet doet smaken. Je zult elke dag leven zonder te weten wat de dag van morgen brengt, maar wel vanuit het vertrouwen dat God al je toekomstige dagen tot in de details heeft geregeld. Zij liggen niet in handen van je baas of je bankman, van je partner of wie dan ook. Ook liggen ze niet in je eigen handen om te manipuleren of controle over uit te oefenen. Nee, alle dagen die komen liggen in Gods hand.

Dat je het pad niet herkent wil niet zeggen dat God je niet leidt. Hij belooft: 'Op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht, ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten' (Jes. 42:16). Zorg dus dat je God beter leert kennen. Je zult hem nodig hebben. En hij zal er voor je zijn. Hij zal er voor je zijn als alles en iedereen je in de steek gelaten heeft. Hij zal er voor je zijn op de donkere plaatsen. 'Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op' (Ps. 30:6). Hoe lang de nacht ook duurt, de morgen komt altijd en vergezeld van zijn vreugde. Als je terugkijkt zul je beseffen dat zijn genade heeft gezorgd voor bescherming, hulp, veiligheid, rust, troost en leiding. Tijden en seizoenen veranderen, maar God niet. Hij blijft altijd de 'God aller vertroosting'.

Vrijdag 24 juli

'Maar die volharding moet volkomen doorwerken' (Jak. 1:4)(NBG).

Sta open voor verandering - en zoek ernaar!

Een brief kwam terug op het postkantoor. Op de envelop stond geschreven 'geadresseerde overleden'. Dat werd over het hoofd gezien en de brief werd per ongeluk opnieuw naar hetzelfde adres gestuurd. Weer kwam hij terug op het postkantoor. Nu met de mededeling: 'geadresseerde nog steeds overleden'. Laten we eerlijk zijn. De meesten voelen weerstand bij verandering. We willen wel graag verbetering, maar willen de prijs er niet voor betalen. En dat is een probleem, want we worden nooit zoals God ons heeft bedoeld als we blijven hoe we zijn. Het is niet voldoende om open te staan voor verandering, we moeten er ook naar zoeken.

Als dit je ernst is, dan zegt John Maxwell: 'Verander niet net zo weinig dat je van je problemen afkomt, verander zoveel dat je in staat bent ze op te lossen. Verander niet je omstandigheden om zodoende je leven te verbeteren. Verander jezelf zodat je je omstandigheden kunt verbeteren. Doe niet dezelfde oude dingen en verwacht een ander resultaat; zorg voor een ander resultaat door iets nieuws te doen. Zie verandering niet als iets pijnlijks dat nu eenmaal moet worden gedaan. Zie het als iets nuttigs dat kan worden gedaan. Ja, er hangt een prijskaartje aan verandering. En betaal dat maar gelijk, anders betaal je de uiteindelijke prijs van helemaal geen verdere ontwikkeling.' Jakobus schrijft: 'Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming' (Jak. 1:3-4). Bouwen aan je karakter is een langzaam proces, dag in dag uit. Wanneer we proberen de moeilijkheden van het leven te ontlopen, dan bekorten we het proces, stellen onze groei uit en blijven zitten met een erger soort pijn; het waardeloze soort pijn dat hoort bij ontkenning en vermindering. Sta dus open voor verandering en zoek er bewust naar!

Zaterdag 25 juli

'Groei in de genade...' (2 Petr. 3:18)(NBV).

Als je niet krijgt wat je wilt (1).

Psycholoog Henry Cloud doet veel aan bedrijfscoaching. Soms stelt hij leidinggevend de vraag: 'Hebben jullie ooit tijdens trainingen of scholingen voor je werk cursussen gevolgd over goed verliezen?' Verliezen hoort bij het leven. Dat is onvermijdelijk. Het geeft ons een onschatbaar zicht op de ontwikkeling van ons karakter. Hoe doen we het wanneer we deel uitmaken van een team dat een beslissing neemt die wordt tegengewerkt? Hoe gaan we er mee om wanneer de promotie die we graag wilden naar iemand anders gaat? Hoe doen we het wanneer ons idee, ons voorstel of onze uitnodiging voor een date wordt afgewezen? Leven is verliezen. Maar slecht verliezen, genadeloos verliezen, kan dodelijk zijn.

De directeur van een organisatie heeft veranderingen op de agenda staan die nergens toe lijken te leiden. Niemand wil eraan. Maar hij is koppig en wil van geen nee weten. Dus wat krijg je dan? Verraderlijke inschikkelijkheid. Mensen weerstaan hem niet openlijk, maar saboteren zijn agenda. Hij verliest hun respect en loyaliteit. Hij kon er niet tegen agendapunten te verliezen, maar verliest dan uiteindelijk iets veel belangrijkers.

Een voorganger wil veranderingen aanbrengen in zijn gemeente op manieren die de mensen niet willen. Hij wil toewerken naar zijn ideaalbeeld van hoe een kerk zou moeten zijn. Daarom preekt hij bozige preken die hen om de oren slaan met het feit dat ze zijn

leiderschap niet volgen. Hij probeert druk uit te oefenen op de oudsten. Hij dreigt, dreint en manipuleert. Ten slotte vragen de oudsten of hij de kerk wil verlaten. Omdat hij niet kan leren van zijn verliezen, verliest hij alles. Petrus, die bekend stond om zijn stijfkoppigheid, was wijzer en rijper geworden, vandaar dat hij schrijft: 'groei in de genade'. Probeer genadig te zijn als je niet kunt krijgen wat je wilt!

Zondag 26 juli

'Groei in de genade...' (2 Petr. 3:18)(NBV).

Als je niet krijgt wat je wilt (2).

Samuel en Susanna Wesley (de ouders van John Wesley), waren op een avond aan het bidden toen Susanna geen amen zei op het gebed van haar man voor Willem van Oranje, de toenmalige koning van Engeland. Toen hij naar de reden vroeg, legde zij uit dat zij meer sympathie voelde voor de afgezette Jacobus de Tweede. Het draaide uit op een 'je doet wat ik zeg' strijd die hij niet kon winnen. Over wat er vervolgens gebeurde, schreef ze: 'Hij ging gelijk op zijn knieën en riep de goddelijke wraak over zichzelf en zijn nageslacht af als hij me ooit nog zou aanraken of bij me in bed kwam voordat ik had gesmeekt om Gods vergeving en die van hem, omdat ik geen amen had gezegd op een gebed voor de koning.' De impasse duurde zes maanden en werd pas doorbroken toen een tragische brand tweederde van hun huis in de as legde.

Mensen die aan hun wrokgevoelens hangen, die niet weten hoe ze genadevol met teleurstelling kunnen omgaan, die dingen blijven onthouden, die de woorden 'het spijt me' niet kunnen uitspreken en die mokken en prullen en piepen, trekken uiteindelijk altijd aan het kortste eind. Goed verliezen is een kunst die alle genade vereist die we maar bij elkaar kunnen rapen. Het betekent de nederigheid hebben de realiteit zonder uitvluchten onder ogen te zien, maar met het vertrouwen dat we niet toelaten dat het verlies onze identiteit bepaalt of ons het gevoel geeft dat we 'minder zijn'. Het betekent geen excuses, geen beschuldigingen, geen zelfmedelijden, maar ook geen zelfveroordeling. Het betekent het onderscheid kennen tussen weten wanneer we moeten stoppen en wanneer we moeten volhouden. Het betekent leren hoe 'gefeliciteerd' te zeggen. Het betekent loslaten van een uitkomst die we niet kunnen veranderen, maar vasthouden aan de wil om optimaal en goed te leven, en proberen God te eren in alles wat we doen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.