

Maandag 27 juli

'Groei in de genade...' (2 Petr. 3:18)(NBV).

Als je niet krijgt wat je wilt (3).

Genadevol winnen kan moeilijker zijn dan genadevol verliezen. Wanneer we winnen, vertonen we een neiging tot arrogantie, macht, ongevoeligheid en begeerte. Iedereen heeft er intussen allang genoeg van, maar wij doen ons succes het liefst nog eens dunnetjes over. Genadevolle winnaars herinneren zich echter altijd hoe het voelt om te verliezen. Ze kijken verder dan alleen hun eigen winst- en verliespunten.

Abraham Lincoln bezat de wijsheid het welzijn van zijn land te stellen boven zijn eigen ego toen hij zijn ergste politieke tegenstander, Edwin Stanton, aanstelde als minister van oorlog. Stanton was een briljant juridisch denker, maar kon nors en neerbuigend zijn. Zoals iemand het stelde: 'Beleefdheid was niet een van zijn zwakheden.' Lincoln echter was zich scherp bewust van zijn uiterlijk en zijn ongeschoolde achtergrond (wanneer iemand hem tijdens een campagne hypocrisie verweet, antwoordde hij: 'Als ik twee gezichten had, dacht je dan dat ik dit zou opzetten?'). Als vertrekkend hoofdadvocaat van de verliezende partij kleinerde Stanton Lincoln als 'die oergorilla'. Hoe Lincoln daarentegen Stanton tegemoet trad is de geschiedenis van de Burgeroorlog. Lincoln vertrouwde hem, verliet zich op hem, steunde op hem, was van hem afhankelijk en Stanton reageerde met niet aflatende loyaliteit en affectie. Op de ochtend van 14 april 1865 stierf Lincoln nadat hij de nacht ervoor was neergeschoten bij het Ford's Theatre. De beroemdste woorden ooit gesproken na de dood van een president werden die ochtend gesproken: 'Nu behoort hij tot de eeuwigheid.' Degene die de woorden uitsprak was Edwin Stanton. Lincolns zoon Robert zei dat Stanton hem na de dood van zijn vader de eerste twee weken elke ochtend opzocht, waarbij hij de eerste tien minuten van zijn bezoek hilde zonder een woord te zeggen.' Als niets anders werkt, werkt genade tonen.

Dinsdag 28 juli

'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt' (Jes. 26:3)(NBG).

Verlies je vrede niet.

Dit is een van de grootste beloften uit de bijbel: 'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.' Wie vertrouw jij de oplossing van het probleem toe? God of jezelf? Je moet leven volgens het principe: 'Doe je best, God doet de rest'. Vaak hebben we het idee dat het verkeerd is om te genieten terwijl we problemen hebben. We groeien op met de overtuiging dat als we niets anders kunnen doen, het minste wat we kunnen doen is ons zorgen maken, in de stress schieten en ons ongelukkig voelen. Dit zegt de bijbel erover: 'Laat u op geen enkele manier... angst aanjagen, want dat [standvastigheid en onbevreesdheid] is een teken van God' (Fil. 1:28). Dit leert ons dat als tegenspoed komt (en dat zal gebeuren), we kalm moeten blijven. Satan weet niet wat hij met ons aan moet als hij ons niet over de rooie kan krijgen. Dan hebben we hem een machtig wapen uit handen genomen. 'Want dat [standvastigheid en onbevreesdheid] is een teken van God.' Je vrede bewaren sluit je niet uit van 's levens moeilijkheden, maar het geeft God de kans het laatste woord te hebben. Door hem volledig te vertrouwen ben je niet langer overgeleverd aan de genade van omstandigheden, andere mensen of je eigen emoties en beperkingen.

Iemand merkte eens spitsvondig op: 'In tijden als deze helpt het om te bedenken dat er altijd tijden als deze zijn geweest.' De vraag is niet of er problemen komen, maar hoe je ze gaat aanpakken. De schrijver aan de Hebreëen zegt: 'Omdat we echter geloven, gaan we binnen in de rust...' (Hebr. 4:3). Als dingen fout lopen, doe dan waartoe God je leidt, rust vervolgens in hem en kijk hoe hij werkt ten behoeve van jou!

Woensdag 29 juli

'Wees een voorbeeld... in je levenswijze...' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Het niet zo nauw nemen (1).

Auteur Kathryn Lay leerde iets over eerlijkheid toen ze op vakantie was in Texas. Ze zat met haar man te lunchen in een cafeetje toen een vrouw binnenliep, haar een dollarbiljet gaf en zei: 'Sorry, maar ik had u net te weinig teruggegeven.' De vrouw herkende haar als een verkoopster uit een winkel die ze bezocht hadden en vroeg: 'Hoe wist u dat ik hier was?' Tot haar verbazing hoorde ze dat de vrouw van winkel tot winkel was gegaan om naar haar te zoeken. Ze vertelt ook over een man die een tv terugbracht naar de winkel en zijn geld terugkreeg. Toen hij later ontdekte dat het bedrag ook op zijn rekening was bijgeschreven, deed hij niets. Ze merkt op: 'Wil God dat we een klein beetje eerlijk zijn... of alleen in bepaalde situaties... of alleen wanneer iemand kijkt? Hoeveel oneerlijkheid is teveel? Soms ben ik de enige die weet of ik eerlijk ben of niet. Houd ik dat extra wisselgeld, geef ik meer uitgaven op, negeer ik het dubbele bedrag op mijn rekening? Zeg ik tegen mijn dochter dat een leugentje om bestwil nog steeds een leugen is, maar zeg ik later tegen de politie dat mijn snelheidsmeter stuk is? Sinds wanneer is eerlijkheid een bedreigde soort geworden? Ergens loopt iemand rond die er trots op is dat hij een warenhuis voor 700 dollar heeft bedot. Hij lacht er waarschijnlijk om met iedereen, inclusief zijn dochter. En ergens in Texas is een supereerlijke vrouw wiens verhaal ik graag met mijn dochter deel.'

Dostojewski zei: 'Als we liegen verliezen we respect voor onszelf en anderen. En wanneer we geen respect hebben voor mensen gaan we op een gegeven moment toegeven aan onze impulsen en ons te buiten aan de laagste vormen van plezier.' Wees dus een voorbeeld in je levenswijze!

Donderdag 30 juli

'Wees een voorbeeld... in je levenswijze...' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Het niet zo nauw nemen. (2)

In 1994 kreeg Davis Love III een strafslag tijdens de tweede ronde van de Western Open. Hij verzette zijn bakken om plaats te maken voor een andere speler en kon zich later niet meer herinneren of hij zijn bal weer op de oorspronkelijke plek had teruggelegd. Omdat hij er niet zeker van was, nam hij een extra slag waardoor hij de selectie miste. Hij lag uit de wedstrijd. Het ironische was dat als hij de selectie wel had gehaald, die week 2000 dollar zou hebben verdiend, zelfs wanneer hij als laatste was geëindigd. Aan het eind van het seizoen kwam Love 590 dollar aan winstpunten tekort om zich automatisch te kwalificeren voor de Masters. Hij moest eerst een wedstrijd winnen om zich te kunnen plaatsen voor één van de meest begeerde wedstrijden. Gelukkig loopt het verhaal goed af. De week vóór het grote gebeuren kwalificeerde hij zich door een wedstrijd in New Orleans te winnen. Daarna verdiende hij 237.6000 dollar door als tweede te eindigen in de Masters van 1995. Toen men Love later vroeg hoe hij zich zou hebben gevoeld als hij vanwege die

strafslag de Masters had gemist, antwoordde hij: 'Je kunt beter vragen hoe ik me zou hebben gevoeld als ik had gewonnen en me de rest van mijn leven had afgevraagd of ik had vals gespeeld.'

Het is makkelijker om je integriteit te bewaren dan om hem te proberen terug te winnen. Paulus instrueerde Timoteüs: 'Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen' (Titus 2:7-8). Het kost je misschien wat om het goede te doen, maar het zal je meer kosten als je je principes loslaat en het verkeerde doet.

Vrijdag 31 juli

'En als u bidt ontvangt u niets...' (Jak. 4:3)(NBV).

Onbeantwoorde gebeden.

Voorganger Jerry Sittser schrijft: 'Wat zou er gebeuren als al onze gebeden werden beantwoord? Ik denk nu aan de tijd dat ik jong was en klaar stond om de wereld te veroveren, met of zonder Christus. De groep die ik leidde groeide, ik had succes, alles wat ik aanraakte veranderde in goud. Maar ten slotte nam mijn bediening af en verloor aan kracht. Goddank dat het gebeurde... anders was ik onuitstaanbaar trots geworden, een deskundige in eigen ogen. Wat zou er zijn gebeurd als mijn gebeden waren beantwoord, als mijn groep was blijven groeien en ons programma erkenning was blijven krijgen?'

Jakobus zegt: 'En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt.' Er zijn bepaalde gebeden die God niet zal beantwoorden voor je eigen bestwil. Sittser gaat verder: 'Misschien is de zaak waar je voor staat oké, maar zit jij zelf toch fout. Je laat trots zien, je verneukt je in je overwinning, je straft overtreders extreem streng en ziet zonde door de vingers. Het grote gevaar voor mensen die meedoen aan een campagne is dat ze blind worden voor hun eigen fouten. Ze strijden voor mensenrechten maar behandelen conciërges als tweederangs burgers. Zij houden een standaard hoog van bijbelse seksualiteit, maar tonen weinig genade tegenover hun eigen partner. Onbeantwoorde gebeden zijn een gave van God, een bescherming tegen onszelf. Als al onze gebeden werden beantwoord, zouden we de macht misbruiken. We zouden gebed gebruiken om de wereld te veranderen naar eigen believen en het zou een hel worden op aarde. Net als verweerde kinderen met teveel speelgoed en teveel geld zouden we steeds meer willen hebben. We zouden bidden voor overwinning ten koste van anderen, zouden worden vergiftigd door macht, zouden mensen bezeren en onszelf verhogen. Jesaja zei: 'En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn' (Jes. 30:18). Onbeantwoord gebed beschermt, breekt, verdiept en transformeert. Oude onbeantwoorde gebeden die ons bezeerd en gedesillusioneerend achterlaten, fungeren als een zuiverend vuur dat ons voorbereidt op toekomstige antwoorden.'

Zaterdag 1 augustus

'Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen' (Ps. 118:8)(NBV).

Het middelste vers in de bijbel.

Psalm 117 is het kortste hoofdstuk in de bijbel. Psalm 119 het langste. Psalm 118 het middelste. Er staan 594 hoofdstukken in de bijbel vóór psalm 118 en 594 hoofdstukken erna: samen 1188 hoofdstukken. Dit getal kun je splitsen in 118-8, oftewel psalm 118:8. We weten natuurlijk wel dat die hoofdstukindelingen oorspronkelijk niet in de bijbel

stonden, maar het is toch wel intrigerend hoe dit getallenspelletje uitpakt. Of zit God hier achter? En als dat zo is, zou het centrale vers in de bijbel dan niet het centrale thema pakken? Dat doet het inderdaad: 'Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.'

In psalm 118 herinnert de psalmist ons aan zeven redenen waarom God ons vertrouwen waard is: a) 'In mijn nood heb ik geroepen: 'Heer!' En de Heer antwoordde, hij gaf mij ruimte'

(v. 5); b) 'Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?' (v. 6); c) 'Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer' (v. 7); d) 'Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen' (v. 17); e) 'De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood' (v. 18); f) 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen' (v. 24); g) 'Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw' (v. 29).

Zondag 2 augustus

'Ik ben het, wees niet bang' (Marc. 6:50)(NBV).

Je komt door deze storm heen.

Bevind je je vandaag in een storm? Lees dan deze woorden: 'Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit... Maar hij sprak hen meteen aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.' Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen' (Marc. 6:47-51). We kunnen hier vier lessen uit halen: 1) Wanneer we ons het verst bij God vandaan voelen, leert hij ons het meest. Dave Dravecky zei: 'Achteraf heb ik ontdekt dat de woestijn deel uitmaakt van het landschap van geloof, en dat elk onderdeel even essentieel is als de bergtop. Op de top van de berg zijn we overweldigd door de aanwezigheid van God. In de woestijn zijn we overweldigd door zijn afwezigheid. Beide plekken zouden ons op de knieën moeten brengen; de ene vanuit diep ontzag, de andere vanuit diepe afhankelijkheid.' 2) God verschijnt niet direct. Meestal komt hij op het hoogtepunt van de storm. Net op het moment dat jij denkt dat je het niet meer aankunt - maar hij komt altijd op tijd. 3) God leidt ons door verschillende stormen waarbij hij telkens iets meer van zichzelf aan ons openbaart. Voor ieder persoonlijk. Stap voor stap. Anders zijn er aspecten van zijn karakter en goddelijke werkwijzen die wij nooit zouden begrijpen. 4) Gods aanwezigheid alleen al zou genoeg voor ons moeten zijn in elke storm. Zodra hij komt opdagen en zegt 'ik ben het' zouden al onze angsten moeten worden gesust.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*