

Maandag 24 augustus

'De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon' (Jes. 35:2)(NBV).

Zoemende ceders.

Stel je even voor: de wind waait door de ceders van de Libanon en sommige bomen zoemen als antwoord. En hoe sterker de wind, hoe melodieuzer hun lied. Zoemende ceders werden ze genoemd. En God gebruikt zoemende ceders om sterke kerken mee te bouwen. In Handelingen werden een paar van die zoemende ceders gevangengezet in een kerker in Filippi. Hun handen en voeten in blokken vastgezet, hun ruggen geseseld, als oud vuil behandeld. Hoe reageerden ze? 'Om middernacht... zongen ze lofliederen voor God... Plotseling deed zich een hevige aardbeving, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los' (Hand. 16:25-26). Een oude prediker zei eens: 'God was zo geboeid door hun lofliederen dat hij met zijn grote voet begon mee te tikken. En als God met zijn voet tikt, krijg je aardbevingen.'

Lofprijzing verbreekt ketenen en opent deuren. Het is de strategie voor overwinning. Satan zal proberen je ervan te weerhouden om God te prijzen. Hij weet namelijk hoe belangrijk lofprijzing is. 'Groot is de Heer, hem komt alle lof toe' (Ps. 48:2). Hij kent ook de genezende effecten van lofprijzing. Gods antwoord op de geest van verslagenheid is feestkledij (zie Jes. 61:3). Maar zoals met elk kledingstuk moet je het wel aantrekken. En dan kent satan ten slotte ook de kracht van lofprijzing in tijden van crisis. Toen Israël veruit in de minderheid was ten opzichte van de vijand, droeg God hen op een koor vóór het leger uit te sturen en zo de strijd in te marcheren. En het werkte! 'Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat [de vijand] werd belaagd' (2 Kron. 20:22). Wacht niet tot de strijd voorbij is en ga het dan pas uitroepen. Trek ten strijde met Gods lofprijs op je lippen en zie hoe hij een keer brengt in je situatie.

Dinsdag 25 augustus

'De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon' (Jes. 35:2)(NBV).

Hoge ceders.

Hoog boven de andere ceders die op de bergen van de Libanon groeiden, stond de hoge ceder. Zijn kracht zat hem echter niet in zijn hoogte maar in de diepte van zijn wortelstelsel. Men zegt dat de hoge ceder zonder te breken bijna tot de grond kon buigen en sterker terug kwam. Vandaag de dag gebruikt God hoge ceders om grote kerken mee te bouwen.

De nieuwe geboorte is maar 5% van het proces; de andere 95% is het opgroeien tot geestelijke volwassenheid. 'Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is' (Hebr. 5:12-6:1). Let speciaal op de woorden 'hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad'. Je kunt niet zo zijn als die oude boer die op de woensdagavondbidstond altijd getuigde: 'Ik boek niet veel vooruitgang, maar goddank

ben ik lid van de kerk.' Toen zijn trekker in de lente eens een keer kwam vast te zitten en de wielen maar doelloos doordraaiden, kwam de voorganger toevallig voorbij. Hij draaide zijn raampje omlaag en zei glimlachend: 'Je moet het maar zo zien, broeder, je komt niet erg vooruit, maar goddank ben je lid van de kerk.' Kom niet langer aanzetten met excuses voor je onvolwassenheid! Streef naar de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus (zie Efez. 4:13).

Woensdag 26 augustus

'Als u boos wordt, zondig dan niet' (Efez. 4:26)(NBV).

Goed omgaan met boosheid.

Midden op een kruispunt was een auto blijven stilstaan. Erachter vormde zich een rij toeterende auto's. De chauffeur stapte uit, liep kalm naar de auto achter hem en zei tegen de chauffeur: 'Sorry, hij start niet. Als u misschien even wilt proberen, dan ga ik op uw plaats zitten en toeter voor u!' Als je niet weet hoe je goed met je boosheid moet omgaan, gebeuren er twee dingen: 1) Je blijft boos. Je loopt rond met een overkokende thermostaat. Wees reëel. Er worden in het leven meer problemen vergeten dan ooit naar ons zin opgelost. 2) Je wordt niet meer boos als je eigenlijk boos moet worden. Als gevolg daarvan werken problemen die karakteropbouwend hadden kunnen werken besluiteloosheid en onverschilligheid in de hand. Uit je boosheid op een goede manier! Als het je aan moed ontbreekt om je baas of een collega te confronteren, loop je eerder de kans thuis te exploderen. Jezus zei: 'Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken' (Matt. 18:15). Soms hóren we gewoon boos te worden. Paulus schrijft: 'Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij' (Gal. 2:11-13). Het is verkeerd om onrecht te dulden als je er iets aan kunt doen. Maar doe het dan wel op een bijbelse manier. Zeg wat je te zeggen hebt in alle vriendelijkheid. De waarheid spreken in liefde zagezegd (zie Efez. 4:15). Met deuren smijten en wegbenen is niet echt christelijk en werkt averechts. Richt je aandacht op het probleem en niet op de persoon.

Donderdag 27 augustus

'Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht' (Hebr. 10:14)(NBV).

Haal jezelf niet langer omlaag.

Wanneer jij je positieve eigenschappen negeert door jezelf voor te houden dat je te dik bent, niks voorstelt of nooit iets goed doet, zul je altijd bevestiging vinden van wat je zoekt. Richard Carlson zegt: 'Jezelf omlaag halen versterkt je onvolmaaktheden eerder dan dat het ze corrigeert. Het richt namelijk onnodige aandacht en energie op al je verkeerde punten in plaats van je goede. Waarom zou je dit doen als je weet wat het enige mogelijke gevolg is: een negatieve kijk, nog meer negatieve gevoelens en minder waardering voor het geschenk van het leven. Mensen die zichzelf regelmatig omlaaghalen vindt men vaak zeurpieten, nog afgezien van het voorbeeld dat ze geven. Iedereen heeft aspecten van zichzelf die hij graag wil verbeteren, maar dit betekent niet dat je jezelf de grond in moet

praten. Hier op aarde zal niemand ooit volmaakt zijn, maar jezelf omlaaghalen is het antwoord niet.'

De bijbel zegt dat God 'hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid heeft gebracht.' Max Lucado schrijft: 'Let op het woord 'volmaakt'. Er staat niet 'beter'. Niet 'vooruitgaand'. Niet 'toenemend'. God verbetert niet, hij vervolmaakt. Hij vergroot niet, hij completeert... Ik besef dat er een mate is waarin we onvolmaakt zijn. We dwalen nog steeds. We struikelen nog steeds. We doen nog steeds precies wat we niet willen... dat deel van ons wordt geheiligd. Maar wat betreft onze positie voor God zijn we volmaakt. Wanneer hij ons stuk voor stuk ziet, ziet hij telkens iemand die tot volmaaktheid gebracht is door Degene die volmaakt is - Jezus Christus.' Het is prima om aan jezelf te werken, om jezelf te verbeteren, maar doe het rustig aan; stop van tijd tot tijd en herinner je eraan dat je 'steeds vernieuwd wordt naar het beeld van je schepper' (zie Kol. 3:10).

Vrijdag 28 augustus

'Hier ben ik, stuur mij' (Jes. 6:8)(NBV).

Heb jij in huis wat er voor nodig is?

Om op enig gebied in het leven succesvol leiding te geven moet je het volgende hebben:

- 1) Commitment. Echte leiders lopen niet weg. Al zouden ze willen, ze zouden het niet eens kunnen. Een man zei tegen zijn voorganger: 'Het moet best moeilijk zijn om een voorbeeldig leven te leiden, om te gaan met al die druk, terwijl de mensen wachten op één teken van zwakheid waarop ze u kunnen pakken. Hoe gaat u daarmee om?' Lachend zei hij: 'Ik blijf gewoon vaak thuis!' Alleen in Gods kracht zul je in staat zijn te voldoen aan de eisen van de mensen, de druk en de problemen die op je pad komen.
- 2) Creativiteit. Homerus schreef: 'Tegenspoed heeft als effect dat het talenten aan het licht brengt die in betere tijden verborgen zouden zijn gebleven.' Problemen ontsluiten je creativiteit. Er is een verhaal van een kippenboer wiens land steeds maar weer onder water liep waardoor zijn kippen dood gingen. Wanhopig zei hij tegen zijn vrouw: 'Ik heb het helemaal gehad. Ik heb geen geld voor een ander plekje en ik kan dit niet verkopen. Wat moet ik doen?' 'Eenden kopen,' zei ze doodgemoedereerd. Een verstandig leider bidt, zoekt een oplossing voor elk probleem en handelt daarnaar.
- 3) Compassie. Bob Pearce heeft gezegd: 'Laat mijn hart worden gebroken door de dingen die het hart van God breken.' Matteüs zegt: 'Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden' (Matt. 9:36). Wat raakt jou, voorganger? Bouwprojecten? Budgets? Belangrijke aantallen? Pas op. Het is mogelijk om van mensenmassa's te houden en niet van mensen. Mensen zijn veeleisend, moeilijk, energierovend. Maar zoals Madeline l'Engle zei: 'Als je zorg gaat dragen voor de val van een mus, kun je niet zelf uitkiezen wie die mus zal zijn.' Voordat je dus zegt 'hier ben ik, stuur mij', moet je jezelf eens afvragen of je in huis hebt wat daar voor nodig is.

Zaterdag 29 augustus

'Maar zelfs nu weet ik...' (Joh. 11:22)(NBV).

Lessen van Lazarus (1).

Les één: Jezus weet hoe jij je voelt. Bij Lazarus' begrafenis hilde Jezus. Toen zeiden de Joden: 'Wat heeft hij veel van hem gehouden' (Joh. 11:35-36). Dit verhaal bewijst dat we een God dienen die niet alleen de doden kan opwekken, maar ook met ons mee kan voelen (zie Hebr. 4:15). Als jij vandaag rouwt, keer je dan tot God en laat je door hem

troosten. Les twee: Jezus kan je teruggeven wat je door het leven is afgenomen. Hij kan je 'schadeloosstellen voor de oogst van jaren' (zie Joël 2:25). Houd je vast aan die belofte. Breng die naar de plek waar je zoveel hebt verloren en vraag God om vervanging en vernieuwing. 'Marta zei tegen Jezus: 'Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt' (Joh. 11:21-22). Zeg niet 'als u', maar bid 'zelfs nu weet ik'. Het is niet te laat. God kan nog in actie komen om je te helpen. Les drie: Jezus kan je bevrijden. 'Daarna riep hij: 'Lazarus, kom naar buiten!' De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld... Jezus zei... 'Maak de doeken los, en laat hem gaan' (Joh. 11:43-44). Gods woord is groter dan datgene wat jou heeft gebonden, beperkt of geknecht. Al begrijp je het niet ten volle met je verstand, laat je geest op God reageren. Bid met de psalmist: 'Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst' (Ps. 119:34-35). Als je zo bidt, zal je geloof groeien en zullen onmogelijk lijkende omstandigheden door God worden veranderd.

Zondag 30 augustus

'... zodat de Zoon van God geëerd zal worden' (Joh. 11:4)(NBV).

Lessen van Lazarus (2).

Nog drie lessen van Lazarus:

- 1) God heeft een groter en beter plan in gedachten. Lazarus was al vier dagen dood toen Jezus arriveerde. Wanneer de Heer wacht, dan is dat om twee redenen: ten eerste zodat hij geëerd zal worden. De Farizeeën geloofden dat je geest de vierde dag na het sterven je lichaam verliet. Als Jezus dus eerder tussenbeide was gekomen, dan hadden ze kunnen beweren dat Lazarus nog niet echt gestorven was. Daarom zei hij ook tegen zijn leerlingen: 'Deze ziekte loopt uit op de eer van God' (Joh. 11:4). Pas achteraf zien we Gods hand erin. Ten tweede wacht de Heer zodat ons geloof kan worden versterkt. Jezus zei: 'Om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen' (Joh. 11:15). Crises komen en gaan in het leven. Je volgende crisis zal verschillen van je vorige, maar één ding moet sterk blijven en dat is je geloof.
- 2) God zal je vragen de struikelblokken weg te nemen en af te rekenen met de stank. Jezus zei: 'Haal de steen weg.' Marta... zei: 'Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' (Joh. 11:38-39). Ben jij aan het bidden voor een antwoord op één terrein, terwijl God je aan het vertellen dat je de steen moet weghalen en moet afrekenen met de 'stank' die ergens anders vandaan komt? Geef je over, je kunt niet winnen! Als je hart zuiver is voor God zullen je gebeden worden beantwoord.
- 3) God wil een levend getuigenis van je maken. Overal waar Lazarus kwam, verklaarde zijn leven, zonder dat hij een woord hoefde te spreken, dat Jezus Heer is. En hetzelfde geldt voor jou. God heeft je gered en opgericht zodat je een getuigenis kunt zijn van zijn goedheid en genade.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.