

Maandag 31 augustus

'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus' (Kol. 3:17)(NBV).

Werken in Jezus' naam.

John Ortberg schrijft: 'We werken allemaal. We creëren allemaal waarde - want werk is waardevol. Maar hoe zou je het vinden om te werken in Jezus' naam? In de eerste plaats zou werken dan iets worden wat je met hem samen doet. Je bent niet bedoeld om in je eentje te werken. Als je dus morgen achter je bureau schuift of je computer aanzet of in huis bezig gaat, neem dan even een moment om Jezus uit te nodigen met je mee te werken. Zeg tegen hem dat je niet zonder hem aan de gang zult gaan. Kom je in de loop van de dag een probleem tegen, vraag hem dan om hulp. Sta je voor een moeilijke beslissing, vraag hem dan om wijsheid. Luister vervolgens en sta er open voor. Merk je dat je energie verslapt, vraag hem dan om nieuwe kracht. Merk je dat je negatief begint te worden, vraag hem dan om je gedachten in goede banen te leiden. Zet iets zichtbaar neer op je bureau of hang het aan de muur om je eraan te helpen herinneren dat je vandaag met Jezus samenwerkt. Pauzeer af en toe een paar minuten. Dank hem voor zijn hulp. Geef hem je zorgen. Vraag om kracht. Elk moment is een gelegenheid om met Jezus te zijn. Wanneer je dat vergeet (en dat gebeurt), wanneer je er een potje van maakt (en dat gebeurt ook), onthoud dan deze belangrijke regel: je hoeft jezelf niet op de kop te geven. Elk moment biedt een nieuwe kans. God blijft ze sturen. Dat is genade. Elk moment van je werkdag biedt je een nieuwe kans om met hem samen te zijn.'

Dinsdag 1 september

'... er kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden' (Luc. 17:12)(NBV).

Raak jij jezelf kwijt?

Lucas schrijft: '... er kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden... Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons... hij zei tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd' (Luc. 17:12-14). Melaatsheid was een langzame, pijnlijke dood. Eerst verloor je je vingers en kon je niet meer werken. Vervolgens verloor je je tenen en kon je niet meer lopen. Daarna trof het je interne organen. Elke dag raakte je een beetje meer van jezelf kwijt. Vijf nuttige inzichten uit dit verhaal:

- 1) Heb jij het gevoel dat je 'jezelf kwijtraakt', wend je dan tot Jezus. Hij kan herstellen wat je kwijt geraakt bent en jou je vrede en vreugde teruggeven.
- 2) 'Verhef je stem.' Weg met waardigheid en decorum! Wanhopige mensen doen wanhopige dingen. God belooft: 'Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken' (Jer. 29:13).
- 3) Doe gewoon alles wat hij je opdraagt te doen. Stel God geen voorwaarden. En zoek niet per se de ervaring die een ander had. Jezus zei tegen de tien melaatsen dat zij zich aan de priesters moesten laten zien. Waarom sprák hij niet gewoon tegen hen of raakte hij hen niet aan zoals hij bij anderen had gedaan? Stel geen vragen, gehoorzaam nou maar! Geloof vraagt niet om verklaringen.
- 4) Zet een stap in geloof. Lucas zegt: 'Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.' Het gaat 'lopende vort'; elke stap brengt je dichterbij. Maar er gebeurt niets tót jij de eerste stap in geloof zet.
- 5) Ga God prijzen! Slechts één van de tien mannen kwam terug om te bedanken en Jezus merkte dat op. Je kunt vol vertrouwen naar God toe gaan voor je volgende antwoord als je weet dat je eraan gedacht hebt hem te bedanken voor je vorige antwoord.

Woensdag 2 september

'Maar de vrucht van de Geest is... zelfbeheersing' (Gal. 5:22-23)(NBV).

Controle hebben zonder controlerend bezig te zijn.

Er zijn twee soort mensen: degene die alles wil controleren en degene die zichzelf onder controle houdt. Wie ben jij? Laten we eens kijken: De controlefreak gelooft dat 'de duivel erachter zit' of mensen of omstandigheden. Dus reageert hij beschuldigend, boos of gefrustreerd. Hij blijft proberen mensen en omstandigheden in zijn voordeel te manipuleren. Maar mensen en omstandigheden zijn meestal niet onder zijn controle te krijgen; zijn pogingen versterken dus alleen maar zijn pijn en maken een machtsstrijd van zijn relaties. Hoe meer hij probeert te sturen, hoe beroerder hij zich voelt; hoe beroerder hij zich voelt, hoe meer hij probeert te sturen. Weiger zo te leven. Degene die zichzelf onder controle heeft, begrijpt dat de duivel hem niets kan doen zonder zijn medewerking, en dat hij die niet hoeft te geven. Hij begrijpt dat ook mensen en omstandigheden zijn probleem niet zijn, wél hoe hij ermee omgaat. Hij reageert dus door zichzelf te herinneren aan drie dingen: 1) Degene die ik moet sturen ben ik zelf. 2) Soms moet ik mensen en situaties in mijn leven aan God overgeven en hem ermee laten afrekenen. 3) Ik moet dagelijks putten uit de kracht van de heilige Geest om mijn reacties te kunnen sturen en ik moet de bezonnen, bijbelse principes volgen waardoor ik mijn leven de baas blijf (zie 2 Tim. 1:7). Als gevolg daarvan vermijdt hij beschuldigingen, zelfveroorzaakte pijn en relaties die uitlopen op strijdfronten. Hij weet dat de vrucht van de Geest zelfbeheersing is. En hij begrijpt dat de Geest hem niet beteugelt of hem helpt over anderen te heersen of situaties te manipuleren. Nee, hij weet dat de Geest hem in staat zal stellen zichzelf te beheersen. Geestvervulde mensen zijn geen deel van het probleem, maar worden deel van de oplossing die God gaat brengen!

Donderdag 3 september

'Laten we de blik gericht houden op Jezus... opdat u niet de moed verliest en het opgeeft' (Hebr. 12:2-3)(NBV).

Volharding!

Op de beste momenten is het al moeilijk om zware tijden te ondergaan, maar als je ook nog niet weet waaróm, kan het helemaal frustrerend zijn. God geeft ons geen uitgebreide verklaringen van zijn werkwijzen. Hij is eraan gewend werelden te scheppen door middel van een enkele zin.

Wanneer je dus niet direct een antwoord vindt in de bijbel of door gebed of via raad van anderen, dan blijf je met je vragen zitten. En dan ben je niet de eerste. David stelt herhaaldelijk de waaromvraag in de psalmen. En toch noemt God hem 'een man naar mijn hart die geheel naar mijn wil zal handelen' (Hand. 13:22). Raak dus niet ontmoedigd. Bijbelverklaarder William Barclay wees erop dat volharding niet alleen het vermogen is om iets moeilijks te doorstaan, maar ook het vermogen het te gebruiken voor je eigen groei en tot eer van God.

Wanneer de antwoorden niet komen, dan rijst de vraag: 'Hoe kom ik hier doorheen?' En de bijbel pakt dit aan door ons te vertellen dat Jezus zich niet liet afschrikken door de schande van het kruis omdat hij dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag (zie Hebr. 12:2). En ook: 'Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus... opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.' De reden dat Jezus volhield was dat hij in staat was vooruit te kijken en bij voorbaat al de vreugde te zien van het feit dat hij de Vader behaagde, de kerk bouwde en een verloren wereld redde. De psalmist zei: 'Steeds houd ik de Heer voor

ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet [raak ik niet ontmoedigd of word ik niet overweldigd door de situatie] (Ps. 16:8). Volharding is niet de realiteit ontkennen of hem tandenknarsend ondergaan. Het is je ogen gericht houden op Jezus en bij hem de benodigde kracht vandaan halen om je een weg naar de overwinning te vechten!

Vrijdag 4 september

'Zij die in tranen zaaien zullen oogsten met gejuich' (Ps. 126:5)(NBV).

Huilen en oogsten.

Vrienden kunnen je hand vasthouden en je aanmoedigen, maar wil je een door God gegeven droom tot vervulling zien komen dan zul je hem toch met je eigen tranen moeten begieten. Gezelschap noch vriendschap kan de prijs verlagen van het persoonlijke offer dat gevraagd wordt. Dat is het niet zo goede nieuws. Het beter dan geweldige nieuws is echter dat er altijd een oogst is! 'Zij die in tranen zaaien zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.' Maar je moet wel weten in welk seizoen je zit. Er is namelijk:

- 1) Een tijd voor tranen. Dit is geen excuus voor passiviteit of een houding van zwakheid die jou reduceert tot een en al tranen omdat het leven niet eerlijk is en de klus taai. Nehemia was tot tranen toe bewogen over de ruïnes van Jeruzalem. Toen zocht hij God, ontwikkelde een plan, stelde een team samen en herbouwde de stad. Wat raakt jou? Wat roept jouw passie op?
- 2) Een tijd om te oogsten. Alles in het leven heeft een tijd en een reden (Pred. 3:1-4). Zij die de reden begrijpen en het optimale uit het seizoen weten te halen, zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht' (Ps. 1:3). Let op de woorden 'op tijd'. Vruchten groeien niet voordat het tijd is. Dat is waarom je de veranderende seizoenen in je leven moet onderscheiden en je eraan moet aanpassen. Zelfs restaurantmenu's herinneren ons eraan dat bepaalde gerechten seizoensgebonden zijn. Je moet weten wanneer het tijd is om je tranen te drogen en te gaan oogsten, anders loop je je oogst mis. Tranen zijn voor de zaaier, vreugde voor de oogster. Wanneer dus je seizoen verandert, oogst je veld dan met vreugde! Je hebt het verschuldigd betaald, nu is het tijd om te genieten van wat God je beloofd heeft.

Zaterdag 5 september

'Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit' (1 Petr.2:2)(NBV).

Houding, honger, hoger doel.

Howard Hendricks noemt drie dingen die we voortdurend voor ogen moeten houden als we bijbellezen:

- 1) Onze houding. Zoals een baby naar de fles grijpt, moeten wij naar onze bijbel grijpen. Een baby heeft melk nodig om fysiek in leven te blijven. Wij hebben de bijbel nodig om geestelijk 'in leven te blijven'.
- 2) Onze honger. We moeten hunkeren naar Gods woord. Dit is een ontwikkelde smaak. Als iemand beweert niet veel uit de bijbel te halen zegt dat meer over hem dan over het boek! Psalm 19:10 zegt dat de voorschriften van de Heer zoeter zijn dan honing. Te oordelen naar sommigen van ons zou je dat niet zeggen. Je hebt drie soorten bijbelbestudeerders. Het 'bittere pil' type. Het woord is bitter voor hem, maar hij heeft er wel baat bij. Dan heb je het 'droogbrood' type. Deze vindt de bijbel voedzaam maar droog. Alsof je een baal hooi eet. Tot slot heb je dan het 'aardbeien-met-slagroom'

type. Die kan er niet genoeg van krijgen. Hoe komt dit soort mensen aan een dergelijke smaak? Door te genieten van het woord. Zij ontwikkelden wat Petrus beschrijft als een niet te verzadigen honger naar bijbelse waarheid. Welk type ben jij?

- 3) Ons hogere doel. Het doel van bijbellezen is 'opdat je daardoor groeit'. Nu kun je niet groeien als je niets weet, maar helaas kun je ook dingen weten en toch niet groeien. De bijbel is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons te helpen toe te groeien naar het beeld van Christus. Niet om ons slimmer te maken, maar om ons meer op onze Verlosser te laten lijken. Niet om ons hoofd met bijbelse feiten te vullen, maar om ons leven te veranderen.

Zondag 6 september

'Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland' (Hebr. 11:16)(NBV).

Verlangen naar de hemel (1).

Mel Blanc was de stem achter de Warner Brothers cartoonkarakters in Looney Tunes. Aan het eind van elke film duikt Porky Pig op met telkens dezelfde afscheidsgroet: 'Dat was het dan, jongens!' Een paar jaar geleden stierf Mel Blanc. Weet je wat zijn familie op zijn grafsteen liet zetten? 'Dat was het dan, jongens!' Maar dat is niet zo en diep vanbinnen weten we dat. De bijbel zegt dat God [bij de mensen] 'de eeuw in hun hart gelegd heeft' (Pred. 3:11). Het is een verlangen dat niet verdwijnt. Het is waarom de Egyptenaren piramides bouwden en waarom de Grieken een munt onder de tong van de overledene legden zodat hij de veerman kon betalen voor de overtocht over de rivier de Styx.

Maar we verlangen niet alleen naar een langer leven. Vooral als langer meer van hetzelfde betekent. Een christelijke school stuurden haar studenten eens langs de deuren om met mensen over geestelijke onderwerpen te praten. Twee van hen belden ergens aan en troffen een dolgedraaide moeder van drie kinderen met een stofzuiger in de ene arm en een huilende baby in de andere. Het eten stond aan te branden in de keuken en de woonkamer had tot nationaal rampgebied verklaard kunnen worden. 'Bent u geïnteresseerd in eeuwig leven?' vroegen ze haar. 'Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat ik daar tegen zou kunnen,' zei de moeder. We willen niet meer van nog meer van hetzelfde. We willen dat datgene wat fout is goedgeemaakt wordt. We willen een einde aan het lijden. We willen schone lucht, zinvol werk, eerlijke politici, zuivere gewetens, eindeloze schoonheid en het einde van eenzaamheid en oorlog. Met andere woorden, we willen de Hemel. En het goede nieuws is dat je daar naar toe gaat als je sterft als Christus je Verlosser is!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*