

Maandag 21 september

'Strijd voor het geloof' (Judas 3)(NBV).

Laten we het geloof behouden (2).

De bijbel zegt: 'Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven' (Hebr. 2:1)(NBG). Het woord 'afdrijven' zou de alarmbellen moeten laten rinkelen. Jezus wees erop dat terwijl de mensen sliepen een vijand onkruid zaaide tussen het graan. Toen ze uiteindelijk wakker werden, zeiden ze: 'Dat is het werk van een vijand' (Matt. 13:28). Kanker begint met één kleine ongeïdentificeerde, ongecontroleerde cel en kan je hele lijf kapot maken als er niets tegen wordt gedaan. Vandaar dat Judas schrijft dat we moeten 'strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd'. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen' (Judas 3-4). Let op de woorden 'het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd'. Onze methoden kunnen veranderen, maar onze boodschap verandert nooit. Paulus schrijft: 'Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen' (2 Tim. 4:3). Kijk naar de ontwikkeling in de levens van Abraham, Isaak en Jakob. Abrahams zegeningen kwamen door een persoonlijke relatie met God. Isaak erfde de zegen van zijn vader. Maar pas toen de Filistijnen hem aanvielen, ging hij terug en groef opnieuw de putten van vader Abraham op en bouwde een altaar voor de Heer. En toen kwam Jakob, de derde generatie. Hij probeerde allerlei dingen uit om Gods zegen op een slinkse en snellere manier te verkrijgen. Pas toen hij een levensveranderende ontmoeting met God had in Pniël, kreeg hij zijn leven weer op de rails, op de fundamenten die waren gelegd door Abraham en Isaak. Laten we het geloof behouden. Laten we onze kinderen de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid voorhouden.

Dinsdag 22 september

'Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk' (Fil. 1:3)(NBV).

Zoek een manier om dankjewel te zeggen.

Schrijfster Barbara Glanz vertelt over een succesvol zakenman die zich zijn literatuurlerares van vroeger herinnerde. Hij schreef haar en ontving dit antwoord: 'Je weet niet half hoeveel je brief voor me betekende. Ik ben 83 en woon op mezelf. Ik heb geen familie en vrienden meer. Ik heb 50 jaar voor de klas gestaan en jouw brief is het eerste dankjewel dat ik ooit van een leerling heb gekregen. Zelf vraag ik me soms af wat ik met mijn leven gedaan heb. Ik zal je brief lezen en herlezen tot aan de dag dat ik sterf.' Gek genoeg was zij de lerares over wie leerlingen het meest spraken op klassenreünies, maar niemand had het ooit tegen haar gezegd.

Paulus bracht de waarheid onomwonden, maar in zijn brieven zie je ook iets van zijn gevoelige kant. Omdat hij wel weet dat we waardering nodig hebben, opent hij zijn brieven met woorden als: 'Ik noem u onophoudelijk in mijn gebeden' (Rom. 1:9). 'Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden' (Efez. 1:15-16). 'Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk... omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus' (Fil. 1:3-6). 'Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw

standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan' (2 Tess. 1:3-4).

In onze drukke, egocentrische wereld moeten we de mensen die iets in ons leven hebben betekend niet vergeten. Als we aan ze denken moeten we voor ze bidden en een manier vinden om dankjewel te zeggen.

Woensdag 23 september

'... goede werken, die God tevoren bereid heeft...' (Efez. 2:10)(NBG).

Gods werk op Gods manier doen.

Elke keer als je vraagt waarom je hier op aarde bent, antwoordt de bijbel 'om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' God heeft je geschapen voor een van tevoren geplande missie. Je bent 'dienstplichtig', geen vrijwilliger. Je hebt niet zelf iets in te brengen over je roeping. En het is een misvatting te proberen de roeping van een ander te kopiëren. Denk even aan Mozes. God roept hem op om Israël te bevrijden uit Egypte, maar hij probeert het op zijn eigen manier te doen. Hij doodt een vijand om het leven van een bondgenoot te redden met als gevolg dat hij veertig jaar het leven van een voortvluchtige leidt. Na zijn jaren in de woestijn keert hij, zijn lessen geleerd, terug om Gods wil te doen - op Gods manier. We zijn allemaal geroepen om Gods werk op Gods manier te doen. Dat geldt niet alleen voor voorgangers. Maar hoe weet je wat je roeping is?

1) Werk met je geestelijke gaven. We ontvangen allemaal gaven van God, 'die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil' (1 Kor. 12:11). Laat God je aan de hand van je diepste verlangens en sterke punten tonen waarvoor je het meest geschikt bent. 2) Onderwerp je aan godvruchtig leiderschap. Je voorganger kan je helpen en zorgen voor leiding en toerusting. God gaf '... herders... om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst' (Efez. 4:11-12). We hebben allemaal hulp nodig; alléén komen we er niet. 3) Geef jezelf met je mogelijkheden en middelen aan de opbouw van je plaatselijke gemeente. God heeft onze gaven en roeping ontworpen 'zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd' (Efez. 4:12). 4) Ontwikkel een dienende geest. 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen' (1 Petr. 4:10). Weet je niet wat je gaven zijn? Ga dienen en God zal het je laten zien.

Donderdag 24 september

'[die moet]... dagelijks zijn kruis op zich nemen...' (Luc. 9:23)(NBV).

Je kruis op je nemen (1).

We zijn geneigd ons kruis gelijk te stellen aan een moeilijke partner, een koppige tiener, een bedlegerige dierbare of 'teveel maand over aan het eind van het geld'. Iemand schrijft: 'We denken dat God kruizen uitdeelt zoals een gevangenebewaarder een schep aan een ploeg dwangarbeiders. Niemand wil er eentje. Iedereen krijgt er eentje... maar het kruis betekent veel meer. Het is Gods middel van verlossing... een bewijs van zijn liefde. Het kruis op je nemen is Christus' last voor mensen op je nemen.' Jezus zei dat zijn last licht was (Matt. 11:30). Het kruis waarvoor jij geroepen bent zal je rug niet breken. Het zal in jou gebieden van kracht wakker maken en tot ontwikkeling brengen die sluimerden of voor minder waardige doeleinden werden gebruikt. Wanneer je dit onderkent, bid je niet meer voor een lichter kruis. Dan vraag je God om een sterkere rug. Toen Paulus op deze manier begon te bidden zei God: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig' (2 Kor. 12:9).

Toen een ernstig verbrand kind in begrafeniskleren was achtergelaten om op een veld te sterven, verzorgden advocaat John Bentley en zijn vrouw het tot het weer gezond werd, en vervolgens adopteerden zij het kind. Tegenwoordig staan de Bentley's aan het hoofd van een weeshuis. Ze zijn er niet voor weggelopen, maar dragen het kruis voor de kinderen van China op hun schouders. Michael Landon jr. was 19 toen hij Christus aanvaardde en zijn invloed begon uit te oefenen in Hollywood door christelijke films te gaan maken in plaats van de gebruikelijke rotzooi. Als zoon van een legende van het witte doek is hij dé aangewezen persoon om het kruis te dragen voor de vermaaksindustrie. Maar onthoud dat het kruis oproept tot een sterven aan eigenbelang en een kruisigen van de verlangens van je eigen natuur zodat het leven van Christus in je kan worden gezien.

Vrijdag 25 september

'[die moet]... dagelijks zijn kruis op zich nemen...' (Luc. 9:23)(NBV).

Je kruis op je nemen (2).

Drie vragen die je helpen je kruis te identificeren:

- 1) In welke richting leidt God me? Denk niet dat je achtergrond er niet toe doet. Het kan een routekaart naar je toekomst zijn. Kijk eens naar de ervaringen en het soort levensstijl waaraan je bent blootgesteld. Voor Mozes betekende het opgroeien in Egypte bijvoorbeeld een goede voorbereiding voor het moment waarop hij voor farao kwam te staan. Davids jaren als herder bereidden hem voor op het leiderschap van een volk. Paulus' onderscheiding als Hebreeuws geleerde en Romeins burger kwalificeerde hem in het bijzonder om zich tot zowel gelovigen als niet gelovigen te richten.
- 2) Welke last heeft God op mijn hart gelegd? Paulus zegt: 'Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze [Israël] zullen worden gered' (Rom. 10:1). Paulus werd gedreven door een passie: de redding van zijn volk. Wat drijft en inspireert jou? Onderkomens bouwen voor daklozen? Een vuist maken tegen misbruik en verwaarlozing? Loop eens een verpleegtehuis binnen kijk of je niet positiever de deur uitstapt. Of breng tijd door met een groep kinderen die extra zorg nodig hebben. Zij zullen jou meer leren dan jij hen! Vervulling komt vanuit de verlangens van je hart, niet alleen vanuit de ideeën in je hoofd.
- 3) Op welke terreinen wordt mijn talent benut? Volgens de bijbel is 'aan ieder van ons genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft' (Efez. 4:7) en hoewel 'er verschillende uitingen van bijzondere kracht zijn, is het één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt' (1 Kor. 12:6). Hoe weet je het verschil tussen een idee dat uit jezelf komt en een idee dat bij God vandaan komt? Salomo zei: 'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer' (Spr. 19:21). Ideeën van mensen zijn een kort leven beschoren, goddelijke leiding houdt stand - voor langere tijd.

Zaterdag 26 september

'De Schriften getuigen over mij' (Joh. 5:39)(NBV).

Regelmatige ontmoetingen met God.

Twee overtuigende redenen om je geest onder te dompelen in de bijbel:

De eerste reden: om erachter te komen wie God is. Op een dag vroeg de tekenlerares aan een meisje wat ze aan het tekenen was. 'Ik teken God,' antwoordde ze. De juf zei: 'Maar niemand heeft hem ooit gezien.' Vol vertrouwen zei het meisje: 'Als ik hem af heb wel!' Totdat Jezus kwam, hadden we alleen maar glimpjes van God gezien. Toen kondigde

Jezus aan: 'Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Joh. 14:9). Als je wilt weten wie God is, wat hij denkt en hoe hij handelt, ga dan meer tijd met Jezus doorbrengen. De tweede reden: om erachter te komen wie je zelf bent. Toen God Mozes riep om Israël te bevrijden, zei Mozes twee dingen tegen God: a) 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' Toen antwoordde God hem: '... Zeg... "Ik zal er zijn" heeft mij naar u toe gestuurd...' (Exod. 3:13-14). Om te kunnen weten wie je bent moet je weten wie God is. Dan kom je geloofwaardig over en straal je vertrouwen, doelgerichtheid en vastberadenheid uit.

b) 'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,' zei hij... De Heer vroeg: 'Wat heb je daar in je hand?' 'Een staf,' antwoordde Mozes. 'Gooi hem op de grond,' beval de Heer, en toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang' (Exod. 4:1-3). Mozes had al wat hij nodig had, hij wist het alleen nog niet en wist ook niet hoe hij het gebruiken moest, tót God het hem liet zien. Begrijp je waar ik heen wil? Wil je weten wie je bent en wie God is, dan moet je regelmatig contact met hem hebben.

Zondag 27 september

'We moeten... ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is' (Hebr. 6:1)(NBV).

Je groeit geestelijk wanneer je...

Toen Jamie's 13-jarige broer overleed als gevolg van een schaatsongeluk sloot zijn moeder zich dagen achtereen op in haar slaapkamer. Toen besloot de zesjarige Jamie dat hij zijn broer maar moest vervangen en zo werden de draden van een complexe, ingewikkelde fantasie geweven. Hij raakte geobsedeerd door het imiteren van de persoonlijke karaktertrekken van zijn broer; hij droeg dezelfde kleren en leerde fluiten als hij. Hij werd zijn moeders vaste maatje en besloot dat als hij kind zou blijven, hij gevrijwaard zou blijven van verdriet en verantwoordelijkheid. Jamie volhardde in zijn weigering volwassen te worden en het was alsof zijn lijf zich daarbij aansloot. Op zijn zeventiende was hij amper 1.50 meter lang en toen hij ouder werd, waren kinderen zijn beste vrienden. En geen wonder, sinds zijn zesde had hij de kindertijd geïdealiseerd en volwassen worden verworpen. De jongen die de eeuwige jeugd zocht als een verdediging tegen tragedies, groeide uiteindelijk nooit helemaal op. In plaats daarvan werd hij beroemd om zijn Never-Never Land, dat tijdloze droomeland waar jongetjes nooit volwassen worden. Dat komt omdat Jamie uiteindelijk Sir Jamie Barrie is geworden, schrijver van het kinderboek Peter Pan.

Welke les kun je hieruit trekken? Je groeit geestelijk: a) wanneer je het vermogen en de discipline hebt jezelf geestelijk te voeden; b) wanneer je weet dat je niet bent geboren om gediend te worden, en dat je de Heer alleen dient in het dienen van anderen; c) wanneer je begrijpt dat je gevoelens niet betrouwbaar zijn. Je wandelt dus in geloof en in vertrouwen op Gods woord; d) wanneer je beseft dat je zult worden getest. Je kiest er dus voor om te leven volgens bijbelse principes en niet alleen te reageren op menselijke impulsen; e) wanneer je weet dat alleen het ontdekken en doen van Gods wil echte voldoening geeft.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*