

**Maandag 28 september**

*'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan' (Ps. 32:8)(NBV).*

Taaie liefde (1).

Jon Walker schrijft: 'Hoe staat het met vergeven in een relatie die schadelijk en disfunctioneel is? Moet je dan blijven, als de ander steeds maar hetzelfde blijft doen? Je vijand liefhebben betekent niet dat je zijn gedrag goedkeurt. In elke schadelijke relatie streven we ernaar het misbruik te weerstaan met een vredevolle, godvruchtige reactie. Dit houdt ook in dat we gezonde grenzen stellen waar je minder kwetsbaar bent voor misbruik. En als God het zo leidt, kan het ook het einde van een relatie betekenen (makkelijker gezegd dan gedaan overigens wanneer de misbruiker een ouder, partner of kind is). De daad van vergeven vraagt niet van je dat je het misbruik moet blijven accepteren en het betekent ook niet dat je in een schadelijke omgeving moet blijven. Door de mensen die hem kruisigden te vergeven liet Jezus zien dat vergeving heel direct kan zijn: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' Als we verder volwassen worden, zal God ons leren voortdurend te vergeven, zelfs gelijk. Maar het is een leerproces, dus ga je niet schuldig voelen als je het nu niet meteen kunt opbrengen. Put uit Gods genade en laat je door hem dichterbij het punt van vergeving brengen. Mogelijk kost het wat tijd (en waarschijnlijk is dat ook zo) om ten volle zijn genade om te kunnen vergeven te ontvangen. God kan daarmee uit de voeten. Misschien is de eerste stap dat hij je hart zacht mag maken. Ons hart heeft de neiging te verharden in moeilijke relaties. Laat me trouwens opnieuw benadrukken dat het verzachten van je hart niet hetzelfde is als zeggen dat het oké is om misbruik te slikken of om te blijven in een situatie waar je wordt of kan worden misbruikt. Vergeving is niet hetzelfde als instemmen met het gedrag van iemand die misbruikt.' Win daarom advies in en spreek erover met God. Zijn belofte is dat hij je inzicht zal geven en de weg zal wijzen die je moet gaan.

**Dinsdag 29 september**

*'Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (Luc. 23:24)(NBV).*

Taaie liefde (2).

Iemand zei eens dat niet de persoon met wie je te maken hebt, maar satan de vijand is. De echte strijd is tegen de machten van de duisternis (Efez. 6:12). Satan wil je laten denken dat het alleen jouw strijd is. Hij wil dat je handelt alsof je los van God bent. Maar dat is niet zo. God is 'degene die de uitslag van de strijd bepaalt' (1 Sam. 17:47) en hij staat er samen met jou in. Wat moet je dus doen? 1) Bid voor de misbruiker. Mensen die voortdurend anderen pijn doen, zijn een slaaf van hun eigen zonde. Dat is absoluut geen excuus, maar het laat jou wel zien hoe je voor hen kunt bidden. God heeft met deze relaties het goede op het oog gehad, maar ze zijn ondermijnd door alcohol, boosheid en andere vervalsingen die satan gebruikt om gemeenschap en gezin kapot te maken. Bid voor de misbruiker dat hij de persoon wordt die God bedoeld heeft. 2) Kies duidelijk positie. Misschien heb je steun nodig van een groep mensen om je heen en een bemiddelaar om tussenbeide te komen. Gods licht kan de diepste duisternis doordringen met hoop, herstel en verzoening. En wanneer dat gebeurt, is dat zeker een snellere weg tot genezing. Niettemin moet je duidelijk positie kiezen en er zonnig anderen bij betrekken om je te helpen. 3) Vraag God of je moet blijven of weggaan. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat een tussenkomst met wat gebeden hier en daar plotseling alles zal veranderen. Sommige mensen reageren op confrontaties, anderen smelten door Gods

liefde. Velen blijven echter schadelijk en blijven misbruiken, zelfs wanneer ze liefde en vergeving hebben ontvangen en zijn gedrenkt in genade. Misschien moet je de relatie beëindigen, hoe moeilijk ook. Onthoud dat het niet jouw taak is om de persoon te veranderen. En het is geen falen van jouw kant als hij dat niet doet, zelfs wanneer hij Gods liefde en waarheid ontmoet.

**Woensdag 30 september**

*'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' (Matt 6:21)(NBV).*

Waar ligt mijn hart?

William Randolph Hearst woonde op Hearst Castle. Dat was 8500 vierkante meter 'huis' op een lap grond van 100.000 hectare. Op een bepaald moment had hij 75 km Californische kustlijn in bezit. Ook verzamelde hij meer dan 80 jaar 'spullen'. Hij had 3500 jaar oude Egyptische beelden, middeleeuwse Vlaamse tapijten, eeuwenoude met de hand bewerkte plafonds en een aantal van de grootste kunstwerken aller tijden. Nadat hij meer dan 80 jaar spullen had verzameld stierf William Hearst. Nu wandelen duizenden mensen door zijn huis en zeggen allemaal hetzelfde: 'Sjonge, wat had die man een boel spullen.' We gaan door het leven, verzamelen een en ander, sterven en laten al onze spullen achter. En wat gebeurt ermee? Onze kinderen ruziën erover. Onze spullen gaan door de handen van onze kinderen die nog in leven zijn. Als aasgieren besluiten ze welke spullen ze mee naar huis willen nemen. Dan zeggen ze tegen zichzelf: 'Nu is het van mij.' Vervolgens overlijden ook zij en komen er nieuwe aasgieren om de spullen mee te nemen. Landen voeren oorlogen over spullen, families gaan ruziënd uiteen over spullen. Huwelijkspartners ruziën meer over spullen dan over wat dan ook. Gevangenis zitten vol straatrovers en bazen die misdrijven begingen om spullen te verkrijgen. Waarom? Het zijn alleen maar spullen. Dit is waar Jezus op doelde toen hij zei: 'Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn...' (Matt. 6:19-21). Vraag je na het lezen van deze woorden eens af waar jouw hart ligt.

**Donderdag 1 oktober**

*'God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven...' (Pred. 3:11)(NBV).*

De achtbaan van het leven (1).

Een prediker zei eens: 'Vrienden, als ik God was, zou jullie lichaam altijd dat van een 18-jarige zijn, je zou alles kunnen eten en perfect op gewicht blijven. Je vrouw van middelbare leeftijd zou het gezicht en het figuur van een engel hebben. Je echtgenoot van middelbare leeftijd zou dik haar hebben en een gespierd lijf. Je kinderen zouden zo slim zijn als Einstein. Je tieners zouden meewerkend, voorspelbaar en evenwichtig zijn. De temperatuur zou altijd 22 graden zijn; sneeuw zou warm zijn en 's nachts smelten. En er zouden geen vervelende mensen zijn. Helaas ben ik God niet! Dus worden we ouder, nemen we toe in gewicht, voeden we met de nodige moeite kinderen op, bibberen in de winter en zweten in de zomer en moeten het stellen met moeilijke mensen. Welkom in de achtbaan van het leven! Het is geen straf noch een bewijs dat je helemaal niet deugt; noch is het de hemel of de hel die jou uitkiest voor een speciale behandeling van vervolging, noch een bewijs dat je niet echt een christen bent. Nee, het is gewoon leven in de echte wereld! Jezus zei: 'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld'

(Joh. 16:33). Net als in het fysieke universum is er een onderliggende wet van golfbewegingen. In overeenstemming hiermee is er een voortdurende eb en vloedbeweging aan energie, emoties en creativiteit. Soms zitten wij boven op de berg, soms zit de berg boven op ons. Maar of we nu hoog of laag zitten, Gods wet van de golfbeweging functioneert - ten gunste van ons. 'Een tijd om te huilen (dal) en een tijd om te lachen (berg); een tijd om te rouwen (dal) en een tijd om te dansen (berg)' (Pred. 3:4). En hoewel het leuker is om te lachen dan om te huilen 'heeft God alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven.' Ontspan. God, die de Alfa en de Omega is, bepaalt de seizoenen van je leven. In welk seizoen je vandaag ook zit, het woord voor vandaag voor jou is 'Mijn genade is u genoeg' (2 Kor. 12:9)(NBG).

### Vrijdag 2 oktober

*'God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven...' (Pred. 3:11)(NBV).*

#### De achtbaan van het leven (2).

Het lied zegt dat je nooit een rozentuin beloofd is. Ook God heeft dat niet beloofd, pas dus op met de 'rozentuin' theologie. Het leven van een christen is geen of/of ervaring, waar je óf een gelovige bent en het leven probleemloos is, óf een ongelovige en het leven zwaar. Het is een én/én ervaring. Met tijden waarvan je kunt genieten en met tijden die je moet zien door te komen. De helden uit de bijbel ervoeren zowel de kick van de overwinning als het venijn van de nederlaag, waarbij sommigen, zoals Elia, zelfs wilden sterven. Kijk eens naar de paradoxen in de bijbel. Jezus was een man van smarten, een man die het lijden kende (zie Jes. 53:3). Toch was hij ook 'gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken' (Hebr. 1:9). Paulus zei dat hij 'verdriet had maar toch altijd verheugd was, arm was maar toch velen rijk makend, niets bezat maar toch alles had' (zie 2 Kor. 6:10). Dit waren zijn gedachten toen hij zei: 'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13). In Spreuken 17:22 zegt Salomo: 'Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid.' In Prediker 7:3 zegt hij: 'Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed.' In Prediker 7:14 schrijft hij: 'Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt.' Verheug je! In jouw én/én wereld zit God nog steeds op de troon. Hij houdt de controle over de mengeling van vreugde en pijn, van vrede en conflict, van verlies en winst, van behoefte en bevrediging, van tragedie en triomf en heeft altijd en overal het beste met je voor.

### Zaterdag 3 oktober

*'God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven...' (Pred. 3:11)(NBV).*

#### De achtbaan van het leven (3).

Het leven op de bergtop is als een picknick, maar hoe zit het met het leven in het dal? Waar gaan we heen in tijden van moeiten, strijd, zwaarmoedigheid, twijfel, eenzaamheid en falen? In C.S. Lewis' klassieker 'Brieven uit de hel' praat hoofddiavol Schroefstrik met zijn neef over hun gezamenlijke vijand, de Heer. 'Vergis je niet, Galsem. Er bestaat voor ons geen gevaarlijker situatie dan wanneer een mens niet meer het verlangen heeft maar nog wel het voornemen heeft om de wil van de Vijand te doen, om zich heen een universum ziet waarin ieder spoor van Hem verdwenen lijkt, zich afvraagt waarom hij in de steek gelaten is, en dan gehoorzaam blijft.' Wanneer onze put diep is en God ver te zoeken; wanneer onze gebeden terugkaatsen als lege echo's, wat dan? 'Niet meer het

verlangen'; alle positieve emoties zijn weg. 'Maar nog wel het voornemen'; er is niets meer over dan dat ietsepietsie geloof dat we kunnen opbrengen om ons net ons hoofd boven water te houden. Als het allemaal niet meer echt voelt, dan vertrouwen we, en door geloof en door niets anders 'blijven we gehoorzaam'.

Onze zintuigen raken verward, zelfs afgestompt, in de diepten van het leven. We gaan twifelen aan de realiteit van Gods Woord en onze positie voor Christus. We geloven dat onze emotionele pijn het bewijs is dat we verloren zijn en dat alles hopeloos is. Deze woestijnervaringen geven ons een gevoel van afstandelijkheid, ver bij God vandaan. Dergelijke gevoelens lijken geloofwaardig voor mensen die in de put zitten, terwijl denken en spreken vanuit geloof niet overtuigend klinkt en voelt. Maar de vijand weet dat zijn zaak nooit in groter gevaar is dan wanneer een kind van God 'om zich heen een universum ziet waarin ieder spoor van Hem verdwenen lijkt, zich afvraagt waarom hij in de steek gelaten is, en dan gehoorzaam blijft!'

### Zondag 4 oktober

*'God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven...' (Pred. 3:11)(NBV).*

#### De achtbaan van het leven (4).

De achtbaan van het leven rijdt dag en nacht. Sommige ritjes vinden plaats in het donker, waar de dingen moeilijk te onderscheiden zijn. 'Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de Heer en vertrouwen stelt in zijn God' (Jes. 50:10). Ja, zelfs de godvruchtigen die ontzag hebben voor de Heer en die luisteren naar de stem van zijn dienaar, zullen van tijd tot tijd wandelen waar er geen licht meer lijkt te zijn om hun voetstappen te leiden en geen warme gloed om hun gekwelde zintuigen aan te warmen. Dit zijn geen tijden van bestraffing, vergelding of verlaten. Nee, dit zijn tijden waarop God de volgende belangrijke fases van je ontwikkeling uitwerkt, waarbij hij je klaar wil maken voor een volgende stap in zijn koninkrijk!

Sadrach, Mesach en Abednego, mannen die de Heer vreesden en zijn Woord gehoorzaamden, moesten levend begraven worden omdat ze weigerden neer te knielen voor het gouden beeld van de koning (Daniël 3). Luister naar hun getuigenis: 1) 'Als de God die wij vereren ons kan redden...' (v. 17). Zij twijfelden geen moment aan Gods kunnen. 2) '[Dan] zal hij ons redden.' Zij twijfelden niet aan Gods bedoeling. 3) 'Maar ook al redt hij ons niet, weet dan dat wij... niet zullen buigen voor het gouden beeld' (v. 18). Zij dachten aan geen ander alternatief dan trouw aan God. Zij moesten erdoorheen om erdoor te komen en dat deden ze! Dat zul jij ook moeten. Blijf in de achtbaan. 'Vertrouw op de naam van de Heer en stel vertrouwen in je God.' Hij heeft het laatste woord, niet de duivel, omstandigheden of mensen. Net als de drie Hebreeuwse mannen zul je er uitkomen als in vuur gelouterd goud.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*