

Maandag 19 oktober

'Strek je handen uit... wees niet langer ongelovig, maar geloof' (zie Joh. 20:27)(NBV).

Als je geloof wankelt (2).

Mensen die pas christen zijn, zijn niet de enigen die worstelen met twijfel; doorgewinterde gelovigen doen dat soms ook. Een christelijk auteur heeft het over 'stormen van twijfel, turbulente dagen waarop de vijand te groot is, de taak te veelomvattend, de toekomst te vaag en de antwoorden te schaars. Tomas zei: 'Alleen als ik... met mijn vingers kan voelen... zal ik geloven.' En Jezus zei: 'Leg je vingers hier... leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas stelt de vraag die we allemaal stellen als we worstelen: 'Als God zo goed is, waarom voel ik me dan zo beroerd? Als zijn boodschap zo duidelijk is, waarom ben ik dan verward? Als hij alles onder controle heeft, waarom worstelen goede mensen dan met zulke hartverscheurende problemen?' Je bent nog liever cynisch dan hypocriet, dus bid je met één oog open en heb je intussen je vragen over... stervende kinderen... de kracht van gebed... de diepte van genade... christenen in kankerklinieken... en wie jij bent om überhaupt zulke vragen te stellen.'

Elisabeth Elliot zei: 'Echt geloof treedt pas in werking wanneer er geen antwoorden zijn.' God zegt: 'Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen' (Jes. 55:8). De waarheid is dat God niet denkt zoals wij. Hij ziet het grote plaatje en werkt naar een specifiek doel toe. In een gesprek met zijn leerlingen zei Jezus: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen' (Joh. 16:12). Zit jij met twijfels en vragen aan God, bid dan: 'Heer, geloven is niet makkelijk als ik bezeerd en verward ben en u niets zegt. Net als Tomas wil ik bewijs dat u van me houdt. Help me verder te kijken dan mijn verlangen naar vrede en gemak, verder dan mijn twijfels en onbeantwoorde vragen. Help me de waarheid te pakken van uw onfeilbare liefde en genade.'

Dinsdag 20 oktober

'Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar' (Efez. 4:25)(NBV).

Vertel de waarheid.

Jude Werra documenteert fraude met cv's voor zijn brood. Zijn 'Liar's Index' is in 5 jaar niet zo hoog geweest. Eén van de mensen die erin staan is de decaan van een prestigieuze academie. Deze vrouw had bij geen van de drie instituten waar ze beweerde diploma's van te hebben, een diploma gehaald. Salomo zei: 'Gestolen voedsel smaakt aanvankelijk goed, maar later lijkt je mond gevuld met kiezels' (Spr. 20:17). Paulus waarschuwt voor 'huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid' (1 Tim. 4:2). Harold Sala schrijft: 'Sommige mensen zijn zo goed in het verdraaien van de waarheid dat zij zichzelf overtuigen. De chronische leugenaar heeft van liegen een levensstijl gemaakt en kan nog maar moeilijk de realiteit waarnemen. God veracht dat. Maar dat is niet het enige, de leugenaar verspeelt ook zijn eigen geloofwaardigheid. Wil je een levensstijl van oneerlijkheid veranderen, dan moet je eerst erkennen dat je een probleem hebt: niet een onherstelbaar probleem, maar wel een hardnekkig probleem. Je moet het onderkennen, zelfs als het betekent dat je er openlijk voor uit moet komen.' Als je problemen hebt om de waarheid te vertellen, zijn er vier dingen om te doen: 1) Heb berouw. 'Belijden we onze zonden, dan zal hij... ons onze zonden vergeven' (1 Joh. 1:9). En met Gods vergeving komt zijn hulp. 2) Wees aanspreekbaar. Zoek iemand die niet bang is jou lastige vragen te stellen. Onthoud dat de

waarheid je je meestal eerst ellendiger laat voelen voordat hij je vrijmaakt. 3) Stop ermee. Het is niet goed om te liegen omdat God je toch wel zal vergeven. Dat maakt zijn genade goedkoop. 'Moeten we blijven zondigen om de genade te laten toenemen'? (Rom. 6:1-2). 4) Maak schoon schip met God, laat de rekening niet oplopen. Als je het verprutst (en dat doen we allemaal), belijd het dan en maak het goed met God en met de mensen die je hebt misleid.

Woensdag 21 oktober

'We worden van alle kanten belaagd' (2 Kor. 4:8)(NBV).

Veerkrachtige mensen (1).

Toen Angela Madsen vanaf haar middel verlamd raakte door een verwonding aan haar rug, nam ze zich voor er alles aan te doen om erbovenop te komen. Ze begon te trainen om als eerste gehandicapte vrouw een poging te wagen de oceaan over te roeien. Journaliste Denise Foley schrijft hierover: 'Madsen is wat onderzoekers 'veerkrachtig' noemen; ze is in staat terug te veren op wat het leven brengt. Zij is een van die mensen die ons doen afvragen hoe wij het er vanaf zouden brengen als wij op de proef werden gesteld. Zouden wij terugveren? Paulus schrijft: 'We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twifelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.'

Veerkrachtige mensen houden ten eerste controle over hun leven. Steven & Sybil Wolin schrijven: 'Het is makkelijk anderen de schuld te geven van je problemen en te wachten tot zij ze oplossen. Maar dan leer je nooit tegen een situatie opgewassen te zijn. Wanneer jij jezelf als een probleemoplosser ziet, verloopt het leven heel anders. Kijk wat je sterke punten zijn. Denk terug aan de momenten dat je triomfeerde over tegenspoed. Focus op wat je wel kunt beïnvloeden en niet op wat niet.' Ten tweede omgeven veerkrachtige mensen zich met de juiste mensen. De psalmist zei: 'Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet' (Ps. 129:2). Ned Hallowell groeide op met een bipolaire vader, een misbruikende stiefvader, een aan alcohol verslaafde moeder en twee leerproblemen. Een voorgeschiedenis die nogal eens kan uitlopen op een verblijf in een gevangenis of psychiatrische inrichting. Nu is hij een gerenommeerd psychiater, een gelukkig getrouwd vader en een succesvol schrijver. Dat gebeurde grotendeels omdat hij zich op kostschool verbond aan leraren die om hem gaven. Steun dus op God in moeilijke tijden, neem controle over je leven en omring je met de juiste mensen.

Donderdag 22 oktober

'We worden van alle kanten belaagd' (2 Kor. 4:8)(NBV).

Veerkrachtige mensen (2).

Twee andere karaktertrekken die veerkrachtige mensen delen zijn: 1) Zij laten toe dat pijn hun groei bevordert: toen fotografe Linda Joy Montgomery op de top van haar carrière ontdekte dat ze langzamerhand blind werd, zei een innerlijke stem: 'Dit is niet het einde, dit is nog maar het begin.' Ze begon poëzie te schrijven, ontdekte haar roeping als sprekerster en riep het 'True Vision Institute' in het leven, waar ze kinderen leerde hun innerlijke bronnen aan te boren. Doel vinden in je pijn is niets nieuws. Overlevenden van levensbedreigende ziekten, natuurrampen en de Holocaust, en ouders van chronisch zieke kinderen laten voortdurend zien hoe overwinnaars de spreekwoordelijke zilveren

draad vinden door zichzelf te herpakken. Paulus heeft het over 'van alle kanten belaagd... maar niet vertwijfeld... geveld, maar niet te gronde' (2 Kor. 4:8-9). Uitdagingen onder ogen zien helpt vertrouwen ontwikkelen en leidt tot een positieve houding die zegt: 'Ik ben daar geweest, ik heb dat gedaan en ik zal het overleven.' Michael Jordan zei eens: 'Ik heb meer dan 9000 worpen in mijn carrière gemist, meer dan 300 wedstrijden verloren, 26 keer mocht ik de winnende worp maken en miste ik. Ik heb telkens weer geprobeerd en keer op keer gefaald. Dát is waarom ik succes heb.' 2) Zij staan erop te veranderen wat ze kunnen. Paulus zegt: 'Allen worden door de Heer beloond voor het goede dat ze doen' (Efez. 6:8). Mensen die na het bombardement in Oklahoma City in het puin naar overlevenden zochten, vertoonden later, hoewel begrijpelijk ontdaan, minder symptomen van posttraumatische stress. In concentratiekampen bewezen krijgsgevangenen die de gewoonte hadden hun laatste hap weg te geven, dat je onder alle omstandigheden je houding kunt kiezen. Hoe? Door kracht te putten uit God en te leren controle uit te oefenen over het enige wat je kunt sturen: jezelf.

Vrijdag 23 oktober

'Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard'
(1 Joh. 3:2)(NBV).

Je bent een WIV.

De zekerste manier om ontmoedigd te raken is door jezelf met anderen te vergelijken. De bijbel zegt: 'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen' (Gal. 6:4). Want sommige mensen doen het ogenschijnlijk beter en dat ontmoedigt je, terwijl anderen niet zo effectief zijn, wat je dan weer trots maakt. 'Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is' (2 Tim. 2:15). Op die manier heb je misschien iets om trots op te zijn, zonder je er bij anderen op te laten voorstaan (zie Gal. 6:4). Niet alle appels aan een boom rijpen tegelijkertijd. Paulus zegt dat inzicht en fijnzinnigheid iets is dat groeit (zie Fil. 1:9). Een succesvol schrijver zegt: 'Toen ik met schrijven begon, merkte ik dat ik moeite had met dat deel van mezelf. Ik wil schrijver worden, dacht ik dan, maar eerst moet ik een x-aantal boeken hebben gepubliceerd en een x-aantal goede recensies hebben gehad. Het kan jaren duren en veel successen op elk nieuw terrein voordat we vol vertrouwen tegen onszelf en anderen kunnen zeggen: ik ben waar God me hebben wil. Wacht niet tot je succes hebt. Begin nu gelijk en zeg tegen jezelf dat je al bent wie je wilt worden. Ja, er is nog veel te leren en je bent mogelijk geen expert, maar "ik ben nu al" kun je in elk geval vast zeggen.' Johannes schrijft: 'Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard.' God gebruikt kromme stokken om rechte lijnen te trekken en onvolmaakte mensen om zijn volmaakte wil te doen. Zet dus door, wees niet laks en vergeet niet dat je een WIV bent, een werk in uitvoering!

Zaterdag 24 oktober

'En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof' (1 Joh. 5:4)(NBV).

Je wint als je niet opgeeft!

De bijbel is een 'David en Goliath' boek. Vol met verhalen van gewone mensen die door hun geloof grote hindernissen namen en de wereld om hen heen beïnvloedden. Dat is waarom de apostel Johannes schrijft: 'Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.'

Als je niet hebt gehoord van Irwin Rosenberg, heb ik een inspirerend verhaal voor je. Als jongste officier werd hij bij de marine ontslagen toen hij kanker kreeg. Dat was in die tijd de standaardprocedure bij de krijgsmacht. Hij was echter vastbesloten zijn gezondheid én zijn baan terug te krijgen. Op een bepaald moment leek hij nog maar een paar weken te leven te hebben. Door geloof en vastberadenheid werd de kanker uiteindelijk toch een halt toegeeroepen. Toen richtte Irwin zijn aandacht op een nieuwe positie als marineofficier. Maar hij kwam erachter dat bij de marine herintreding na ontslag wegens kanker niet was toegestaan. Iedereen om hem heen zei: 'Geef het toch op. Het lukt gewoon niet. Er zou minstens een wetsverandering voor nodig zijn om jou terug te krijgen.' Hun advies gaf hem een idee en hij vroeg een wetsvoorstel aan. Na jaren van wachten, smeken en zich een weg banen door administratieve en bureaucratische rompslomp tekende president Truman uiteindelijk voor een speciale wet die Irwin Rosenberg toestond zich weer bij de marine aan te melden, waar hij uiteindelijk schout-bij-nacht werd bij de zevende vloot! De dichter zegt: 'Je weet nooit of je er al bijna bent, misschien lijkt het ver, maar is het al nabij; houd vol in het heetst van de strijd - stop niet als het 't ergste lijkt!'

Zondag 25 oktober

'... een andere Jezus... een andere Geest... een ander evangelie' (2 Kor. 11:4)(NBV).

Wat 'ze willen horen'.

In een oude Peanutsstrip krijgen de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar de opdracht een stukje te schrijven over de start van het jaar. Lucy schreef: 'Vakantie is fijn, maar het is goed om weer naar school te gaan. Niets geeft meer bevrediging of uitdaging dan onderwijs. Ik kijk dan ook uit naar een jaar waarin ik weer meer zal leren.' De leraar was tevreden en complimenteerde Lucy met haar verhaal. In het laatste plaatje van de strip buigt Lucy zich naar Charlie Brown en fluistert: 'Na een tijdje weet je wel wat ze willen horen.' De verleiding om te preken 'wat ze willen horen' is altijd aanwezig. Paulus waarschuwt de gemeente in Korinte dat ze op hun hoede moeten zijn voor mensen die 'een andere Jezus... een andere Geest... of een ander evangelie' prediken. Net als Jona zijn we geroepen om te preken voor mensen die liever iets anders horen. Maar weglopen werkte niet voor Jona, en het werkt niet voor ons. 'Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee... het schip dreigde te breken' (Jona 1:4). Als het moet, zal God onze plannen schipbreuk laten lijden om ons te krijgen waar hij ons hebben wil en om ons te laten zeggen wat hij ons wil laten zeggen. Onlangs erkende een voorganger dat zijn boodschap massa's mensen aantrok, maar van de mensen geen discipelen maakten. Daarom koos hij voor een andere aanpak. Het eerste wat Jona van God moest zeggen toen hij in Nineve kwam, was dat de mensen berouw moesten hebben. Het evangelie doet twee dingen: het troost de getroffen en het treft de comfortabelen. De waarheid die ons vrij maakt, zal ons eerst een slecht gevoel geven en daarna pas een goed gevoel. Ons comfort is niet Gods doel. Hij wil het karakter van Christus in ons produceren, zodat de wereld naar hem getrokken wordt.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*