

Maandag 26 oktober

'Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids' (Spr. 11:3)(NBV).

Integriteit (1).

Volgens psychologen hebben alle mensen een blinde vlek voor integriteit: 'de neiging tot eigen belang'. Een paar voorbeelden: 800.000 highschool leerlingen werd gevraagd of ze boven of onder het gemiddelde zaten. Hadden ze correct geantwoord, dan had 50% erboven en 50% eronder moeten zitten. Nee dus. Raad eens hoeveel percentage zich beneden gemiddeld schatte? Nul! 20% schatte zich aan de top! Deze neiging tot eigenbelang komt voor op elk gebied. De meerderheid van de mensen die in het ziekenhuis waren beland als gevolg van een ongeluk dat ze zelf hadden veroorzaakt, vond zichzelf een meer dan gemiddeld chauffeur. Je zou denken dat onderwijs ons eerlijker zou maken en meer van onszelf bewust, maar nee. 88% van de hoogleraren op de universiteit vond zichzelf bovengemiddeld; 25% vond zichzelf werkelijk uitzonderlijk. Een ander onderzoek, onder 200 sociologen, wees uit dat de helft van hen geloofde dat zij bij de beste tien sociologen van de wereld zouden gaan behoren. Geen wonder dat er zulke conflicten zijn rond benoemingen en promoties. En de kerk vormt hierop geen uitzondering. George Barna deed een onderzoek onder voorgangers; mensen die ervoor worden betaald om onderwijs te geven over teksten als 'dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken' (Rom. 12:3) en 'onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven' (1 Petr. 5:6). Wat denk je? 90% van alle voorgangers uit het onderzoek zag zichzelf als een bovengemiddeld spreker. En misschien nog wel het meest ironische van alles: na een zorgvuldige uitleg van het principe van deze neiging tot eigenbelang beschouwt het merendeel van de mensen zich 'ruim boven het gemiddelde' in hun vermogen hiermee goed om te gaan. Ons probleem is dus niet alleen ons gebrek aan integriteit, maar ook ons onvermogen te zien hoe gróót ons gebrek eraan is.

Dinsdag 27 oktober

'Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids' (Spr. 11:3)(NBV).

Integriteit (2).

We lijden allemaal aan wat psychologen de 'fundamentele toerekeningsfout' noemen. Het werkt als volgt: als mij iets goeds overkomt in mijn leven, dan ben ik geneigd mezelf daarvoor de eer te geven. Maar als ik faal, dan krijgen de omstandigheden de schuld. Als ik een test goed doe, dan denk ik dat het komt omdat ik slim ben. Doe ik hem slecht, dan komt het omdat ik afgeleid was. Als mensen mijn preek goed vinden, dan komt het omdat ik goed preek. Vinden ze hem niks, dan komt dat omdat zij te oppervlakkig zijn. Wat de fundamentele toerekeningsfout nog erger maakt, is de manier waarop we het gedrag van andere mensen uitleggen, terwijl we voor ons eigen slechte gedrag verzachtende omstandigheden aanvoeren. Slecht gedrag van anderen schrijven wij toe aan hun karakterfouten. Een voorbeeld: als ik naar mijn kind schreeuw, dan komt dat omdat hij zich zo heeft misdragen dat zelfs een jobsgeduld niet volstaat. Als jij naar je kind schreeuwt, dan is het duidelijk dat jij een boosheidsmanager nodig hebt. Als ik een bon krijg voor te hard rijden, dan komt dat omdat de politie aan haar quotum moet komen en daarom een val gezet heeft, terwijl ze eigenlijk boeven moet vangen. Als jij zo'n boete krijgt, laat het zien dat jij niet bekwaam genoeg bent om achter het stuur te kruipen. Wat is de oplossing voor de fundamentele toerekeningsfout? De weg van genade en berouw. We hebben

Gods hulp nodig om de waarheid over onszelf te zien. En die geeft hij ons op drie manieren: a) door gebed; b) door zijn woord te lezen en toe te passen; c) via andere mensen die van ons houden en ons goed kennen; mensen die ons niet vertellen wat we willen horen maar wat we móeten horen.

Woensdag 28 oktober

'De sier van oude mensen is hun grijze haar [hun wijsheid en ervaring]' (Spr. 20:29)(NBV).

Levenswijsheden.

'De sier van oude mensen is hun grijze haar', hun wijsheid en ervaring, zegt de bijbel. De moeite waard om naar ze te luisteren dus! Een oudere man deelt wat levenswijsheden: 'De tijd vliegt. Het kan me soms zomaar opeens overvallen. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik jong was, net getrouwd en met mijn nieuwe leven begonnen. Waar zijn de jaren gebleven? Ik weet dat ik ze allemaal geleefd heb en zie flitsen van hoe het toen was, van mijn dromen en verwachtingen. Maar nu zit ik in de winter van mijn leven. Hoe is dat zo snel gegaan? Ik weet nog dat ik destijds oude mensen zag en mijn eigen winter nog ondenkbaar ver en onvoorstelbaar leek. Maar nu is het zover. Mijn vrienden zijn met pensioen en worden grijs. Alles wat ze doen gaat trager. Er verandert veel. Ik herinner me nog dat ze jong en bruisend waren, nu zijn wij de oudjes die we nooit dachten te worden. Elke dag is alleen douchen al een opgave en een dutje is geen extraatje meer, maar verplichte kost, anders val ik in slaap waar ik zit! Ik ben niet voorbereid op de pijnlijke en het verlies van kracht en vermogen om de dingen te doen die ik wel en niet had willen doen. Het is winter nu en ik weet niet zeker hoe lang die zal gaan duren. Ben je nog niet zover, mag ik je er dan aan herinneren dat het sneller zover is dan je denkt. Wat je graag zou willen bereiken in je leven, doe het vandaag. Stel het niet uit, want je kunt er nooit zeker van zijn of dit jouw winter is. Er is geen garantie dat je elk seizoen van je leven zult meemaken, zeg dus alle dingen die je dierbaren niet moeten vergeten. Je leven is een gave van God, hoe je het leeft is jouw gave aan hem en de volgende generaties.'

Donderdag 29 oktober

'Waren ze wijs... dan begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan' (Deut. 32:29)(NBV).

Wees wijs - stel prioriteiten (1).

'Waren ze wijs... dan begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan' zegt de bijbel. Een van de grootste uitdagingen in het leven is datgene te denken en te doen wat er uiteindelijk toe doet en wat loont. Een leven waarin alles kan, is een leven waarin niets gaat. Wijsheid betekent de discipline hebben prioriteiten te stellen en het vermogen hebben toe te werken naar een vaststaand doel. De vraag is niet óf mijn agenda vol zal staan, maar wie hem zal vullen en waarmee hij gevuld zal zijn. Wil je weten wat in je leven prioriteit heeft, dan moet je regelmatig een adempauze inlassen en jezelf afvragen: 1) 'Heer, wat wilt u dat ik doe' (Hand. 9:6)(SV)? 2) Wat kan ik doen dat niemand anders kan? 3) Wat levert het meeste op? Verspilte inspanningen worden niet door God beloond, wijsheid wel. Er is een verhaal over een vuurtorenwachter aan een rotsachtig stuk kust. Elke maand ontving hij een nieuwe voorraad olie om het licht brandend te houden. Omdat hij dicht bij de kust woonde, kreeg hij veel aanloop. Een vrouw uit het dorp had wat olie nodig om haar gezin warm te houden. Een boer vroeg wat olie voor zijn trekker. Een monteur had wat nodig om een wiel te smeren. Alle verzoeken leken redelijk, zodat de vuurtorenwachter probeerde het iedereen naar de zin te maken. Vóór het einde van de

maand was zijn olie op en ging het baken uit. Als gevolg daarvan strandden verscheidene schepen en gingen levens verloren. Toen de autoriteiten de zaak onderzochten, was de man heel berouwvol. Maar hun reactie op zijn verontschuldigen en smeebeden was: 'Je hebt olie gekregen voor één doel, om de lamp brandend te houden.' Wees wijs, stel prioriteiten!

Vrijdag 30 oktober

'Waren ze wijs... dan begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan' (Deut. 32:29)(NBV).

Wees wijs - stel prioriteiten (2).

In een onderzoek onder mensen boven de negentig werd gevraagd: 'Als u uw leven over mocht doen, wat zou u dan anders doen?' Drie antwoorden doken voortdurend op: 1) 'Dan zou ik meer tijd met mijn familie en vrienden doorbrengen.' 2) 'Ik zou meer risico's nemen.' 3) 'Ik zou dingen doen die mij zouden overleven.' Wijsheid is de kunst te weten wat te negeren. Onbeduidende dingen roven teveel van onze tijd en het gevolg is dat we voor de verkeerde doelen leven. Toen iemand met een Olympische gouden medaille naar het geheim van zijn succes werd gevraagd, antwoordde hij: 'Bewust bepaalde dingen nalaten. Zolang ik train negeer ik bewust al het andere.' Als jij op elke situatie reageert en op elk verzoek ja zegt, dan slaag je nooit in je roeping. Een aantal jaar geleden stierven er 300 walvissen op mysterieuze wijze. Waarom? Omdat ze achter een school sardientjes aanzaten en ingesloten raakten in een baai. De kleintjes lokten de groten de dood in. Door kleine doelen na te jagen, verspilden zij hun geweldige kracht, wat dus bitter weinig opleverde. Paulus wist dat al: 'Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb' (Hand. 20:24). Weet je wat jouw levenstaak is? Een van de interessantste verhalen na de ramp met de Titanic was dat van een rijke vrouw die een plek had in een van de reddingsboten. Op haar vraag of ze nog even terug mocht naar haar luxe hut om iets te pakken, kreeg ze drie minuten. De vloer van haar hut lag bezaaid met geld en kostbare juwelen. Maar daar stapte ze overheen. Ze pakte drie sinaasappels en ging terug naar de reddingsboot. De omstandigheden hadden haar waarden veranderd. Tragedie had haar prioriteiten duidelijk gemaakt. Leer van haar. Wees wijs en stel prioriteiten!

Zaterdag 31 oktober

'Morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten' (Joz. 3:5)(NBV).

Vergooi je toekomst niet!

Je verleden heeft je gemaakt tot wat je vandaag bent, maar je toekomst kan je maken tot wat God altijd al met je voorhad. Jozua richtte zich tot een volk met een verleden van fout na fout en rebellie tegen God. Zij waren regelmatig schuldig verklaard, veroordeeld, gestraft en weer in ere hersteld door de God tegen wie ze zo overduidelijk hadden gezondigd. Eigenlijk hadden ze door hem onterfd moeten worden, zonder uitzicht op enige toekomstige zegen. Maar 'Jozua zei tegen het volk: Reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten.' Reinig je, schik je weer naar Gods plannen en kijk hoe hij in je leven gaat werken. Net wanneer de vijand je heeft overtuigd dat God voor jou met jouw verleden onmogelijk een toekomst kan hebben, roept hij je om je voor te bereiden zodat hij je kan zegenen. God is zich volledig bewust van je verleden, maar hij is veel meer gericht op je toekomst. Waarom vergooien we onze toekomst als we die zo wanhopig nodig hebben? Toen Jezus uitriep dat het volbracht was (Joh. 19:30), begrepen

zijn leerlingen hem verkeerd en concludeerden dat het allemaal voorbij was. Daarom trokken ze zich terug om te gaan nadenken over de toekomst die nu in hun ogen nooit zou komen. Maar met God is elk einde een nieuw begin en drie dagen later kondigde de engel de opstanding en de nieuwe morgen aan die een toekomst zouden garanderen voor alle gelovigen. Het (jouw verleden) is volbracht. Geef je toekomst niet op door monumenten te bouwen voor je oude fouten. Erken en belijd je verleden en geef het aan de gekruisigde Christus. 'Reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten.'

Zondag 1 november

'... want de Heer berispt wie hij liefheeft...' (Hebr. 12:6)(NBV).

Zeg het niet alleen, zie er ook op toe dat het wordt nageleefd!

'Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?' vraagt de bijbel. Antwoord: het kind van de vader die er met de pet naar gooit. We weten niet of het ook zo begon met Eli, de hogepriester, en Hofni en Pinehas, zijn twee zonen. We lezen alleen: 'Hij wist dat ze God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen' (1 Sam. 3:13). Misschien hoorde Eli over de vreselijke dingen die zijn zoons deden en zei hij: 'Nou, jongens, jullie weten toch dat jullie dat niet moeten doen.' En de jongens zeiden 'ja papa' en gingen gelijk terug om de gelovige tempelbezoekers te bedriegen en de vrouwen te verleiden. Het punt was niet dat Eli zijn zonen niet de juiste dingen vertelde, maar dat hij er verder niet op toezag dat ze het naleefden. Natuurlijk zal geen ouder tegen zijn kind zeggen: 'Ga maar een bank beroven, tien of twintig jaartjes in de gevangenis zal je goed doen.' Nee, die ouders hebben waarschijnlijk allemaal de goede dingen gezegd. Veel ouders van gedetineerden hebben dat ook gedaan. Maar wat er bij zoveel goedbedoeld ouderschap mist, is de volharding, het toezien op de naleving. Eli zette de waarheid geen kracht bij, hij vertelde die alleen maar. Hij haalde zijn jongens niet van hun post en ontnam hen hun privileges. Hij liet ze ermee doorgaan; terwijl hij ze vertelde dat ze het niet moesten doen. Ouder, zeg niet alleen wat, doe ook iets! Als je kinderen afdwalen en jij houdt je mond, dan ontzie jij jezelf en ontzeg je hen veel. Het meest liefdevolle wat je als ouder kunt doen is je kinderen berispen in liefde.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.uch.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*