

Maandag 30 november

'... wie niet wil werken, zal niet eten' (2 Tess. 3:10)(NBV).

Rentmeesterschap (4).

Er is een verhaal over een man die met een bedrukt gezicht naar de kerk kwam. Zijn voorganger vroeg hem wat er aan scheelde. 'Wel, twee weken geleden is mijn oom gestorven en die heeft me 75.000 pond nagelaten. En vorige week is een tante van me overleden en zij heeft me 50.000 pond nagelaten.' 'Waarom kijk je dan zo somber?' vroeg de voorganger. De man antwoordde: 'Omdat er deze week niemand is overleden.' Beetje vreemd verhaal en er is ook een probleem. Volgens de Bijbel moet deze man eigenlijk 'eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft' (Efez. 4:28). De eerste taak die God aan Adam gaf was voor de tuin zorgen en productief zijn. Zelfs in een volmaakte omgeving was er voor Adam werk aan de winkel. Wil jij een goed rentmeester zijn, de middelen van je meester ter hand nemen en vermeerderen, dan moet je productief aan de slag. Wil je iets hebben om te geven, dan moet je iets over hebben. Dat is wat er niet klopt aan gokken. Je kunt geluk in het spel niet in de plaats stellen van werk. Mensen die niet willen werken hoeft je dan ook geen handje te helpen. Tony Evans schrijft: 'Een goede rentmeester vraagt zich niet af of hij een stukje van een rondgedeelde taart krijgt. Nee, hij is druk bezig zelf taarten te bakken, geniet van het resultaat en deelt wat hij heeft met anderen.' Sommige mensen zetten vraagtekens bij investeren omdat het niet past bij hun opvatting van werk. Maar God zei tegen Adam dat hij zaden moest planten. Zaad planten is een investering die je doet in afwachting van een oogst. Al sinds de zondeval hebben we manieren uitgevonden om eerlijk en productief werk te vermijden. Je baan is onderdeel van je rentmeesterschap. Oefen jij hem uit alsof God je werkgever is? Want dat is hij namelijk!

Dinsdag 1 december

'Stort uw hart uit voor zijn aangezicht' (Ps. 62:9)(NBG).

Herstel na verlies.

Vijf sleutels voor herstel na verlies:

- 1) Verwerk je verdriet. Emoties als angst, boosheid, bezorgdheid, depressiviteit, wrok, hulpeloosheid en diep verdriet zijn normaal. Het is niet goed die te onderdrukken of te ontkennen dat je ze hebt. God heeft ons geschapen om te voelen. Hij verwacht niet dat we blij doen als we verdrietig zijn. 'Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden' (Matt. 5:4). Wees eerlijk naar God. 'Stort je hart uit voor zijn aangezicht,' en hij zal je troosten.
- 2) Accepteer hulp. Het is een misvatting om jezelf te isoleren na een akelige gebeurtenis. We hebben allemaal de bemoediging en steun van anderen nodig. We zijn geroepen om elkaars lasten te dragen. 'Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na' (Gal. 6:2).
- 3) Kies voor de juiste reactie. Wanneer je kiest voor bitterheid, dan benadeel je jezelf en sluit je de deur voor blijdschap. Je kunt namelijk niet tegelijkertijd blij en verbitterd zijn. Tijdens recente natuurbranden in Californië waren er slachtoffers die zeiden: 'We zijn alles kwijt en we zijn verdrietig, maar we zullen als een familie met elkaar samenwerken en de boel herbouwen.' Anderen zeiden: 'Mijn leven is voorbij! Ik kan niet verder... hier kom ik nooit overheen.' Je kunt ervoor kiezen te geloven dat je er alleen voor staat, of dat God mét je is en weer opkrabbelen.

- 4) Weet dat je vreugde bij God vandaan komt. Er is geen verband tussen je omstandigheden en je vreugde. Vreugde komt van binnenuit. Het is gebaseerd op wie je vertrouwt en niet op wat je ziet en voelt.
- 5) Concentreer je op wat je nog hebt, niet op wat je kwijt bent. Maak een lijst van de goede dingen in je leven en dank God voor wat je nog hebt. Dankbaarheid en hopeloosheid gaan niet hand in hand, onmogelijk.

Woensdag 2 december

'... opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft' (Joh. 3:15)(NBV).

Kijk en leef!

Toen Jezus tegen Nicodemus zei dat hij opnieuw geboren moest worden, begreep de Joodse geleerde het niet. Daarom legt Jezus uit dat in het geboorteproces het kind de ouder het werk laat doen. 'Er moet meer zijn,' denkt Nicodemus. Jezus verwijst dan naar het favoriete boek van zijn bezoeker, de Thora, en zegt: 'De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft' (Joh. 3:14-15). En opeens had Nicodemus het door!

Toen God al het geklaag had aangehoord, had hij er schoon genoeg van. Daarom 'stuurde de Heer giftige slangen... zodat velen van hen stierven' (Num. 21:6). Degenen die het overleefden, pleitten bij Mozes dat hij God om genade zou vragen. 'En de Heer zei tegen hem: Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven' (Num. 21:8). De gebeten Israëlieten vonden genezing als ze naar de staak keken. En zondaren vinden redding als ze naar Christus kijken. Kijk en leef! De eenvoud hiervan verwacht ons. We verwachten een gecompliceerder middel. Mozes en zijn volgelingen hadden misschien ook wel meer verwacht: maak een zalfje, behandel elkaar ermee of vecht in elk geval terug. Wij zeggen: 'God helpt hen die zichzelf helpen.' Maar Jezus zegt: 'Geloof alleen.' Jij gelooft dat de stoel jouw gewicht zal houden en daarom zit je erop. Jij vertrouwt op het werk van het lichtknopje, dus doe je het aan. Regelmatig vertrouw jij erop dat onzichtbare krachten iets doen wat jij niet kunt. Jezus vraagt je vandaag om hetzelfde te doen.

Donderdag 3 december

'We vertrouwen op Gods liefde, die in ons is' (1 Joh. 4:16)(NBV).

Een boodschap voor jou.

'Ik kende je voor de tijd begon. Al je haren heb ik geteld. Net zoals bij een ouder en een kind ben jij geschapen naar mijn beeld. Ik heb plannen voor je. Ik heb je ook de benodigde 'gaven' gegeven om die te verwezenlijken. En wat ik geef, kan niemand wegnemen. Maar verwaarloos ze niet. Oefen ze en stimuleer ze dagelijks. Wees gerust, ik ben een goed werk in jou begonnen en ik zal het afmaken. Ik maak altijd af wat ik begin. Mijn woord over jou staat voor eeuwig vast en mijn toewijding aan jou is oneindig. In dit leven zul je uitdagingen hebben, maar houd moed, ik heb satan beroofd van zijn macht om over jou te heersen en de wereld van haar macht om jou kapot te maken. Wanneer je in moeilijkheden zit, vergeet dan niet dat ik er ben om hulp te bieden. Geef je lasten aan mij en ik zal je steunen. Wanneer je uitgeput en versleten bent door de druk van het leven, steun dan op mij. Ik zal je rots zijn, je sterkte, je bevrijder en je kracht. Ook al struikel je van tijd tot tijd, je wordt niet afgedankt want ik houd je omhoog. Maar pas op: neem geen

advies aan van mensen die geestelijk blind zijn en ga niet om met sceptici. Verheug je in mijn Woord en je gedijt in alles wat je doet, als een grote eik aan een rivier. PS. Ik hoor graag iets van je.'

'Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem' (1 Joh. 4:16).

Vrijdag 4 december

'... in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel...' (Efez. 1:13)(NBV).

De ultieme garantie.

Jezus heeft gezegd: 'Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan...' (Joh. 10:28). Als ouders begrijpen we dit. Als onze kinderen vallen, pakken wij ze weer op. We corrigeren ze, maar verstoten ze niet. Ze zijn geboren met ons DNA en zullen ermee sterven. En God heeft met ons dezelfde relatie. Wanneer wij geloven en 'kinderen van God' worden, verandert hij onze afkomst, herdefinieert ons geestelijk ouderschap en stelt zodoende onze redding veilig. Om dit te bewerkstelligen verzegelt hij ons met zijn Geest. 'In hem bent u, door het geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is' (Efez. 1:13).

Max Lucado schrijft: 'In mijn studententijd heb ik een poosje gewerkt in een stofzuigerfabriek. Wij monteerden het apparaat van stekker tot slang. De laatste stap in het productieproces was het 'verzegelen en versturen'. Tegen deze tijd had het bedrijf al uren en dollars in de machine geïnvesteerd. Daarom werd extra goed gezorgd voor een optimale bescherming. De stofzuigers werden als mummies in bubbeltjespapier gewikkeld en goed vastgeplakt. Ook de doos werd rondom geseald. De bestemming werd erop gestempeld en de doos werd in de vrachtwagen vastgezet. Zo, daar kon niks meer mee gebeuren. Maar vergeleken met Gods zorg voor zijn heiligen is het apparaat bij wijze van spreken achter in een bestelwagentje gegooid. Want Gods vacuümverpakking voor ons bestaat uit zijn sterkste kracht: de heilige Geest. Hij hijst zijn kinderen in een pak van geestelijke wapenrusting, omringt ons met zijn engelen en leeft hoogstpersoonlijk zelf in ons. Onze koningin zou blij zijn met zo'n beveiliging.' Goed nieuws: 'De heilige Geest is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing' (Efez. 4:30).

Zaterdag 5 december

'Ik kan onmogelijk komen' (Neh. 6:3)(NBV).

Omgaan met kritiek.

Nehemia leert ons drie belangrijke waarheden over het omgaan met kritiek: 1) Je kunt het verwachten. Waar richten toeschouwers die naar een wedstrijd kijken hun aandacht op? Op de voorste renners! Iemand heeft eens gezegd: 'Kritiek is iets wat je makkelijk kunt vermijden: door niets te zeggen, niets te doen en niets te zijn.' Maar dat werkt niet. Daarom antwoordde Nehemia zijn tegenstanders als volgt: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen' (Neh. 6:3). Verlaag je niet tot het niveau van je critici. 2) Evalueer het. 'Sanballat en Gesem stelden mij voor om overleg te plegen... Maar ze hadden weinig goeds met me voor' (Neh. 6:2). Wanneer mensen zeggen dat ze je iets willen vertellen voor je eigen bestwil, dan hebben ze je vaak niks goed te vertellen. Als je kritiek krijgt, vraag je dan af: wie geeft de kritiek? 'Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk' (Spr. 27:6). Heeft deze persoon het recht verworven om in je leven in te spreken? Vraag je ook af: waarom krijg ik deze kritiek? Vanuit iemands

pijn of voor mijn bestwil? Bezeerde mensen bezeren mensen. Bewaar dus de juiste houding. Zoek naar het stukje waarheid. Breng zonodig veranderingen aan. En neem de hoge weg. 3) Kom het te boven. Toen Nehemia werd aangeraden te vluchten en een schuilplaats te zoeken, antwoordde hij: 'Nee, ik ga niet... Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid... Toen... onze vijanden dat hoorden... beseften ze dat dit werk door onze God tot stand was gebracht' (Neh. 6:11-16). Soms loop je meer gevaar door het advies van je vrienden dan door de kritiek van je vijanden. Op dergelijke momenten moet je weten wie je bent en waartoe God je geroepen heeft, en de kritiek te boven komen!

Zondag 6 december

'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus' (Rom. 8:35)(NBV)?

God houdt van je, eerlijk waar!

Ons beperkte denken kan Gods liefde niet bevatten omdat die zonder voorwaarden is. Hij houdt niet van ons 'indien' maar 'desondanks'. Als ouder keur je het gedrag van je kind niet altijd goed, maar je blijft van hem houden en je accepteert hem. Paulus vraagt: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?' Dan antwoordt hij: 'Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus' (v. 38). Vind je dat niet ongelooflijk? Want wij hebben vaak wel zoveel ego dat we geloven dat er bepaalde zonden zijn die God niét accepteert... zoals degene die wij nooit begaan. Denk even aan de farizeeër in de tempel die bad: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar' (Luc. 18:11). Maar weet dit wel: Gods maatstaf is perfectie en die is in geen duizend levens te bereiken! Genade is de enige hoop voor ons allemaal.

Onze liefde voor God is gerelateerd aan de mate van vergeving die we van hem ontvangen hebben. De farizeeën waren geschokt dat Jezus toestond dat een vrouw met een slechte reputatie aan zijn voeten knielde, die met haar tranen waste en met haar haren droogde. Ze dachten: 'Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is... dat ze een zondares is' (Luc. 7:39). Nee, het was niet zo dat Jezus het niet wist, hij gaf er gewoon niet om. 'Toen zei hij tegen haar: "Uw zonden zijn u vergeven"' (Luc. 7:48). En dan zegt hij tot slot waar het om draait: 'Wie weinig wordt vergeven, betoond ook weinig liefde' (v. 47). En wat zou onze reactie op Gods liefde moeten zijn? 'Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden' (1 Joh. 5:3).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*