

Maandag 14 december

'... ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd' (2 Kor. 4:16)(NBV).

Werken aan je innerlijk (2).

Op een dag stuurde God de profeet Samuël eropuit om een nieuwe koning voor Israël te zoeken. Samuël zag een imponerend type en meende zijn man gevonden te hebben. God houdt er echter andere maatstaven op na. 'De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7). Een van de kritieken waar Paulus mee te leven had, was dat zijn uitstraling niet al te zeer imponeerde, 'zijn persoonlijk optreden is zwak' (2 Kor. 10:10). Niet alleen ging zijn lichaam al heel wat jaartjes mee, het had ook de nodige klappen opgelopen: geseling, steniging, honger en opsluiting. 'Maar het doet me niet zoveel,' zei hij, 'het gaat toch uiteindelijk om het innerlijk. Vanbinnen gebeurt er iets in mij; zo'n beetje het tegenovergestelde van wat er uiterlijk gebeurt. Daar sterf ik elke dag een beetje. Vanbinnen kom ik tot leven, verander ik en word ik sterker. Vreugde borrelt telkens weer op, zelfs in de gevangenis. Ik krijg steeds meer hoop, ook al weet ik dat mijn lichaam binnenkort zal sterven. Ik ga meer en meer van de mensen houden, zelfs van de mensen door wiens toedoen ik hier zit. Zo vreemd: van buiten sterf ik, maar vanbinnen kom ik tot leven.' Paulus had het zich meester gemaakt: de beheersing van zijn innerlijk. Zijn gedachten gingen voortdurend hemelwaarts. Als oude man in de gevangenis was hij meer levend dan hij ooit was geweest. Daarom schreef hij: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard' (Rom. 8:35)? Problemen en lijden kunnen het spel op het eerste gezicht makkelijk winnen. Maar er is een jij in jou waar niemand bij kan. En dat is degene aan wie je aandacht moet besteden, want dát spel kun je winnen!

Dinsdag 15 december

'... ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd' (2 Kor. 4:16)(NBV).

Werken aan je innerlijk (3).

Wees dankbaar voor je uiterlijke bestaan. Sluit er vrede mee. Verheug je in de sterke punten en aanvaard de zwakke. Laat het hard werken. Wees blij met elke zegen. Maar onthoud ook dat het in verval raakt. Je innerlijk daarentegen staat open voor een onvoorstelbare, eeuwige luister. 'Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is' (1 Joh. 3:2-3). Investeer het meest in dat wat blijft.

We hebben weegschalen, spiegels en centimeters om de ontwikkeling van ons uiterlijk op de voet te volgen. Maar hoe kunnen we het welzijn van ons duurzame, blijvende deel volgen? Dit ligt natuurlijk voor iedereen anders, maar toch zijn hier een paar weegschalen, spiegels en centimeters om je op weg te helpen: a) zelfonderzoek en belijdenis; b) vrienden die genoeg van je houden om je de waarheid te zeggen; c) tijd alleen met God; d) tijd voor de Bijbel waardoor je denken vernieuwt; e) evaluatie van je agenda en uitgavenpatroon; f) vragen als: 'hoe snel raak ik tegenwoordig ontmoedigd?' en 'hoe gauw ben ik geïrriteerd in vergelijking tot zes maanden geleden?' g) aandacht voor je gedachteleven. Dwaal je vaak af in je gedachten? Beroven jaloezie, kritiek, beschuldigingen of bepaalde verlangens je van je energie en vreugde? Neem het serieus, werk aan je innerlijk!

Woensdag 16 december

'Sta klaar, doe je gordel om...' (Luc. 12:35)(NBV).

Wees er klaar voor.

Dingen kunnen bij God zo snel gaan dat je de ene dag het gevoel hebt dat de hel in je leven is losgebroken en dat je de andere dag in hemelse gewesten lijkt te zitten. En in beide gevallen is het God die het bij je teweegbrengt (zie Fil. 2:13). De Bijbel gebruikt woorden als 'onmiddellijk, meteen en plotseling' om je eraan te herinneren dat we klaar moeten staan om mee te gaan zodra God in actie komt. Maar hij kondigt het niet aan met fanfares en trompetgeschal. Blijf er daarom op voorbereid, vooral als het gaat om iets waarop je lang gewacht hebt. Misschien is het antwoord waarnaar je op zoek was wel heel dichtbij. Dat is alles wat God nodig heeft om dingen te veranderen: een oogwenk! Laat je geloof niet verslappen door ontmoediging, laat je geen kansen ontnemen door aarzeling.

In zijn verwijzing naar zijn tweede komst zei Jezus: 'Wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen' (Matt. 24:17). Je moet beslissen of je gaat accepteren wat God voor je heeft en verder gaan, of naar huis teruggaan. Waar je onvoltooide taken ervoor kunnen zorgen dat je het beste van God misloopt. Op anderen wachten heeft hetzelfde effect. Een verlamde man liep 38 jaar lang zijn genezing mis omdat hij wachtte tot anderen in actie kwamen. Hij zei tegen Jezus: 'Als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen...' (Joh. 5:7). Jarenlang zat hij naast een mogelijke oplossing, maar liep die mis door toedoen van anderen. Niets is belangrijker dan wat God nu op dit moment in je leven zegt en doet; noch wat er bij je thuis gebeurt, noch wat anderen denken of doen. Waar het om gaat is of je klaar staat.

Donderdag 17 december

'Ik ga recht op mijn doel af...' (Fil. 3:14)(NBV).

Stop nooit met groeien.

Paulus schrijft: 'Ik beeld me niet in dat ik het al heb, maar... ik ga recht op mijn doel af' (v.13-14). Het is inspirerend als een leider zijn successen met ons deelt. Maar soms worden we meer geholpen als hij zijn strijd met ons deelt. In zijn boek 'Leadership Gold' schrijft John Maxwell open en eerlijk over dingen in zijn leven waaraan hij heeft moeten werken: 'Ik ben ongeduldig, niet realistisch over hoe lang dingen duren en hoe moeilijk de meeste processen verlopen. Ik houd er niet van veel tijd of moeite te besteden aan emotionele problemen van mensen. Ik overschat wat anderen in hun mars hebben. Ik ga van teveel uit. Ik wil te gauw verantwoordelijkheid overdragen. Ik wil verschillende opties openhouden. Daarom wordt iedereen misschien gek van me. Ik geef niet veel om regels of voorschriften. Ik stel mijn prioriteiten snel en verwacht van anderen een soortgelijke houding. Ik los problemen vlot op en wil dan verder. Zelfs wanneer anderen daar nog niet klaar voor zijn.' We hebben allemaal terreinen waaraan we voortdurend moeten werken. Iemand heeft eens gezegd dat de fout van jongeren is dat ze geloven dat intelligentie een substituuut is voor ervaring, terwijl de fout van ouderen is dat ze geloven dat ervaring een substituuut is voor intelligentie. De waarheid is dat we allemaal, jong of oud, moeten blijven groeien. We moeten tevreden zijn met wat we hebben, maar niet met hoe we zijn. Persoonlijke groei is als fietsen: óf we gaan vooruit óf we vallen om. Op welke terreinen van je leven zie jij meetbare groei? Op welke terreinen moet je groeien? Groei vindt alleen plaats wanneer jij je gebrek eraan belijdt, je voornemt eraan te werken en dat ook blijft doen!

Vrijdag 18 december

'God had hem [het] doen vergeten' (Gen. 41:51)(NBV).

'Jozefprincipes'

Jozef was dertig jaar oud toen hij bestuurder van Egypte werd. Hij was zeventien toen hij als slaaf werd verkocht. Dertien jaar lang had hij te maken met pijn en verwarring, maar bleef hij karakter tonen. Ook bleef hij God toegewijd en hij zegevierde ondanks zijn beproevingen. Je kunt dus niet gewoon de handdoek in de ring gooien, een potje medelijden met je zelf krijgen of maar helemaal niets doen.

Jozef vergat niet zonder meer wat er gebeurd was. Iedereen die je zegt dat je het simpelweg moet vergeten, is niet van deze wereld. Het is gebeurd, ja, maar God kan het gebruiken om je leven te verrijken. God gaf Jozef twee zonen: hij noemde hen Manasse, omdat God hem al zijn ellende had doen vergeten, en Efraïm, 'want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad'. God gaf Jozef nieuwe contacten om de oude te vervangen. Een van de redenen waarom oude contacten je misschien geen goed doen is dat je ze niet hebt vervangen door nieuwe. Je zit nog vast aan oude herinneringen. God hielp Jozef de pijn vergeten van wat er gebeurd was. De herinnering was er nog, maar het ging hem goed, desondanks. Wanneer jij met God wandelt, is de belofte die vóór je ligt altijd groter dan de pijn die achter je ligt. Maar hier zijn een aantal nuttige 'Jozefprincipes' voor je leven:

- 1) Probeer niet te ontkennen dát het nooit gebeurd is, of te doen alsóf het nooit gebeurd is. God zal je de genade geven om er goed mee om te gaan, niet om het te ontkennen.
- 2) Geloof dat God de tijd, de contacten en de kansen die verloren zijn gegaan kan goedmaken. 'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten' (Joël 2:25).
- 3) Maak een lijstje van de mensen die je verkeerd behandeld hebben, vergeef hen en geef ze in gebed aan God. 'Vergeef elkaar' (Kol. 3:13).
- 4) Zeg tegen God dat je er klaar voor bent om opnieuw te beginnen. Doe het vandaag nog!

Zaterdag 19 december

'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel...' (Jak. 4:7)(NBV).

Wanneer je beproefd wordt.

Zeven dingen zijn belangrijk om in gedachten te houden als het gaat om beproevingen: 1) Zeg nooit 'nooit'. Nooit word je zo geestelijk dat je er immuun voor wordt. 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (1 Kor. 10:13). 2) Besef dat je zelfs in de laatste ronde nog kunt struikelen. Dat je het tot nu toe nog niet verprutst hebt, betekent niet dat het nooit gebeurt. Satan is een meester in timing en heeft niet speciaal haast. 3) Onderken wat je drijft. Augustinus zei: 'Niets heeft meer macht om de geest van een man te breken dan de liefkozings van een vrouw.' Je vlees is sterk. Geef je er eenmaal aan toe, dan zal het altijd meer willen. 4) Begrijp dat jij zelf verantwoordelijk bent. Zonde is een keuze. Wanneer jij ervoor kiest Gods genade te misbruiken, dan betaal jij de prijs, vroeg of laat. 'Vergis u niet... wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' (Gal. 6:7). 5) Je bent geen hulpeloze pion. Je kunt misschien niet veranderen wat er gister is gebeurd, maar jouw

keus, bekrachtigd door Gods genade, zal bepalen wat er vandaag en morgen gebeurt. 6) Als je gezondigd hebt, is er hoop. God zal je vergeven en je opnieuw gebruiken. Jezus zei tegen Petrus: 'Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken' (Luc. 22:32). 7) Speel op safe door dicht bij God te blijven. 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegluchten' (Jak. 4:7).

Zondag 20 december

'Ik zal naar mijn vader gaan...' (Luc. 15:18)(NBV).

Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien.

Er veranderde niets voor de verloren zoon totdat hij zei: 'Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd...' (Luc. 15:18). Zijn verhaal loopt goed af. Jouw verhaal kan ook goed aflopen, maar:

- 1) dan moet jij besluiten controle over je leven te nemen voordat omstandigheden of andere mensen dat doen. De oplossing begint bij jou. Een nieuwe partner, een nieuwe baan of een nieuw huis zullen niet goedmaken wat verkeerd is als de oorzaak ligt bij je eigen houding en gedrag. Je kunt 101 excuses hebben voor de manier waarop alles in je leven nu reilt en zeilt, maar ben je bereid iets te doen om het te veranderen? De vader van de verloren zoon tilde hem niet op om hem naar huis te dragen, hij moest zelf in de benen komen.
- 2) dan moet je de realiteit onder ogen zien zoals die is, niet zoals je denkt dat hij zou moeten zijn of zoals je zou willen dat hij was. De verloren zoon moest zelf ontdekken dat de regels waartegen hij thuis rebelleerde, essentieel waren voor zijn geluk en dat alle pleziertjes die hij meende elders aan te treffen, er niet waren. Hij moest erachter komen dat hij zijn fouten moest erkennen en corrigeren voordat hij zijn leven weer op de rit kon krijgen: 'Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten... laat hij terugkeren naar de Heer' (Jes. 55:7). God zal tussenbeide komen, maar pas wanneer jij er eerlijk voor uit komt, open kaart speelt en een bereidwillig hart toont.
- 3) dan moet je handelen nu het nog kan. De wet van de evolutie zegt dat dingen uit zichzelf ontwikkelen en verbeteren. Dat is niet zo. Bepaalde dingen waaraan geen aandacht is besteed en die niet zijn gecorrigeerd, verergeren en verbeteren niet. Dat is nu eenmaal zo. Of het nu gaat om je gezondheid, je huwelijk, je kinderen, je financiën of je wandel met God. Zie dus de realiteit onder ogen en onderneem actie zolang je nog kunt.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*