

**Maandag 21 december**

*'Toen hij Elia niet meer kon zien...'* (2 Kon. 2:12)(NBV).

Alleen verder.

Elia en Elisa liepen samen te praten toen 'ze plotseling uit elkaar werden gedreven door een wagen van vuur...en Elia werd... meegevoerd naar de hemel... Toen hij Elia niet meer kon zien...' (2 Kon. 2:11-12). Oswald Chambers schrijft: 'Het is niet verkeerd om te steunen op je 'Elia' zolang God hem je geeft. Maar het is niet Gods bedoeling dat hij blijft. En hoewel je dan denkt niet verder te kunnen, moet je toch.' Er zijn momenten in het leven waarop we alleen verder moeten en bij God de kracht vandaan moeten halen om het te redden. Drie bijbelse voorbeelden in dit verband: 1) Alleen bij de Jordaan. Hier raapte Elisa Elia's mantel op... sloeg ermee op het water... opnieuw vloeiende het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken (zie 2 Kon. 2:13-14). De rivier de Jordaan staat voor de dood. Wanneer jij iemand verliest die je dierbaar was en op wie je steunde, dan vraag je je af hoe je alleen verder kunt. Maar je bent niet alleen, God is bij je! 2) Alleen in Jericho. Hier gebruikte God Elisa om het vervuilde waterstelsel van de stad te zuiveren (2 Kon. 2:19-22). Oei! Je bent er niet zeker van of jij dit soort dingen ook kunt. Dat is het moment dat God tegen jou zegt wat hij tegen Jozua zei, de nieuwe leider van Israël: 'Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan' (Joz.1:5). 3) Alleen in Bethel. Hier werd Elisa publiekelijk vernederd, maar door God gerehabiliteerd. Bethel, wat 'huis van God' betekent. Waar we naar toe gaan voor kracht, maar waar we ook vaak teleurgesteld raken in mensen. Niettemin moeten we verder met God, wetend dat hij ons nooit in de steek zal laten.

Richard Exley zegt: 'Als we vaak bij God gekomen zijn in goede tijden, zullen onze bezorgde voeten het vertrouwde pad ook in de donkere nacht wel weten te vinden. Want dan is naar hem toegaan een tweede natuur voor ons geworden.'

**Dinsdag 22 december**

*'Dit is de weg die je moet volgen'* (Jes. 30:21)(NBV).

Besteed er aandacht aan!

James Michener zei dat hij een buurman had met een appelboom die geen appels meer produceerde. Daarom sloeg hij roestige spijkers rondom de stam. Het jaar daarop had hij zijn grootste oogst ooit. Hij zei: 'Dat ik die spijkers erin sloeg werkte kennelijk als een soort schok voor de boom, om hem eraan te herinneren dat het zijn taak was om appels voort te brengen.'

Misschien niet erg wetenschappelijk, maar het werkte wel! Michener legde uit hoe een bypass operatie, een kunstheup en een aanval van duizeligheid spijkers waren die God in de stam van zijn leven timmerde. Het trok zijn aandacht! Hij besefte dat hij niet voor eeuwig zou leven, zette zich aan het werk en schreef in vijf jaar tijd elf boeken, waaronder bestsellers.

'Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen... maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid' (Hebr. 12:11). Verdell Davis zegt: 'Misschien zijn er wel dingen waaraan we iets zouden kunnen of moeten doen. Verlies aan materieel gemak bijvoorbeeld kan maken dat we eenvoudiger gaan leven. Een depressie kan ervoor zorgen dat we hulp gaan zoeken en gezondere manieren vinden om te leven en relaties te leggen. Verlies van een baan waarin we goed presteerden, kan onvermoede gaven en talenten bij onszelf naar boven

laten komen. Verlies van fysieke mogelijkheden kan ons net dat zetje geven andere manieren van presteren te ontwikkelen die een verrijking zijn voor onze omgeving.' Harold Sala voegt eraan toe: 'Laten we wel wezen, wanneer die roestige spijkers erin worden geslagen, worden wij alert en onze levens productiever. Ze worden aangebracht met de aansporing door te gaan met het werk dat voor ons ligt. De liefde van de Vader staat toe dat de hamer toeslaat om ons aan te sporen zijn wil volledig te verwezenlijken.' Wanneer je God dus wakker schudt met 'dit is de weg die je moet volgen' besteed daar dan aandacht aan!

**Woensdag 23 december**

*'Jullie kunnen niet God dienen én de mammon'* (Matt. 6:24)(NBV).

Dienen: God of geld.

Laten we eerlijk zijn. Voor de meesten van ons is materialisme Gods grootste rivaal. Maar het is mogelijk om er steeds meer los van te komen. John Ortberg schrijft: 'Soms probeer ik tijdens toespraken wat oefeningen in te lassen om de afgod te ontronen. Ik vraag mensen of ze hun portemonnee willen pakken... wat is het, niet meer dan een stukje leer. Maar in wezen de tempel van de 21ste eeuw. De meeste mensen geloven tegenwoordig dat hun vermogen om geluk te ervaren rechtstreeks verband houdt met de inhoud van dit kleine opbergzakje. Dit is waar de god mammon woont. Wij geven dit kleine stukje leer de macht om ons een gevoel van zekerheid, succes en waarde te geven. We vinden het heel moeilijk de controle over dit kleine stukje leer over te geven. Waar het om draait is: wie is de baas? Houd jij het vast, of houdt het jou vast? Daarom vraag ik als een mini stapje van overgave of de mensen de portemonnee aan de persoon naast hen willen geven. Op dat moment neemt de aandacht in de zaal toe. Daarna kondig ik aan dat we een collecte gaan houden. Ik moedig mensen aan zo ruimhartig te geven als ze altijd al hadden willen doen. Portemonnees vliegen dan terug naar hun eigenaars. Vervolgens vraag ik of ze de dag tot 'genoeg dag' willen verklaren: Wat ik nu heb - mijn huis, mijn baan, mijn bezit, mijn gezin, mijn levensstijl - is genoeg. Ik zal op zoek gaan naar een ander en beter soort rijkdom dan kopen op afbetaling.' Hij vraagt het publiek die dag te omcirkelen op de kalender. 'Vanaf vandaag is het niet willen onderdoen voor de burens voorbij. Zij winnen, maar jij ook!'

**Donderdag 24 december**

*'Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was...'* (Matt. 1:19)(NBV).

Jozef - kerstavond.

Jozefs rol in het kerstverhaal leert ons twee dingen: ten eerste dat je karakter voor God telt en ten tweede dat het doen van Gods wil niet makkelijk is.

De aardse vader van Jezus was een dorpsstimmerman die in Nazaret woonde, een piepklein stipje op de kaart. Waarom Jozef? Had God geen betere keus? Een groot deel van het antwoord ligt in zijn reputatie, die hij bereid was op te geven voor Jezus. 'Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten' (1:19). De woorden 'een rechtschapen mens' zijn een erkenning van zijn karakter. Hij had respect verdiend door een leven van eerlijk en hard werken. Type van een oudste, een diaken of een lekenprediker in onze tijd. Maar Maria's aankondiging dat ze zwanger was, zette dat alles op het spel. Wat nu? Aan de ene kant heeft hij de wet; aan de andere kant zijn liefde. De wet zegt 'stenig haar'. Zijn liefde zegt 'spaar haar'. Jozef zit ertussenin, gevangen. Het loont wel degelijk om de wil

van God te doen, maar het is zelden gemakkelijk. Zelfs als de engel hem het wonder van de maagdelijke geboorte uitlegt, staat hij nog voor een dilemma. Een leugen verzinnen en zijn plekje in de gemeenschap veilig stellen, of de waarheid vertellen en zijn reputatie uit zijn hoofd zetten. Hij neemt zijn besluit. 'Jozef... nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon geboord had' (1:24-25). Jozef verruilde zijn leer en vooropgestelde meningen voor een zwangere verloofde en een ongeplande zoon. Hij koos hiermee moedig voor discipelschap. En dat is? Gods plan voorrang geven boven je eigen plan.

#### **Vrijdag 25 december - Eerste kerstdag**

'... ze boden het kind geschenken aan...' (Matt. 2:11)(NBV).

#### Wat een verhaal!

In het kerstverhaal leren we:

- 1) dat God mensen die je niet kent zal gebruiken om jou te zegenen. De wijzen waren geen vrome joden of toegewijde christenen, maar Perzische sterrenkijkers. Wees niet selectief. Dan bindt je God. Open je hart en je gaat zien hoe hij door de meest interessante mensen naar je toekomt.
- 2) dat God zal zorgen voor je toekomst. Jozef en Maria zouden hun huis moeten verlaten en naar Egypte moeten vluchten. Waar zouden ze van moeten leven? Goud, wierook en mirre. Geschenken die alleen rijke mensen kunnen geven. Wanneer jij in de wil van God bent zal hij voorzien. Misschien door je baan of door de ruimhartigheid van anderen, maar hij zal het doen. Je hoeft niet de hele nacht te blijven tobben om uit te rekenen hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. De psalmdichter zei: 'Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten' (Ps. 37:25).
- 3) dat God eventueel dwars tegen alle logica in jou de hulp zal geven die je nodig hebt. 'De ster ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was' (v. 9). In de geschiedenis van het zonnestelsel heeft zich nooit iets voorgedaan. God bewoog een ster zoals wij een pion op een schaakbord verplaatsen. Dat komt omdat hij 'alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt' (Efez. 1:11). Het verhaal gaat verder: 'Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre' (v.11).  
Wat een verhaal!

#### **Zaterdag 26 december - Tweede kerstdag**

'... Ik ben de weg...' (Joh. 14:6)(NBV).

#### Jezus is de weg.

Het jodendom ziet verlossing als een dag des oordeels gebaseerd op moraliteit. Hindoes verwachten meerdere incarnaties in de reis van de ziel door de kosmos. Het boeddhisme geeft een richtlijn aan je leven door middel van de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad. Moslims verdienen hun weg naar Allah door de vijf zuilen van het geloof. Veel filosofen zien het leven na de dood als verborgen en onbekend, 'een grote sprong in het duister'. Sommige mensen gooien ze allemaal op een hoop: Christus en Mozes, Mohammed, Confucius en andere geestelijk leiders. Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij' (Joh. 14:6). Velen werpen tegen dat alle wegen naar de hemel leiden. Maar hoe kunnen ze dat zeggen?

Boeddhisten kijken naar het nirwana, te bereiken na niet minder dan 574 reïncarnaties. Christenen geloven in één leven, één dood en een eeuwigheid om van God te genieten. Humanisten erkennen geen schepper van het leven. Jezus beweert de bron van het leven te zijn. Spiritualisten lezen je hand. Christenen raadplegen de Bijbel. Hindoes menen dat God meervoudig is en onpersoonlijk. Volgelingen van Christus geloven dat er één God is (zie 1 Kor. 8:4). Elke niet christelijke religie zegt dat je jezelf kunt redden. Jezus zegt: 'Mijn dood aan het kruis redt je.' Niet alle wegen leiden naar Rome, niet alle schepen varen naar Amerika en niet alle vluchten gaan naar Amsterdam. Niet elk pad leidt naar God. Jezus baande een uniek pad, vrij van zelfverlossing. Hij zorgde voor een doorgang die enig was in zijn soort en niet werd belemmerd door menselijk inspannen. Hij doet ons een uniek aanbod waarin hij werkt en wij vertrouwen, hij sterft en wij leven, hij uitnodigt en wij geloven.

'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft' (Joh. 6:29).

#### **Zondag 27 december**

'... laat de Geest u vervullen...' (Efez. 5:18)(NBV).

#### Het geestvervulde leven.

De nieuwe geboorte verwijdert niet automatisch de oude natuur. We leven in een lichaam dat ontvankelijk is voor zonde. We moeten dus gevuld blijven met Gods Geest. Paulus zegt: 'Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten' (Gal. 5:16). Vervolgens geeft hij ons een bekend voorbeeld: 'Bedrink u niet... maar laat de Geest u vervullen' (Efez. 5:18). Een paar opmerkingen in dit verband:

- 1) Paulus heeft het over het overgeven van de controle van ons leven aan Gods Geest. Wanneer iemand dronken is, zeggen wij dat hij 'onder invloed' is.
- 2) Paulus' bewering is een opdracht 'laat u vervullen'. Hij zei niet 'als je het wilt' of 'het zou fijn als'. Nee, als jij God wilt behagen, dan moet je voortdurend vervuld zijn van zijn Geest.
- 3) Dit geldt voor elke gelovige. Soms kijken we naar iemand en zeggen: 'Die houdt zóveel van Jezus, waarom kan ik niet zo zijn?' Dat kun jij ook. Het verschil is het vervuld zijn met de Geest, niet het feit dat zij iets hebben wat jij niet hebt.
- 4) Je kunt jezelf niet vullen. Net als met je auto moet je regelmatig bijtanken. 'Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Matt. 5:6). Ben jij hongerig? Ben jij dorstig?
- 5) Het is iets wat je doorlopend moet doen. Je kunt niet rijden op één tank. Je moet telkens weer terug naar de bron. Het vervuld zijn met de Geest is een dynamische ervaring, van moment tot moment. Waarom is dat zo? Omdat we leven in een wereld die ons geestelijk uitput en omdat we strijd leveren met een stuk eigen ik dat ons probeert te verslaan. Laat je daarom vervullen met zijn Geest.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2009. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*