

# In vrijmoedigheid Jezus volgen

## Johannes 21:18-22

3 april 2016

## Johannes 21:18-22

18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'

19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: **'Volg Mij.'**

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou verraden.

21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?'

22 Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar **jij moet Mij volgen.'**

## Lucas 14:25-30 Het volgen van Jezus

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:

26 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.

27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?

29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen

30 en zeggen: "Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet."

Lucas 9:62

62 Jezus zei tegen hem:

**Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter *hem* ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.**

Johannes 7:37-38

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus *daar* en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.