

Er is geen veroordeling meer
Romeinen 8:1-17

Gert Hijkoop
6 december 2015

De twee uitersten

Romeinen 1:18

Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

Romeinen 8:1

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

(zie ook Johannes 3:16-21)

Er is geen aanklacht meer

Collossenzen 2:13-14

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen

Geen veroordeling meer
(Romeinen 8:1-4 NBG)

Wet is heilig en goed
Maar roept zonde op
Leidt zo tot de dood
Leidt tot veroordeling

Vrijspraak!
We gaan doen
wat God wil
We gaan de wet
vervullen

Gezindheid van het vlees en de Geest
Romeinen 8:5-8

in het vlees
gezindheid
is de dood

in de Geest
gezindheid is
leven en vrede

Van loyaliteit veranderen door bekering

in het vlees
gezindheid
is de dood

in de Geest
gezindheid is
leven en vrede

Romeinen 8:9-11 (NBG)

- 10 Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
- 11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.



Romeinen 8:12-14 (NBG)

- 12 Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
- 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
- 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.



Dus kiezen naar wie je luistert



het vlees
menselijke natuur
eigen wil



jij



de Geest


