

Geestelijke Strijd
Efeziërs 6:10-13
De wapenrusting van God

Gert Hijkoop
20 november 2016

Boek: Anderson & Warner – Geestelijke strijd



Wie is dat?

Dat ben jij!

Wie, ik?

Ja jij!

IK?



Aantekeningen
bij de Bijbel



Romeinse tijd kostuum rood-bruin



Gladiator kostuum rood-bruin voor heren. Een stoer Gladiator kostuum uit de romeinse tijd. Dit kostuum is bruin met rood, van stevige stof en bestaat uit een gewaad, een cape en een helm (van stof). Gladiator accessoires kunt u ook vinden in deze shop.

Romeinse tijd kostuum rood-bruin, Romeinen/Grieken bestellen. Speelgoedpostorder, de goedkope speelgoedwinkel met Romeinse tijd kostuum rood-bruin, zeer voordelig.

Artikelnummer: 10024999

[Bekijk grotere foto](#)

~~€ 72,99~~ **€ 65,69**

Inclusief 21.00% BTW

Verwachte verzendkosten € 3,95 € 6,95

Selecteer de gewenste maat

M - direct leverbaar

[Vraag over dit product?](#)



ACTIE

Spiderman stickerset
€ 22,95



ACTIE

Plastic dieren
€ 14,95



Kinder gereedschap
€ 13,95



Strand schep en zeef
€ 1,95

Efeziërs 6:10-20

BGT

Vecht tegen het kwaad

10 Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht.

11 Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.

12 Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten.

HSV

De geestelijke wapenrusting

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld-beheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeziërs 6:10-13

BGT

13 Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken.

14 Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede.

HSV

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

Efeziërs 6:10-17

BGT

Vecht tegen het kwaad

10 Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht.

11 Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.

12 Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten.



Efeziërs 6:10-17

BGT

13 Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken.

14 Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede.

15 Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede.

16 En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet.



Efeziërs 6:10-17

BGT

17 Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven..



Efeziërs 6:13-14

HSV

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, **tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.** 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,



Efeziërs 6:13-14

HSV

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. **13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan**, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,



Efeziërs 6:13-14

HSV

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, **opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.**

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,



Efeziërs 6:13-14

HSV

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,



Efeziërs 6:13-14

HSV

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, **uw middel omgord met de waarheid**, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,



William Gurnall

In heaven we shall appear, not in armour, but in robes of glory. But here these are to be worn night and day; we must walk, work, and sleep in them, or else we are not true soldiers of Christ.

In de hemel zullen we niet gewapend verschijnen, maar in klederen van heerlijkheid. Maar hier moet we de wapenrusting dragen, dag en nacht. We moeten er in werken en in slapen, anders zijn we geen echte soldaten van Christus.

WeekTeksten

- 2 Korintiërs 10:3-5

4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

- Romeinen 8:31 ev

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ...