

Maandag 26 maart

'Christus heeft de kerk liefgehad en zich voor haar prijsgegeven' (Efez. 5:25)(NBV).

Houd van je kerk (1).

Voordat je kritiek op je kerk hebt, is het goed om te beseffen dat 'Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.' Hij heeft zijn kerk niet opgegeven, dus dat zou jij ook niet moeten doen! En praat niet langer over alles wat je niet aanstaat. Als je kerk perfect was, zou jij er niet op je plek zijn! Noach voer niet op het SS Rotterdam maar op een veredeld veeschip. Kun je je het lawaai, de verwarring en het slingeren en stampen van een schip voorstellen in een storm die groot genoeg is om de wereld te vernietigen? En wat dacht je van de geur? Al die dieren en maar één ontluichtingsleuf! Maar wacht even: hier is waar het om gaat - iedereen binnenin de ark werd gered terwijl iedereen daarbuiten verloren ging. Er is een verhaal over een aristocraat die opschept over zijn afstamming en zijn zuivere bloed. Geïrriteerd merkte een van zijn toehoorders op: 'Ik veronderstel dat je voorouders bij Noach op de ark zaten!' 'Nee,' antwoordde hij, 'zij hadden hun eigen boot!' Er is echter maar één vaartuig dat zeker weten veilig aankomt in de haven van de hemel, en dat is het oude vaartuig van verlossing. Zit er soms een luchtje aan dingen in de kerk? Zeker wel. Eén van Jezus' zwaarste berispingen was gericht aan Petrus, de discipel die voorbestemd was om een leider in de kerk te worden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen' (Matt. 16:23). In de King James vertaling staat voor 'je denkt niet aan wat God wil' 'thou savourest ('savour' betekent o.a. geur) not the things that be of God'; we zouden dus kunnen zeggen: bij jou riekt het niet naar de dingen van God. Maar het mooie is dat wanneer jij het verknalt, dezelfde genade die Petrus rehabiliteerde ook jou zal rehabiliteren. Dus het woord voor jou is vandaag: houd van je kerk!

Dinsdag 27 maart

'Als zij [jullie] niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered' (Hand. 27:31)(NBV).

Houd van je kerk (2).

Elke kerk heeft problemen - plus de mensen die ze veroorzaken. Dat is altijd al zo geweest. Denk aan de kerk in Korinte. Sommige leden werden dronken tijdens het avondmaal en anderen namen alleen deel als hun favoriete prediker sprak. Eén man had zelfs een affaire met zijn stiefmoeder (zie 1 Kor. 5:1). Op zondagochtend zitten er een aantal behoorlijk problematische en disfunctionele mensen om je heen. Maar God blijft met ons werken omdat hij onze potentiële waarde voor zijn koninkrijk ziet. Nadat Judas eerst heeft geschreven over mopperaars, klagers, wellustigen en hebzuchtigen beëindigt hij zijn korte boek met de volgende woorden: 'De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen... hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht' (v. 24). Noach stapte niet uit de boot om dezelfde reden dat jij je kerk niet zou moeten verlaten - er is geen beter alternatief. Paulus en 276 anderen waren in een storm beland die rampzalig leek. Niettemin zei hij tegen hen: 'Als zij [jullie] niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.' Betekent dit dat het altijd verkeerd is om een kerk te verlaten? Nee, dat niet, maar zorg ervoor dat je redenen bijbels zijn en niet egocentrisch. Kijk, misschien vind jij de preken te lang. Maar Paulus preekte een keer zo lang dat een man die in een raam op de derde verdieping zat in slaap viel, op de grond viel en stierf. En wat deed Paulus? Hij legde hem de handen op, bracht hem weer tot leven, zette hem terug in het raam en liet hem luisteren naar de rest van de preek! (zie Hand. 20:9-11.) Ik meen het, als je kerk problemen heeft, ga dan niet weg; blij en bid. Dat is hoe dingen veranderen.

Woensdag 28 maart

‘Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat’ (2 Kor. 4:7)(NBV).

Houd van je kerk (3).

Christenen zijn niet perfect! Dit is waarom: 1) Omdat het mensen zijn. Maar hoewel God precies op de hoogte is van onze beste mogelijkheden en onze slechtste neigingen houdt hij onvoorwaardelijk van ons. De Bijbel zegt: ‘Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.’ En raad eens? Elke keer dat je schatten ontmoet, bots je tegen de aarden pot aan. Een aarden pot is gewoon een pot van klei en wanneer die gebarsten is, is het een gebarsten pot! Dat zou je niet moeten ontmoedigen; het zou je hoop moeten geven en ervoor moeten zorgen dat je zegt: als God die oude gebarsten pot kan gebruiken, kan hij mij ook gebruiken! 2) Omdat ze geestelijk uitgeput zijn. Er wordt wel gezegd: ‘Wanneer je uitgaven hoger zijn dan je inkomen, wordt je onderhoud je ondergang.’ Het overkomt de besten onder ons. In het Oude Testament kreeg een soldaat het commando om een gevangene naar een bepaalde bestemming te brengen. Zijn orders waren duidelijk: verlies je de gevangene, dan verlies je je leven. De soldaat verloor zijn gevangene en betaalde met zijn leven. Wat was er gebeurd? ‘Maar mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist, en opeens was hij verdwenen’ (1 Kon. 20:40). Schenk dus aandacht aan je geestelijk leven en laat het niet verslappen. 3) Omdat ze geestelijk slapen. Het was terwijl Simson sliep dat Delila de haarlokken van kracht van zijn hoofd schoor en hem overgaf aan zijn vijanden. En het was terwijl de dienaren sliepen dat een vijand onkruid tussen de tarwe zaaide en de oogst verloren ging. Er zijn twee dingen waar je alert op zou moeten zijn - zonde en bezinning. ‘Kom tot bezinning en blijf niet zondigen’ (1 Kor. 15:34).

Donderdag 29 maart

‘Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben’ (1 Kor. 15:10)(NBV).

De plussen en minnen van rolmodellen.

We hebben allemaal goede rolmodellen nodig. Maar wanneer jij in je leven probeert iemand anders te zijn, loop je het risico iets te worden dat God niet bedoeld heeft. Onthoud altijd dat ook jouw ‘helden’ te kampen hebben met blinde vlekken en karakterfouten. Paulus zei: ‘Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd’ (v. 9). Hetzelfde verhaal bij Petrus: toen Cornelius hem liet komen, werd ons verteld dat toen hij het huis binnenging, Cornelius hem ontmoette en in eerbied voor zijn voeten viel. Maar Petrus liet hem opstaan. ‘Sta op.’ zei hij. ‘Ik ben ook maar een mens’ (Hand. 10:25-26). Als je succesvol bent in het leven, zou je dezelfde houding moeten aannemen. Het gevaar bij heldenverering komt van het verloochenen van je individualiteit en het missen van het pad dat God persoonlijk voor jou heeft uitgestippeld. Sommige lessen die God ons leert, kunnen op elkaar lijken, maar het doel, de gave, de reis en het tijdsbestek van een ander persoon zullen verschillen van die van jou. Een vriend begint bijvoorbeeld een bedrijf en verdient goed, maar wanneer jij je baan opzegt en in zijn voetsporen treedt, ga je failliet. Of een collega draagt iets dat haar geweldig staat, maar jij ziet er in dezelfde kleren als iemand die een zak met een touwtje om heeft. God is ‘jaloers’ op jou (zie Deut. 4:24). Waarom? Omdat hij jou wil beschermen tegen alles wat je van je uniciteit berooft of je relatie met hem bedreigt. Kortom: als je op veilig terrein wilt blijven, neem dan Jezus als voorbeeld en je zult elke keer winnen.

Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag

'Wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan' (1 Tess. 4:14)(NBV).

Theorie of waarheid (1).

Laten we eens kijken naar een paar theorieën die zijn rondverteld door mensen die hebben geprobeerd de opstanding te ontkennen. Sommigen zeggen dat omdat de evangeliën twee tot driehonderd jaar na de gebeurtenis werden geschreven, het verhaal ofwel vervalst ofwel verfraaid is. Maar archeologie weerlegt dat. Inmiddels weten we dat de evangeliën teruggaan tot de tijd van de auteurs van wie ze de namen dragen, en dat het getuigenis van de opstanding teruggaat tot het decennium waarin het plaatsvond. Er was dus geen tijd voor de ontwikkeling van legendes! Anderen zeggen dat de discipelen visioenen of hallucinaties hebben meegemaakt omdat Christus beloofde op te staan uit de dood en zij dat volledig van hem verwachtten. Maar in de geschiedenis van hallucinaties is er geen incident waarbij vijfhonderd mensen met verschillende achtergronden ooit hetzelfde visioen tegelijkertijd zagen. En hoe zit het dan met de twee discipelen op de weg naar Emmaüs, die na zijn opstanding met Christus wandelden, spraken en aten (zie Luc. 24:13)? Hallucineerden zij ook? Toen Petrus op de dag van Pinksteren predikte over zijn 'grote hallucinatie' stond hij slechts op tien minuten afstand van het graf (zie Hand. 2:24). Duizenden mensen geloofden hem; anderen hoorden het en geloofden het niet. Heeft niemand eraan gedacht om even de straat af te lopen om het te gaan checken? Zeker die samenzwerende Sadduceeën zouden elke gelegenheid hebben aangegrepen om te laten zien dat dit gewoon een hallucinatie was. Aan de kust heb je vuurtorens die hun licht laten schijnen, en aangetrokken door het licht vliegen vogels eropaf en raken gewond of gaan dood. Dat doet ons denken aan de critici van Christus' opstanding met hun schijnwaarnemingen!

Zaterdag 31 maart

'Jezus antwoordde hun: 'Breek deze tempel [lichaam] maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen' (Joh. 2:19)(NBV).

Theorie of waarheid (2).

Laten we een andere theorie onderzoeken die is aangedragen door mensen die proberen de waarheid van de lichamelijke opstanding van Christus te weerleggen: de 'Swoon Theory' (de flauwte-theorie). In zijn boek 'The Passover Plot' komt Hugh Schonfield met de theorie dat Jezus alleen maar bezwijmd raakte, van het kruis werd gehaald en verondersteld werd dood te zijn. Toen kwam hij weer tot leven in de koelte van de graftombe, kwam naar buiten en overtuigde zijn discipelen ervan dat hij werkelijk uit de dood was opgestaan. Het roept een aantal interessante vragen op. Hoe komt het bijvoorbeeld dat achttienhonderd jaar voorafgaand aan deze theorie noch vrienden noch vijanden van het christendom het ooit hebben genoemd? En wat te denken van de soldaat die de zij van Christus doorstak met een speer waarna er bloed en water uitkwam - empirisch bewijs dat het leven was geweken omdat het bloed zich had gescheiden in zijn basisbestanddelen? En het getuigenis van de hoofdman dan? De man die door Pilatus werd gestuurd: een man voor wie de dood bijna dagelijkse business was, die als executiecommandant zou weten dat Jezus dood was? Dan is er de kwestie van de grafkieren. Joden wikkelden gewoonlijk dode lichamen in grafkieren en gebruikten een heleboel specerijen tussen de plooiën, de kieren rond het lijk afsluitend, als een mummie. Het hoofd was ook ingepakt. Hoe had Jezus kunnen ademen? En hoe kon een man in zo'n verzwakte toestand de grote steen verwijderen die zijn graftombe verzegelde en de Romeinse wachters overmeesteren? Er is meer geloof voor nodig om dát te geloven dan om de waarheid te geloven van wat er echt gebeurd is! Christus is opgestaan!

Zondag 1 april - Eerste Paasdag

'... hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging' (Rom. 4:25)(NBV).

Theorie of waarheid (3).

De beroemde Houdini beloofde dat hij terug zou komen uit de dood en met zijn vrienden zou praten. Sommige mensen hebben wel mediums geraadpleegd om te zien of er enig woord zou komen van voorbij het graf. Maar dat was niet zo! Slechts één man die beloofde op te staan uit de dood, hield zijn belofte. Jezus! En hij deed het 'omwille van onze rechtvaardiging'. Zakelijke transacties in bijbelse dagen waren relatief ongecompliceerd. Nadat de verkoper een prijs had vastgesteld en de koper het had geaccepteerd, was de deal gesloten. Op Goede Vrijdag stelde Jezus de prijs vast, op Paaszondag heeft God die geaccepteerd en werd je redding betaald. Maar het grootste bewijs van de opstanding is te vinden in de getransformeerde levens van mensen over de hele wereld. Een songwriter zei het zo: 'Vraag je me hoe ik weet dat hij leeft? Hij leeft in mijn hart!' In een van zijn laatste verschijningen, opgetekend in het boek Openbaring, kondigde Jezus aan: 'Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid... en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven' (Op. 1:18; Joh. 11:26). Vandaag staat Christus aan de deur van je hart en zegt: 'Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen' (Op. 3:20). Zolang je Christus niet persoonlijk als jouw Redder kent, ben je zonder hoop in deze wereld en in de wereld die komt. De opstanding van Christus is je enige hoop. Zonder dat heb je niets om naar uit te kijken dan een gat in de grond. Dus bekeer je vandaag van je zonden en vertrouw op degene die stierf en weer opstond voor jou.