

**Maandag 2 april - Tweede Paasdag**

*'Houd de geboden... steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over...'*  
(Deut. 6:6-7)(NBV).

Breng je kinderen bij Christus.

Christelijke ouders hebben het tegenwoordig niet zo gemakkelijk in een wereld waar groepsdruk een gevoel kan geven alsof je erdoor verpletterd wordt; waar normen en waarden op losse schroeven staan en immoraliteit hoogtij viert. Maar met Gods hulp kun je het doen! Een paar tips om je kinderen (dichter) bij Christus te brengen: 1) Begin wanneer ze jong zijn en lees ze elke avond bijbelverhalen voor. Laat ze horen dat jij voor hen bidt dat ze Jezus persoonlijk mogen leren kennen, terwijl je hem voortdurend dankt dat hij ook voor hun zonden gestorven is. 2) Leg ze uit waar de verschillende rituelen en seizoenen (doop, avondmaal, Pasen en Kerstmis) in je kerk voor staan en waarom ze worden uitgevoerd en gevierd. 3) Sta open voor hun eventuele vragen op het geestelijk vlak en neem de tijd om hun vragen te beantwoorden op een manier die ze kunnen begrijpen. 4) Zorg voor christelijk materiaal (dvd's, boeken) die bijbelse waarheden laten zien passend bij hun niveau. 5) Vertrouw op de heilige Geest om je op het juiste moment wijsheid te geven om ze het evangelie te vertellen, en bid voortdurend voor hun redding. D.L. Moody maakte een keer melding van 'twee en een halve bekeringen' bij één van zijn diensten. Iemand zei: 'Ik veronderstel dat u twee volwassenen en een kind bedoelt?' 'Nee,' antwoordde Moody. 'Ik bedoel twee kinderen en één volwassene. De kinderen kunnen hun héle leven aan God geven, maar een volwassene heeft nog maar een half leven te besteden.' En bedenk dat de dingen die we het beste leren, de dingen zijn die we het meeste horen. Dus: 'Houd de geboden steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over.'

**Dinsdag 3 april**

*'Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn... om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt'* (Efez. 2:10)(NBV).

Je kunt iets doen!

De Bijbel zegt dat 'God ons opnieuw gemaakt heeft tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.' Dit zijn verwoestende tijden. Miljarden mensen hebben honger, miljoenen worden verhandeld in slavernij en pandemische ziekten hollen hele naties uit. Elk jaar worden bijna twee miljoen kinderen uitgebuit in de wereldwijde seksindustrie. In de paar minuten die het jou kostte om dit stukje van vandaag te lezen stierven al bijna negentig kinderen aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. Meer dan de helft van alle Afrikanen heeft geen toegang tot moderne gezondheidsfaciliteiten. Dientengevolge sterven elk jaar tien miljoen mensen aan diarree, acute respiratoire aandoeningen, malaria en mazelen. En veel van die sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden met één injectie. Vraag je je af wat jij hieraan kunt doen? God beantwoordt gebeden, dus jij kunt bidden voor degenen die lijden. Je kunt geven, of het nu een heleboel is of een beetje. En je kunt vrijwilligerswerk doen. Overal om je heen vind je belangrijke goede doelen waar ze behoefte hebben aan mensen. En weet je waarom je betrokken zou moeten raken? Je leven snelt voorbij, en als je niet oppast, kijk je op een dag op en is je ene poging om het in het leven te maken voorbij. Sommige mensen houden zich niet bezig met dergelijke gedachten. Ze leven hun dagen in sleur zonder hun ogen op te heffen om

## Het Woord voor Vandaag – week 14

eens echt rond te kijken. Ze leven en sterven en vragen nooit waarom. Als jij wilt dat jouw leven ertoe doet, leef het dan op zo'n manier dat de wereld blij zal zijn dat je het deed. Je bent geschapen en verlost om 'de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt'. En wanneer je voor God staat, zal hij je vragen hoe goed jij je opdracht hebt uitgevoerd en je dienovereenkomstig belonen.

### Woensdag 4 april

*'Ik antwoordde: Hier ben ik, stuur mij' (Jes. 6:8)(NBV).*

#### 'Hier ben ik. Stuur mij!'

Jesaja schrijft: 'Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij!' Toen zei hij: 'Ga...' (v. 8-9). In de voorgaande schriftgedeelten maakte Jesaja allerlei excuses en vertelde hij aan God waarom hij niet gekwalificeerd was om het werk te doen. Maar in het koninkrijk van God overtreft roeping kwalificatie, elke keer weer! En de lakmoesproef is geen ervaring of expertise, maar beschikbaarheid en bereidheid tot leren. Als je bereid bent om te gaan wanneer God je het groene licht geeft, zal hij je naar ontoegankelijke plaatsen brengen en onmogelijke dingen doen. Abraham, Jakob, Jozef, Esther, Mozes, Samuël, David en Jesaja hebben allemaal één ding gemeen. Ze zeiden allemaal: 'Hier ben ik.' Is het niet ironisch dat we zoveel tijd en energie besteden aan het proberen uit te vinden hoe we kunnen komen waar God ons hebben wil terwijl we alleen maar hoeven zeggen: 'Hier ben ik'? Het is Góds taak om ons te brengen waar hij ons hebben wil; het is ónze taak om ons beschikbaar op te stellen. Zoals een arts of politieagent of brandweerman dienst heeft en klaarstaat, is het onze bereidheid om te reageren waar God naar op zoek is. Soms is het een eenvoudige aanwijzing om een extra stap te zetten en bijvoorbeeld van onze buurman te houden. Soms is het een roeping om de halve wereld over te trekken. Maar het begint altijd met het kleine uit drie woorden bestaande gebed van beschikbaarheid: 'Hier ben ik.' Dat zei Mozes bij de brandende struik. Dat zei Kaleb toen hij eindelijk voet zette in het beloofde land. En dat is wat God vandaag van jou zou willen horen.

### Donderdag 5 april

*'Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat...'  
(Joh. 15:16)(HSV).*

#### Uitverkoren en bestemd door God (1)

'Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven...' Hoe je een relatie begint, is belangrijk. Wil de relatie slagen, dan moeten alle partijen zich veilig voelen. Wanneer je bijvoorbeeld bij iemand thuis bent uitgenodigd voor een maaltijd, is het redelijk te verwachten dat men aan bepaalde sociale verplichtingen zal voldoen. Je hoeft je niet af te vragen of je welkom bent, of dat er genoeg voedsel op tafel staat of dat er plaats voor je is aan tafel. Dat zijn dingen waar je je zorgen over zou kunnen maken als je onverwacht langskwam. Zo geeft het ook vertrouwen dat je weet dat je door God bent 'uitverkoren en bestemd'. Het betekent dat je geaccepteerd bent; je hoeft geen campagne te voeren om verkozen te worden. Als jij denkt dat het feit dat jij in de kerk naar voren bent gegaan om je leven aan Christus te geven, betekent dat jij voor God hebt gekozen, denk dan nog eens keer goed na! God heeft jou uitgekozen, en wel om twee redenen: om jou te zegenen en om je tot zegen te laten zijn voor anderen (zie Gen.

## Het Woord voor Vandaag – week 14

12:2). Maar aanvankelijk zijn mogelijk niet al zijn zegeningen heugelijke gebeurtenissen. De Bijbel spreekt van ‘zegen in overvloed’ (zie Mal. 3:10). Soms zijn Gods zegeningen echter zo overweldigend dat wanneer hij ze begint uit te storten, jij denkt: ‘Ik weet niet zeker of ik hiermee kan omgaan.’ En je hebt gelijk - als jij degene was die de relatie was begonnen! Maar jij koos niet voor God, hij koos voor jou. En wie hij roept, rust hij toe. Het enige dat je hoeft te doen, is open en responsief zijn. ‘... stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid’ (Rom. 6:13).

### Vrijdag 6 april

*‘... opdat wij zijn kinderen zouden worden’ (Gal. 4:5)(NBV).*

#### Uitverkoren en bestemd door God (2).

Het woord ‘bestemd’ betekent dat God bepaalde dingen heeft gepland die in bepaalde seizoenen van je leven zullen plaatsvinden. Vanwege een onverwachte zwangerschap moeten mensen soms aanpassingen in hun levensstijl doorvoeren, maar een kind adopteren, dat doet niemand per ongeluk. Denk even na: God wist vooraf van al je zwakheden, toch koos hij jou uit. ‘... opdat wij zijn kinderen zouden worden... en als zijn kinderen bent u erfgenamen’ (v. 5-7). Je hoeft je nooit af te vragen of je je hemelse Vader wel mag benaderen, want hij staat altijd klaar om je te verwelkomen. Je stoel aan de tafel is gereserveerd. ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand’ (Ps. 23:5). Dat betekent dat obstakels en tegenstand je niet van Gods zegen kunnen beroven. ‘Uitverkoren en bestemd zijn’ is net zoiets als een platinacreditcard: je krijgt een voorkeursbehandeling! Maar dat geeft je geen toestemming om te leven zoals je wilt. Sommigen van ons zijn als het kind dat bad: ‘Heer, wilt u mij braaf en gehoorzaam laten zijn. Maar als u dat niet kan is het niet erg, zoals ik nu ben vind ik het eigenlijk ook best fijn!’ Nee, ‘de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt’ (Hebr. 12:6). En Gods correctie is geen afwijzing, het is bewijs van zijn liefde! Je bent niet uitverkoren en bestemd op basis van je ras, deugden, gaven, talenten, uiterlijk en intelligentie. God koos jou omdat hij van je houdt en een speciaal plan voor je leven heeft. En het mooiste is dat hij je zal versterken en toerusten om dat te realiseren. ‘Hij die dit goede werk bij u begonnen is zal het ook voltooien’ (Fil. 1:6).

### Zaterdag 7 april

*‘Ik zal naar mijn vader gaan’ (Luc. 15:18)(NBV).*

#### Uitverkoren en bestemd door God (3).

Als je eenmaal begrijpt dat God je heeft ‘uitverkoren en bestemd’ om bepaalde dingen te volbrengen, zullen veel van je onbeantwoorde vragen zin gaan krijgen. Zoals waarom jij dingen anders ziet dan anderen, of je gedwongen voelt om verder te gaan terwijl zij er gelukkig mee zijn om te blijven waar ze zijn. Paulus zei: ‘Lang voordat we voor het eerst over Christus hoorden had hij al plannen voor ons voor een glorieus leven’ (naar Efez. 1:11). Jij bent speciaal uitgekozen en je bent geknipt voor de klus! Waarom? Omdat God bepaalde dingen heeft die hij door jou heen wil doen. Dat is de reden waarom je al zover gekomen bent. Daarom blijf je elke keer terugveren als Satan je probeert ten val te brengen. Hier zijn twee redenen waarom je deze waarheid moet pakken: 1) Als jij denkt dat God jou heeft uitgekozen omdat jij een geweldige gebedsstrijder bent, of urenlang in je Bijbel leest, of een geweldig karakter hebt, zal de duivel, zodra jij loslaat of faalt, toeslaan en zeggen dat je niet langer door God wordt

## Het Woord voor Vandaag – week 14

geaccepteerd. 2) Als jij je positie bij God kent, kun je zeggen: ‘Hoewel ik worstel en struikel en soms niet alles op een rijtje heb, kan ik op elk moment naar God toegaan omdat hij mij heeft uitgekozen.’ Dat is krachtig! De duivel wil niet dat jij die informatie hebt omdat het je denken, je kijk en je zelfvertrouwen zal veranderen. Hoewel de verloren zoon alles verprutste en uiteindelijk stonk als de varkens die hij voerde, kon hij zeggen: ‘Ik zal naar mijn vader gaan.’ Verheug je, God is nog steeds je ‘Vader’, ook al heb je het verknoeid. Bekeer je, kom terug en wijd je opnieuw toe - je bent ‘uitverkoren en bestemd’.

### Zondag 8 april

*‘... ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen...’ (Joh. 15:16)(WB).*

#### Uitverkoren en bestemd door God (4).

In de Willibrordvertaling staat niet dat God ons ertoe bestemd heeft maar dat hij ons een taak heeft gegeven. God heeft jou uniek gemaakt voor een speciale taak. Hij koos de richting van je leven. Hij heeft je bewaard toen je dacht dat je het niet zou redden. Hij gaf je een duwtje toen je dacht dat je niet meer kon. ‘Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val... de Heer richt hem op’ (Ps. 37:23-24). Hij wil dat je wint. ‘Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn... Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt’ (Jes. 54:17). Dat betekent dat de aanvallen die tegen jou gericht zijn, niet zullen slagen! Maar door God worden uitgekozen wil nog niet zeggen dat je gewoon je eigen gang kunt gaan. Paulus zegt: ‘Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?’ (Rom. 6:1-2). Wanneer je bent uitverkoren en bestemd, heb je zekerheid over je positie in Christus, zelfs wanneer je conditie niet in orde is. Het is ook waarom God testen en verleidingen toestaat. Hij weet wat er nodig is om je afhankelijk van hem te laten blijven en je te helpen een sterk wortelstelsel te ontwikkelen. Het eerste wat God tegen de mens zei, was dat hij vruchtbaar zou zijn (zie Gen. 1:28). Hij wil dat je productief en succesvol bent in elk aspect van je leven. Jezus zei: ‘Jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken [om te kunnen genieten van de voordelen van het koninkrijks leven]’ (Luc. 12:32). Heb je je dat concept eenmaal eigen gemaakt, dan zal het je leven veranderen!

---

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2018. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*