

Maandag 9 april

‘... hij schraagt de schepping met zijn machtig woord’ (Hebr. 1:3)(NBV).

Uitverkoren en bestemd door God (5).

Ben je zo gefocust op je problemen dat je vergeten bent wat Gods Woord zegt: ‘Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven’ (Ps. 23:6)? We weten van de problemen van Job, maar we zijn geneigd te vergeten dat die slechts een kort seizoen duurden in een verder zeer gezegend leven. De tijd die Jozef in de gevangenis doorbracht, werd overtroffen door de jaren van invloed en voorrechten die hij genoot als de nummer twee man in het paleis van de farao. Vind je het moeilijk om van je zegeningen te genieten omdat je bang bent dat ze niet zullen standhouden? Misschien ben je zo gewend aan problemen dat je er voortdurend tegen gewapend bent, zoals je in een comfortabele fauteuil kunt zitten en toch niet kunt ontspannen. Het wordt tijd dat je stopt met je zoveel zorgen te maken en dat je Gods beloften aan jou gaat geloven! Hij heeft je niet zo ver gebracht om je nu alleen te laten. Nee, hij heeft ‘jou uitgekozen... om vrucht te dragen, blijvende vrucht.’ Blijvende vreugde en welslagen - dat is Gods plan voor jou! De Bijbel zegt dat de Zoon de schepping schraagt door zijn machtig woord. God spreekt niet iets over je leven uit om het vervolgens uit elkaar te laten vallen. Hij heeft gezegd dat zijn woord niet vruchteloos naar hem terugkeert, niet zonder eerst te doen wat hij wil en te volbrengen wat hij gebiedt’ (zie Jes. 55:11). In Gen. 1:14 zei God: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht.’ En raad eens? Vandaag schijnt diezelfde zon vanwege het woord dat het tot stand gebracht heeft - en zal morgen weer schijnen. Als God dat nu al doet voor een levenloos object als de zon, zou hij dan ook niet voor jou zorgen? Kom op, geloof dat je geroepen en uitgekozen bent door God!

Dinsdag 10 april

‘... wie wijs is, luistert naar goede raad’ (Spr. 12:15)(NBV).

Stel je open om te ontvangen.

Jezelf openstellen om te ontvangen maakt alle verschil! Als jij jezelf bijvoorbeeld tijdens het lezen van dit stukje openstelt om te ontvangen door tegen de Heer te zeggen: ‘Ik zal actie ondernemen op grond van wat u me laat zien,’ zul je er meer baat bij hebben dan wanneer je het leest om alleen maar gemotiveerd of geïnspireerd te worden. Weerstaan of ontvangen - dat is een keuze die je elke dag maakt. Niets sterft sneller dan een nieuw idee in een gesloten geest. Het is onmogelijk om iets te leren als je denkt dat je alles al weet. Een van de redenen waarom Jezus zo sterk op de farizeeën reageerde, was omdat ze weigerden te ontvangen wat hij te zeggen had. Een verkeerd ingestelde geest is als een microscoop die onbelangrijke dingen vergroot, maar de echt belangrijke dingen niet kan pakken. Elke situatie, goed bekeken, is een kans. Maar kansen kunnen je alleen in de schoot geworpen worden als jij je schoot opent voor die kansen. Wanneer jij je niet openstelt om te ontvangen, is het net alsof je om bakken vol van iets vraagt terwijl je slechts een kopje in je hand hebt. Te vaak zitten onze gedachten vast op één punt. We zijn op zoek naar rood zodat we blauw over het hoofd zien; wij denken ‘morgen’ en God zegt ‘nu’. We zoeken overal en het antwoord ligt pal voor onze neus. Wanneer iemand zich op de juiste manier opstelt is hij klaar om te ontvangen wat God voor hem heeft. De Bijbel gebruikt wel het woord traag of onverschillig. Het beschrijft mensen die ongevoelig zijn en niet open staan voor gedachten van anderen. God zal tot je spreken door mensen heen, maar zolang jij niet luistert, zul je niet horen wat hij te zeggen heeft. Dus stel jezelf vandaag open om te ontvangen.

Woensdag 11 april

'U zegent de rechtvaardigen, Heer, als een schild beschut hen uw genade' (Ps. 5:13)(NBV).

Bid om Gods gunst.

Wanneer je iemand om een gunst vraagt, vraag je meestal om iets dat hij jou niet verschuldigd is. In de Bijbel wordt van God gezegd dat hij rechtvaardigen zegent en dat zijn genade hen als een schild beschut. Dit woord 'rechtvaardig' betekent niet onberispelijk, anders zou geen van ons in aanmerking komen! Het betekent gekleed zijn in 'de gerechtigheid van God,' waardoor we aanvaardbaar worden voor God en ons kwalificeren voor zijn genade (zie 2 Kor. 5:21). En dat is een waarheid die je moet pakken en vasthouden! Waarom? Want wanneer jij Gods genade hebt, gaan mensen jou ook genade betonen - vaak om redenen die ze zelf niet kunnen verklaren! De genade van God maakte het mogelijk voor mensen in de Bijbel die anders niet veel zouden hebben uitgericht, om grote dingen te doen. God riep een jonge vrouw met de naam Ester om het Joodse volk te redden. Dus stapte ze uit in geloof, benaderde de koning onuitgenodigd, hoewel ze hiermee het protocol schond, en 'vond genade in zijn ogen' (Est. 5:2)(HSV). God maakte de weg vrij voor haar om het werk te doen dat hij haar had gegeven. Zonder de genade van God zou Ruth, een heidense vrouw, niet door de Joden zijn aanvaard. Maar omdat God een plan voor haar leven had en haar hart voor hem openstond, trouwde ze met Boaz, 'een belangrijk man' (Ruth 2:1). En uit dat huwelijk stamde koning David en uiteindelijk onze gezegende Heer Jezus. Wat een genade! Spreuken 12:2 zegt: 'Een goed mens geniet de gunst van de Heer.' En een enkel moment van Gods gunst en genade zal meer voor je doen dan een leven vol inspanning. Dus bid vandaag om Gods goedgunstigheid - en kijk ernaar uit!

Donderdag 12 april

'... en hij zal de mensen van elkaar scheiden...' (Matt. 25:32)(NBV).

Kijk niet weg.

'Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 'Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk...' (v. 32-34). Maar hier is wat er gebeurt met degenen aan de linkerkant: 'Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerkant toespreken: Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen' (v. 41). Wat bepaalt zijn keuze? Hoe scheidt hij mensen van elkaar? Is het gebaseerd op het feit dat de ene groep er een hoge morele standaard op nahield, terwijl de andere groep er maar op los leefde? Is het gebaseerd op het feit dat de ene groep leerstellig correct was, terwijl de andere theologisch was afgedwaald? Nee. Jezus zei dat de bestemming van alle aanwezigen op één ding gebaseerd zal zijn: compassie voor mensen in nood. Misschien protesteer je nu, omdat we immers alleen door geloof zijn gered! Ja, dat klopt. Maar zoals Maarten Luther opmerkte: 'Het geloof dat ons redt is nooit het enige!' De Bijbel zegt dat geloof zonder daden dood is (zie Jak. 2:26). Jezus zei dat dit de standaard was waarop we geëvalueerd en beloond zullen worden: 'Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe' (Matt. 25:36). Vervolgens maakte hij het persoonlijk met deze woorden: '... alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan' (v. 40). Dat betekent dat je je hart moet openen en moet reageren op de behoeften om je heen.

Vrijdag 13 april

‘Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is’ (Zach. 8:23)(NBV).

Zorg dat mensen God in jou kunnen zien!

De profeet Zacharia schrijft: ‘Grote en machtige volken zullen... komen om... de Heer van de hemelse machten te vereren... Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is’ (v. 22-23). Wanneer mensen God aan het werk zien in je leven, zullen ze naar je toe getrokken worden. Het overkwam Nicolas Herman. Hij was niet tevreden met zijn leven. Voortdurend zat hij er over in of hij nu wel of niet gered was. Tot hij op een dag naar een boom keek en werd getroffen door de waarheid in Psalm 1:3: dat het geheim van geestelijke groei ligt in het geworteld en gegrond zijn in God. Dus besloot hij om van zijn leven een experiment te maken in wat hij ‘het voortdurende, stille, verborgen gesprek van de ziel met God’ noemde. Tegenwoordig is hij beter bekend als Broeder Laurentius, de naam die zijn vrienden hem gaven. De kans is groot dat je wel eens van hem hebt gehoord of iets van hem hebt gelezen. Hoewel hij zijn leven in het verborgene doorbracht in een kloosterkeuken, zorgde de manier waarop hij met God omging ervoor dat mensen van over de hele wereld ernaar verlangden God te leren kennen zoals hij. Zijn vrienden zeiden dat hij ‘overal God vond, of het nu was tijdens het schoenen repareren of tijdens het bidden met de gemeenschap’. En nadat hij stierf, stelden ze een boek samen met zijn brieven en gesprekken, met als titel ‘Besef van Gods tegenwoordigheid.’ Het is een van de meest gelezen boeken van de laatste vier eeuwen. Jezus zei: ‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Joh. 12:32). Hoe meer je de aanwezigheid van God in je leven cultiveert, hoe meer anderen naar hem toe getrokken zullen worden. Zorg dus dat mensen God in jou kunnen zien!

Zaterdag 14 april

‘... opdat de naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt...’ (2 Tess. 1:12)(HSV).

Streef ernaar om God te verheerlijken (1).

Bach componeerde 256 cantates. Jesu, Joy of Man Desiring is misschien wel zijn beroemdste. Bijna vier eeuwen later is het nog steeds een van de populairste stukken bij huwelijken wanneer de bruid door het gangpad loopt om haar bruidegom te ontmoeten. De reden dat zijn muziek je ziel raakt, is omdat het uit zijn ziel kwam. Maar wist je dat zijn cantates niet als muziek ontstonden en dat het gebeden waren voordat het liederen werden? Voordat hij aan een stuk bladmuziek begon, krabbelde hij JJ - Jesu Juva - bovenaan. Het betekent ‘Jezus, help me.’ Daarna schreef hij onderaan elke compositie drie letters: SDG. Ze staan voor Soli Deo Gloria - ‘tot eer van God alleen’. Zijn leven was een unieke vertaling van dat enkelvoudige motief. Dat geldt ook voor het jouwe. Niemand kan God verheerlijken zoals jij dat doet en kan het ook niet voor jou doen, want jouw leven is een originele partituur. Soli Deo Gloria leeft voor een publiek van één; het is het juiste doen om de juiste reden. Het is leven voor het applaus van de doorboorde handen. Het is verklaren dat Jezus Christus jouw alles is. Alleen Jezus. Niets meer, niets minder, niets anders. Paulus onderstreept dat: ‘Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus’ (v. 11-12)(HSV).

Zondag 15 april

'Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit' (Jes. 6:3)(NBV)

Streef ernaar om God te verheerlijken (2).

Het onderscheid tussen geestelijk en wereldlijk is een vals onderscheid. Alle dingen zijn gemaakt door God en voor God - zonder uitzondering. Elke muzieknoot, elke kleur op het palet, elke smaak die de smaakpapillen laat tintelen. Arnold Sommerfeld, de Duitse natuurkundige en pianist, merkte op dat één enkel waterstofatoom 100 frequenties uitzendt en dus muzikaler is dan een vleugel die slechts een bereik van 87 frequenties heeft. Dus elk afzonderlijk atoom is een unieke uitdrukking van aanbidding. Volgens componist Leonard Bernstein is de beste vertaling van Genesis 1:3 niet 'en God zei'. Hij geloofde dat een betere vertaling zou zijn 'en God zong'. De Almachtige zong elk atoom tot bestaan, en elk atoom herhaalt die oorspronkelijke melodie in driedelige harmonie door de Vader, Zoon en heilige Geest. Supergevoelige geluidsinstrumenten hebben ontdekt dat regenwormen vage staccato-geluiden maken, terwijl walvisliederen duizenden kilometers onder water kunnen reizen. Lewis Thomas zei het zo: 'Als we een beter gehoor hadden en de melodieën van zeevogels zouden kunnen onderscheiden, de ritmische pauken van scholen harders en zelfs de verre harmonieën van vliegen die boven weilanden in de zon hangen, zou het gecombineerde geluid ons doen opspringen.' En op een dag zullen ze dat doen. Verheerlijkte trommelvliezen zullen dit schriftgedeelte vervuld horen worden: 'En ik hoorde elk schepsel in de hemel en op de aarde, onder de aarde en in de zee, ja alle wezens in het heelal zingen: 'Aan hem die op de troon is gezeten, en aan het Lam komen toe: lof en eer, glorie en kracht voor altijd, voor eeuwig' (Op. 5:13)(GNB). Stel het jezelf vandaag ten doel om God te verheerlijken bij alles wat je doet.