

## Het Woord voor Vandaag – week 17

### Maandag 23 april

*'... groei in de genade...' (2 Petr. 3:18)(NBV).*

#### Groei jij in genade?

Elke dag dat je leeft krijg je gelegenheden om 'in de genade te groeien'. En daar zou je altijd voor moeten openstaan. Een oma die haar vijftigste huwelijksverjaardag vierde, deelde het geheim van haar lange en gelukkige relatie: 'Op mijn trouwdag had ik me voorgenomen om een lijstje te maken van tien van mijn mans fouten, die ik omwille van ons huwelijk over het hoofd zou zien. Ik ben nooit toegekomen aan dat lijstje. Elke keer dat hij iets deed wat ik niet leuk vond, zei ik tegen mezelf: 'Dat is even boffen voor hem dat het er een van de tien is.' Een wijze vrouw! Fysieke intimiteit kan ons misschien samenbréngen, maar groeien in genade zal ons samenhouden. Dus wanneer iemand jou van streek maakt, reageer dan eens niet met boze woorden of boze stiltes maar herinner jezelf eraan dat God je weer een kans geeft om 'in de genade te groeien'. Pak je sommige van die kansen van hem niet zo goed op? Maak je geen zorgen, hij zal er meer sturen totdat het je beter lukt! Wrok is een van de kostbaarste luxes om je aan over te geven. Een diepgewortelde wrok eet je gemoedsrust weg zoals een dodelijke kanker een vitaal orgaan vernietigt. In feite zijn er maar weinig dingen zo triest als iemand die jarenlang wrok koestert. Zonder vergeving wordt het leven een eindeloze cyclus van wrok en vergelding. Een van de geheimen van een lang en vruchtbaar leven is om alles en iedereen elke nacht voordat je gaat slapen te vergeven. Het is de sleutel tot persoonlijke vrede. Dus ga serieus aan de gang met die bijbelse vermaning: 'Groei in de genade.'

### Dinsdag 24 april

*'Ga naar de mieren, luiaard...' (Spr. 6:6)(NBV).*

#### Wees geen luiaard (1).

Wat is een luiaard precies? Robert Hicks zegt hierover: 'Het gevoel hebben dat we recht hebben op dingen zonder bereid te zijn om de noodzakelijke arbeid te verrichten om ze te verkrijgen, maakt ons een maatschappij van luiards.' Er is één ding waarvan je de luiaard nooit zult kunnen overtuigen: dat hij een luiaard is. 'Een luiaard vindt zichzelf veel wijzer dan zeven mensen met een afgewogen oordeel' (Spr. 26:16). Zelfs als zeven wijze mannen tegen hem zeggen dat hij lui is, zal hij het niet toegeven - het maakt niet uit of hij in de minderheid is met zeven tegen één. Je kunt een luiaard best iets vertellen, maar je kunt hem niet veel vertellen. 'De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken' (Spr. 21:25). De drie favoriete woorden van een luiaard zijn 'op een dag'. Je kunt hem of haar horen zeggen: 'Op een dag ga ik het groots aanpakken.' Of: 'Op een dag heb ik mijn eigen bedrijf.' Of: 'Op een dag ga ik...' (vul maar in). De luiaard heeft altijd een excuus waarom hij niet kan werken. Dat is de betekenis van Salomo's bewering: 'Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend' (Spr. 15:19). Wanneer de luiaard uit de voordeur van het leven kijkt, ziet hij geen breed pad van kansen, hij ziet slechts één grote doornstruik. Benjamin Franklin had gelijk toen hij zei: 'Ik heb nog nooit een mens gekend die goed was in het maken van excuses en ook nog in iets anders.' Kortom: de luiaard maakt liever excuses dan dat hij de kost verdient. Dus het woord voor jou is vandaag: wees geen luiaard!

**Woensdag 25 april**

*'Hoe lang nog, luiaard...?' (Spr. 6:9)(NBV).*

Wees geen luiaard (2).

De luiaard doet nooit vandaag wat hij kan uitstellen tot morgen, en hij doet nooit morgen wat hij kan uitstellen tot ooit. Zijn favoriete werkdag is - morgen. Daarom vraagt God: 'Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen?' Wanneer iemand in staat is om te werken en er banen beschikbaar zijn, heb je mogelijk te maken met een lui persoon als je merkt dat je vragen stelt als: 'Hoelang neem je vrij tussen deze baan en een volgende?' Of: 'Wanneer ga je op zoek naar een andere baan?' Er is een verhaal over een student die probeerde te beslissen of hij nu wel of niet zou moeten gaan studeren. Hij pakte een munt, gooide hem op en zei terwijl hij in de lucht zweefde: 'Kop is naar de film, munt is tv kijken. En als hij op zijn kant staat ga ik studeren!' En sommige luiards zijn zelfs nog te lui om de munt op te gooien! De luiaard is iemand die altijd een gelegenheid zoekt om aan de slag te gaan, maar er niet toe komt om die gelegenheid ook daadwerkelijk te vinden. Ouders, leer je kinderen dat een taak opstarten net zo belangrijk is als een taak voltooien. Het favoriete antwoord van een kind op een opdracht is vaak: straks. Trap er niet in, anders wordt het van kwaad tot erger. Leer je kinderen dat 'nu' nu betekent en 'afmaken' dat je de tv pas weer aanzet wanneer de klus geklaard is. Dit is een belangrijke waarheid omdat, zoals iemand een keer zei, wanneer je doet wat je doen moet wannéér je het doen moet, je kunt gaan doen wat je wilt wannéér je het wilt.

**Donderdag 26 april**

*'Een luiaard ploegt niet in de herfst...' (Spr. 20:4)(NBV).*

Wees geen luiaard (3).

De luiaard ziet een obstakel in elke gelegenheid. Hoewel hij geen baan kan houden, is er altijd een goed excuus. De uren zijn te lang, het loon is te laag, het werk is te zwaar, mensen zijn te veeleisend - kies maar uit. En maak je geen zorgen, als je geen van die excuses leuk vindt, heeft de luiaard er nog veel meer. Ken je die over de leeuw? Salomo schrijft: 'Een luiaard zegt: 'Buiten loopt een leeuw, die zal me verscheuren' (Spr. 22:13). Thomas Edison, hét voorbeeld van een harde werker en het tegenovergestelde van een lui persoon, heeft gezegd: 'De meeste mensen lopen kansen mis omdat die zijn gekleed in overall en eruit zien als werk.' Een lui mens is nooit zonder excuus. Het is altijd te warm of te koud, te nat of te droog om te werken. 'Een luiaard ploegt niet in de herfst.' Als luiards alleen zichzelf schade zouden toebrengen, zou het nog niet zo erg zijn, maar ze schaden ook anderen. 'Wie traag is in zijn arbeid is een broeder van de vernielers' (Spr. 18:9)(WB). Chuck Swindoll zegt: 'Dat woord vernielers straalt een en al schade en verlies uit. Een lui werknemer houdt niet simpelweg een organisatie tegen; hij drukt de motivatie en de drive ervan de kop in. Een lui speler verzwakt niet alleen het team; hij maakt de teamgeest kapot en vermindert de wil om te winnen. Een lui voorganger beperkt niet alleen een kerk, hij dooft het enthousiasme, de passie om zielen te winnen en in behoeften te voorzien. Binnen de kortste keren moet iedereen meer doen om de negatieve invloed van de luiaard te compenseren.' Nogmaals, het woord voor jou vandaag: wees geen luiaard!

**Vrijdag 27 april**

*'Ik liep over het veld van een luiaard...'* (Spr. 24:30)(NBV).

Wees geen luiaard (4).

Het is beter om tekort aan mensen te hebben dan om een lui persoon in te huren; beter niemand dan een nietsnut. Blijkbaar had Salomo op zijn loonlijst last gehad van een aantal luie personen: 'Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor zijn meester' (Spr. 10:26). Je weet hoe irriterend azijn is wanneer je het zo zou innemen, of hoe ergerlijk rook is wanneer het in je ogen komt! Zo irritant is een werkschuw persoon voor degene die hem inhuurt. Wat hij ook doet, het duurt twee keer zo lang om het af te maken en moet ofwel worden overgedaan ofwel worden weggegooid - tegen tweemaal de kosten. Zijn aanwezigheid op het werk is erger dan zijn afwezigheid. Hij verspilt zijn eigen middelen en die van iedereen. Een tragisch beeld wordt geschilderd in Spreuken 24:30-31: 'Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas. Alles was overwoekerd door onkruid, zijn hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin.' Laten we over één ding duidelijk zijn: we moeten mededogen tonen jegens mensen die om legitieme redenen aan de grond zitten. Maar ze hebben meer nodig dan een handreiking in de vorm van een beetje liefdadigheid; ze hebben een helpende hand nodig om ze omhoog te trekken! Ze hebben meer nodig dan voedsel en kleding; ze hebben een doel, waardigheid en eigenwaarde nodig. En dat is wat God wil dat wij ze geven. Abraham Lincoln was uiteindelijk niet wie hij was omdat hij in een blokhut werd geboren; hij was wie hij was omdat hij eruit kwam. Nu kom je niet zo gauw in het Witte Huis of word je minister-president, maar als je niet in het armenhuis wilt belanden, wees dan geen luiaard!

**Zaterdag 28 april**

*'Een verstandig man is karig met zijn woorden...'* (Spr. 17:27)(NBV).

Zorg voor de juiste aanpak.

Het is niet genoeg om de juiste antwoorden te hebben; je hebt ook de juiste aanpak nodig. Goede ideeën en gezond advies zijn verspilde moeite wanneer je ze iemand door de strot duwt. Wijsheid betekent het juiste zeggen, op het juiste moment, op de juiste manier. 'Een verstandig man is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.' Je pogingen om iemand te helpen veranderen, zullen falen, of erger nog, hem van jou vervreemden, tenzij je hem benadert in liefde en nederigheid. De meeste mensen weten al wat hun probleem is. De kans is groot dat ze er al een tijdje mee worstelen, en diep van binnen willen ze het best wel beter doen. En tenzij jij bent voorbereid op een 'wie-ben-jij-om-mij-dat-te-vertellen' reactie, moet je ze op de juiste manier benaderen. 'Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam' (Spr. 16:24). Jezus zei: 'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden' (Joh. 8:32). Dus als mensen de waarheid niet willen ontvangen zoals jij die brengt, ligt het probleem misschien wel deels bij jou. Richard Halverson, voormalig huispredikant bij de Amerikaanse Senaat, schrijft: 'Je kunt je ideeën aan mensen aanbieden in de vorm van kogels of zaaadjes. Je kunt ze afschieten of zaaien. Ideeën in de vorm van kogels doden inspiratie en motivatie. Ideeën in de vorm van zaden schieten wortel, groeien en dragen vrucht in het leven waarin ze worden geplant. Maar er is een risico: zodra het een deel wordt van degene in wie het is geplant, krijg jij daar waarschijnlijk niet de eer voor. Maar als je bereid bent om het zonder te stellen, zul je een rijke oogst oogsten.' Dus vandaag is het woord voor jou: kies de juiste aanpak.

**Zondag 29 april**

*'... ik wil niet... zelf worden gediskwalificeerd' (1 Kor. 9:27)(NBV).*

Voortgang maken.

Paulus schrijft: 'Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd' (v. 24-27). Zolang je niet zelf de controle over je leven neemt, leef je altijd in de wetenschap dat je niet van jezelf bent. Met andere woorden, je behoort toe aan wie of wat jou ook maar beheerst. Wil je meer progressiegericht te werk gaan, dan kun je een aantal dingen doen. Ten eerste is het goed om meer te lezen. David zei: 'Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten' (Ps. 119: 97). Wen je eraan om dagelijks iets te lezen dat je geestelijk, emotioneel, relationeel en in je werkzaamheden helpt. En zet de Bijbel bovenaan je lijst te lezen boeken. Denk ten tweede aan beloningen. Auteur Mike Delaney merkte op: 'Elk bedrijf of elke bedrijfstak die gelijke beloningen betaalt aan zijn duimendraaiers en zijn enthousiaste werkpaarden zal vroeg of laat met meer duimendraaiers komen zitten dan met enthousiaste werkpaarden. Wat je beloont, goed of slecht, bij jezelf en bij anderen, werkt cumulatief.' Denk ten slotte ook in resultaten. De volgende keer dat je voor een taaie klus staat en denk te gaan doen wat gemakkelijk is in plaats van de prijs te betalen, moet je je focus eens veranderen. Tel de voordelen van doen wat juist is en duik erin. In plaats van je te concentreren op de klus kun je je beter focussen op de beloning.