

Maandag 28 mei

'*Draag elkaars lasten...*' (Gal. 6:2)(NBV).

Er zijn (4).

Raymond Vath zei: 'We moeten voor anderen doen wat ze zelf niet kunnen, maar we moeten niet voor hen doen wat ze zelf niet willen. Het probleem is de wijsheid vinden om het verschil te weten.' Je kunt ook té behulpzaam zijn! Door voor iemand iets te doen wat hij heel goed zelf kan, ondermijn je zijn zelfredzaamheid en creëer je een ongezonde afhankelijkheid. Dus snel niet toe en pak het over. Je kunt zo iemand beter hanteerbare actiestappen laten zien. Door hem te helpen zelf de touwtjes in handen te nemen wapen je hem tegen wanhoop en machteloosheid. En door zijn inspanningen te bevestigen help je hem zijn fragiele zelfvertrouwen te herstellen. Voorzichtigheid is echter geboden: wanneer de crisis te maken heeft met een onomkeerbaar verlies, zoals een echtscheiding of een overlijden, is keer op keer de dag zien door te komen al actie genoeg. Bied ook hoop. In de diepte van de crisis lijkt er geen licht te zijn aan het eind van de tunnel - een gevoel dat het lijden eindeloos zal doorgaan. Groei en verbetering kunnen niet plaatsvinden zonder hoop. Hoop biedt energie en brengt verlichting op basis van de overtuiging dat het op een gegeven moment beter zal gaan. God belooft: 'Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven' (Jer. 29:11). Houd ten slotte ook na het eerste begin van de crisis contact. Een crisis is zelden snel opgelost. Hoewel het leven uiteindelijk ogenschijnlijk weer normaal kan zijn, kunnen er perioden van terugval zijn in verdriet, hulpeloosheid of eenzaamheid. Je woorden kunnen troost bieden, maar je voortdurende aandacht zal de bezeerde persoon helpen om het geloof te behouden en bevorderend werken op zijn weg naar herstel.

Dinsdag 29 mei

'... heeft hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde...' (Hand. 1:3)(NBV).

De opstanding - je kunt het echt geloven!

Bewijs van Christus' opstanding is zorgvuldiger onderzocht dan bewijs van enig ander feit in de geschiedenis! Het is gewogen en overwogen door enkele van de grootste geleerden, onder wie Simon Greenleaf, een Amerikaanse rechtskundige expert uit de negentiende eeuw. Hij is één van de oprichters van de Harvard Law School en wordt gezien als een van de grootste autoriteiten op het gebied van wettig bewijsmateriaal in de geschiedenis van de wereld. Toen Greenleaf zich ging richten op de opstanding en die onderzocht in het licht van alle bewijswetten, concludeerde hij dat het een realiteit was, dat het een historische gebeurtenis was en dat iedereen die het bewijsmateriaal eerlijk onderzocht ervan overtuigd zou raken dat dit het geval was. En dat gold ook voor Dr. Frank Morison, een Britse advocaat/ingenieur, die het plan had opgevat een boek te schrijven dat de opstanding van Christus afwees. Hij heeft zijn boek ook daadwerkelijk geschreven - maar het was niet het boek dat hij van plan was te schrijven! Terwijl hij het bewijsmateriaal onderzocht, vond deze sceptische advocaat het zo overweldigend dat hij het wel moest accepteren en tot geloof kwam. Het boek dat hij schreef, *Who Moved the Stone?*, beschrijft tot in detail het bewijs van de opstanding, en het openingshoofdstuk heeft als titel: 'Het boek dat niet geschreven wilde worden.' Een Uniegeneraal uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog, advocaat Wallace, was ook van plan een boek te schrijven om de godheid van Christus en zijn opstanding te weerleggen - en verdedigde die uiteindelijk in zijn beroemde boek 'Ben-Hur', wel omschreven als 'het meest invloedrijke boek van de negentiende eeuw'. Christus is opgestaan! Je verlore geliefden zullen ook opstaan, en jij kunt de eeuwigheid met hen doorbrengen in Gods aanwezigheid.

Woensdag 30 mei

'[We moeten]... ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is' (Hebr. 6:1)(NBV).

Op weg naar volwassenheid.

We krijgen allemaal dezelfde 168 uur in onze week. Maar als de tijd die je op zondagmorgen in de kerk doorbrengt de enige tijd is die je besteedt aan je geestelijke groei, dan kom je nooit verder dan geestelijk kleuteren. Denk je even in. Een dreumes kan zichzelf niet voeden; hij kiest chocola in plaats van worteltjes; hij valt voortdurend en moet worden opgepakt; hij blijft weglopen en in problemen raken; in diepste wezen is hij egocentrisch en heeft een stuk discipline en training nodig. Zie je het plaatje? De nieuwe geboorte is opwindend, maar is bedoeld als je lanceerplatform, niet als je wieg. De Bijbel zegt: 'We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is.' Zie je dat 'we' het dus zelf moeten oppakken? Dat betekent dat de bal bij jou ligt! Op een gegeven moment moet je tegen jezelf zeggen: 'Vanaf vandaag ga ik doen wat nodig is om geestelijk op te groeien en Gods plan voor mijn leven ontdekken.' Op een dag aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vroeg generaal Louis Lyautey aan zijn tuinman om een bepaald type boom op zijn landgoed te planten. De tuinman liet hem weten dat de boom, die ongewoon langzaam groeit, er bijna een eeuw over zou doen om tot volle wasdom te komen. 'In dat geval,' antwoordde de generaal, 'is er geen tijd te verliezen. Plant hem vanmiddag!' Weet je hoe je zeker weten tot geestelijke volwassenheid kan komen; '[Gelukkig de mens die]... vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei' (Ps. 1:2-3).

Donderdag 31 mei

'Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren' (Hand. 27:20)(NBV).

Waar is God in de storm?

Er zijn tijden waarop God ontoegankelijk lijkt. Wanneer je bidt, voel je je verlaten in je huidige omstandigheden. En niet alleen verlaten, maar ook doodsbang en zelfs hopeloos. Paulus begreep dat gevoel. Hij had verlangd naar een gelegenheid om in Rome het evangelie te brengen en was onderweg ernaartoe toen een orkaan zijn schip verwoestte. Paulus voorzag niet alleen het verlies van het schip plus bemanning en lading, maar voorzag ook dat 'onze levens' gevaar liepen (v. 10). Hij probeerde de bemanning te waarschuwen voor de naderende ramp, maar zijn woorden werden door de stuurman en de kapitein genegeerd. Kortom, Paulus en 276 anderen werden in een levensbedreigende positie geplaatst door de opzettelijke veronachtzaming van anderen, en er was niets wat hij eraan kon doen. Vertwijfeld verloren hij en zijn gelovige metgezellen ten slotte elke hoop op redding. Toen, na veertien dagen op drift op zee - toen de storm op zijn hevigst was - stuurde God een engel. 'Wees niet bang, Paulus... God heeft je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken' (v. 24). Toen het leek alsof Paulus' allesverterende verlangen om in Rome te gaan prediken zou worden gedwarsboomd, loodste God hen trouw door de storm naar de exacte bestemming die hij voor hen had gepland. Paulus zou naar Rome gaan. Paulus zou Gods Woord gaan brengen aan de keizer! Zit jij vast in een storm? Welke beproeving je ook vandaag voor je hebt, weet dit: je kunt erop vertrouwen dat God je er doorheen voert. Hij 'kondigde in het begin al het einde aan' (Jes. 46:10), dus je zult er sterker en wijzer uitkomen.

Vrijdag 1 juni

'De koning droeg het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en Abednego' (Dan. 2:49)(NBV).

Sadrach, Mesach en Abednego (1).

Sadrach, Mesach en Abednego wisten dat als ze weigerden te buigen voor het dertig meter hoge beeld van koning Nebukadnezar, ze zouden worden gedood. Maar ze namen een weloverwogen beslissing om op te komen voor wat juist was en niet te buigen voor wat verkeerd was. De meesten van ons hadden tientallen excuses kunnen bedenken: 'Uiterlijk buig ik, maar innerlijk sta ik.' of 'Ik vraag wel om vergiffenis als ik weer opsta.' of 'Wat heeft God aan mij als ik dood ben?' Maar het zijn onze verstandelijke overwegingen die juist vaak zijn openbaringen tenietdoen. Wanneer we onze integriteit te grabbel gooien, laten we geen ruimte voor goddelijke interventie. Wanneer we het heft in eigen hand nemen, sluiten we God buiten. Wanneer we een situatie proberen te manipuleren, lopen we het wonder mis. Als Sadrach, Mesach en Abednego hun integriteit te grabbel hadden gegooid en hadden gebogen voor het beeld, dan zouden ze nog steeds zijn bevrijd van de vurige oven - maar dan zou het door de hand van Nebukadnezar zijn geweest, niet door God. En ze zouden zijn gered ván de oven en niet dóór de oven heen. Ze zouden hun getuigenis hebben verspeeld door te falen voor de test. Ze zouden dan wel hun leven hebben gered, maar zouden hun integriteit ervoor hebben opgeofferd. Het was juist hun integriteit die het wonder teweegbracht. Het was hun integriteit die God de gelegenheid gaf om te zich te vertonen en er een (spectaculaire!) vertoning van te maken. Hun integriteit loonde: 'De koning droeg het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en Abednego' (Dan. 3:30). Kortom: wanneer jij het juiste doet, zal God het juiste doen door jou!

Zaterdag 2 juni

'Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el hoog...' (Dan. 3:1)(NBV).

Sadrach, Mesach en Abednego (2).

We kunnen rustig aannemen dat iemand die een dertig meter hoog beeld voor zichzelf bouwt dat waarschijnlijk doet als compensatie voor iets anders. Dit standbeeld was de belichaming van trots. We hebben allemaal een kleine Nebukadnessar in ons. Wij zouden natuurlijk nooit een dertig meter hoog beeld van onszelf bouwen, maar we raken wel van streek wanneer mensen niet buigen voor onze wensen. We zouden nooit iemand in een vurige oven gooien, maar we raken wel steeds meer verhit wanneer we onze zin niet krijgen. We zoeken naar verering op meer subtiele manieren. We dikken onze CV wat aan, halen anderen omlaag achter hun rug om en vertellen leugentjes om bestwil om de grijze gebieden van ons leven te verbergen. Als je je identiteit en veiligheid niet vindt in wat Christus voor jou aan het kruis heeft bereikt, verberg je je onzekerheden achter je hypocrisie. Je zult proberen je eigen strijd te voeren, je eigen kansen te creëren en je eigen reputatie te vestigen. Twee teksten typeren de val van koning Saul: 1) 'Zo bouwde Saul zijn [eerste] altaar voor de Heer' (1 Sam. 14:35). 2) 'Saul... had daar voor zichzelf een gedenkteken opgericht...' (1 Sam. 15:12). En Samuël zag dwars door het rookgordijn heen: 'U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stammen van Israël, nietwaar?' (1 Sam. 15:17). Weet je wie er monumenten voor zichzelf bouwen? Mensen die zichzelf maar niets vinden! En hoe onzekerder iemand is, hoe meer monumenten hij moet

Het Woord voor Vandaag – week 22

bouwen. Er is maar een dunne scheidslijn tussen 'uw koninkrijk kome' en 'mijn koninkrijk kome'. Als je die grens overschrijdt, dient je relatie met God alleen jouzelf. Dan dién je God niet maar gebruik je hem. Dan bouw je geen altaren voor God; dan bouw je monumenten voor jezelf. En dat is afgoderij.

Zondag 3 juni

'... ze haalden een stuk van het dak weg...' (Marc. 2:4)(NBV).

Wees creatief.

Mary Engelbreit wilde altijd kinderboeken illustreren, maar een schoolbegeleidingscoach zei: 'Dat is niet haalbaar. Wees praktisch. Zorg dat je een diploma haalt en ga lesgeven.' Mary begon te werken in een kunstwinkel, leerde alles over het bedrijf en ontmoette kunstenaars die hun brood verdienden met het doen van datgene waarvan ze hielden. Gesterkt door de steun van haar ouders zei ze tegen zichzelf: 'Jij kunt best kunstenaar worden. Als je je het kunt voorstellen, kun je het ook worden.' Door te weigeren zich te laten tegenhouden door obstakels op het conventionele pad naar succes werd Engelbreit een nationaal erkende kunstenaar en lanceerde ze haar eigen tijdschrift. Proust zei: 'De echte ontdekkingsreis bestaat niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met nieuwe ogen.' Leer buiten de kaders te denken en onthoud dat inspiratie gepaard gaat met transpiratie! Houd rekening met problemen en laat ze je voornemen niet verzwakken. Vier mannen die hun verlamde vriend vanwege de menigte niet bij Jezus konden krijgen 'haalden een stuk van het dak weg... lieten de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken.' Jezus zag geloof in actie en beloofde het door de man te genezen. Je kunt je bijna overal doorheen slaan wanneer je je gebeden vleugels geeft en volhardt. Rebecca Barlow Jordan zegt: 'Ware creativiteit stopt niet in het stadium van inspiratie. Veel mensen die iets wilden, hebben het geprobeerd en faalden omdat ze er niet in slaagden de hindernissen te overwinnen. De ware kunstenaar ziet het complete plaatje in geloof. We zijn allemaal kunstenaars en God heeft werk voor ons te doen. Hij moedigt ons aan om te genieten van de vruchten van onze arbeid. Het is echter niet alleen het besef dat het ons gelukt is dat de ware zegen brengt, maar wanneer creativiteit haar goddelijke oorsprong erkent en God de eer geeft.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2018. All rights reserved.

Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl