



LEG U TOE OP DE GASTVRIJHEID

10 JUNI 2018



The background is a solid teal color with a subtle gradient. In the four corners, there are decorative white line-art patterns resembling circuit traces or data paths, with small circles at the end of the lines.

De tijdens de preek getoonde
foto's zijn weggehaald i.v.m.
de privacy wetgeving

WAT ZEGT DE BIJBEL

- 1 Petrus 4 : 9 “Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren”
- Romeinen 12 : 9-13

“Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid”

Gastvrijheid = ‘oprechte en warme belangstelling (liefde) voor de vreemdeling”

(“filoxenia” - in tegenstelling tot xenofobie)

Verwijst naar wat God zegt in Deuteronomium 10: 17-19

IS HET VOOR MIJ VAN BELANG ?

Jezus

- Mattheus 25-35 “Want ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald”
- Lukas 5 (roeping van Levi) : 29-32 “Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars”

WAAROM, WAAR LEIDT DAT TOE ?

- Doen wat Jezus deed
- Veilige plaats, tot verbreiden van evangelie
- Natuurlijke manier om je leven en het evangelie te delen
- Helpt bij discipelschap
- Familie

MAAR ?

“Ik kan niet koken”

“mijn huis is niet op orde”

“ik heb geen tijd”

.....

WAT ZEGT DE BIJBEL (2)

Deuteronomium 10: 17-19

“Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven.

Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte