

Maandag 25 juni

'... een echte vriend is meer waard dan een broer' (Spr. 18:24)(NBV).

Wat vriendschap oplevert (1).

'Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.' Gloria Gaither wijst erop dat echte vrienden begaan zijn met de toekomstige jij. Ze kijken verder dan het heden en geven diep om jou als persoon. Salomo schrijft (in een andere vertaling): 'Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden' (v. 24)(SV). En hoewel het opbouwen en onderhouden van zo'n soort vriendschap tijd en energie kost, weegt de investering niet op tegen de beloningen. Wat doen echte vrienden? 1) Ze beuren je op wanneer je down bent. 'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn... Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig...' (Pred. 4:9-10). 2) Ze nemen de druk weg. Hoeveel ze ook van je houden en je willen helpen, soms is je familie gewoon te dichtbij om objectief te zijn en is het gemakkelijker om je open te stellen voor iemand die geen familie is. Op dergelijke momenten zegt de Bijbel: 'Zoeter voor het hart is ware vriendschap' (Spr. 27:9). 3) Ze maken je aan het lachen. Iemand zei: 'Als je geen rimpels hebt, heb je niet genoeg gelachen!' Wanneer een portie goed lachen precies is wat de dokter je heeft voorgeschreven, helpen vrienden je humor te vinden in je situatie - meestal omdat ze ook zoiets hebben meegemaakt! Zoals Hazel Lee zegt: 'Lachen om onszelf en met elkaar brengt een verrassend gevoel van saamhorigheid.' 4) Ze houden je verantwoordelijk. Is het je wel eens opgevallen dat wanneer je in strijd met Gods Woord handelt, je jezelf maar al te gemakkelijk voor de gek kan houden? Dan kan 'een verwijt van een vriend oprecht zijn' (v. 6). Dus dank God voor goede vrienden die zoveel van je houden dat ze eerlijk tegen je zijn, zelfs wanneer het pijn doet.

Dinsdag 26 juni

'God geeft eenzamen een thuis...' (Ps. 68:6)(NBV).

Wat vriendschap oplevert (2).

Een recent gescheiden vrouw verhuisde naar een stad waar ze niemand kende. Toen ze eindelijk de moed had opgevat om een kerk te bezoeken, bad ze of ze er mocht passen en God haar er vrienden wilde geven. 'Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden' zegt Spreuken 18:24. Dus ze vroeg aan twee dames of ze bij hen mocht zitten, en uiteindelijk gingen ze samen lunchen. Bleek dat alle drie de vrouwen op zichzelf woonden en zich geïsoleerd voelden. Ze begonnen een bijbelstudiegroepje en noemden die G.A.L.S. (de 'meiden!'): God's Amazing Love Sustains (Gods verbazingwekkende liefde geeft steun). Ruth Senter zei: 'Wanneer je je echt verbonden voelt in de geest wil je het beste voor elkaar,' en nog jaren erna staat deze kleine 'familie' als een huis en delen ze hun ups en downs, bidden ze voor elkaar en letten ze op elkaar. Thomas Blackaby merkte op: 'Een van de goede dingen die God doet, is zorgen voor goddelijke vrienden. Dit is een van zijn manieren om ons bemoediging, steun, advies en gezelschap te geven. Paulus had zijn vele beproevingen en vervolgingen niet fysiek kunnen overleven zonder vrienden (zie 2 Kor. 7:6-7). Het is triest wanneer Gods mensen geen tijd besteden aan het ontwikkelen van vriendschappen en in plaats daarvan in hun eentje opereren; geen wonder dat ze vaak opbranden of gedesillusioneerd of verbitterd thuiskomen omdat ze niet de steun en aanmoediging hadden die hun bediening vroeg. Dank God voor degenen die hij heeft gekozen als bemoediger en ondersteuner. Voor wie ben jij momenteel een vriend? Wie heeft God op je hart gelegd om te versterken. Met wie zou je een tijdje mee kunnen lopen? Vraag God om je te helpen een trouwe vriend te zijn, zodat jullie je samen kunnen verheugen over wat hij doet door jullie gezamenlijke inspanningen.'

Woensdag 27 juni

‘Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem’ (Kol. 3:17)(NBV).

Wees trouw, wil niet opvallen.

Wanneer het gaat om het dienen van God en andere mensen, neem je dan voor om trouw te zijn in plaats van te proberen prominent aanwezig te zijn. Volgens de Bijbel zouden we niet hoogmoedig moeten zijn en ons moeten verheffen omdat het God is die verheft (zie Ps. 75:5,8), dus probeer jezelf niet op de voorgrond te dringen. Weinig dingen in het leven zijn erger dan op een spoor zitten waartoe je nooit geroepen bent en waarvoor je niet goed bent toegerust. Josh McDowell, die miljoenen universitaire studenten wereldwijd heeft toegesproken en tientallen boeken heeft geschreven, begon op een meer bescheiden manier aan zijn leven in dienst aan Christus. Zijn eerste opdracht op het hoofdkantoor van Campus Crusade for Christ was het schoonmaken van de hoofdhall van de ingang. Hij ontmoette geen leiders; hij was bezig het vuil van hun schoenen te schrobben. Zijn introductie tot de bediening doet denken aan de man in het Oude Testament die de haringen van de tent droeg wanneer de tabernakel van plaats tot plaats werd verhuisd. Niet bepaald een spraakmakende positie! Zonder een goed perspectief op de motivatie voor een bediening is het gemakkelijk om je van de wijs te laten brengen wanneer je een opdracht krijgt die je te min lijkt. Dus hoe blijven we gemotiveerd om God te dienen? Door ons de belofte te herinneren dat we op een dag zullen oogsten wat we zaaien (zie Gal. 6:7). God heeft beloofd dat hij bij de rechterstoel van Christus onze trouwe dienst zal belonen. Dus als hij je geroepen heeft om hem te dienen door anderen te dienen, houd dan je hart gefocust op trouw - niet op een prominente plek. Leef aan de hand van dit Schriftgedeelte: ‘Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.’

Donderdag 28 juni

‘Na Ehud kwam Samgar... Hij doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik. Zo bevrijdde ook hij Israël’ (Recht. 3:31)(NBV).

Wat is jouw ossenprik?

Omdat de Israëlieten ongehoorzaam waren aan God, werden ze geknecht door de Filistijnen die over hen heersten door middel van angst en intimidatie. Maar Samgar weigerde zich te laten intimideren. Hij besloot de status-quo te verstoren en deed dat met een ossenprik - een lange stok die door boeren werd gebruikt om dieren aan te sporen. Hij weigerde zich te laten tegenhouden door het onmogelijke om het mogelijke te kunnen doen. Tenslotte is God plus één een meerderheid. En als God vóór jou is, wie kan dan tegen jou zijn? (Zie Rom. 8:31.) Dus pakte Samgar zijn ossenprik en viel zeshonderd Filistijnse soldaten aan. De vijand gniffelde waarschijnlijk om zijn geïmproviseerde wapen totdat hij het begon te hanteren. Vervolgens maakte de blik in zijn ogen hen pas echt bang. Moed wacht niet totdat de situatie jou gunstig gezind is of totdat het plan helemaal rond is of totdat het tij van meningen zich keert. Moed wacht slechts op één ding: een groen licht van God. En wanneer God het sein geeft, is het op volle kracht vooruit, zonder mitsen en maren. Het gaat over het aanvallen van het probleem met welke ossenprik God je ook gegeven heeft. Het is een totale aanval op de machten van de duisternis, door te besluiten ‘zout en licht’ te worden waar God je geplaatst heeft. Het is meer dan op de problemen wijzen, het is jezelf verbinden om deel uit te maken van de oplossing. Het is meer dan alleen een hart voor Christus hebben, het is besluiten om actie te ondernemen en zijn handen en voeten te worden. In plaats van aan de zijlijn te zitten omdat je gelooft dat anderen meer gekwalificeerd zijn, is het gebruiken wat God jou heeft gegeven en hem vragen om het te zegenen. Zoals een lieddichter schreef: ‘Weinig is veel in de handen van God.’

Vrijdag 29 juni

'Rechtvaardigheid verheft een volk...' (Spr. 14:34)(NBV).

Christus brengt vooruitgang voor iedereen.

Een atheïst heeft eens gezegd: 'Er is nog nooit iets goeds voortgekomen uit het christendom. En als het christendom in feite niets goeds heeft gedaan en niets goeds heeft voortgebracht, moeten we het afwijzen.' 'Aan hun vruchten zul je hen herkennen,' zei zelfs Christus al (Matt. 7:16). Maar met elk woord van Christus dat is gepredikt, zijn levens getransformeerd en is er ongelooflijk veel goeds gedaan voor de samenleving. Neem bijvoorbeeld wetenschap. Zoals een deskundige opmerkte, zou de wetenschap nooit in een andere cultuur kunnen zijn ontstaan. Het had onmogelijk kunnen ontstaan in de moslimcultuur vanwege hun geloof in fatalisme, wat absoluut elk concept van wetenschappelijke vooruitgang verhindert. Noch had het kunnen ontstaan onder boeddhisten of hindoes in Azië, vanwege hun geloof dat de fysieke wereld niet reëel is, dat er niets anders bestaat dan God, en dat dit alles slechts verbeelding is. Alleen door het christendom heeft de wetenschap kunnen ontstaan! Denk aan degenen die de sloppenwijken zijn ingegaan om de verwaarloosden te redden, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en de YMCA. Christenen hebben zichzelf aan dergelijke organisaties gegeven. Nu we tegenwoordig zien dat de Bijbel voor een groot deel uit onze cultuur is verdwenen, zien we verval en corruptie hun intrede doen. Dus wat is het antwoord? Jezus zei: 'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13). Dus haal je zoutvaatje tevoorschijn en ga de levensveranderende waarheid van Gods Woord verspreiden! Jezus zei ook: 'Jullie zijn het licht in de wereld' (v. 14). In de hele wereld is er niet genoeg duisternis om het licht van één klein kaarsje te doven. Dus laat je licht schijnen.

Zaterdag 30 juni

'Hiertoe ben ik geboren...' (Joh. 18:37)(NBG).

Veertien vragen over je opdracht.

Wanneer je weet wat je door God gegeven taak in het leven is en ook weet dat God aan jouw kant staat, ben je vrijwel niet te stoppen. Zul je fouten maken? Natuurlijk, maar God houdt genoeg van je om je te corrigeren, je er weer op uit te sturen en je weer op het juiste spoor te krijgen. Vraag je je af hoe je ontdekt wat je taak is? Hier zijn veertien nuttige vragen om jezelf te stellen: 1) Welke verlangens hebben het grootste deel van mijn leven in mij geleefd? 2) Wat motiveert mij om hard te werken en productief te zijn? 3) Wat houdt me aan de gang wanneer ik uitgeput ben? 4) Wat maakt dat ik weiger te stoppen wanneer ik weerstand bemerk? 5) Wat doe ik dat niet lijkt te werken? 6) Wat doe ik dat een positieve reactie en steun van mensen oplevert? 7) Wat doe ik of wat gebeurt er in mijn leven wanneer deuren zich automatisch en moeiteloos lijken te openen? 8) Wat vinden wijze leiders en christelijke counselors van mijn werk? 9) Wat geeft me een goed gevoel over mezelf? 10) Wat zorgt ervoor dat mijn creatieve sappen stromen? 11) Wat ben ik bereid om te offeren om het te bereiken? 12) Wat doe ik dat ik met trots God ter goedkeuring zou aanbieden? 13) Wat zou ik doen zonder ervoor te worden betaald als ik het me kon veroorloven? 14) Waarvoor zou ik Satan willen weerstaan om het te kunnen bereiken? Bestudeer deze veertien vragen biddend en ze zullen licht werpen op je door God gegeven opdracht in het leven.

Zondag 1 juli

'Gelukkig de vreedstichters...' (Matt. 5:9)(NBV).

Wees een vreedstichter.

Wanneer je van vrede houdt, betekent dit meestal dat je uit bent op je eigen interesses. Maar wanneer je een vreedstichter bent, steek je je nek uit om anderen te helpen. Vrede stichten is niet eenvoudig. Wanneer je besluit om de middenweg te zoeken, ontdek je dat 'hij die midden op de weg staat, aan beide kanten geraakt wordt'! Laten we eerlijk zijn; soms is het gemakkelijker om te leven met bezorgdheid en vijandigheid dan met de dreiging van verandering die ontstaat door te werken aan verzoening. 'Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven' (Rom. 12:18). Dat betekent dat je moet leren praten en communiceren met mensen die anders denken dan jij. Het betekent niet dat je je mening of je boodschap moet veranderen, maar soms betekent het wel dat je je aanpak moet veranderen. Vrede stichten betekent bereid zijn tot een echte dialoog met twee mensen, in plaats van wat oneliners van slechts één persoon. Afwijzing riskeren is voor niemand gemakkelijk. Daarom is de kracht van vreedstichters zo cruciaal voor conflictoplossing. Het zou te hoog gegrepen zijn om te verwachten dat alle verschillen in een smeltkroes zullen worden gehomogeniseerd. Een realistisch doel is een salade - een gecombineerde mix van ingrediënten waarbij elk zijn unieke smaak en textuur behoudt. Echte vreedstichting begint in het hart, niet in het hoofd. 'Liefde laat het nooit afweten' volgens de Bijbel (zie 1 Kor. 13:8). Wanneer mensen zich geliefd en begrepen voelen, laten ze hun muren zakken en beginnen ze zich met elkaar te verbinden. En wanneer dat gebeurt, kan het niet alleen het probleem oplossen, maar ook harten en geesten genezen. Dat is waarom Jezus zei: 'Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'