

Maandag 2 juli

'Ga naar de mieren... kijk hoe ze werken en word wijs' (Spr. 6:6)(NBV).

Mieren (1).

'Ga naar de mieren... kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan' (v. 6-8). Terwijl de mierenkoningin in het middelpunt van de aandacht staat en de moeder is van de meeste mieren in de kolonie, is zij niet de belangrijkste leider. Het werk en het voortbestaan van de kolonie wordt verzekerd door 'soldaat' mieren. Deze dienaar-leiders zijn oudere mieren die elke nieuwe activiteit in de kolonie beginnen door het werk zelf te doen. De jongere mieren imiteren vervolgens de dienende leiders en gaan meewerken. Er zijn geen opzichters, bazen of officieren onder de mieren. Dus wanneer Salomo zegt dat de mieren geen leider, aanvoerder of koning hebben om ze aan het werk te zetten, betekent dit dat de mier een zelfstarter is; dit is een beeld van de ijverige persoon die hij in Spreuken 10:4 beschrijft: 'Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom.' Wanneer je een mier ziet die een stuk brood, meerdere keren groter dan hijzelf, een steile helling op draagt, is het een studie in ijver! Het maakt niet uit hoe vaak hij het brood laat vallen, hij gaat terug, pakt het op en begint weer te klimmen totdat hij het krijgt waar hij het hebben wil. Wat drijft hem? Honger - Gods motiverende kracht om te werken. 'Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt' (Spr. 16:26). De rammelende maag van een hongerige man of vrouw is vaak Gods manier om ons de waarde en het belang te laten zien van de bereidheid om te werken.

Dinsdag 3 juli

'Elke inspanning levert iets op...' (Spr. 14:23)(NBV).

Mieren (2).

De mier ziet werk nooit als ondergeschikt of beneden zijn waardigheid. Of het nu gaat om het verplaatsen van vuil of het dragen van broodkruimels, hij doet opgewekt zijn werk. Hoe anders zijn tegenwoordig veel mensen! Iemand zei eens: 'Als je je tieners uit de problemen wilt houden moet je ze eigenlijk zien bezig te houden.' Alle werk kan en moet worden gedaan ter ere van God (zie 1 Kor. 10:31). Waar het om draait is te vinden in deze eenvoudige bijbeltekst: 'Elke inspanning levert iets op...' Leer je kinderen de ouderwetse manier om aan geld te komen - ervoor werken! Het woord vocatie (roeping) komt van het Latijnse woord vocare, wat roepen betekent. Dus elke baan of roeping, ongeacht wat het is, is een roeping van God. Dr. Martin Luther King heeft terecht verklaard: 'Niet alle mensen zijn geroepen tot een gespecialiseerde baan of een baan waar vakkennis voor nodig is; nog minder mensen zelfs tot verheven arbeid in de kunsten en wetenschappen; velen worden geroepen om arbeiders te zijn in fabrieken, op velden en wegen. Maar geen enkel werk is onbeduidend.' Als ouder bereid je je kind voor op een leven van werken, dus bereid hem goed voor. Als je dat niet doet, wacht hem een leven van ellende en creëert hij een leven van ellende voor anderen. Bovendien komt hij mogelijk weer bij je op de stoep te staan! Bazin betalen geen werknemers die niet werken. Dus voordat je je kind wat toestopt, kun je hem beter wat klusjes laten doen zoals zijn bed opmaken, zijn kamer opruimen, helpen rond het huis, de vuilnisbak buiten zetten, goede cijfers halen op school en zijn huiswerk op tijd maken. Beloning zonder verantwoordelijkheid is toegeeflijkheid. En als je van je kind houdt, wil je dat niet!

Woensdag 4 juli

‘Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom’ (Spr. 10:4)(NBV).

Mieren (3).

Een bladzaagmier kan over een afstand van wel meer dan negentig meter tot vijftig keer zijn eigen gewicht dragen. Dat is het equivalent van een man van negentig kilo die over een afstand van 25 km vier en halve ton op zijn rug draagt! In één enkele zomer kan een grote mierenkolonie dertien tot achttien duizend kilo aarde uitgraven om een nest te maken en 2200 kilo materiaal terug naar het nest brengen voor voedsel. Het kan op een dag maar liefst vier keer heen en weer naar voedselbronnen die zich op meer dan 120 meter van het nest bevinden. Dat komt ongeveer overeen met een persoon die honderd kilometer loopt. Als de mier de tred van een man had, zou hij in staat zijn tot snelheidsuitbarstingen van meer dan 96 km per uur, en normaal zou hij lopen met een snelheid van 30 km per uur. (En dan denk jij dat jij het zwaar hebt!) Bij een mier kun je van één ding op aan: hij doet altijd zijn uiterste best en draagt zijn steentje bij. Leer je kinderen dat hun reputatie nooit boven hun werkethiek zal uitstijgen en hoe mensen ze zien als werknemers. Het succes van het Walt Disney-imperium is gebaseerd op de filosofie van de oprichter: ‘Wat je ook doet, doe het zo goed dat wanneer mensen jou het zien doen, ze terug willen komen om je het te zien doen en ze anderen mee zullen willen nemen om te laten zien hoe goed je doet wat je doet.’ Leer je kinderen om hard te werken, het werk altijd af te maken en altijd hun best te doen. Als ze die les goed leren, hoef je ze niet veel te leren over succes - het zal hun constante metgezel zijn.

Donderdag 5 juli

‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt’ (Joh. 17:4)(NBV).

Mieren (4).

De mier sterft in het harnas, al werkend dus. Laten we duidelijk zijn, de Bijbel promoot geen workaholic-levensstijl die je gezondheid in gevaar brengt en ervoor zorgt dat je je gezin verwaarloost. Maar al teveel huwelijken vallen uit elkaar wanneer een stel die filosofie onderschrijft, en maar al teveel kinderen groeien op en nemen het hun ouders kwalijk dat ze nooit tijd voor hen hebben gehad. Maar desalniettemin kun je het hedendaagse concept van pensioering ook niet terugvinden in de Bijbel. Ja, je mag met pensioen gaan van je baan, maar je gaat nooit met pensioen van werken. Zolang je leeft, is er altijd werk dat God van je verwacht. Harvard University heeft een onderzoek laten uitvoeren onder enkele afgestudeerden. Een groep van honderd deelnemers ging op vijfenzestigjarige leeftijd met pensioen, terwijl mensen in de andere groep nog aan het werk waren op hun vijfenzeventigste. In de eerste groep waren zeven van de acht op vijfenzeventigjarige leeftijd overleden. In de tweede groep, van degenen die bleven werken - was slechts één op de acht op vijfenzeventigjarige leeftijd overleden. Onderzoekers concludeerden daarom dat te vroeg stoppen met werken de levensduur mogelijk kan verkorten. Kijk eens naar de drie-en-een-half-jarige bediening van Jezus. Aan het einde ervan zei hij dat hij het werk had volbracht dat hem was opgedragen. Heb je wel eens bedacht dat redding beschikbaar is omdat Jezus zichzelf een trouwe arbeider toonde die zich aan zijn taak hield tot die was volbracht? Nogmaals, rust, ontspanning en pensioen zijn waardige en welverdiende beloningen voor een leven van hard werken. Maar de waarheid is, zolang je leeft, heeft God iets voor jou om te doen! En door dat te doen zul je niet alleen vreugde en vervulling vinden, maar ook een zegen zijn voor de mensen om je heen.

Vrijdag 6 juli

‘... bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen’ (Gen. 33:8)(NBV).

Een geschenk in plaats van een verontschuldiging.

Hier is iets dat je moet weten om verder te komen. De persoon die jou bezeerde, biedt je nooit een verontschuldiging aan op de manier zoals jij dat graag zou zien. Nadat Jakob zijn broer Esau zijn geboorterecht afhandig had gemaakt, ging het zo slecht tussen hen dat Jakob bij zijn oom Laban in Haran ging wonen. Later in het leven, toen beide broers op eigen kracht rijk en succesvol waren geworden, besloot Jakob om verzoening met zijn broer te zoeken. Aanvankelijk weigerde Esau de geschenken van zijn broer te accepteren, maar toen Jakob aandrong, ‘nam Esau het aan’ (v. 11). Let op, Jakob zei nooit: ‘Het spijt me dat ik je geboorterecht heb gestolen; vergeef me alstublieft.’ Eigenlijk zei hij: ‘Ik zou graag willen proberen het goed te maken.’ Op dit punt toonde Esau echte volwassenheid door de relatie met zijn broer hoger te achten dan zijn recht op wraak. Dus werd de familie verenigd. Er is hier een les. God wil dat je opgroeit en geestelijke volwassenheid uitoefent. Je hebt geen controle over wat anderen doen; je hebt alleen controle over je eigen reactie. Bovendien, als jij erop staat dat iemand zich op een bepaalde manier verontschuldigt, kan de relatie misschien wel nooit worden genezen. Als gevolg daarvan blijf jij wrok koesteren. En wrok koesteren is als het vasthouden van hete kolen; het zal je blijven branden totdat je ze loslaat. Jij wilt bijvoorbeeld dat je partner zich verontschuldigt voor zijn gedrag. Maar als hij in plaats daarvan een geschenk voor je koopt of iets extra leuks voor je doet, reageer dan met genade in plaats van zijn handelwijze of motieven te beoordelen. Met andere woorden: zet een streep onder de rekening en ga verder.

Zaterdag 7 juli

‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd...’ (Gen. 50:20)(NBV).

Hoe te handelen met mensen die je bezeren.

Op zijn zeventiende verkochten de broers van Jozef hem als slaaf. Toen hij dertig was maakte farao hem heerser over Egypte. Gedurende die dertien jaar heeft Jozef vreselijk geleden door toedoen van zijn broers. Nu had hij macht over hun leven en hun dood. Toch koos hij er niet alleen voor om hen te vergeven, maar ook om hen te voeden in tijden van hongersnood. Het is een van de grootste voorbeelden van vergeving in de geschiedenis. Terwijl ze bibberend voor hem staan zegt Jozef: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust’ (v. 20-21). Vier dingen vallen op: 1) Alleen God doorgrondt de harten van mensen, daarom is alleen hij bevoegd om over hen te oordelen. 2) Naarmate je volwassener wordt, zul je beter in staat zijn de hand van God aan het werk te zien in sommige situaties die je hebt meegemaakt; je zult het ‘goede’ erin zien in plaats van het kwade. 3) Omdat jij geestelijk bent gegroeid, zul je erkennen dat anderen ook in staat zijn om te groeien en te veranderen. 4) Vanwege de gunst en de zegening die God jou heeft geschonken zul je niet alleen vriendelijk spreken tegen degene die jou bezeerde, maar ook vrijgevig zijn jegens hem. Jezus zei: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen’ (Matt. 5:44)(HSV). Ben je daartoe bereid? Ben je op zijn minst bereid om te bidden of de Heer je bereid wil maken?

Zondag 8 juli

'... de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen' (Matt. 16:18)(NBV).

Sluit je aan bij Christus' triomferende kerk! (1)

De christelijke kerk is tweemaal zo groot als de naaste rivaal. Tegen alle verwachtingen in. Stel dat er vandaag een groep zendelingen in je dorp opdook en vertelde dat een boer die ter dood was gebracht, naar verluidt weer was opgestaan. Hij zou bovendien niemand minder zijn dan de Schepper van het universum. Zou je het geloven? De apostelen deden dat wel in het heidense Romeinse rijk, én slaagden erin het Romeinse rijk omver te werpen. Ondanks vreselijke vervolgingen bleef het christendom floreren. Zelfs de pogingen van Julianus de Afvallige om het christendom omver te werpen en de heidense Romeinse religies weer in ere te herstellen, hadden geen succes. Toen de aanval van Julianus op het christendom op zijn hevigst was, vroeg een van de volgelingen van de keizer aan een christen: 'Wat doet de zoon van uw timmerman op dit moment?' De christen antwoordde: 'Een doods-kist maken voor uw keizer!' Kort daarna raakte Julianus dodelijk gewond in de strijd. Hij viel op de grond en pakte een handvol zand vermengd met zijn bloed, gooide het in de lucht en verklaarde: 'U hebt overwonnen, o Galileeër.' Nee, de kerk is niet volmaakt; dat is waarom mensen zoals wij er zo welkom zijn! Niettemin zijn er vele geldige redenen waarom de kerk van Jezus Christus blijft triomferen. Het is een ziekenhuis voor de gewonden, het is een gezin voor de eenzamen en het is een school voor diegenen die worden getraind in de principes van discipelschap. En uiteindelijk, wanneer al het tijdelijke opgaat in rook, is het 't enige dat stand zal houden (zie 2 Petr. 3:10-12). Dus geef je leven aan Jezus Christus en sluit je aan bij zijn triomferende kerk!