

**Maandag 9 juli**

*‘... terugkrijgen, niet meer als een slaaf, maar... als een geliefde broeder’ (Filem. 1:15-16)(NBV).*

Sluit je aan bij Christus’ triomferende kerk! (2)

Wat bracht uiteindelijk een einde aan de slavernij? Het evangelie van Jezus Christus. Let op de kleine brief die Paulus aan Filemon schreef. Een weggelopen slaaf werd samen met Paulus in een Romeinse gevangenis gegooid en door Paulus tot Christus bekeerd. En toen de slaaf werd vrijgelaten, stuurde Paulus hem terug naar zijn eigenaar, Filemon. De gewoonte in die tijd was om ontsnapte slaven te doden nadat ze weer waren teruggenomen. Maar nu was Filemon ook christen geworden, een zoveelste bekeerling van de apostel Paulus, die hem opdroeg te ontvangen ‘niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder.’ En die nieuwe broederschap luidde de doodsklap over de slavernij. Nu even verder naar de dagen van William Wilberforce, die werd veroordeeld voor zijn zonde en zich bekeerde onder de prediking van John Wesley. Wilberforce, een kleine gebochelde man, werd een van de machtigste leden van het Parlement. Verteerd door een passie voor het evangelie en de vrijheid die Christus bood, besteedde Wilberforce al zijn energie en welsprekendheid aan het omverwerpen van de gehate Afrikaanse slavenhandel. En zijn succes in het afschaffen van de slavernij in het hele Britse Rijk leidde tot een beweging voor een gelijkwaardige actie in de Verenigde Staten. Het was in feite door de donderpreken vanaf de kansel in de noordelijke staten dat er abolitionistische partijen ontstonden die er uiteindelijk in slaagden de slavernij voor eens en voor altijd te vernietigen. Dus het was door toedoen van de kerk dat de slavernij werd uitgeroeid. Jezus kwam ‘om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken’ (Luc. 4:18)(HSV). Ben je een lid van Christus’ verlore kerk? Als dat niet zo is, kun je je vandaag nog aansluiten!

**Dinsdag 10 juli**

*‘... iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17)(NBV).*

Sluit je aan bij Christus’ triomferende kerk! (3)

Niets in de geschiedenis is te vergelijken met wat door christelijke zendelingen is bereikt. Meer dan honderd jaar geleden ontdekte een schrijver die terugkeerde van een reis rond de wereld dat zending en zendelingen in de Londense kranten werden bestookt met kritiek. Dus schreef hij een brief aan de kranten om zending te verdedigen. Daarin zei hij dat de transformatie van inboorlingen in de eilanden van de Zuidzee iets was om goed te aanschouwen, en dat om zo iets met een schouderophalen af te doen een gruwelijke misvatting was: ‘Voor een reiziger is het regelrechte dwaasheid om deze dingen te vergeten; want mocht hij de kans lopen schipbreuk te lijden aan een onbekende kust, dan zal hij vurig bidden dat de les van de zending hem is voorgegaan.’ De auteur van die brief was niemand minder dan Charles Darwin. En na zijn terugkeer van zijn rondreis rond de wereld was hij veranderd. Denk eens aan de Papoea’s, een van de inheemse stammen van Nieuw-Guinea. Zendelingen uit Nederland begonnen met hen samen te werken en in 1860 werden de eerste vruchten van de New Holland Mission zichtbaar toen een man genaamd Nathaniel Pepper, een van de Aborigines, Christus aannam. Enkele jaren later, toen duizenden zich bekeerd hadden, won de Papoea-school de eerste prijs in academische wedstrijden tussen de twaalfhonderd koloniale scholen in New Holland. Een hele prestatie! Sceptici hebben misschien een paar leprahuizen, ziekenhuizen en weeshuizen gebouwd, maar het zijn de volgelingen van Jezus Christus die verreweg de grootste invloed op deze wereld hebben uitgeoefend.

**Woensdag 11 juli**

*'Ik roep u op om allen eensgezind te zijn... om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn' (1 Kor. 1:10)(NBV).*

Leer om met anderen samen te werken.

Er is een legende over een troep kwartels die in een bos leefde. De vogels waren er heel gelukkig, afgezien van hun vijand, de kwartelvanger. Hij imiteerde hun roep en wanneer ze dan samentroepen gooide hij een net over ze heen, stopte ze in zijn jachtmandje en bracht ze naar de markt. Uiteindelijk zei een wijze oude kwartel: 'Broeders en zusters, ik heb een plan. Wanneer de kwartelvanger zijn net over ons heen gooit, moeten we met z'n allen onze koppen in een deel van het net steken en met onze vleugels gaan klapperen. Op die manier kunnen we het als één man optillen en ermee wegvliegen.' De vogels stemden daar allemaal mee in. De volgende dag handelden ze volgens plan en slaagden erin te ontsnappen. Toen de vrouw van de kwartelvanger hem vroeg waar de kwartels waren om naar de markt te brengen, antwoordde hij: 'Toen ze allemaal bij elkaar kwamen, was er geen houden meer aan!' De apostel Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe en zei: 'Door Chloë's huisgenoten is mij namelijk verteld... dat er verdeeldheid onder u heerst' (v. 11). Dus vond hij het belangrijk voor hen om eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden en om in hun denken en hun overtuiging volkomen één te zijn. Succes in een onderneming vraagt om de dood van het individuele ego en het eigenbelang. Dus wanneer er een fout wordt gemaakt, weiger dan met een beschuldigende vinger te wijzen. Wees vergevingsgezind en sta niet toe dat een belediging ontaardt in verbittering. Complimenteer andere teamleden met hun sterke punten en bied hulp waar ze zwak zijn. Wees consciëntieus en betrouwbaar en blijf gefocust op het grotere doel. Wanneer we leren samenwerken, zijn we niet meer te houden!

**Donderdag 12 juli**

*'De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem' (Marc. 12:37)(NBV).*

Mensen naar je laten luisteren (1).

De Bijbel zegt over Jezus dat de mensen hem graag hoorden spreken. Waarom was dat? Omdat zijn woorden werden ondersteund door de volgende zeer belangrijke dingen: zijn karakter, zijn gedrag en zijn zorg voor anderen. Kortom, Jezus verdiende het recht om te spreken. Jij ook? Mensen aan het luisteren krijgen vraagt om: *inzicht*. Wanneer wat je zegt, iemand echt helpt, vorm je een verbinding. Benjamin Franklin, een van de meest bewonderde figuren in de Amerikaanse geschiedenis en bekend om zijn praktische en eenvoudige wijsheid, had een opmerkelijke carrière. Interessant genoeg had hij weinig formele scholing gehad. Hij ging slechts twee jaar naar school, maar hij werd zeer gerespecteerd vanwege zijn kennis en scherp inzicht. Als verwoed lezer en intellectueel nieuwsgierig man, werd hij expert op een opmerkelijk aantal gebieden: drukken en publiceren, politiek, burgeractivisme, wetenschap en diplomatie. Hij was een innovatieve uitvinder die tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog de steun van Frankrijk veilig stelde, stichtte de eerste openbare bibliotheek in Amerika, diende als eerste president van de American Philosophical Society en hielp met het opstellen van de Verklaring van Onafhankelijkheid. Biograaf Walter Isaacson noemde Franklin 'de meest talentvolle Amerikaan van zijn tijd en degene die de meeste invloed heeft gehad op het uitvinden van het soort samenleving dat Amerika zou worden.' Mensen hadden een besef van verbondenheid wanneer Franklin zijn wijsheid deelde. En dit is hoe dit van toepassing is op jou. Wanneer je van mensen houdt, hard werkt, je expertise in een bepaald gebied ontwikkelt en deelt, leren ze jou te respecteren en naar je te luisteren. En wanneer het op luisteren aankomt, krijg je niet wat je eist maar krijg je wat je verdient.

**Vrijdag 13 juli**

*‘... de Heer... liet alles wat hij ter hand nam voorspoedig verlopen’ (Gen. 39:3)(NBV).*

Mensen naar je laten luisteren (2).

Het tweede wat je nodig hebt om mensen naar je te laten luisteren, is: *succes*. Geloofwaardigheid komt niet alleen door kennis; het komt ook door resultaten. Wanneer mensen willen slagen, vragen ze advies aan degenen die daadwerkelijk iets hebben bereikt. Wanneer je succesvol bent, zullen er altijd mensen zijn die naar je willen luisteren. En als jij een bewezen staat van dienst hebt op een gebied waar zij willen slagen, kent je geloofwaardigheid geen grenzen. Dus wat is er nodig om een succes te worden? Veel verschillende dingen. Hier zijn een paar: 1) Gewoonten. Iedereen wil slagen, maar weinigen zijn bereid om de prijs te betalen. Je toekomst kun je niet bepalen; je bepaalt je gewoonten en je gewoonten bepalen je toekomst. Het geheim schuilt in je dagelijkse routine. Om te slagen, moet je er een gewoonte van maken om te doen wat degenen die niet succesvol zijn niet doen. 2) Kansen. Een succesvol persoon maakt hooi van het gras dat onder andermans voeten groeit! Ze beperken hun inspanningen niet tot de uren dat de zon schijnt. Ze erkennen dat succes aspiratie (ambitie), inspiratie en transpiratie vereist. 3) Volharding. Succes betekent elke keer opstaan wanneer je valt. Wetenschapper en uitvinder Louis Pasteur zei: ‘Laat me je het geheim vertellen dat mij tot mijn doel heeft geleid. Mijn kracht ligt uitsluitend in mijn vasthoudendheid.’ 4) God. Abraham Lincoln zei: ‘Ik geloof dat de wil van God de overhand heeft; zonder hem is alle menselijke afhankelijkheid ijdel; zonder de hulp van dat goddelijke wezen kan ik niet slagen; met die hulp kan ik niet falen.’ God liet alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig verlopen, en hij wil hetzelfde doen voor jou!

**Zaterdag 14 juli**

*‘Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft’ (1 Kor. 15:57)(NBV).*

Je terugval kan leiden tot een terugkeer.

Wat een tegenvaller of een terugval lijkt, is vaak een opzet voor een comeback of een terugkeer! Geen betere illustratie hiervan dan Goede Vrijdag. Op de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Opstandingszondag leek alles verloren. Maar het is pas voorbij wanneer God zegt dat het voorbij is! De grootste geestelijke overwinning in de geschiedenis werd behaald na de schijnbaar grootste nederlaag. Alles was verloren, maar niet voor lang. Drie dagen na zijn kruisiging wandelde Jezus zijn graf uit. En als een verlost kind van God leeft diezelfde kracht vandaag in jou. ‘Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft’ (Rom. 8:11). In Gods koninkrijk is falen nooit onherroepelijk. Niet als je in de opstanding gelooft! Je zult niet elke geestelijke strijd winnen, maar de oorlog is al beslissend gewonnen. De overwinning werd tweeduizend jaar geleden bezegeld toen Jezus het zegel van zijn tombe verbrak. Het was de doodsteek voor de dood zelf. Paulus schrijft: ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad’ (v. 37). Vandaag zegevier jij (in dit alles) glansrijk door wat Christus voor jou heeft volbracht. Ja, je zult tegenslagen ervaren. Maar onthoud dit: zonder een kruisiging kan er geen opstanding zijn. Dus wanneer je een tegenslag hebt, zet dan geen stap terug, want God bereidt je terugkeer en je herstel voor.

**Zondag 15 juli**

*... hij zag... hoe Isaak Rebekka aan het liefkozen was' (Gen. 26:8)(NBV).*

Vermijd stilstand in het huwelijk.

Vroeger, toen houten schepen afhankelijk waren van de wind om hen varende te houden, hadden zeelieden veel om over in te zitten: piraten, stormen en ziekten. Maar vaak was hun grootste angst de angst voor de stiltegordels, de streken rond de evenaar die werden gekenmerkt door soms bijna windstilte. Het zou de dood van de hele bemanning kunnen betekenen. De voedsel- en watervoorziening van het schip zou op raken als ze dagen, of zelfs weken, op een briesje moesten wachten om ze weer op koers te krijgen. We zeggen wel eens dat iets de wind uit onze zeilen haalt, wat betekent dat we ons momentum hebben verloren en dat we iets nodig hebben om weer op koers te raken. Je huwelijk verliest zijn momentum niet van de ene op de andere dag, maar gedurende maanden en jaren van ongevoeligheid en verwaarlozing. Maar voor jou hoeft het niet zo te zijn. Auteur Doug Fields schrijft in een boek over creatieve romantiek: 'De inbreng van een beetje romantiek kan die patronen veranderen, en het kan ook heel leuk zijn. Er is natuurlijk geen snelle oplossing voor een stagnerend huwelijk, maar je kunt de excuses terzijde schuiven en je geliefde opnieuw het hof gaan maken.' God kwam met deze aanklacht tegen de kerk in Efeze: 'U hebt de liefde van weleer opgegeven' (Op. 2:4). Toen vertelde hij ze hoe ze het konden verhelpen: 'Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger' (v. 5). Uit vrees dat koning Abimelech hem zou vermoorden en zijn echtgenote Rebekka tot vrouw zou nemen, loog Isaak en zei dat zij zijn zuster was. Wat verraadde hem? Koning Abimelech keek uit een raam en 'zag tot zijn verbazing vanuit zijn venster hoe Isaak Rebekka aan het liefkozen was' (Gen. 26:8). Romantiek redde zijn leven en zijn huwelijk, en dat kan ook zomaar voor jou gelden.