

Vriendschap met Jezus

Johannes 15:14-15 (NBV)

15 juli 2018

Het gebod van de liefde

(Johannes 15:9-17)

- 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn liefde:
- 10 **je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,**
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb
en in zijn liefde blijf.
- 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je
vreugde volkomen zijn.
- 12 **Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben**
zoals ik jullie heb liefgehad.
- 13 **Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.**

Het gebod van de liefde (Johannes 15:9-17)

- 14 **Jullie zijn mijn vrienden** wanneer je doet wat ik zeg.
- 15 Ik noem jullie **geen slaven** meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat Ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
- 16 **Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie**, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. **Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.**
- 17 **Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.**

Jezus wil dat we doen wat Hij zegt

Hoe?

- Lees de hoofdstukken Johannes 14, 15 en 16 rustig, overdenkend en biddend door.
 - Neem steeds een stukje en neem er de tijd voor.
 - Vraag aan de Heer of Hij je dingen wilt laten zien.
 - Als je iets niet begrijpt, bidt dan dat Hij het je laat zien.
 - Vraag iemand om je te helpen als je ergens niet uit komt.
- Schrijf op wat je geleerd hebt.
- Neem de stappen, die Jezus van je vraagt.
- Als dit geheel nieuw is, vraag dan iemand om je te helpen