

**Maandag 30 juli**

*'... bid onophoudelijk...' (1 Tess. 5:17)(NBV).*

Blijf bidden.

Ben je ontmoedigd geraakt en bid je niet langer voor een bepaald probleem? Als dat zo is, dan is het woord voor jou vandaag: 'Blijf bidden.' God antwoordt misschien niet zoals jij denkt dat hij zou moeten antwoorden, of binnen het tijdsbestek dat jij wenselijk acht, maar wanneer jij bidt volgens zijn Woord, heeft hij beloofd om te antwoorden: '... zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan' (Ps. 84:12). Toen de kinderen van Israël ten strijde trokken tegen een veruit superieur leger van Amalekieten, verkoos Mozes de Heuvel van Gebed boven het Dal van Strijd en de Israëlieten wonnen (zie Ex. 17:8-13). Toen Abraham hoorde over de naderende vernietiging van Sodom en Gomorra, bleef hij 'bij de Heer staan' (Gen. 18:22) in plaats van als een speer de steden te gaan waarschuwen. Wat deed Nehemia toen adviseurs hem op de hoogte brachten dat Jeruzalem in puin lag? Voordat hij nog maar een steen in de fundering legde, bouwde hij een fundering van gebed onder het hele project (zie Neh. 1:4). De brieven van Paulus bevatten meer verzoeken om gebed dan om geld of troost. En hoe zit het met Jezus? Hij stond vroeg op om te bidden (zie Marc. 1:35). Hij stuurde mensen weg om zelf te kunnen bidden (zie Matt. 14:23). Hij ging een berg op om te bidden (zie Luc. 9:28). Voordat hij naar het kruis ging, bad hij de hele nacht (zie Luc. 22:39-46). Elk woord dat hij sprak en elk werk dat hij uitvoerde was verzadigd van gebed. En als dat al nodig was voor hem, hoeveel te meer voor jou! Kortom: je kunt grote dingen bereiken nadát je hebt gebeden, maar niets van een beetje belang vóórdát je hebt gebeden. Dus het woord van vandaag voor jou is: blijf bidden.

**Dinsdag 31 juli**

*'... mag zijn weg gaan met vaste tred' (Ps. 37:23)(NBV).*

Stappen naar succes.

Om in het leven te kunnen slagen heb je een aantal dingen hard nodig: 1) Morele principes. Welk compromis ben je bereid te sluiten om tot je doel te komen? Je kunt er niet zomaar komen; je moet grenzen hebben. Ja, we hebben allemaal de regels op een of ander moment overtreden, maar godzijdank hadden we regels om te breken. We konden ons opnieuw heroriënteren omdat iemand een tent had opgeslagen op de 'juiste' plek. Tegenwoordig lijken mensen daar niet veel over te weten of veel om te geven. 2) Methoden. Een doel zonder een plan is als een weg naar nergens. Eerst het doel, dan het plan, dan het proces. Als je je houdt aan deze eenvoudige drie-staps-formule, begrijp je dat succes je niet zomaar komt aanwaaien. Er zijn methoden die je moet gebruiken en waaraan je je moet houden! 3) Middelen. Wanneer God je de visie geeft, wanneer hij iets 'voorziet' voor je, geeft hij je ook de 'voorzieningen'. Wanneer dat niet gebeurt, is ofwel de timing niet goed, ofwel verschilt wat jij wilt van wat hij voor jou in gedachten heeft. Gods voorziening kan komen als een idee dat je plotseling krijgt, of als een gedachte die wortel schiet en na verloop van tijd groeit. En zijn voorziening kan ook hulp van anderen omvatten, dus wandel in liefde, overal waar je gaat. 4) Management. Jezus zei: 'Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist' (Luc. 12:48). Sommige mensen gedragen zich alsof het 'klaar' is wanneer God het hun geeft. Nee, dan begint het pas. En raad eens wie je grootste managementuitdaging zal zijn? Jijzelf! Daarom schreef de psalmist: 'Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.' (En in Het Boek: 'Als de Here instemt met iemands wijze van leven, zal hij hem bevestigen in alles wat hij doet.')

**Woensdag 1 augustus**

*Zoek liever eerst het koninkrijk van God...’ (Matt. 6:33)(NBV).*

God altijd op de eerste plaats.

Tot de zestiende eeuw geloofden wetenschappers dat de aarde het centrum van het universum was en de zon eromheen draaide. Toen kwam er een astronoom genaamd Copernicus langs en die beweerde dat de zon niet om de aarde draaide maar dat de aarde om de zon draaide. Hierdoor heeft hij een revolutie ontketend in de wetenschappelijke wereld. En als het gaat om discipelschap deed Jezus hetzelfde: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ In de kern is zondigheid zelfzuchtigheid. Het is het op de troon zetten van jezelf - jouw verlangens, jouw behoeften, jouw plannen - boven al die andere dingen. Misschien zoek je God nog wel, maar zoek je hem niet ‘als eerste’. In plaats van te proberen zijn doelen te vervullen, probeer je hem zover te krijgen dat hij die van jou vervult. Wie volgt wie? In plaats van Jezus te volgen, probeer je hem zover te krijgen dat hij jou volgt. Zo werkt het niet. ‘Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden’ (Matt. 16:24-25). Let op de woorden ‘zijn leven verliest omwille van mij’. Er wordt vandaag veel gepraat over ‘jezelf vinden’. De manier om jezelf te vinden - is door God te zoeken. D.L. Moody zei: ‘De wereld zal nog eens zien wat God kan doen met en voor en door en in en via de man of vrouw die hem volledig is toegewijd.’ Als jij bereid bent je over te geven aan God, dan weet je maar nooit wat hij met je zal doen.

**Donderdag 2 augustus**

*‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen’ (Luc. 9:23)(NBV).*

Discipelschap betekent sterven aan jezelf.

In het jaar 44 gaf koning Herodes opdracht om Jakobus met het zwaard te doorsteken. Hij was de eerste van de apostelen die gemarteld werd. Lucas werd in Griekenland opgehangen aan een olijfboom. Tomas de twijfelaar werd levend verbrand in India. Filippus werd gekruisigd en preekte zelfs nog vanaf het kruis tot aan zijn laatste ademtocht. Matteüs werd in de rug gestoken in Ethiopië. Bartolomeüs werd in Armenië ter dood geslagen. Jakobus de rechtvaardige werd vanaf de zuidoostelijke top van de tempel in Jeruzalem gegooid en vervolgens door de menigte doodgeknuppeld. Simon de Zeloot werd in 74 n. Chr. door de gouverneur van Syrië gekruisigd. Judas Thaddeus werd in Mesopotamië doodgeslagen met stokken. Matthias, die Judas Iskariot verving, werd gestenigd en onthoofd. Petrus werd op zijn eigen verzoek ondersteboven gekruisigd. Toen Johannes een ketel kokend water had overleefd, verbande keizer Diocletianus hem naar het eiland Patmos. Nu word jij waarschijnlijk niet geroepen om letterlijk te sterven omwille van je geloof in Christus, maar wil je zijn discipel zijn dan moet je wel sterven aan jezelf. Jezus zei: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden’ (v. 23-24). Als je jezelf wilt vinden, moet je bereid zijn om jezelf te verliezen voor de zaak van Christus. Als je echt tot leven wilt komen, in de breedste zin van het woord, moet je bereid zijn om aan alle vormen van egocentrisme te sterven en voor Christus te leven.

### Vrijdag 3 augustus

*'... voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden...' (Hand. 17:26-27)(NBV).*

#### Gods timing, locatie en doel voor je leven.

Laten we deze tekst in drie stukjes knippen: 1) 'Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld.' Je ouders hebben jou misschien niet gewild, maar God wel. Hij heeft het moment van je geboorte gepland, heeft een doel voor je leven en je bent voortdurend in zijn gedachten. Als dat te mooi klinkt om waar te zijn, lees dan verder: 'Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God...' (Ps. 139:16-17). En dat is een basis om je eigenwaarde op te bouwen! 2) 'Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.' Gods wil voor jou vereist dat je op de juiste plaats bent; daarom stelt hij 'grenzen'. Soms zal hij zeggen: 'Ga daar niet heen, ik wil dat je hier blijft,' of 'Blijf niet hier, ik wil je daar hebben.' Dat iemand ergens heen gaat en slaagt, betekent nog niet dat dat ook voor jou geldt. 'Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft' (Ps. 37:23)(NBG). Betrek God bij in elk detail van je leven, want waarheen hij leidt, voorziet hij. 3) '... dat ze hem zouden zoeken.' Elke daad van God in je leven is bedoeld om je afhankelijkheid van hem te vergroten. Elke opdracht die hij je geeft, vereist zijn deelname om te kunnen slagen. Met al zijn grote talenten erkende Paulus: 'Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5).

### Zaterdag 4 augustus

*'Petrus richtte zijn blik op hem... en zei: 'Kijk ons aan' (Hand. 3:4)(NBV).*

#### Wil je anderen kunnen dienen dan moet je ze eerst zien.

'Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend' (v. 2-8). Dit wonder begint met de woorden: 'Petrus richtte zijn blik op hem... en zei: 'Kijk ons aan.' En het gaat verder met de woorden: 'Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen.' In bepaalde Zoeloegebieden van Zuid-Afrika begroeten mensen elkaar met een zin die betekent 'ik zie jou'. Zou dit de strategie van God kunnen zijn voor menselijk leed? Ten eerste ontmoeten vriendelijke ogen wanhopige ogen. Vervolgens helpen sterke handen zwakke. En dan, het wonder van God. Wij doen ons kleine deel, hij doet het grote deel, en het leven aan de Schone poort begint precies dát te zijn - 'wonderschoon'. Om anderen te dienen, moet je ze eerst zien en om ze op te richten, moet je ze eerst liefhebben omdat je weet dat Jezus dat doet.

**Zondag 5 augustus**

*'Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan...' (Ps. 139:14)(NBV).*

Angst overwinnen (1).

Er is een verhaal over een man die een morbide angst voor onweer had, dus ging hij naar een psychiater. 'Je hebt een aandoening die brontofobie heet,' zei de arts. 'Het is dwaas om op uw leeftijd bang te zijn voor onweer. Zie het gewoon als wat tromgeroffel in de symfonie van het leven.' 'En als dat niet werkt?,' vroeg de man. De psychiater antwoordde: 'Doe dan wat ik doe. Wanneer je donderslagen hoort, doe dan een dot watten in je oren, kruip onder je bed en zing heel hard 'slaap kindje slaap' uit volle borst totdat het onweer stopt.' Maar nu even serieus, de meeste angsten zijn gebaseerd op gevoelens, niet op feiten. Probeer verder te kijken dan je angsten en leg de verwachtingen bloot die er onder liggen. Als je bijvoorbeeld in armoede bent opgegroeid, ben je misschien bang om genereus te zijn. Als je in de steek bent gelaten, kun je bang zijn om iemand te vertrouwen, of je kunt je vastklampen aan mensen en proberen ze onder controle te houden. Als je mishandeld bent, kun je bang zijn voor emotionele en fysieke intimiteit. Als je constant bekritiseerd bent, ben je misschien bang dat God je niet zal vergeven. Als je je niet mooi of slim voelt of als je niet uit een eersteklasgezin komt, ben je misschien bang om met mensen om te gaan of om met ze te praten voor het geval ze op je neerkijken. De Amerikaanse humorist James Thurber schreef: 'Alle mensen zouden voor hun dood moeten uitvinden waar ze naartoe rennen en waar ze voor weglopen en waarom.' David heeft niet alleen de bron van zijn angsten gevonden, maar ook de bron van zijn eigenwaarde en veiligheid: 'Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.' Wanneer je weet dat je Góds goedkeuring hebt, dan zullen je angsten gaan afnemen.