

Het Woord voor Vandaag – week 36

Maandag 3 september

*‘Dan zullen zij weten dat uw naam Heer is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde’
(Ps. 83:19)(NBV).*

Doet een naam ertoe? Nou en of (1)!

De Israëlieten noemden God Jahweh of Jehovah, een naam die zij als niet mededeelbaar en als onverklaarbaar beschouwden. De naam betekent ‘Degene die uit zichzelf bestaat’ en de ‘Ik Ben’. Hij was de Schepper van alle dingen; een ontzagwekkend en onkenbaar Opperwezen. Maar God wilde op een persoonlijke manier gekend worden. Daarom voegde hij aan de naam Jehovah een aantal openbarende titels toe - woordportretten van hemzelf, om ons te helpen hem beter te begrijpen en te leren kennen. Israël ontdekte deze woordportretten in tijden van crisis en nood, en zij zullen jou ook zegenen en bemoedigen tijdens jouw perioden van moeiten. Laten we er vijf gaan bekijken. Jehovah-Jireh: De Heer zal zien, de Heer zal voorzien. Abraham stond op het punt zijn zoon te offeren toen God voorzag in een lam voor het offer, in plaats van Isaak. In reactie daarop noemde Abraham hem Jehovah-Jireh, de Heer die ziet en zal voorzien. En het geldt niet alleen voor Abraham. Het Nieuwe Testament zegt dat de Heer je behoeften ziet en voorziet in antwoorden. Jezus zei: ‘Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben’ (Matt. 6:32). Als een zorgzame, waakzame, oplettende ouder die anticipeert op alles wat zijn kind nodig heeft, biedt God oplossingen op het juiste moment. Voordat de schoenen van een kind versleten zijn, zorgt een goede vader voor een paar nieuwe; zijn kind hoeft niet te smeken, te onderhandelen en te pleiten. Waarom krijgen wij dan ook niet alles wat we willen? Omdat God weet wat we echt nodig hebben, en wij niet! Wat jij als ‘behoefte’ ziet, kan in Gods ogen misschien wel gewoon ‘een wens’ zijn. Maar onthoud dit: Jehovah-Jireh ziet jouw behoeften en zal erin voorzien!

Dinsdag 4 september

‘... want dit is niet jullie strijd, maar die van God’ (2 Kron. 20:15)(NBV).

Doet een naam ertoe? Nou en of (2)!

Toen Israël werd bedreigd door de grote legermacht van Amalek in Rafidim, schonk God hun een bovennatuurlijke overwinning. Toen Mozes zich realiseerde dat God de strijd voor hen streed, bouwde Mozes een altaar voor Jehovah-Nissi: De Heer mijn banier. Hoor Gods woorden: ‘De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ (Ex. 14:14). ‘Jullie hoeven niet bang te zijn... want dit is niet jullie strijd, maar die van God.’ Waarom jezelf ontmoedigen door een nederlaag te lijden en te proberen de strijd op eigen kracht te winnen? Je begeeft je in een vruchteloze cyclus van berouw, voornemens, strijd, nederlaag en ontmoediging, wat alleen maar leidt tot meer berouw. Het enige soort geestelijke conflict dat ooit met succes is gewonnen, is datgene wat God voor jou uitvecht. Hij verwacht niet dat jij de strijd wint, alleen dat je je aan hem overgeeft en hem voor jou laat winnen! Hoef je dan helemaal niet te strijden? Jawel, je moet ‘de goede strijd van het geloof’ strijden (1 Tim. 6:12). Jouw strijd is geen strijd van uitputtende inspanning; het is de strijd om te geloven. Maar moet je dan misschien niet worstelen zoals Jakob? Let op twee dingen: ten eerste won Jakob niet door te worstelen, hij won doordat hij zo verzwakt was geraakt dat hij niet verder kon worstelen. ‘In mijn zwakheid ben ik sterk,’ zei Paulus (2 Kor. 12:10). Ten tweede lag Jakobs overwinning in zijn overgave. Ben je uitgeput van de strijd - aan het eind van je Latijn? Dan ben je misschien precies waar God je hebben wil! Laat los en vertrouw erop dat jouw Jehovah-Nissi voor jou zegeviert, omdat ‘het niet jouw strijd is, maar die van God.’

Woensdag 5 september

'... wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt'
(Ex. 14:13)(NBV).

Doet een naam ertoe? Nou en of (3)!

Laten we nog even doorgaan met Jehovah-Nissi: de Heer mijn banier. Dat God jouw strijd strijdt, betekent nog niet dat jij er niet bij betrokken bent. Het is niet gemakkelijk om de controle aan de Heer over te laten en hem namens jou te laten strijden. Misschien heb je dan wel het gevoel dat je het laat afweten en onverantwoordelijk bent. Je bent geprogrammeerd om te denken: 'Blijf daar niet zitten - doe iets!' Je bent als een drenkeling die zich maar blijft vastklampen aan zijn redder waardoor hij diens klus bijna onmogelijk maakt. Zo word je de ergste nachtmerrie voor je redder! Het moeilijkste deel van het bevel om 'rustig af te wachten en de overwinning van de Heer te zien' is dat de meesten van ons rustig afwachten verwarren met niets doen. Angst zegt: 'Doe iets - wat dan ook!' Geloof zegt: 'Sta in geloof. Laat God het doen!' Absoluut iets anders dan niets doen dus. Het is geloof op zijn best. Maar waarom die wapenrusting dan als je toch niet vecht? Paulus zegt: 'Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel' (Efez. 6:11). Je moet Góds wapenrusting dragen - niet de jouwe. Je moet standhouden - niet vechten. 'De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk' (2 Kor. 10:4)(HSV). Onze menselijke methoden staan Gods manier in de weg. Natuurlijke krachten zijn nutteloos tegenover geestelijke krachten. De larve van de libel die op de bodem van de vijver leeft, kan een fijn ontwikkelde, krachtige larve zijn. Maar wanneer hij een libelle wordt, zullen de sterke punten en mogelijkheden van het larvebestaan hem niet helpen om een leven in de lucht te leiden. Ooit leefde je op eigen kracht, nu leef je nu door te vertrouwen op Jehovah-Nissi!

Donderdag 6 september

'... omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan... Maar de Heer stelde hem gerust: Je hoeft niet bang te zijn...' (Recht. 6:16, 23)(NBV).

Doet een naam ertoe? Nou en of (4)!

De naam Jehovah-Shalom: De Heer onze vrede, werd ontdekt door Gideon toen God hem opdroeg om Israël voor te gaan tegen de Midianieten - een positie waartoe hij zich verre van capabel voelde: 'Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie' (v. 15). Hier is hoe de Heer antwoordde: 'Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan... De Heer stelde hem gerust: Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.' Een bange Gideon geloofde God en voordat de strijd nog maar gestreden was of de overwinning behaald, zag hij door geloof de vrede al veiliggesteld. Daarom bouwde hij een altaar voor Jehovah-Shalom: de Heer is vrede! We nemen vaak aan dat we pas vrede zullen hebben wanneer onze situatie verandert. Dan leren wij, net als Gideon, dat innerlijke vrede niet afhankelijk is van het veranderen van onze uiterlijke omstandigheden; het hangt af van het geloof dat God met je is en dat je zijn innerlijke vrede ervaart. Jezus belooft: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede [innerlijk, op geloof gebaseerd] geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan [want die is uiterlijk en van omstandigheden afhankelijk]. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet' (Joh. 14:27). Hoe slecht je je ook opgewassen voelt tegenover de uitdagingen van vandaag, denk eraan wat Jezus nog meer zei: 'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij... houd moed: ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16:33). Let op: moed vatten is jóúw taak en vertrouw Jehovah-Shalom dan maar voor de rest!

Vrijdag 7 september

‘Zijn naam zal zijn: De Heer is onze gerechtigheid’ (Jer. 23:6)(NBV).

Doet een naam ertoe? Nou en of (5)!

De naam Jehovah-Tsidkenu: De Heer onze gerechtigheid, werd door God gegeven via Jeremia, en kondigde de komst van Jezus de Verlosser aan: ‘De dag zal komen... dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten... Zijn naam zal zijn: ‘De Heer is onze gerechtigheid’ (v. 5-6). Voordat Jezus kwam, lag onze gerechtigheid in onze eigen inspanningen. ‘Als wij... deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend’ (Deut. 6:25). Wij zijn absoluut gezakt voor die gerechtigheidstest! Maar ‘De Heer onze gerechtigheid’ werd onze oplossing. ‘God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21). Let op: het is alleen ‘in Jezus’ dat we ‘rechtvaardig voor God wórdén!’ Het is niet de bedoeling dat je probeert goed te doen zodat je je rechtvaardig kunt voelen voor God. Of om een voorraadjie goede werken aan te leggen om waar nodig uit te putten. Je moet voortdurend putten uit de ‘gerechtigheid’ die door Christus op je rekening is gestort. Het is nutteloos om bij jezelf te zoeken naar nederigheid, geduld, vriendelijkheid, liefde, etc. Die zijn er niet! Je moet ze in geloof ophalen uit de voorraad die voor je ligt opgeslagen in Jezus. Schuldige harten kunnen vergeving putten, angstige geesten kunnen vrede putten en vermoeide zielen kunnen kracht putten uit Jehovah-Tsidkenu. Redding heb je ontvangen door geloof alleen. En op dezelfde manier moet je gerechtigheid putten en wat je ook maar verder nodig hebt. En dat doe je door het geloof in wat God heeft vervuld en voor jouw gebruik heeft opgeslagen in Jezus, de Heer onze gerechtigheid!

Zaterdag 8 september

‘Voortaan heet de stad: De Heer is daar!’ (Ezech. 48:35)(NBV).

Doet een naam ertoe? Nou en of (6)!

In het vijfentwintigste jaar van Israëls ballingschap ontving de profeet Ezechiël van God diens naam Jehovah-Shammah: ‘De Heer is daar.’ God beschreef het toekomstige huis van Israël, Jeruzalem, en zei: ‘Voortaan heet de stad: ‘De Heer is daar’[Jehovah-Shammah].’ Het gold niet alleen voor de Heer van het oude verbond, maar evenzeer voor Jezus, de Heer van het nieuwe verbond. Zijn naam, ‘Immanuel’, zoals Jehovah-Shammah, betekent ‘de Heer is met ons’ (zie Jes. 7:14). En het betekent dat God te allen tijde, op alle plaatsen, onder alle omstandigheden en voor ons allemaal altijd beschikbaar en altijd aanwezig is! David riep uit: ‘Hoe zou ik aan uw aandacht, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden’ (Ps. 139:7-10). Herinner je je nog hoe angst, eenzaamheid en hulpeloosheid verdwenen wanneer je vader of je moeder bij je was? In de diepste wanhoop van Israël was Gods reactie altijd: ‘Ik ben met je.’ Die woorden garandeerden dat hun behoeften altijd vervuld zouden worden! En vandaag zegt God tegen je, ‘Ik ben met je,’ en ‘dood noch leven, engelen nog machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God’ (zie Rom. 8:38-39). Die belofte strekt zich uit tot alle verlost kinderen van God - strek je ernaar uit en grijp hem vast.

Zondag 9 september

‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden’ (Matt. 6:1)(NBV).

Zorg dat de mensen God zien, niet jou.

Jezus reserveerde zijn zwaarste veroordeling voor degenen die goede daden verrichtten ‘om gezien te worden’. Hij zette de schijnwerpers aan en bracht elk zelfingenomen vlekje en pukeltje aan het licht. Hij noemde dat soort mensen hypocrieten, het oorspronkelijke Grieks voor ‘acteur’. Acteurs in die tijd droegen maskers. Dus een hypocriet of een huichelaar is iemand die een masker opzet, een nep gezicht, en iets ten beste geeft om applaus te krijgen. Jezus zei niet: ‘Doe geen goede werken.’ Noch zei hij: ‘Laat je goede werken niet gezien worden.’ We moeten goede werken doen, en sommige moeten gezien worden om impact te kunnen hebben. Dus laten we duidelijk zijn. Iets goeds doen is wel degelijk een goede zaak. Maar goed doen om gezién te worden is dat niet. In feite is goed doen om gezien te worden een ernstig vergrijp. Dit is waarom. Schijnheiligheid keert mensen af van God. Wanneer God-zoekers zangers trots zien rondstappen als ras-entertainers, wanneer ze horen hoe iemand die het woord brengt - een gelikt type met gladde praatjes - de menigte bespeelt en God buitensluit, wanneer kerkgangers zich kleden om gezien te worden en veel ophef maken over hun gaven en offers, wanneer mensen een kerk binnengaan om God te zien maar hem niet kunnen zien vanwege het gebouw, denk dan geen moment dat God niet reageert. Jezus was duidelijk over deze kwestie: ‘Wanneer je probeert goed te zijn, let er dan vooral op dat je er geen show van maakt. Het kan een goed optreden zijn, maar de God die je gemaakt heeft zal niet staan applaudiseren’ (naar Matt. 6:1). Laten de mensen Góð zien vandaag - ga niet zelf in de schijnwerpers staan.