

**Maandag 17 september**

*‘... maar raken niet vertwijfeld’ (2 Kor. 4:8)(NBV).*

De aanhouder wint.

Lees voor je met iets stopt en ermee ophoudt het verhaal over hoe Nehemia de muren van Jeruzalem in precies tweeënvijftig dagen herbouwde: Ten eerste zocht hij Gods hulp. ‘Wij baden tot onze God’ (Neh. 4:3). Ten tweede beschermde hij zijn visie. ‘We zetten wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden’ (v. 3). Ten derde weigerde hij te stoppen. ‘Zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan?... Nee, ik ga niet’ (Neh. 6:11). Gandhi zei: ‘Je weet nooit wat voor resultaten je handelen oplevert, maar niets doen levert helemaal geen resultaten op.’ Ondanks de obstakels, de vijand en de druk weigerde Nehemia op te geven. En God eert mensen met zo’n geest. Paulus zei: ‘We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld... we worden niet in de steek gelaten’ (2 Kor. 4:8-9). Thomas Edison schonk de wereld elektrisch licht, microfoons, accu’s, geluidsfilms, fonografen en nog talloze andere uitvindingen. En dit zijn z’n levensprincipes: 1) Zorg dat je alle kennis te pakken kunt krijgen over wat je wilt bereiken. 2) Zet je zinnen op je doel. Houd vol! Blijf zoeken! Het probleem met de meeste mensen is dat ze stoppen voordat ze begonnen zijn. 3) Blijf zoeken, ongeacht hoe vaak je teleurgesteld raakt. 4) Weiger je te laten beïnvloeden door het feit dat iemand anders hetzelfde probeerde en faalde. 5) Blijf vasthouden aan het idee dat er ergens een oplossing voor het probleem bestaat, grote kans dat je het dan vindt.

**Dinsdag 18 september**

*‘... de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig’ (2 Kor. 4:18)(NBV).*

Verwelkom deze verandering!

We genieten van de zégeningen van verandering, maar niet van het proces van verandering. We zijn gewoontedieren. We vormen onze gewoonten en onze gewoonten vormen ons. Vervolgens beginnen we de dingen uitsluitend vanuit ons eigen perspectief te zien. En wanneer dat gebeurt, stagneren we. De waarheid is dat er zonder verandering geen groei is. Wanneer je de juiste instelling hebt, wordt elke ervaring, of die nu positief of negatief is, een kans om vooruit te komen. Kijk eens naar de natuur: bomen hebben meer nodig dan alleen zonneschijn om vrucht te produceren. Regenseizoenen zijn ook productieve seizoenen, en ze gaan altijd vooraf aan de oogst. Je hoeft niet van regen te houden, je moet alleen het doel en het nut ervan inzien. De Bijbel zegt dat we meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2 Kor. 3:18). Maar om als Jezus te worden, moet je wel achter hem aan gaan. Dat betekent hem volgen door de woestijn van verleiding, de pijn van afwijzing, het verlies van je reputatie, de overgave van je wil en de bereidheid om naar de plaats van kruisiging te gaan waar je sterft aan alle vormen van egocentrisch leven. Jezus volgen kan betekenen dat je morgen op een andere plek bent dan vandaag. Heb je dit principe eenmaal door, dan ben je niet langer bevreesd voor de veranderingen die plaatsvinden in je leven. Dan verzet je je er niet meer tegen en begin je Gods hand erin te zien. Paulus zegt: ‘Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd... de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig’ (2 Kor. 4:16-18).

**Woensdag 19 september**

*‘Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...’ (Matt. 11:29)(NBV).*

Onder het juk met Jezus.

Een van de grootste beloften die Jezus ons ooit gaf, was: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...’ (Matt.11:28-29). Hoe kon Jezus het in één adem hebben over onder een juk lopen, wat wijst op hard werken, én rust? Voor de meesten van ons betekent rust achterover leunen in je stoel. Dat is niet het soort rust waar Jezus aan dacht. Een juk is een houten balk die op de nek van twee ossen wordt gelegd zodat ze een last kunnen trekken. Jezus’ juk aanvaarden is een beeld van onderwerping. Het is ook een beeld van hulp omdat je de lading niet alleen trekt. In elk team ossen is de een de leider en de ander degene die volgt. Jezus zal de leiding nemen, maar je moet wel een span met hem vormen om er profijt van te hebben. Dus om te genieten van intimiteit met Christus moet je voor hem buigen en zijn wil accepteren. Jezus belooft dat zijn juk je niet zal verstikken, het zal niet vermoeiend of beperkend zijn en het zal niet schuren. Sterker nog, de ironie is dat als je echt vrij wilt zijn, je jezelf moet toestaan om een onder een juk te wandelen met Jezus door je wil aan de zijne te onderwerpen. Je kunt natuurlijk het juk van Christus accepteren en er vervolgens aan gaan rukken en trekken wanneer het leven niet verloopt zoals jij het wilt. Maar vrede en rust komen alleen wanneer je je ontspant in het juk en Christus de leiding laat nemen.

**Donderdag 20 september**

*‘En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen’(Deut. 28:2)(NBV).*

De zegeningen van gehoorzaamheid.

In een enquête werd aan honderden mensen gevraagd: ‘Wat is het beste dat je de afgelopen vijf jaar is overkomen?’ Verbazingwekkend genoeg antwoordden velen: ‘Niets.’ Gods Woord belooft ons dagelijks brood, dagelijkse voordelen en dagelijkse zegeningen, maar toch konden deze mensen zelfs niet één goed ding bedenken dat hen de laatste vijf jaar was overkomen! Wat een trieste manier om te leven! Auteur John Mason merkt op: ‘We zien de dingen meestal niet zoals ze zijn, vanuit het standpunt van de dingen, maar vanuit het standpunt van onszelf. Door onze opstelling zullen we het bewijs van God overal zien - of nergens. Te vaak zitten onze gedachten vast op één spoor. We zijn op zoek naar rood, dus zien we blauw over het hoofd. We denken: morgen en God zegt: nu. We zoeken overal, en het antwoord ligt onder onze neus. Wanneer iemand zich juist opstelt, is hij klaar om alles te ontvangen wat God voor hem heeft.’ De Bijbel zegt: ‘En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: Gezegend zult u zijn in de stad en... op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot... Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. De Heer zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen...De Heer zal u ruim bedelen... De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste’ (v. 2-13). Let op de woorden: ‘omdat u hem gehoorzaamt’. Gods liefde is gegarandeerd en onvoorwaardelijk. Maar zijn zegeningen vereisen samenwerking van jouw kant. Dus wandel vandaag in gehoorzaamheid.

**Vrijdag 21 september**

*'De zaaier zaait het woord' (Marc. 4:14)(NBV).*

Controleer de bodemgesteldheid van je hart.

In Jezus' gelijkenis van de zaaier landde het zaad op vier soorten grond en produceerde vier verschillende resultaten. 'Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig' (v. 15-20). Het zaad van Gods Woord kan niet falen: 'Het keert niet vruchteloos naar mij terug' (Jes. 55:11). Dus als jij Gods beloften in jouw leven nog niet tot vervulling hebt zien komen, is het goed om je af te vragen: wat voor soort grond ben ik? Ben ik een oppervlakkig persoon - overgevoelig en gauw beledigd? Iemand met weinig diepgang zonder geestelijk wortelstelsel? Ben ik doornige grond? Verstikken 'de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en verlangens naar allerlei andere dingen' mijn geestelijk leven? Of ben ik rijke, vruchtbare grond die resultaten oplevert? Controleer de bodemgesteldheid van je hart.

**Zaterdag 22 september**

*'... de weduwen uit hun groep... werden achtergesteld' (Hand. 6:1)(NBV).*

Sta op tegen discriminatie.

Handelingen 6:1 zegt: 'Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameesprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.' Waarom was dat? Omdat ze buitenstaanders waren. Deze vrouwen waren niet opgegroeid in Judea of Galilea. Ze kwamen uit verre gebieden als Griekenland, Rome en Syrië. Als ze al Aramees spraken, deden ze dat met een accent. Daarom werden ze 'achtergesteld'. De uitdeler bij de voedselbank gaf de Hebreeuwse vrouwen de eerste keus. Het hoofd van de voedselbank verdeelde aanvragen in twee stapels: lokale bewoners en immigranten. Hoe reageerde de kerk? 'De twaalf apostelen riepen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen' (v. 2). Ben jij ooit naar een bijeenkomst geweest van geloofsgenoten om te kijken hoe om te gaan met degenen die worden 'achtergesteld'? Waarom riepen de apostelen op tot zo'n bijeenkomst? Vanwege het voorbeeld dat Jezus al aan het begin van zijn bediening stelde: 'En hij rolde hem [de boekrol] af tot de plaats waar geschreven staat' (Luc. 4:17). Die dag kondigde hij de zes dingen aan die God hem had opgedragen: 1) Het goede nieuws brengen aan armen. 2) Die gebroken van hart zijn genezen (HSV). 3) Vrijheid bekend maken aan gevangenen. 4) Blinden het herstel van hun zicht geven. 5) Onderdrukten hun vrijheid geven. 6) Een genadejaar van de Heer uitroepen. Dat was het Jubeljaar, waarin alle gevangenen werden vrijgelaten, alle schulden werden vergeven en alles wat van je was afgenomen werd teruggegeven. Jezus komt tegemoet aan elke behoefte: van lichaam, ziel en geest. En dat is de boodschap die je hebt gekregen om met anderen te delen.

**Zondag 23 september**

*'... ik schep vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen...'(2 Kor. 12:10)(NBV).*

Vrienden, een zegen in vermomming.

Wanneer je beledigd wordt, kun je terugslaan met een prikkelend weerwoord of het zien als een kans voor groei. David zei: 'Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, zo leerde ik uw wetten kennen' (Ps. 119:71). Psychologe Brenda Shoshanna zegt: 'De persoon die ons beledigt is als een leraar, gekomen om ons te helpen ons ego te verkleinen, geduld en compassie te ontwikkelen, onvoorwaardelijke vergeving te beoefenen en ons te onderwijzen over het leven en relaties. Als je een belediging niet ziet als een belediging, maar als een lering of een geschenk, verliest het zijn kracht om je pijn te doen. Op praktisch niveau betekent dat: als je beledigd wordt, zeg dan niets terug. Geef jezelf tijd. Veel schade wordt veroorzaakt door terug te slaan, de situatie te laten escaleren en dingen te zeggen die je misschien niet bedoelt. Erken dat het je ego is - dat valse gevoel van trots dat opspeelt - en ga er niet in mee.' Paulus kwam zover dat hij uiteindelijk 'vreugde schiep in zijn zwakheid: in beledigingen...' De meesten van ons zijn daar nog niet helemaal, maar kunnen er met wat tijd en oefening wel komen. En over Judas schrijft iemand: 'God manipuleert soms de acties van onze vijanden om ze als vrienden te laten werken om zodoende zijn wil in ons leven te kunnen volbrengen. Hij kan je zegenen door middel van de slechtste relaties, ook wanneer die pijnlijk of negatief zijn. De tijd, moeite en pijn die we erin investeren zijn niet verspild omdat God weet hoe tegenspoed je levensbestemming kan voeden. Ik kan niet verhinderen dat je met pijn te maken zult hebben noch beloven dat iedereen die aan jouw tafel zit loyaal zal zijn. Maar het lijden dat soms met succes gepaard gaat, geeft ons richting en bouwt karakter op; en uiteindelijk vind je genade om je vijanden opnieuw te evalueren en te beseffen dat ze, net als Judas, vrienden in vermomming zijn.'