

Maandag 24 september

'[nu u]... de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt' (Kol. 3:10)(NBV).

Breintraining.

Blijvende verandering vindt geleidelijk plaats vanbinnen, vaak nog vóórdat er enig uiterlijk bewijs van is. Voorganger Jim Penner zegt: 'Een vriend van me heeft onlangs een nieuwe heup gekregen. Het gewricht was zo versleten dat hij mank liep en een kruk moest gebruiken. Dankzij de moderne technieken en de kundigheid van de chirurg was hij al weer snel op de been. Maar toch bleef hij maandenlang na de operatie mank lopen. Vanochtend kwam ik hem weer tegen en nu liep hij normaal. Hoe was dat zo opeens gekomen? De dag ervoor liep hij nog mank. Was het zomaar in één nacht verdwenen? 'Je loopt geweldig,' zei ik. 'Wat is er gebeurd?' Zijn antwoord was onbetaalbaar. 'Mijn fysiotherapeut heeft me gezegd dat ik mijn brein moest omscholen.' Zijn hersenen waren getraind om pijn te verwáchten, dus hinkte hij bij voorbaat. Zelfs toen hij de pijn niet voelde, zei zijn brein: 'Wacht maar, de pijn komt zo!' De Bijbel zegt dat je in Christus 'een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen'(2 Kor. 5:17). Maar je moet je denken veranderen door dat te geloven, het te accepteren en ernaar te handelen. Christus heeft de herstel 'operatie' al uitgevoerd. Net zoals mijn vriend een nieuwe heup kreeg, heeft God jou een nieuw leven gegeven. Het oude is verdwenen met alle kwalijke dingen die je hebt gedaan, gedacht of gezegd. Je bent een gloednieuwe schepping. Maar je moet je hersenen opnieuw trainen om Gods vergeving en het herstellende werk dat Jezus in jouw leven heeft gedaan te accepteren.' Breintraining dus!

Dinsdag 25 september

'Hij trok mij uit de kuil van het graf...' (Ps. 40:3)(NBV).

God weet precies waar je bent.

Toen een aardbeving Haïti trof, bad een hulpverlener die gevangen zat onder een ingestort hotel: 'Heer, ik heb u de laatste tijd een beetje losgelaten. Maar nu heb ik u meer nodig dan ooit.' Hij schrijft: 'Ik hoorde een geluid. Wie is daar? schreeuwde ik. Jim, antwoordde een man. Hij en vijf anderen zaten ook vast. Zou je met me mee willen bidden? vroeg ik. Ja, antwoordde hij. Dus ik zei: 'Heer, we vragen u om een wonder. Help ons alsjeblieft.' Ik dommelde in slaap toen ritmisch gedreun me wakker maakte. Helikopters! We wachtten, maar niemand kwam. Ik was helemaal op. Geen voedsel en water, vierentwintig uur lang, en ik had een dokter nodig. Ik sloot mijn ogen, in de zekerheid dat ik ze nooit meer zou openen. Een stem schreeuwde en ik schrok wakker. Een overlevende was via een klein gat in contact gekomen met een reddingsteam. Er ging één uur voorbij, toen twee, en ik bonkte tegen de muur. Geen antwoord. Ik ga hier sterven, en er is niets dat ik eraan kan doen, dacht ik. Toen kwam er een gedachte in me op: aanbid Mij. Ik begon te zingen: 'Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.' En ook: 'Wees stil, mijn ziel.' Lofliederen voor Degene die precies wist waar ik was. Ik voelde de aanwezigheid van God en hoorde hem fluisteren: 'Vertrouw me met alles' en ik liet het allemaal los. 'Uw wil geschiede, Heer.' Uren later kwam een team van reddingswerkers door de liftschaft naar beneden, hees me in veiligheid en bracht me naar het ziekenhuis. Mijn vrouw wachtte me op. 'Ik dacht dat je dood was,' zei ze. 'Ik ook,' fluisterde ik. En dat zou ik ook zijn geweest zonder wat ik op die donkere plek bij me had - mijn geloof, levendiger dan ooit.'

Woensdag 26 september

‘... de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen’ (Matt. 16:18)(NBV).

Stelling nemen.

Je kunt niet aan de kant gaan zitten, want God heeft je naar de frontlinies geroepen. Soms betekent dit dat je moet opkomen voor wat juist is. Jezus zei: ‘Ik zal mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.’ Merk op, poorten zijn verdedigende maatregelen. Dat betekent dat wij geroepen zijn om de machten van de hel áán te vallen. In 1517 ging een monnik genaamd Maarten Luther de strijd aan met het religieuze establishment. Hij daagde de status-quo uit door de verkoop van aflaten aan te vallen (licenties voor zonde). Hij hing de vijffennegentig stellingen aan de deur van de Allerheiligenkerk in het Duitse Wittenberg en gaf daarmee de aanzet tot de protestantse reformatie. Luther wist waarschijnlijk niet dat hij geschiedenis schreef. Maar kleine daden van geloof en moed hebben een domino-effect. Wanneer we doen wat goed is, ongeacht de omstandigheden of consequenties, banen wij de weg voor God om een keer te brengen in de situatie. In 1521 werd Luther door de heilige Roomse keizer Karel V ontboden op de Rijksdag te Worms en werd hij berecht voor zijn overtuigingen. In plaats van die te herroepen, verzamelde Luther de morele moed om op te staan: ‘Mijn geweten is in Gods Woord gevangen. Daarom kan en wil ik niets herroepen, omdat tegen het geweten in iets te doen noch veilig noch heilzaam is. Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij. Amen.’ Dus, voor wie moet jij opkomen? De daklozen? De vaderlozen? De stemlozen? Laat het probleem je niet overweldigen. Laat niet wat je níét kunt doen, je ervan weerhouden om te doen wat je wél kunt doen.

Donderdag 27 september

‘En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof’ (1 Joh. 5:4)(NBV).

Kies voor een leven in overwinning.

‘Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.’ Voor een leven in overwinning zou je een aantal dingen moeten doen: 1) Beperk de duivel in zijn bewegingen in je leven. Jezus heeft gezegd: ‘Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matt. 18:18-20). Satan wil niet dat je weet dat je de door God gegeven kracht hebt om zijn bewegingen in je leven te beperken, maar die heb je wel. Maak er gebruik van! 2) Durf te geloven in en je uit te strekken naar wat God je beloofd heeft. Paulus zegt: ‘Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (2 Kor. 9:6). Een zaadje is alles wat je plant voor een gewenst resultaat, en een oogst is alles wat je besluit ervoor terug te krijgen van God. En beide vereisen een daad van geloof. Niet alleen is God je bron van bevoorrading, hij is ook nog eens onbeperkt, onpartijdig en vrijgevig. 3) Maak de dromer in jezelf wakker. De Bijbel zegt: ‘... oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten’ (Joël 3:1-2). Je levensseizoen en geslacht zijn geen probleem voor God. Vraag hem gewoon om je geloof nieuw leven in te blazen en je visie opnieuw scherp te stellen. Kies ervoor om een leven van overwinning te leven!

Vrijdag 28 september

'Geef, dan zal je gegeven worden' (Luc. 6:38)(NBV).

Geven en ontvangen.

Vaak willen we wel geven aan mensen van wie we houden en aan zaken waarin we geloven. Maar angst houdt ons tegen. We zijn bang dat als we geven, we misschien niet genoeg over hebben voor onszelf. Dus in plaats van te zaaien, sparen we ons zaad op en missen we de oogst die God ons beloofd heeft. Waarom? Omdat we ons op een dieper niveau afvragen of God iemand zoals wij werkelijk zou zegenen. Jezus zei echter: 'Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat.' Als een bank dat soort rendement op je investering beloofde, zouden mensen de deur er plat lopen, ja toch? Maar banken kunnen falen en bankiers zijn niet altijd te vertrouwen, terwijl God nog nooit een belofte heeft gebroken! Hier is een belangrijke bijbelse waarheid: wanneer jij je hand opent voor God, opent hij zijn hand voor jou. En God heeft een grotere hand! Maar naast leren hoe je kunt geven, moet je ook leren hoe je kunt ontvangen. Jezus zei dat een goede, overvolle maat je gegeven zal worden. Wanneer God je iets teruggeeft, doet hij het vaak via mensen. Via allerlei soorten mensen! Laat trots of vooroordeel je dus niet weerhouden om van anderen te ontvangen, want God wil ook aan hén een oogst geven over de zaden die zij in jouw leven zaaien. Omzeil de oogst niet - noch die van jou noch die van hen. Aarzel nooit om aan een ware dienaar van God te geven. 'Vertrouw op de Heer, uw God, en u zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd' (2 Kron. 20:20). Wanneer God je ertoe aanzet om een zaadje te zaaien, komt dat omdat hij een oogst voor je heeft klaarliggen. Loop die niet mis!

Zaterdag 29 september

'... hij [de Heer] riep hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes' (Ex. 3:4)(NBV).

Mozes en jij.

Mozes kon de hele wereld aan op zijn veertigste, maar voelde zich een nietsnut op zijn tachtigste. In plaats van Gods wil op Gods manier te doen, probeerde hij Gods wil te bespoedigen - en stelde die zo vier decennia uit! Op een bepaald moment in ons leven hebben de meesten van ons het gevoel dat het leven aan ons voorbij is gegaan. Onze droom lijkt een verloren zaak. Die crisis biedt ons een keuze: de handdoek in de ring gooien of de zaak oppakken. Vaak geven we onze dromen op omdat we het gevoel hebben dat God ons heeft opgegeven. Maar we dienen een God van herstel (zie Joël 2:25). Het leven van Mozes bewijst dat het niet uitmaakt hoeveel verkeerde afslagen we hebben genomen, het is Gods genade die ons terugbrengt op het parcours. Mozes dacht dat zijn verleden hem had gediskwalificeerd, maar God gebruikte het als aanzet tot een voorbereiding op zijn afspraak met zijn bestemming. Niemand kende het protocol van het paleis zoals de Prins van Egypte. Hij was er immers opgegroeid. En na veertig jaar schapen hoeden kende hij ook het leven in de woestijn - de wilde dieren, de waterplaatsen, de weerpatronen. Mozes had het fout voordat hij het uiteindelijk goed had. Dat kan ook voor jou gelden. En hier is het goede nieuws: God kan je mislukkingen in het verleden gebruiken om je karakter te bevruchten en je toe te rusten met de kracht en wijsheid die nodig zijn om te doen waarvoor hij je op deze aarde heeft geplaatst. Het gezegde is waar: 'Het is geweldig wat God kan doen met een gebroken leven wanneer je hem alle brokstukken geeft.'

Zondag 30 september

'Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte...' (Jak. 1:14)(NBV).

Waarom zonde niet werkt.

Jakobus schrijft: 'Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet' (v. 13-16). Wanneer je blijft zondigen en je waarden schendt, zit je mogelijk op een gegeven moment niet meer lekker in je vel. Elke lust waar 'te' bij staat, kan snel een verslaving worden. Wat je gisteren wou, daar lijk je vandaag niet meer zonder te kunnen. Voor je het weet, geef je jezelf over aan datgene wat je leven beheerst, omdat het de enige manier is waarop je tijdelijke ontsnapping kunt vinden. Stop eens even en vraag jezelf ten eerste af hoe het zit met het doel van je leven. Waar zit jij momenteel? Hoe staat het met die persoon zoals God die op het oog had? Vreugde te zien bij anderen is een constante herinnering aan de vreugde die je bent kwijtgeraakt en nu misloopt. Vraag jezelf ten tweede af wat er gebeurt wanneer je te maken krijgt met problemen in je eigen leven of in je gezin. Op zulke momenten vraag je je misschien af of dat allemaal jouw schuld is. Duizend stemmen kunnen je vertellen dat het niet jouw fout is, maar diep van binnen ben je daar nooit zo zeker van. De enige manier om echte vrede te vinden is door met God in het reine te komen. En dat kan. Hier is zijn aanbod: 'Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven' (Jes. 55:6-7).