

Maandag 15 oktober

*‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen’
(Ps. 103:13)(NBV).*

Je hemelse Vader begrijpen (2).

God als een liefhebbende Vader zien is misschien niet zo gemakkelijk als je de littekens draagt van een verwaarloosde of gewelddadige jeugd. Misschien had je allerlei onvervulde behoeften toen je opgroeide: genegenheid, veiligheid, vertrouwen, troost, materiële behoeftigheden, enz. En je gebrek aan deze dingen maakt het moeilijk om te geloven dat God nu wel voor je behoeften zal zorgen. Wat kun je doen? Erken dat je ‘vaderbeeld’ gebrekkig is en op geen enkele manier lijkt op je hemelse Vader. Zelfs de beste aardse vader kan zich niet met hem meten. Hij wil dat je hem benadert als een zorgzame, gevoelige, genereuze, betrouwbare, liefhebbende Vader. Dat is waarom Jezus ons leerde om hem ‘Onze Vader’ te noemen, niet alleen maar ‘Almachtige God en Heer’. Als een goede vader begrijpt God wat je nodig hebt en zorgt hij dat in alles wordt voorzien (zie Matt. 6:25-34). En net zoals een goede ouder de unieke eigenschappen van elk van zijn kinderen onderkent, kent hij jouw specifieke persoonlijkheid, gaven, gedachten en gevoelens. ‘Zo liefdevol als een ouder is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ (Ps. 103:13-14). Gods zorg is op maat gemaakt voor jouw specifieke gaven - én zwakheden. En als een liefhebbende vader aanvaardt en vervult hij zijn verantwoordelijkheid om voor jou te zorgen. En wat is dan jouw rol in die relatie? Je gedragen als het kind van een betrouwbare, genereuze, altijd liefhebbende Vader!

Dinsdag 16 oktober

‘Maar wie ben ik dat ik... zou gaan...?’ (Ex. 3:11)(NBV).

Niet wié je bent, maar ván Wie je bent.

Toen God tegen Mozes zei dat hij van plan was hem te gaan gebruiken om de Israëlieten uit de slavernij te verlossen, ging het gesprek als volgt: ‘Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei tegen God: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn’ (v. 10-12). Mozes vatte zijn angsten en onzekerheden samen in één vraag: wie ben ik? Maar dat is de verkeerde vraag. Het gaat er niet om wié je bent, maar ván Wie je bent! Die dag openbaarde God zijn naam aan Mozes als ‘IK BEN’. Zijn naam is de oplossing voor elk probleem en het antwoord op elke vraag. Zijn naam kalmeert elke angst, verzegelt elk gebed en wint elke strijd. Voor zijn naam buigen engelen en beven demonen. Door zijn naam worden we gerechtvaardigd van onze zonde en wordt onze autoriteit bekrachtigd. Wie jij zelf bent, is absoluut niet relevant. God gebruikt ons niet vanwege ons, maar ondanks ons. De hemel gaat echt niet failliet als jij geen tienden geeft. En als jij je talenten elders inzet, is het niet alsof het koninkrijk van God ten onder gaat. Maar om redenen die pas later, buiten ons ruimte-tijd continuüm, zullen worden onthuld, heeft God ervoor gekozen om zijn doelen te bereiken door middel van gewone mensen zoals wij. Ben je bang om uit te stappen in geloof voor het geval je faalt? Lijkt de situatie onmogelijk voor je? Dat geldt niet God. Vertrouw hem, sta op zijn belofte: ‘Ik zal bij je zijn,’ en ga door!

Woensdag 17 oktober

'... alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam [komen binnen]'
(Op. 21:27)(NBV).

Staat jouw naam in het boek?

Op een nacht in 1912 raakte de Titanic, het grootste passagierstoomschip ter wereld en door velen als onzinkbaar beschouwd, een ijsberg en zonk weg in de ijskoude Atlantische Oceaan. Veel mensen stierven. Na de ramp was het buiten het rederijkantoor van de White Star Line in Liverpool een angstig en droevig tafereel: vrienden en familieleden van de opvarenden van het noodlottige schip verdrongen zich voor het gebouw. Aan beide zijden van de hoofdingang waren mededelingen opgehangen. Op het ene papier stonden de namen van degenen van wie bekend was dat ze waren gered; op het andere stonden de namen van wie bekend was dat ze waren verdronken. Van tijd tot tijd liep een bedrijfsfunctionaris naar buiten met een stuk papier met de naam van weer een passagier. Wanneer hij het omhoog hield, daalde er een doodse stilte neer over de menigte, terwijl geliefden van de vermisten wachtten om te zien aan welke kant hij de naam zou bijschrijven. Op de dag dat Jezus werd gekruisigd, keek God vanuit de hemel neer, schreef 'Gered' aan het kruis en begon namen te schrijven in het boek van het leven van het Lam. En de boodschap van het kruis is niet veranderd. Je hoeft geen geleerde te zijn om die te begrijpen. In feite weten de meeste mensen die tot Christus komen niet veel over de Bijbel. Alles wat ze weten is dat ze een Redder nodig hebben en dat God van hen houdt. Het enige wat je hoeft te doen om het eeuwige leven te ontvangen, is je te bekeren van je zonden en je vertrouwen op Jezus te stellen. Op het moment dat je dat doet, schrijft God je naam in het boek van het leven van het Lam en word jij lid van zijn familie, met de garantie van een plekje in de hemel. En dat kan vandaag ook voor jou.

Donderdag 18 oktober

'... ik zal je... aanstellen' (Matt. 25:21)(NBV).

Vertrouw op God en stap uit in geloof (1).

Nicole Unice, die in haar kerk toeziet op bedieningen onder vrouwen, zegt: 'Soms heb ik ideeën die mij echt nuttig lijken, maar aarzel ik om die her en der te delen of er te grote dromen over te koesteren. Stel dat ze niet werken? Of dat ze mensen niet aanstaan? Stel dat de mensen boven mij zich gaan afvragen waarom ze mij hiervoor hebben ingehuurd? Op een dag krabbelde ik op mijn kantoormuur: *En als het faalt, nou en?* Vraag: Wat zou je dolgraag willen proberen en heb je niet gedaan omdat je bang bent dat je faalt? Welke programma's laten jou bruisen, zelfs al dienen ze hun doel niet? Welke technologie mijd je? Wat leer je omzeilen omdat je je oud en krakkemikkig voelt? Als je niets in het verschiet hebt dat zou kunnen falen, faal je als leider. Zolang je niet streeft naar innovatie en creativiteit, blijf je dezelfde mensen aantrekken. Wanneer je de taken gaat doen waartoe God 'jou heeft aangesteld' moet je grenzen verleggen en dingen uitproberen die zouden kunnen falen.' John Mason schrijft: 'Wees niet bang om te falen, als je niet faalt, groei je niet. Wanneer succesvolle mensen stoppen met groeien en leren, komt dat omdat ze minder bereid zijn om fouten te riskeren. Falen is uitstel en geen afstel. Een tijdelijke omweg, geen doodlopende straat. We maken allemaal fouten - vooral wanneer we mensen zijn die dingen doén. Maar Paulus zegt: 'God geeft ons de overwinning door Jezus Christus' (1 Kor. 15:57), en mislukking is vaak alleen maar de eerste stap naar succes. Zolang je niet bereid bent om een risico te nemen, krijg je niet de kans om te slagen.' Bid voor de moed om uit te stappen in geloof en een risico te nemen!

Vrijdag 19 oktober

'Kijk niet om...' (Gen. 19:17)(NBV).

Vertrouw op God en stap uit in geloof (2).

In een haven in Brits West-Indië lagen een keer vijf schepen voor anker, waaronder één Brits schip, toen er een enorme storm opstak. De Britse kapitein haalde meteen het anker op en zeilde buitengaats om de confrontatie met de storm aan te gaan. Twee dagen later, gehavend maar nog steeds intact, keerde hij terug naar de haven en ontdekte dat de schepen die uit angst voor de storm niet waren uitgevaren allemaal richting de kant waren gedreven en flink waren beschadigd. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat een leider uitdagingen het beste frontaal het hoofd kan bieden wil hij vooruitgang boeken. Hij kan beter niet omkijken. Auteur Jon Gordon wijst op zes belangrijke dingen: 1) Wié jij bent, maakt veel uit. Mensen volgen eerst de leider, pas daarna zijn visie. 2) Het draait allemaal om relaties. Iemand zei eens: 'Regels zonder relatie leiden tot rebellie.' Je kunt alle regels in de wereld toepassen, maar als je geen relatie opbouwt met de mensen die je leidt, rebelleren ze. 3) Het gaat niet alleen om wat jij zelf doet, maar ook om waartoe je anderen kunt inspireren, aanmoedigen en bekrachtigen. Je haalt het beste in mensen naar boven door het beste in jezelf te delen. 4) Leid met optimisme, enthousiasme en positieve energie. Wapen je tegen negativiteit en leer mensen zich te concentreren op oplossingen en niet op klachten. 5) Erken dat je niet alle antwoorden hebt en bouw een team op van mensen die ofwel de antwoorden hebben ofwel die zullen vinden. 6) Accepteer dat succes een proces is en geen bestemming. John Wooden, de legendarische basketbalcoach, onderkende dat winnen een uitspruitsel was van goed leiderschap, teamwerk, focus, betrokkenheid en het toepassen van de basisprincipes.

Zaterdag 20 oktober

'Wat heb je daar in je hand?' (Ex. 4:2)(NBV).

Laat God gebruiken wat je hebt.

'Weer maakte Mozes bezwaar. 'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,' zei hij. Ze zullen zeggen: 'De Heer is helemaal niet aan jou verschenen.' De Heer vroeg: 'Wat heb je daar in je hand?' 'Een staf,' antwoordde Mozes. 'Gooi hem op de grond,' beval de Heer, en toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang' (v. 1-3). Je staf op de grond gooien, datgene waar je op steunt, is beangstigend en tegennatuurlijk voor ons, vooral als we controlefreaks zijn. Maar zolang je hem vasthoudt en probeert onder controle te houden, kan God hem niet gebruiken. Wanneer een amateur bij het golfen de bal verder wil slaan, pakt hij de club steviger vast, maar dit heeft het tegenovergestelde effect. De sleutel tot een verre slag is het losmaken van je grip. Mozes' staf stond voor zijn identiteit en veiligheid. Het was de manier waarop hij zijn brood verdiende als herder en de manier waarop hij zichzelf en zijn kudde beschermde. Dus toen God hem opdroeg om die neer te gooien, vroeg hij Mozes om los te laten wie hij was en wat hij had. Vraag: wat ben je niet bereid om los te laten? Antwoord: Je hebt geen controle over wat je vasthoudt, het beheerst jou. Als je hem niet neergooit, zal je staf voor altijd alleen maar een staf blijven. Maar als je de moed hebt om hem aan God over te geven, kan hij de bliksemgeleider worden van zijn wonderbaarlijke kracht. Wat heb je vandaag in je hand? Je kunt het vasthouden en kijken wat jij ermee kunt doen, of je kunt het over'handigen' aan God en zien wat hij ermee kan doen. Laat God vandaag gebruik mogen maken van wat je hebt.

Zondag 21 oktober

‘... de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken...’ Hebr. 12:1)(NBV).

Je standaardzonden (1).

John Ortberg wijst er in één van zijn boeken op dat een ‘standaardzonde’ een zonde is waartoe je gewoonlijk geneigd bent. Dat wil niet zeggen dat niemand anders zo’n zonde begaat. Het wil alleen maar zeggen dat jij kwetsbaar bent op dat specifieke gebied. Meestal is zo’n standaardzonde gerelateerd aan je soort gaven. Net zoals een slagman bij honkbal naast homeruns ook veel uitballen slaat, kunnen je gaven en passies wijzen op je kwetsbare punten. Extraverte mensen die anderen kunnen inspireren en aanmoedigen, zijn bijvoorbeeld soms geneigd tot roddel. Mensen die van leren houden, kunnen in de verleiding komen om zich superieur te voelen en dat door hun manier van praten laten blijken. Mensen die spontaan zijn en een grote levenslust hebben, worstelen vaak met impulsbeheersing. Goede luisteraars kunnen passief worden in hun handelen. Optimisten zijn vaak gevoelig voor tegenspraak. De Griekse mythologie spreekt van een Nemesis, een aartsvijand (een vijand die onverslaanbaar lijkt). Je aartsvijand is bijna in alles zoals jij, behalve dat hij de duistere versie van jou is. De aartsvijand van Sherlock Holmes was professor Moriarty, ook een briljant man. Hij was zoals Holmes zou zijn geweest als die het verkeerde pad was opgeslagen. Omdat er een relatie bestaat tussen de beste en de slechtste versies van jezelf, ben je op veel gebieden van het leven je eigen vijand. En wat ze gemeen hebben is - ze zijn allebei jij! Waarom is het nuttig om dit te weten? Omdat bewustzijn van en gevoeligheid voor je eigen neigingen de eerste stappen zijn naar het bouwen van een verdediging. We hebben een duizelingwekkende capaciteit voor zelfbedrog en zelfrechtvaardiging. Tegen de onachtzame, lauwe gelovigen in de gemeente van Laodicea zei Jezus dat ze zalf [de heilige Geest] nodig hadden voor hun ogen, zodat ze weer zouden kunnen zien (zie Op. 3:18).