

Maandag 5 november

'... gaf hem kleren van fijn linnen...' (Gen. 41:42)(NBV).

Jozefs drie kleden (3).

Het derde kledingstuk dat Jozef droeg was: het kledingstuk van bestemming. Omdat Jozef zelfs onder de moeilijkste omstandigheden God de eer gaf, belandde hij op de troon van Egypte, 'bekleedde' hij de positie van heerser en vervulde hij zijn bestemming. De psalmist zei dat God een van hen vooruit had gestuurd: 'Jozef die als slaaf werd verkocht. Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de Heer hem vrij sprak. De koning beval hem los te laten, de heerser der volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan als heer van zijn huis, als beheerder van heel zijn bezit...' (Ps. 105:17-21). De tests en beproevingen waarmee je nu te maken hebt, gaan over je toekomst. Ze bereiden je voor op je bestemming! Je hele leven kan een training zijn voor één seizoen, voor één speciale taak. En hoe groter de taak, hoe groter de aanval die op jou gericht is. Vijf keer in Genesis 39 zegt de Bijbel dat de Heer met Jozef was, dat hij hem terzijde stond. Maar dat stelde hem niet vrij van verraad door zijn familie; of van herhaalde verleidingspogingen door de vrouw van zijn baas; of van laster en onterechte gevangenisstraf; of van teleurstelling door toedoen van de schenker met wie hij in de gevangenis vriendschap sloot. Terugkijkend beseftte Jozef echter dat al deze ervaringen een training voor leiderschap vormden. Toen hem werd gevraagd waarom hij voor zijn violen alleen gebruik maakte van hout van bomen die de zwaarste stormen hadden doorstaan antwoordde Stradivarius: 'Dat soort hout geeft de mooiste muziek.' Dus volhard, blijf God vertrouwen en je zult een lied van overwinning zingen.

Dinsdag 6 november

'Het is echter een blij van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden' (1 Petr. 2:20)(NBV).

Jouw welzijn en zijn eer.

Veel van de mensen die we in de Bijbel bewonderen, werden slecht behandeld. En God stond toe dat het gebeurde. Denk aan Daniel die voor de leeuwen werd geworpen en Jozef die in de gevangenis werd gegooid. Ze hadden niets verkeerd gedaan en hadden het niet verdiend. De Bijbel zegt: 'Het is echter een blij van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem...' (v. 20-21). Zie je dat, het is je 'roeping,' je bent geroepen om moeilijkheden te overwinnen. Je pijn en moeiten hebben een doel. En niets kan jou raken zonder eerst door de handen van je liefhebbende hemelse Vader te gaan. Hij heeft het allemaal al voorzien en alles waar je nu doorheen gaat, bereidt je voor om hem beter te dienen. Paulus zei: 'Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven. Zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht...' (2 Tim. 4:16-17). Paulus zag het niet als iets dat hij eenvoudig moest doorstaan, hij zag het als een kans voor het evangelie! Dus wees bemoedigd; je groeit in de genade [wordt genadiger] en in de kennis van de Heer (zie 2 Petr. 3:18). Je bevindt je in het voorbereidingsproces. Begrijp je niet alles wat er gebeurt? Luister dan naar Joni Erickson Tada: 'Als Gods geest klein genoeg was om te kunnen doorgronden, zou hij God niet zijn. Soms heb ik het helemaal gehad met die rolstoel, maar dan neemt Gods genade het over. Zelfs in mijn handicap heeft God een plan en een doel met mijn leven.' Of God je nu uit de situatie haalt of je erdoorheen sleept, vertrouw hem maar gewoon. Hij werkt voor jouw bestwil en zijn eer.

Woensdag 7 november

‘Christus heeft ons bevrijd... laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’ (Gal. 5:1)(NBV).

Vrij van religieuze slavernij.

Soms vinden we het maar lastig om onszelf toestemming te geven om bepaalde dingen te denken, te zeggen of fijn te vinden, uit vrees voor afkeuring van anderen. Maar dan leven we volgens hún overtuigingen in plaats van de onze. Religieuze slavernij is een van de ergste die er is! Een christelijke auteur schrijft: ‘De kerk waarin ik ben opgegroeid, leerde dat we niet naar de film of een voetbalwedstrijd konden gaan (dat was werelds!) en dat vrouwen geen make-up mochten dragen. Ons standaardantwoord op dit soort kwesties was meestal: ‘We hebben het anders geleerd!’ Dat is de redenering van een geweten dat is opgegroeid in de school van de traditie. Paulus berispte de Galaten dat ze probeerden het leven van mensen te sturen en hen te dwingen om volgens Joodse tradities te leven in plaats van het evangelie van genade. Hij schreef: ‘Laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’ (v. 1). Probeer je minder zorgen te maken over wat mensen denken en meer over wat God denkt. Wat een aantal vrome mensen in wezen stoort, is dat jij bepaalde dingen kunt doen die zij niet kunnen - omdat zij zichzelf geen toestemming kunnen geven om van hun vrijheid in Christus te genieten (zie Gal. 2:4). Nu tolereren we natuurlijk geen zonde of onbijbelse praktijken. Maar als jij niet in beweging komt wanneer het licht op groen staat, zul je je hele leven blijven wachten op ‘het juiste moment’ of op ‘een tijdstip waarop de meeste mensen het zullen begrijpen’ voordat je een stap verder komt. En dan kijk je aan het eind van je leven terug met spijt. Laat dat je niet gebeuren. ‘Christus heeft ons bevrijd... laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’

Donderdag 8 november

‘... geschapen om de weg te gaan van de goede daden...’ (Efez. 2:10)(NBV).

Je moet het doel van je leven kennen.

‘Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’ Het is goed om bij God te rade te gaan voor je een belangrijk besluit neemt over bijvoorbeeld je werk of waaraan je je leven wilt wijden. Niets kan de plaats innemen van het kennen van zijn wil. Als je die niet kent, kan het zijn dat je je hele leven met de verkeerde dingen bezig bent. En ook al betaalt dat misschien goed, toch kun je een leegte en een gebrek aan vervulling ervaren. De Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl, een overlevende van een nazivernietigingskamp, zei: ‘Iedereen heeft zijn eigen specifieke roeping of missie in het leven, een concrete opdracht die om vervulling vraagt. Daarin is hij niet te vervangen; ieders taak is net zo uniek als zijn specifieke gelegenheid.’ God heeft je voor een specifiek doel geschapen. Het is jouw verantwoordelijkheid (en vreugde) om daar achter te komen. Hier zijn vier vragen om je zelf te stellen als het gaat om het identificeren van het doel van je leven: 1) Waar ben ik naar op zoek? We hebben allemaal een sterk verlangen in ons hart; iets dat spreekt tot onze diepste gedachten, verlangens en gevoelens; iets dat onze zielen in vuur en vlam zet. 2) Waarom ben ik geschapen? Denk aan jouw unieke mix van vaardigheden, de relaties en bronnen die voor je beschikbaar zijn, je persoonlijke geschiedenis en de kansen om je heen. Dat zijn allemaal richtingwijzers. 3) Geloof ik in mijn potentieel? Een leiderschapsexpert zegt: ‘Niemand kan consistent handelen op een manier die inconsistent is met de manier waarop hij of zij zichzelf ziet.’ 4) Wanneer moet ik beginnen? Het antwoord op die vraag is: nú!

Vrijdag 9 november

‘... ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen’ (Ps. 89:35)(NBV).

Keer je tot Gods Woord!

Medische experts zeggen dat iedereen tijdens zijn leven wel een keer met een bepaalde vorm van depressiviteit te maken zal krijgen. Een groot deel van de bevolking wordt elke dag wakker in een wolk van somberheid. Misschien ben jij wel een van hen. Er is een kinderboek over het jongetje Alexander en zijn ‘akelige, afschuwelijke, grote mislukte rotdag’. Alexander valt in slaap met kauwgom in zijn mond en wordt dus wakker met kauwgom in zijn haar. Bij zijn ontbijtgranen mist het gratis speeltje en ondanks zijn beste inspanningen kan hij geen indruk maken op zijn juf. Hij besluit verschillende keren om naar Australië te verhuizen. Helaas werken geografische geneesmiddelen niet. Je lost het probleem niet op; je verplaatst het gewoon. Dus wat kun je doen? Keer je tot de enige bron van kracht, hoop en bemoediging die nooit faalt - Gods levende Woord. God zegt: ‘Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen.’ Als jij je vandaag down voelt, zijn hier enkele teksten waar je op kunt bouwen: ‘... hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf’ (Ps. 107:20). ‘Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan’ (Ps. 27:13)(HSV). ‘In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord’ (Ps. 86:7). ‘De arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren’ (Jes. 59:1). ‘Ik zal gaan in de kracht van de Heer’ (naar Ps. 71:16).

Zaterdag 10 november

‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet...’ (Pred. 9:10)(NBV).

Je vandaag is verbonden met je morgen.

Wat je op dit moment aan het doen bent, lijkt misschien onbeduidend en niet lonend, maar het kan je voorbereiden op iets dat God in de toekomst door jou heen wil doen. De Bijbel zegt: ‘Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt’ (Fil. 2:13). Er wordt wel eens gezegd dat er niets verloren gaat in Gods economie, en het is waar. Toen Daniel Webster begon als advocaat, nam hij een rechtszaak aan voor een loon van slechts twintig dollar. De zaak bleek nogal lastig en voor de voorbereiding moest hij op reis naar Boston, wat hem meer dan twintig dollar kostte. Maar hij besloot om grondig werk te leveren en de zaak te winnen, wat hem ook lukte. Jaren later benaderde een bedrijf hem op korte termijn en vroeg hem een zaak aan te nemen waarvoor ze bereid waren hem de grootste vergoeding te betalen die hij ooit had gekregen. Toen hij de zaak bestudeerde, ontdekte hij dat deze bijna identiek was aan de zaak die hij twintig jaar eerder had onderzocht en gewonnen en waarvoor hij slechts twintig dollar betaald had gekregen. Hij nam de zaak aan, en net als eerder was het vonnis in het voordeel van zijn cliënt. Wanneer je alleen doet wat je graag doet of leuk vindt, kun je relaties over het hoofd zien en ervaringen onderwaarderen die van essentieel belang zijn voor je toekomst. Je bestemming bestaat uit schijnbaar onbetekenende momenten, ervaringen en ontmoetingen. Je vandaag is verbonden met je morgen, dus maak optimaal gebruik van elke kans en relatie die op je pad komt. ‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.’

Zondag 11 november

'... alles beschouw ik als verlies. Het kennen van, mijn Heer, overtreft immers alles' (Fil. 3:8)(NBV).

Wees volledig toegewijd.

Ooit gehoord van 'eenrichtingszendingen'? Dat waren mensen die een enkeltje naar het zendingsveld kochten en hun spullen niet in een koffer deden maar in een doodskest, vanuit het besef dat ze nooit meer thuis zouden komen. Peter Milne was een van hen. Hij ging naar de Nieuwe Hebriden in de Stille Zuidzee, wetend dat koppensnellers elke zending vóór hem vermoord hadden. Maar hij was niet bang voor zijn leven, omdat hij al was gestorven aan zichzelf. Vijfendertig jaar lang woonde hij onder hen en diende hen. Toen hij stierf, begroef de stam hem in het midden van hun dorp en schreef deze woorden op zijn grafsteen: Tot hij kwam, was er geen licht. Nergens in de Bijbel stuurt God ons naar veilige plaatsen om gemakkelijke dingen te doen. Geconfronteerd met het kruis bad Jezus het ultieme gebed van toewijding: 'Laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (Luc. 22:42). En vandaag vraagt hij om onze volledige toewijding aan hem. Paulus schreef: 'Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog. Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen... ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden...' (Fil. 3:7-10). Wanneer je bereid bent om in zijn lijden te delen, kun je de kracht van zijn opstanding gaan ervaren. Dus het woord van vandaag voor jou is: wees volledig toegewijd.