

Het Woord voor Vandaag – week 47

Maandag 19 november

'De Heer, die me gered heeft... zal me ook redden...' (1 Sam. 17:37)(NBV).

Reuzendoders (4).

David zegevierde omdat hij de kracht kende van eerdere successen. Hij zei tegen koning Saul: 'De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn [reus].' Een paar aandachtspunten: 1) Reuzendoders bouwen voort op eerdere successen. Een reeks successen bouwt je momentum op en stelt je in staat om de mix van Godsvertrouwen en zelfvertrouwen te vinden die nodig is om ervoor te zorgen dat je niet te stoppen bent. 2) Samuël 3:1 zegt: 'De strijd tussen het huis van David en het huis van Saul duurde lang. Maar terwijl David steeds sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker.' David begreep dat elke keer dat je winst boekt of een vijand verslaat, je vertrouwen in God en jezelf groeit. Denk dus aan je vorige overwinningen en vertrouw op de God die het eerder deed om het opnieuw te doen. 2) Reuzendoders creëren hun eigen stijl. David kon Sauls wapenuitrusting niet dragen - en jij kunt niet opereren in de gave van iemand anders. Je hebt je eigen wapen, je eigen wapenuitrusting en je eigen stijl. Jij bent op een unieke manier toegerust om jouw reus te veroveren. David veroverde Goliath met een katapult. Mozes scheidde de Rode Zee met een herdersstaf. Paulus overwon ziekte en demonische onderdrukking met een zweetdoek. Voor Simon Petrus kwam de macht over ziekte vrij door zijn schaduw, en Jezus 'sprak slechts een woord'. Weersta de drang om 'Sauls wapenuitrusting te dragen' en draag in alle rust de kleding die God jou gegeven heeft. Blijf bij je gaven. Blijf bij je zalving. Blijf bij je opdracht. Deze winnende combinatie van voortbouwen op eerdere successen en het creëren van je eigen stijl laat je vertrouwen en creativiteit uitstralen, twee geheime wapens van een reuzendoder.

Dinsdag 20 november

'Als je het op deze manier aanpakt... kun je het volhouden...' (Ex. 18:23)(NBV).

Leiden op Gods manier.

Waarom staan we erop om alles zelf te doen? Drie redenen: 1) We zijn bang dat anderen het werk niet zo goed zullen doen als wij - maar hoe moeten ze het anders leren? 2) We zijn bang dat ze ons zullen overtroeven. Maar volgens Romeinen 12:10 moeten we de ander hoger achten dan onszelf. 3) We denken dat God van ons verwacht dat we het allemaal zelf doen. De schoonvader van Mozes vertelde hem: 'Luister, ik zal je een goede raad geven... Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen... Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen... en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan' (Ex. 18:19-23). Dus bekijk wat alleen jij kunt doen en delegeer wat anderen kunnen doen. Als de klus te groot voor je is, beschouw het dan als een teken van God dat je het niet alleen moet proberen. Dat betekent niet dat je het werk zomaar aan iemand anders kan overlaten. Als je de verkeerde persoon koppelt aan een klus waar hij niets mee heeft, kan het mislopen. Zorg dat je: 1) de juiste persoon vindt; 2) die de juiste taak geeft; 3) erop vertrouwt dat hij het goed doet. Dan zul je lang genoeg leven om te genieten van de vruchten van je succes.

Woensdag 21 november

'... een vrouw... die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia... De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus' (Hand. 16:14)(NBV).

Vraag of God je wil gebruiken.

Lydia was geen prediker, ze was een succesvolle zakenvrouw die onder Paulus' bediening voor Christus werd gewonnen. Als gevolg daarvan werd haar huis het eerste kerkgebouw dat in de Bijbel werd genoemd waar gelovigen elkaar ontmoetten. We moeten af van het idee dat alleen predikers uit naam van God spreken. Van de 168 uur in elke week kunnen predikers over het algemeen maar één uur tegen mensen spreken. Wie spreekt er de resterende 167 uur namens God tegen hen? India heeft meer dan een miljard inwoners en er is een interessant verhaal over hoe het evangelie voor het eerst de Telugu-regio bereikte. Het was niet door een prediker, maar door een civiel ingenieur genaamd John Clough. Hij had aangeboden om naar een nieuw opgerichte zendingspost te gaan om daar te komen helpen. De zendingsraad had bedenkingen omdat hij niet naar een Bijbelschool was geweest, maar ze bewonderden zijn ijver zodat ze de reis toch goedkeurden. Tijdens een grote hongersnood hield Clough toezicht op het graven van het Buckingham-kanaal. Zijn positie stelde hem in staat duizenden hongerige mensen aan te nemen, wat betekende dat ze geld konden verdienen en voedsel konden kopen. Maar er gebeurde iets nóg belangrijkers. Als gevolg hiervan opende God de harten van massa's mensen om zijn Woord voor de eerste keer te ontvangen en vandaag bloeit de kerk in India. God zegt: 'Ik ben God... Die in het begin al het einde aankondigde... Die zegt: '... alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer' (Jes. 46:10). God heeft al een plan, maar nu is hij nog op zoek naar medewerkers die willen helpen om het te vervullen. En jij kunt een van hen zijn.

Donderdag 22 november

'... zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevungen [in oprechtheid] [HSV] op weg gaan' (Ps. 84:12)(NBV).

Je krijgt meer terug dan je geeft.

In zekere zin is het onmogelijk om iets voor God 'op te offeren'. Als je meer terugkrijgt dan je opgaf, heb je dan überhaupt iets opgeofferd? De eeuwige beloning weegt altijd zwaarder dan het tijdelijke offer. Op de Dag des Oordeels zal onze enige spijt zijn alles wat we niet aan God hebben teruggegeven. Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar de sleutel tot zelfontplooiing is zelfverloochening. Het zelfzuchtige deel van ons reageert allergisch op het woord 'ontzeggen'. Dat vinden we maar moeilijk wanneer we in weelde baden. We tolereren niet alleen toegeeflijkheid in onze cultuur, we verheerlijken het ook. Maar het fundamentele probleem met toegeeflijkheid is - genoeg is nooit genoeg. Hoe meer we ons overgeven aan eten of seks of de aantrekkelijkheden van rijkdom, hoe minder we ervan zullen genieten. We zijn in de consumentistische leugen getrapt dat meer méér is. We denken ten onrechte dat hoe meer we geven, hoe minder we zullen hebben. Maar onze logica werkt averechts. Je verliest uiteindelijk wat je behoudt en je behoudt uiteindelijk alles wat je verliest voor de zaak van Christus. Auteur Mark Batterson schrijft: 'Hoe meer je weggeeft, hoe meer je zult genieten van wat je hebt. Als je God tienden geeft, zul je 10% meer genieten van de 90 % die je houdt. Je zult ook ontdekken dat God meer kan doen met 90 % dan jij met 100 %. Een van onze levensdoelen als gezin is om het geven van tienden om te draaien en juist van 10% te leven terwijl we 90 % weggeven. Wanneer we zover zijn, ben ik ervan overtuigd dat we 90% keer zoveel zullen genieten van de 10 % die we houden. Het is de glijdende schaal van vreugde.'

Vrijdag 23 november

'... ik kan hem niet ontdekken' (Job 23:9)(NBV).

Vertrouw op Gods onveranderlijke karakter.

Soms ervaar je Gods aanwezigheid niet. Dat zijn moeilijke tijden. Temidden van moeilijkheden zei Job: 'Maar ga ik naar het oosten - daar is hij niet, naar het westen - ik zie hem nergens'. Hij is in het noorden - en blijft onvindbaar, hij toeft in het zuiden - ik kan hem niet ontdekken' (v. 8-9). Job voelde zich ver van God vandaan. Maar ondanks dat hij God niet kon voelen, besloot hij: 'Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn' (v. 10). Zware dagen vragen om geloofsbesluiten. David zei: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Ps. 56:3). Wanneer je de wegen van God niet kunt begrijpen, vertrouw dan op het onveranderlijke en liefhebbende karakter van God. Ga door je Bijbel heen en maak een lijst met de karaktereigenschappen van God en houd ze bij de hand voor moeilijke dagen. Iemand schrijft: 'Mijn lijstje luidt als volgt: 'Hij is nog steeds soeverein. Hij kent nog steeds mijn naam. Engelen reageren nog steeds op zijn oproep. De harten van heersers zwichten nog steeds op zijn bevel. De dood van Jezus redt nog steeds zielen. De geest van God woont nog steeds in heiligen. De hemel is nog steeds slechts enkele hartslagen verwijderd. Het graf is nog steeds tijdelijke huisvesting. God is nog steeds trouw. Hij raakt niet overrompeld. Hij gebruikt alles voor zijn glorie en mijn ultieme goed. Hij gebruikt tragedie om zijn wil te volbrengen, en zijn wil is rechtvaardig, heilig en volmaakt. Het kan zijn dat we met tranen inslapen, maar 's morgens staan we juichend op' (naar Ps. 30:6). Vertrouw in veranderlijke tijden op het onveranderlijke karakter van God.

Zaterdag 24 november

'En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn...' (Luc. 17:26)(NBV).

Vermijd 'dwaze speculaties'.

Als jij een arts had wiens diagnose net zo vaak verkeerd was als de voorspellingen van sommige bijbelse profetieënexperts, zou je hem dan vertrouwen of de medicatie innemen die hij voorschreef? Eén zo'n 'expert' verkocht miljoenen boeken waarin hij voorspelde dat de opname van de kerk zou plaatsvinden in 1988. Vervolgens schreef hij zonder enige verontschuldiging of verdere verklaring een tweede boek dat ons naar het jaar 2007 verwees. Een televisieprediker bood 'opnametijden' aan vanaf 1975. Hij zei dat de Sovjetvlag vermoedelijk in 1976 boven Independence Hall in Philadelphia zou zwaaien. Vervolgens stelde hij de datum van de opname vast voor 1992. Onverschrokken verschoof hij die in zijn volgende boek naar het jaar 2012. (Interessant is dat hij ook verwijst naar Nostradamus, de 16e-eeuwse occulte ziener, als 'een groot bijbelstudent'.) De Bijbel zegt ons 'dwaze en onzinnige speculaties' te vermijden (2 Tim. 2:23). Waarom? Omdat ze ons 'dwaas' laten lijken in de ogen van de wereld! Wie gaat er naar een kerk luisteren die herhaaldelijk verkeerde data vaststelt, wanneer Jezus zelf zei dat we helemaal geen datum konden vaststellen? 'En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden... tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg' (Luc. 17:26-27). God gaf Noach geen datum, hij gaf hem een klus. En het einde kwam pas toen de klus geklaard was. Jezus zei: 'Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken... alleen de Vader weet het' (Matt. 24:36). De hele wereld moet nog met het evangelie worden bereikt, dus laten we de handen uit de mouwen steken in plaats van ons bezig te houden met datumprikken.

Zondag 25 november

‘Stel mij maar eens op de proef.... Breng alle tienden...’ (Mal. 3:10)(NBV).

Stel God op de proef!

God is een minutieus planner. Wil je wat voorbeelden? Hij plande tweeduizend jaar van tevoren een banket genaamd ‘het bruiloftsmaal van het Lam’ (zie Op. 19:9). Hij droeg Noach op om de ark ‘driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog’ te maken (Gen. 6:15). Hij gaf Mozes de specifieke kleuren en weefsels op die hij wilde laten gebruiken bij het construeren van de tabernakel (zie Ex. 26). En kijk eens hoe precies hij de seizoenen instelde en de sterren hun plaats gaf. Kun je je voorstellen dat zo’n God geen plan zou hebben voor je financiën - het product van je arbeidsleven? Natuurlijk niet! Hij zegt: ‘Stel mij maar eens op de proef... Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer... en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ In de NBG staat ‘breng de gehele tiende’. Met het woord ‘geheel’ wordt bedoeld: vóór belastingen en andere inhoudingen. Waarom? Omdat hij in alle dingen de eerste plaats wil innemen in je leven - inclusief je financiën. God zei ook tegen zijn volk: ‘Jullie bestellen mij... door de tienden en de heffingen (het hefoffer) achter te houden’ (Mal. 3:8). God wil hiermee zeggen: ‘Waarom zou ik een ander ‘offer’ aanvaarden zolang jullie mij niet geven wat mij rechtens toekomt (de tiende)?’ Tienden geven gaat niet alleen over geld; het gaat ook over geloof en gehoorzaamheid. Wanneer jij tienden geeft van je inkomen, kun je verwachten dat God zijn zegen over je uitstort zoals hij beloofde. Je kunt leven onder een open hemel; de keus is aan jou. God zegt: ‘Stel me hierin op de proef.’ Stel God op de proef en kijk wat er gebeurt!