

Maandag 3 december

‘En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid’ (Joh. 14:16)(HSV).

Het is een ‘inside job’ (3).

Er zitten veel voordelen aan het ontvangen van de heilige Geest. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.’ De Griekse oorsprong van het woord ‘trooster’ is parakletos, wat betekent: iemand die geroepen is om naast je te komen staan, om je te versterken, te bemoedigen, te adviseren en voor je te pleiten. Denk je even in. Wanneer je je ontmoedigd, verward en machteloos voelt, heb je toegang tot een wijze, meelevende, bekwame helper die zal verschijnen om je te ondersteunen en je te voorzien van wat je nodig hebt. Dus worstel niet langer in je eentje, maar leer om op hem te leunen, op zijn kracht te vertrouwen en hem te vragen zijn machtige werk in jou te doen. Hier is nog een andere zegen van de heilige Geest. Paulus zegt dat we ons moeten laten leiden door de Geest, dan zijn we niet gericht op onze eigen begeerten (zie Gal. 5:16). Er is een voortdurende strijd tussen de Geest en onze eigen natuur. En hoe goed we het ook bedoelen, onze natuurlijke aard kan nooit worden bedwongen door menselijk denken; dat levert slechts nederlaag en ontmoediging op. En een ander voordeel van de inwonende Geest is dat je in aanmerking komt voor een door de Geest geleide levensstijl. De Bijbel zegt: ‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’ (Rom. 8:14). Bidden en er verder maar een beetje naar raden is niet Gods manier. De leiding van de heilige Geest - niet jouw giswerk - zou je levensstijl moeten bepalen.

Dinsdag 4 december

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid’ (Rom. 8:26)(NBV).

Het is een ‘inside job’ (4).

De twee pijlers van het dagelijks leven van een gelovige zouden bidden en bijbellezen moeten zijn. En hoewel bidden simpel kan zijn, is het niet altijd gemakkelijk. We missen motivatie, we zijn snel afgeleid en weten niet altijd precies waarvoor we moeten bidden. God, die onze menselijke tekortkomingen onderkent, helpt ons daarom door middel van zijn inwonende heilige Geest: ‘Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren’ (v. 26-27). Dat betekent dat hoe je je ook voelt wanneer je bidt, de heilige Geest samen mét jou en vóór jou in gebed gaat en je meest zwakke gebeden transformeert tot krachtige oproepen tot de Vader. En wat betreft de tweede pijler, het Woord van God, is de rol van de heilige Geest al even dynamisch. Jezus zei: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid... hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Joh. 16:13). Merk op, de heilige Geest doet drie dingen hier: 1) Hij leidt je terwijl je het Woord van God bestudeert en het probeert te begrijpen. 2) Hij neemt wat Jezus je wil laten weten en openbaart het aan jou. 3) Hij opent je begrip over dingen die nog moeten komen. Natuurlijk, goede naslagwerken, op de Bijbel gebaseerde bronnen en bekwame bijbelleraren kunnen heel nuttig zijn, maar ze zijn geen vervanging voor het zelf horen van en luisteren naar wat de heilige Geest jou wil vertellen.

Woensdag 5 december

'U mag uw zorgen op hem afwentelen...' (1 Petr. 5:7)(NBV).

Heb je je breekpunt bereikt?

In de film 'Limitless' ontdekt acteur Bradley Cooper een wonderdrug die de volledige capaciteit van zijn hersenen opent. Hij kan talen leren en complexe wiskundige vraagstukken begrijpen in een fractie van de tijd die normale mensen nodig hebben. Hij kan zich bijna alles herinneren wat hij gelezen of gezien heeft. Hij kan sneller en grondiger analyseren dan de beste financiële goeroes. Hij is onbegrensd. En hij maakt gebruik van zijn vermogen om miljoenen te verdienen en grote successen te behalen. Hém lukt dat dus. Maar tegenwoordig raakt meer dan 50 procent van de mensen gestrest door hun relaties. Meer dan 60 procent door hun werk. Meer dan 70 procent door geld. Als dat alle drie voor jou geldt, dan is hier het woord voor jou vandaag: 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.' Misschien zeg jij: 'Als jij mijn agenda zag, zou je weten waarom ik mijn breekpunt bijna heb bereikt.' Maar wie bepaalt jouw agenda elke dag? Drie mensen kunnen dat doen. Óf iemand anders gaat je agenda invullen, óf jij doet het zelf, óf je kunt naar God toegaan en hém vragen om je agenda in te vullen. Een van de redenen waarom God ons het breekpunt laat bereiken, is om ons te dwingen naar hem toe te komen voor leiding, kracht en richting. Er is genoeg in het leven dat je niet aankan, maar er is niets in het leven dat jij en God niet samen aankunnen. Het geheim zit in het aanpakken van alleen die dingen die God wil dat je doet, en de rest aan hem toevertrouwen.

Donderdag 6 december

'... toch zal ik juichen voor de Heer' (Hab. 3:18)(NBV).

Het is een keuze.

Voorganger Jim Penner zegt: 'Ik vergeet het nooit, ik was acht jaar oud en zat op de drempel toen mijn moeder de deur opendeed voor twee mannen die haar wat papieren overhandigden. De tranen rolden over haar wangen en ik had al snel door wat er aan de hand was. We hadden te weinig geld, de bank was niet betaald en onze auto was gevorderd. Ik heb ook nog een ander beeld en dat koester ik tot op de dag van vandaag: mijn moeder die in haar kamer aan het bidden was. Ondanks haar grote angst hoorde ik twee woorden: Dank u! Dank u! Ik dacht: Dank u? We zijn net onze auto kwijt; we hebben geen geld; wat gaat er met ons gebeuren? Ze bad verder: Dank U, God, dat u zult voorzien en dat we vanavond iets te eten hebben. Zo ging het zo'n vijftien minuten door, misschien nog langer. Als ik zo terugkijk, heb ik in die kostbare minuten een wijsheid voor mijn hele leven vergaard. Mijn moeder leerde me een houding van dankbaarheid temidden van tegenspoed en dat zal ik nooit zal vergeten. De moeilijke tijden eindigden niet van de ene dag op de andere, maar in de jaren daarna zegende God mijn moeder voor haar standvastige geloof.' Dankbaarheid is geen natuurlijke reactie op tegenspoed; het is een discipline die je ontwikkelt. De psalmist zei: 'Vergeet niet één van zijn weldaden' (Ps. 103:2). Wanneer jij in de problemen zit en meent dat God je niet gezegend heeft, moet je eens rustig gaan zitten en je zijn trouw herinneren en je zult zien dat je gaandeweg volloopt met vreugde. Habakuk zei: 'Al zal de vijgenbomen niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan... geen schaap meer in de kooien... geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de Heer' (Hab. 3:17-18). Wanneer je de tijd neemt om te danken voor de zegeningen in je leven, zal dit je kijk en houding veranderen.

Het Woord voor Vandaag – week 49

Vrijdag 7 december

'Het voornemen zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als steen'(Jes. 50:7)(HB).

Blijf gefocust op wat belangrijk is.

In een klein stadje in Wisconsin aan de zuidelijke oever van Lake Superior stond de jaarlijkse hondensleerace op het punt te beginnen. De racers waren allemaal kinderen - van oudere jongens met meerdere honden en grote sleeën, tot een klein jongetje met maar één sleetje en één hond. Na het startsein vertrokken de sleeën en het jongetje raakte al snel zo ver achter dat hij nauwelijks aan de race leek mee te doen. Toen halverwege de race het team dat tweede lag, probeerde de eerste plaats in te nemen, kwamen de sleeën te dicht bij elkaar en begonnen de honden te vechten. Terwijl de andere deelnemende sleeën bij de opstopping kwamen, raakten er meer honden bij betrokken. Het tafereel was al snel één grote ziedende kluwen van kinderen, sleeën en honden. Alle gedachte aan racen was verdwenen uit de hoofden van de racers. Het ene jongetje en zijn hond slaagden er echter in om met een boog om de anderen heen te gaan en zij wonnen uiteindelijk de race. Oprichter en bedrijfscoach van RightPath, Jerry Mabe, vertelt werkgevers dat wanneer zij managers inhuren, zij moeten oppassen voor 'glittergevoelige' types. Waarom? Omdat die net als kinderen gemakkelijk afgeleid worden door andere dingen en het werk onder hún toezicht te lijden heeft. Om te slagen, moet je gefocust blijven op wat belangrijk is en je doelen nastreven zonder aarzelen of twijfelen. Houd je ogen gericht op de finishlijn en vertrouw erop dat God je zal helpen. Dat zal hij doen. Zijn Woord zegt het: 'Omdat de Here God mij helpt, word ik niet ontmoedigd. Het voornemen zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als steen en ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.'

Zaterdag 8 december

'We hebben verschillende gaven (mogelijkheden, talenten en kwaliteiten), onderscheiden naar de genade die ons geschonken is' (Rom. 12:6)(NBV).

Gebruik wat God je gegeven heeft.

God heeft je bepaalde relaties, vaardigheden, ervaringen en eigenschappen gegeven die hij je wil laten gebruiken om zijn doelen te realiseren. Hij gebruikte een schoonheidswedstrijd om Ester Koningin van Perzië te maken en de uitroeiing van de Joden te stoppen. Hij gebruikte Nehemia 's ijver als schenker aan het hof om hem in de gunst te laten komen bij de koning, wat uiteindelijk de weg vrijmaakte voor de wederopbouw van de muur van Jeruzalem. Hij gebruikte het muzikale vermogen van David om hem toegang te geven tot de koning van Israël. Hij gebruikte Jozefs gevangenschap en zijn bekwaamheid om dromen te interpreteren om twee naties te redden van de hongersnood. Hij gebruikte de ijver van een massamoordenaar genaamd Saulus van Tarsus om het evangelie via drie zendingsreizen te verspreiden, terwijl hij daarnaast meer dan de helft van de nieuwtestamentische brieven schreef. En als God hén gebruikte, zal hij jou ook gebruiken. En dat wil hij graag. In feite cultiveert hij in jou talenten die zijn koninkrijksdoeleinden dienen op manieren die je op dit moment misschien nog niet beseft. Het kunnen je door God gegeven atletische vaardigheden of muziekgevoeligheid zijn die God gebruikt om je een platform te geven om hem te loven. Het kan je creatieve genie zijn. Het zijn misschien je eigenaardigheden. Het kan gewoon je goede ouderwetse arbeidsethos zijn. Wat het ook is, het is een geschenk ván God dat vóór God moet worden ingezet. Succes is: je uiterste best doen met wát je hebt, wáar je bent. Het is niet gebaseerd op omstandigheden, rijkdom, macht of positie. Het is niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden of toekomstig potentieel. Het is het elke dag op elke manier gebruik maken van elke gelegenheid. Gebruik dus vandaag wat God je gegeven heeft.

Zondag 9 december

'Laat alle wrok... varen...' (Efez. 4:31)(NBV).

Weiger te leven in het huis van wrok.

In 1882 bezat een New Yorkse zakenman genaamd Joseph Richardson een smalle strook grond op Lexington Avenue. Het was anderhalve meter breed en 30 meter lang. Een andere zakenman, Hyman N. Sarnier, bezat een lap grond van normale grootte die grensde aan het kleine stuk van Richardson. Hij wilde appartementen bouwen die uitkeken op de avenue, dus bood hij Richardson duizend dollar aan voor het kleine lapje grond. Richardson was diep beledigd door het lage bod en eiste vijfduizend dollar. Sarnier weigerde en Richardson noemde hem een vrek en sloeg de deur voor zijn neus dicht. Sarnier ging ervan uit dat het terrein leeg zou blijven en gaf de architect de opdracht om het appartementencomplex te ontwerpen met ramen die uitkeken op het stuk grond van Richardson. Maar toen Richardson het voltooide gebouw zag, besloot hij het uitzicht te blokkeren; niemand zou genieten van een vrij uitzicht over zijn gebied! Dus de vijfenzeventig jaar oude Richardson bouwde er een appartement op, anderhalve meter breed, 30 meter lang en vier verdiepingen hoog. Toen het af was, ging hij er wonen met zijn vrouw. Slechts één persoon tegelijk kon de trap op of de gang door. De eettafel was nog geen 50 cm breed. Een nogal gezette journalist van een krant kwam ooit vast te zitten in het trappenhuis en nadat het twee huurders niet gelukt was om hem te bevrijden, kon hij alleen maar ontkomen door zich tot aan zijn ondergoed uit te kleden. Het gebouw werd 'het wrokhuis' genoemd. Richardson en zijn vrouw brachten daar de laatste veertien jaar van zijn leven door. In 1915 werd het afgebroken. Bitterheid bouwt een eenzaam huis met slechts voldoende ruimte voor één persoon. Het leven van zijn huurders wordt teruggebracht tot één doel: iemand ongelukkig maken. Dat doet het ook. Henzélf!