

Jezus komt en verschijnt

Titus 2:11-15

Gert Hijkoop

23 december 2018

Titus 2:11-15 (HSV)

- 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
- 12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
- 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
- 14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
- 15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.





J.H. Thornwell on the Christian Hope

If the Church could be aroused to a deeper sense of the glory that awaits her, she would enter with a warmer spirit into the struggles that are before her. Hope would inspire ardour. She would even now arise from the dust, and like the eagle, plume her pinions for loftier flights than she has yet taken.

What she wants, and what every individual Christian wants, is faith – faith in her sublime vocation, in her Divine resources, in the presence and efficacy of the Spirit that dwells in her – faith in the truth, faith in Jesus, and faith in God. With such a faith there would be no need to speculate about the future. That would speedily reveal itself. It is our unfaithfulness, our negligence and unbelief, our low and carnal aims, that retard the chariot of the Redeemer.

The Bridegroom cannot come until the Bride has made herself ready. Let the Church be in earnest after greater holiness in her own members, and in faith and love undertake the conquest of the world, and she will soon settle the question whether her resources are competent to change the face of the earth'

J.H. Thornwell (1812-1862) – Collected Writings

Geciteerd in Ian Murray – The Puritan Hope: page xxii

J.H. Thornwell over de Christelijke Hoop

Als de kerk opgewekt zou kunnen worden tot een dieper besef van de heerlijkheid die op haar ligt te wachten, zou zij met een warmere geest stappen zetten in de worstelingen die voor haar liggen. Hoop zou ijver opwekken. Zij zou zich zelfs nu oprichten uit het stof, als een adelaar, de veren gladtrekken voor verhevener vluchten dan die zij tot nu toe heeft ondernomen.

Wat zij wil, en wat elke individuele christen wil, is geloof – geloof in haar sublieme roeping, in haar goddelijke hulpbronnen, in de aanwezigheid en werkzaamheid van de Geest die in haar woont – geloof in de waarheid, geloof in Jezus and geloof in God. Met zo'n geloof zou er geen behoefte zijn aan speculaties over de toekomst. Die zou zichzelf spoedig openbaren. Het is onze nalatigheid en ongeloof, onze lage en vleselijke doelen, die de strijdswagen van de Verlosser vertragen.

J.H. Thornwell over de Christelijke Hoop

De Bruidegom kan niet komen totdat de Bruid zich gereedgemaakt heeft. Laat het de kerk ernst zijn met een grotere mate van heiligheid in haar eigen leden, en in geloof en liefde de verovering van de wereld op zich nemen, en zij zal snel de vraag beantwoorden of haar hulpbronnen voldoen om het aanzien van de wereld te veranderen

J.H. Thornwell (1812-1862) – Verzameld Werk

Geciteerd in Ian Murray – The Puritan Hope: page xxii