

Maandag 17 december

‘... mijn mond zal uw lof verkondigen’ (Ps. 51:17)(NBV).

Ontwikkel een dankbaar hart.

Een dankbaar hart ziet elke dag als een geschenk. Het is als een magneet die over je dag heen zweeft en redenen verzamelt om dankbaar te zijn. Het dankt God voor het wonder van spieren die je ogen in staat stellen om deze woorden te lezen en van hersenen om ze te verwerken. Het dankt God voor longen die elke dag elfduizend liter lucht kunnen in- en uitademen. Het dankt God voor een hart dat zo'n drie miljard keer in je leven zal kloppen, en voor een brein dat een ware elektrische generator en een superkrachtige computer is. Het dankt God voor melk bij je boterham en jam op je beschuit. Voor de deken die je verwarmt en de mop die je laat lachen. Voor de duizenden vliegtuigen die vandaag niet zijn neergestort. Voor de mannen die hun vrouwen niet hebben bedrogen, en de vrouwen die zich niet tegen hun mannen hebben gekeerd. En voor de kinderen die ondanks onuitsprekelijke druk om hun ouders te schande te zetten, besloten dit niet te doen. Je verheugen over de goede dingen sleept je door de moeilijke dingen heen. 'Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid' (Spr. 17:22). Dankbaarheid is een houding die je kiest, niet een reactie op je omstandigheden. 'In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd (in de nacht waarin hij werd verraden)(HSV) nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood...' (1 Kor. 11:23-24). Zie je dat de woorden 'verraden' en 'dankgebed' in dezelfde zin staan en uit hetzelfde hart komen? In de nacht dat Jezus verraden werd, dankte hij ook. En dat kun jij ook wanneer je weet dat God alles onder controle heeft, je stappen regisseert en alles uitwerkt voor jouw bestwil.

Dinsdag 18 december

‘... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt’ (Fil. 2:13)(NBV).

Tips voor reizigers (1).

Twee belangrijke tips voor je geestelijke levensreis: 1) Met God is geen enkele ervaring ooit verspild. Ook de pijnlijke en moeilijke niet. We kunnen mensen imponeren met onze sterke punten, maar we vinden vaak beter aansluiting bij hen door onze worstelingen. Als je iemand wilt motiveren, vertel hem dan niet alleen wat je hebt bereikt, maar praat ook over wat je hebt doorgemaakt om zover te komen. Als je dat niet doet, lijkt je misschien onbereikbaar. Sommige van de ervaringen die je niet graag wilt delen, zijn misschien juist de dingen waardoor zij gaan denken: 'Als God dat voor jou kon doen, dan kan hij het misschien ook voor mij doen.' Met andere woorden, dan geef je ze hoop. 2) Om te slagen in Gods koninkrijk, moet je anderen dienen. Kijk naar Jozef. Hij gebruikte zijn talent, roem en rijkdom om de wereld te voeden tijdens een hongersnood; zijn beloning kwam daarna. Wanneer het jouw doel is om in de behoeften van andere mensen te voorzien, word je altijd beloond en heb je altijd een toekomst. Jezus zei niet tegen Petrus dat hij erop uit moest trekken om een menigte bijeen te brengen zodat hij publiek zou hebben om tegen te prediken. Nee. Hij zei eenvoudig: 'Hoed mijn schapen' (Joh. 21:16). Voorganger, als er te veel stoelen op zondagochtend leeg zijn, geef dan niet alleen de mensen de schuld. Vraag jezelf af: Hoe is het voedsel? Hoe is de dienst? Zolang er een geestelijke honger is die niemand anders stilt, heb jij een toekomst en een bediening. Denk eens over deze twee reistips na, breng ze in gebed en vraag God of ze deel mogen gaan uitmaken van je leven.

Woensdag 19 december

‘In hem heeft God... ons de bestemming toebedeeld’ (Efez. 1:11)(NBV).

Tips voor reizigers (2).

Gods wil is niet alleen dat jij overleeft, maar ook dat je leven je geluk en vrede geeft (zie Ps. 35:27). Satan zal je willen aanvallen, maar hij kan je niet scheiden van Gods liefde of hem ervan weerhouden om je te zegenen. Satan zal liegen en zeggen dat hij het wel kan, maar hij kan het niet. Kun je je zijn frustratie voorstellen? Wanneer je weet dat God je iets heeft beloofd, geeft het je de kracht om dingen te overwinnen die voor anderen moeilijk zijn. Al het water in de zee zal je niet laten verdrinken zolang het niet in de boot komt. Het is wat je binnen laat dat jou pijn doet! Dus bewaak je hart. Houd je visie levend en hij zal jou in leven houden. Als je de prijs wilt, wees dan bereid om de kosten te betalen. De reden waarom velen van ons falen, is omdat we inruilen wat we het méést nodig hebben voor wat we nú willen. Maar nee, hoe groter de uitdaging, hoe groter de beloning die je te wáchten staat. Paulus de apostel had zijn blik gericht op de prijs toen hij schreef: ‘Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58). Het enige dat het leven jou schuldig is, is een kans om te groeien. Mozes liep weg van een paleis, Elisa liep weg van een boerderij en Lucas liep weg van een medische praktijk om God te kunnen volgen. Het is waar je van weg wilt lopen, dat bepaalt wat God jou kan toevertrouwen. Dus blijf de bladzijden omslaan, blijf doorgaan, vastberaden op weg in de richting van je door God gegeven doel. Wat je nu niet hebt, kan het jouwe zijn in de toekomst als je blijft groeien en gefocust en trouw blijft.

Donderdag 20 december

‘De wapens waarmee wij ten strijde trekken... zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God’ (2 Kor. 10:4)(NBV).

Je kunt dat bolwerk afbreken!

Wanneer een patroon van kwaad van de ene generatie op de andere overgaat, verwijst de Bijbel ernaar als een ‘bolwerk’. David had een probleem met lust, wat resulteerde in een affaire met de vrouw van een andere man. Diezelfde geest ging over op Davids zoon Amnon, die zijn zuster verkrachtte (zie 2 Sam. 13). Toen David ervan hoorde, was hij boos, maar deed niets. Wat had hij kunnen zeggen? Abraham loog tegen een heidense koning en zei dat zijn vrouw zijn zuster was om zijn eigen nek te redden (zie Gen. 20). Verbazingwekkend genoeg deed zijn zoon Isaak een paar hoofdstukken later hetzelfde (zie Gen. 26). Deskundigen melden dat kinderen van aan alcohol verslaafde ouders meer kans hebben om alcoholist te worden, en een hoog percentage van kindermisbruikers waren zelf misbruikte kinderen. Soms zie je het patroon zelfs van beide kanten van de familie naar je toe komen. Maar er is goed nieuws. God geneest disfunctionele families - en de genezing kan bij jou beginnen! Dat jouw ouders emotioneel bevroren waren, wil nog niet zeggen dat jouw kinderen zonder affectie hoeven op te groeien. God kan je leren hoe je dat bolwerk in je familie kunt neerhalen zodat je je kinderen kunt geven wat je zelf nooit hebt ontvangen. Gideon brak het altaar af dat zijn afgoden aanbeddende vader had gebouwd (zie Rech. 6:25) en door Gods genade kun jij hetzelfde doen in jouw familie! Spreek een gebed uit over je kinderen. Verklaar dat het verleden het heden niet zal binnendringen; dat Gods zegeningen door jou heen naar hen toe zullen stromen. Ga je gang, doe het en kijk wat er gebeurt.

Vrijdag 21 december

'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Ps. 56:3)(NBV).

Eigen je Gods beloften toe.

Achter je diepste angsten - schuilen gedachten. Soms worden die geuit, soms worden die heimelijk gekoesterd. Hoe dan ook, je moet ze stoppen en veranderen. Als je dat niet doet, zullen ze jou in beslag nemen en beheersen. Een van Gods krachtigste wapens voor het overwinnen van angst en bezorgdheid is het vermogen om je zijn beloften toe te eigenen. Hier zijn er een paar: 'Wees niet bang... je bent van mij! Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren. Want ik, de Heer, ben je God' (Jes. 43:1-3). En wat zou jouw reactie op Gods belofte moeten zijn? 'Ik zal vastberaden en standvastig zijn, me door niets laten weerhouden of ontmoedigen, want waar ik ook ga, de Heer, mijn God, staat me bij' (zie Joz. 1:9). 'Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw' (Ps. 33:18). Wanneer ik moedeloos ben zal ik tegen mezelf zeggen: 'Wees sterk en vrees niet, want mijn God komt... en zal mij bevrijden' (zie Jes. 35:4). 'De Heer is mijn licht. Mijn behoud, wie zou ik vrezen?... Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom... wil ik hem juichend offers brengen...' (Ps. 27:1, 5-6). Wil je je angsten en zorgen overwinnen? Eigen je Gods beloften toe!

Zaterdag 22 december

'U, mijn God, verlicht mijn duisternis...' (Ps. 18:28)(NBV).

God heeft je alles gegeven wat je nodig hebt.

God heeft je niet alleen verlost en geroepen om hem te dienen, hij heeft je ook toegerust. Alles wat je nodig hebt om je opdracht uit te voeren, is nu al latent aanwezig in je leven, tót jij het onderkent. Alles dat niet onderkend wordt, wordt niet op de juiste waarde geschat; en alles dat niet op de juiste waarde geschat wordt, wordt niet beloond; en alles dat niet beloond wordt, verdwijnt uiteindelijk uit je leven. Tijdens de Californische goudkoorts raakte een jong stel geobsedeerd door de zoektocht naar goud. Ze verkochten hun boerderij en alles wat ze bezaten en trokken naar het westen op zoek naar goud. Na ettelijke mislukte pogingen raakten ze uiteindelijk failliet en verhuisden naar Europa. Vele jaren later keerden ze terug naar Amerika en besloten hun oude boerderij te bezoeken. Maar toen ze aankwamen, troffen ze die aan omringd door bewakers en een hoge prikkeldraadomheining. Bij navraag kwamen ze erachter dat onder hun oude boerderij het op één na grootste goudreservoir in Amerika lag - en dat het nu eigendom was van de staat. God heeft middelen en mensen om je heen geplaatst die je niet ziet. Sommige van de grootste gaven in je leven zie je nog niet omdat ze in zaadvorm zijn. En dat jij er niet in slaagt ze te herkennen komt je duur te staan. Paulus bad voor de gelovigen in Efeze voor verlichte ogen van hun hart (zie Efez. 1:18)(NBG). En David bad: 'Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is' (Ps. 119:18). Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Er is een schat in jou en om jou heen die je nooit zult zien zolang God die niet aan jou openbaart. En dat zal hij doen, als je hem zoekt.

Zondag 23 december

'Christus leeft in mij' (Gal. 2:20)(NBV).

Worden als Christus.

Als je door eigen inspanning zou kunnen veranderen, zou je de Heer niet nodig hebben. Bovendien zou elke poging van jouw kant om zijn genade te verkrijgen of te verdienen, jou diskwalificeren. Waarom? Omdat jij er dan naar streeft om de bron te zijn van je eigen redding, of van je eigen gewichtigheid, of van je eigen kracht. Als je wilt weten wat God echt ontstelt - dan is het dus dát, telkens weer! Maar hoe in hemelsnaam kun je dan meer op Christus gaan lijken? Door aan je 'zelf' te sterven en Christus door jou heen te laten leven! Neem even de tijd om over de volgende teksten na te denken: 'Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil... Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft' (Rom. 8:5-11). Hoe kun je zeggen dat Christus in jou leeft en werkzaam is? Wanneer anderen naar jou kijken, zullen ze hém zien. Wanneer ze naar jou luisteren, zullen ze hém horen. En wanneer zij met jou wandelen, zullen ze hém volgen. Hoe lang zal het duren om meer op Christus te gaan lijken? Dat duurt je hele leven en gaat stapje voor stapje, dag na dag.