

Kerstavond - maandag 24 december

'Allen die het hoorden stonden verbaasd...' (Luc. 2:18)(NBV).

Het echte verhaal van Kerst.

Om het verhaal van Kerst ten volle te waarderen is het goed om naar drie dingen te kijken: 1) Naar wie God riep om het verhaal te vertellen. Herders! In het Palestina van de eerste eeuw werden zij beschouwd als de ondersten op de sociale ladder. Toch koos God ze uit om het mooiste verhaal ooit te vertellen. Misschien komt dat omdat wij het verhaal misschien zouden hebben betwist of zelfs ontkend. Zij niet: ze gingen het rondvertellen (zie v. 17). Dit geeft antwoord op de vraag: zou God iemand zoals ik kunnen gebruiken? Ja, je hoeft echt geen geleerde te zijn. Vertel mensen gewoon wat je hebt gezien en gehoord en wat Jezus in je leven teweeg heeft gebracht. 2) Naar de reactie van degenen die het verhaal hoorden. 'Allen die het hoorden stonden verbaasd.' De genade van God is verbazingwekkend: 'Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd' (2 Kor. 5:19). Het evangelie is geen goed advies, het is goed nieuws! Je zondes Schuld is uitgewist; je boekhouding klopt en nu kun je een persoonlijke relatie met God hebben door je vertrouwen in Christus te stellen. Beter kun je het niet krijgen! 3) Naar Maria's aandeel in het verhaal. 'Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken' (Luc. 2:19). Ze wilde begrijpen wat God aan het doen was en wat haar rol hierin was. En dat zou jij ook moeten doen. God verandert niet, maar hij is wel in beweging en jij moet met hem in de pas blijven lopen. Er waren veel dingen die Maria niet begreep over Gods wil, maar zij accepteerde die en gaf er gehoor aan. En dat is wat God ook van jou vraagt.

Eerste Kerstdag - dinsdag 25 december

'Hoe zal dat gebeuren?' (Luc. 1:34)(NBV).

God zal het laten gebeuren.

'Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen...' (v. 34-35). Heeft God je dingen verteld die hij door jou heen wil doen, maar kijk je naar jezelf en denk je: 'Hoe zal dat gebeuren?' Misschien zeg jij: 'Ik heb niet de opleiding, de middelen, de vaardigheid of de juiste contacten. En ik heb zeker niet de kracht om het in mijn eentje te volbrengen'. Als je je afvraagt hoe God het allemaal zal laten gebeuren, onthoud dan dat hij het zelf zal volbrengen! Niemand anders zal de eer ervoor krijgen. En hoe zal het gebeuren? 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken' (v. 35). De heilige Geest kan je doordrenken met een visie, je inspireren met creatieve ideeën, je voorstellen aan de juiste mensen en je in staat stellen om het werk te doen. God had een uniek plan voor Maria, maar hij heeft er ook een voor jou. Je bent niet zo bevoorrecht dat je weet hoe de toekomst eruit zal zien en je weet niet alles wat God nog voor je in petto heeft. Maar hij heeft wel een plan. Let op wat Maria zei nadat de engel tot haar gesproken had: 'Mij geschiede naar uw woord' (v. 38)(NBG). Niet naar je sociale status, of je functieomschrijving, of je financiële middelen, of je verdienstelijkheid. Nee, 'mij geschiede naar uw woord!' Was dat gemakkelijk om te zeggen of te geloven? Nee, ze nam een extreem risico. Zwanger én ongehuwd zijn had in die tijd ernstige consequenties. Toch gaf ze zich vrijwillig aan God - en de resultaten waren wonderbaarlijk. En God kan iets soortgelijks doen voor jou.

Tweede Kerstdag - woensdag 26 december

'... het kind sprong op in haar schoot' (Luc. 1:41)(NBV).

Soulmates.

Hier is een interessant hoofdstuk in het kerstverhaal - een verhaal dat ons iets leert over 'soulmates'. De Bijbel zegt: 'Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Judea, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!... Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar haar huis' (v. 39-42, 56). Behalve dat ze familie van elkaar waren, waren Maria en Elisabet ook soulmates. Ze waren niet alleen sociaal met elkaar verbonden, maar konden ook geestelijk gezien op een dieper niveau communiceren. Daarom haastte Maria zich om Elisabet te zien en daarom bleef ze drie maanden bij haar. Het is ook waarom Elisabet de wonderbare doelen van God bevestigde die tot vervulling aan het komen waren in het leven van Maria, en haar prees voor haar gehoorzaamheid. Wanneer God je voorstelt aan iemand die door zijn Geest is aangeraakt en die een visie in zich draagt die door de heilige Geest is verwekt, zoek dan nader contact, koester dat contact en bouw een relatie met die persoon op. Tussen deze twee vrouwen was er niet alleen een klik omdat ze deel uitmaakten van dezelfde familie. In wezen zijn onze families soms juist de eersten om ons te bekritisieren en de laatsten om ons te begrijpen. Merk op dat toen Maria Elisabet begroette, het ongeboren kind in haar schoot opsprong. Hoe herken je een soulmate? Wanneer hij of zij iets zegt, resoneert er iets in jou. Dat komt omdat jullie beide vervuld zijn met dezelfde heilige Geest en bekrachtigd zijn om Gods wil te doen.

Donderdag 27 december

'En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam' (2 Kron. 26:5)(NBV).

Wil je succesvol zijn? Raadpleeg dan de Heer.

Iemand heeft eens gezegd: 'Voordat je de ladder van succes probeert te beklimmen, moet je ervoor zorgen dat hij tegen de juiste muur staat.' Laten we even duidelijk zijn. Wanneer je van plan bent Gods wil te doen en hem te eren, wil hij je zeker laten slagen. Het is een vergissing alle rijkdom te associëren met aardgerichtheid en deze als 'werelds' te bestempelen. Welvarende, toegewijde christenen in elke generatie hebben geholpen het evangelie naar de wereld te brengen en Gods koninkrijk te vestigen. Lees deze twee beloften. De eerste lijkt iets meer gericht op mannen: 'Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd' (Ps. 112:3). De tweede lijkt meer gericht op vrouwen: 'Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand' (Spr. 3:16). Sommigen van ons hebben een verkeerd beeld van succes. Er is een verhaal over drie mannen die praten over hun opvatting over succes. Een van hen zei: 'Nou, een uitnodiging van het Witte Huis voor een persoonlijke ontmoeting, dat hééft wel wat!' De tweede zei: 'Succes zou voor mij zijn: een ontmoeting met de president in het Oval Office, waarbij er tijdens ons gesprek via de hotline gebeld zou worden en ik zou zien dat de president dat negeert.' De derde man zei: 'Succes zou voor mij zijn: een ontmoeting met de president in het Oval Office, er komt een telefoontje binnen via de hotline, hij pakt hem op en zegt: 'Het is voor jou'. Er zijn wel honderden boeken over hoe je succesvol kunt zijn. Maar je hebt maar één boek nodig: Gods Woord. En dit is wat het zegt: 'En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij deed.' Wil jij succesvol zijn? Ga bij de Heer te rade.

Vrijdag 28 december

‘Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding’ (Spr. 29:1)(NBV).

Luister, en wees bereid om advies te vragen.

Jaren geleden onderzochten civiele ingenieurs in Pennsylvania een dam die de waterbeheersing regelde van verschillende rivieren die naar een vallei stroomden waar een stad lag. Bezorgd over wat ze zagen, vertelden ze de ambtenaren: ‘De dam is onveilig en jullie zijn in groot gevaar. Jullie moeten verhuizen.’ ‘Dat hebben we allemaal al eens eerder gehoord,’ zeiden de ambtenaren. ‘De dam is in orde.’ Een jaar later brachten de ingenieurs weer een bezoek aan de dam en kwamen opnieuw terug met de woorden: ‘We waarschuwen u; u bent inmiddels in acuut gevaar.’ Intussen had het verslag van de ingenieurs zich verspreid onder de stedelingen, maar die lachten het weg en zeiden: ‘Ze proberen ons gewoon bang te maken.’ Een paar maanden later gaven de ingenieurs dezelfde waarschuwing en opnieuw werd die in de wind geslagen. Vijftien dagen later reed een jongen op een paard door het dal en schreeuwde: ‘Ren voor je leven! De dam is gebroken en het water komt eraan.’ Maar de mensen lachten hem uit, er zeker van dat hij ze probeerde bang te maken. Plotseling stortte een muur met vies water over hen heen en in minder dan dertig minuten lag Johnstown in puin. Meer dan 3700 mensen stierven die dag. Vraag: Heeft God je gewaarschuwd voor bepaalde dingen in je leven: relaties, gewoonten, houdingen? Als dat zo is, dan doe je er goed aan eens na te denken over de volgende twee teksten: ‘Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad’ (Spr. 12:15). ‘Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.’ Het woord van vandaag voor jou is: luister, en wees bereid om advies aan te nemen.

Zaterdag 29 december

‘Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na...’ (Spr. 13:22)(NBV).

Wat is je nettowaarde?

Het woord ‘erfenis’ wordt 203 keer in de Bijbel gebruikt; God moet dat dus wel belangrijk vinden. Salomo schrijft: ‘Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na...’ In het koninkrijk van de mens is je ‘nettowaarde’ de som van alles wat je bezit. Maar in het koninkrijk van God staat je nettowaarde gelijk aan de som van alles wat je hebt weggegeven. Wat je niet deelt, is voor altijd verloren, maar wat je in Gods handen legt, wordt een eeuwig aandenken. Moses Montefiore was de eerste Jood die een hoge functie bekleedde in Londen. Hij werd in 1837 door koningin Victoria tot ridder Sir Moses geridderd - hetzelfde jaar werd hij tot Sheriff van Londen verkozen. In zijn latere leven werd hij beroemd om zijn filantropie. Hij maakte zeven reizen naar het Heilige Land, de laatste op de leeftijd van eenennegentig. Zijn liefde voor het Heilige Land bleek uit zijn financiering van een textiel fabriek, een drukpers, een windmolen en verschillende landbouwkolonies in Palestina. Op zijn honderdste verjaardag wijdde de London Times er haar hoofdartikel aan en stak de loftrumpet over hem. Hij vergaarde een fortuin door zakelijke ondernemingen en onroerend goed aankopen. Maar toen een verslaggever hem vroeg naar zijn nettowaarde, noemde hij een bedrag dat veel lager lag. ‘Uw nettowaarde zal toch zeker wel hoger liggen?’ vroeg de verslaggever. Sir Moses antwoordde: ‘U hebt me niet gevraagd hoeveel ik bezit, u vroeg me hoeveel ik waard ben. Dus ik heb berekend hoeveel ik aan goede doelen heb gegeven. We zijn slechts dat waard wat we bereid zijn met anderen te delen.’ Wat is jouw nettowaarde? In Gods ogen is het de som van alles wat je hebt weggegeven.

Zondag 30 december

‘Sloop het altaar dat je vader... heeft opgericht...’ (Recht. 6:25)(NBV).

Zeg: ‘Het eindigt bij mij’.

Toen de engel van de Heer Gideon riep, was hij tarwe aan het dorsen in de wijnpers en probeerde hij het voor de Midianieten te verbergen (zie v. 11). Dat is interessant, omdat God op het punt stond hem te gebruiken om de macht van Midian te vernietigen en Israël te bevrijden. Maar voordat hij dit kon doen, waren er een paar gezinsdynamieken waarmee hij moest afrekenen - zoals het altaar dat zijn vader had gebouwd voor een valse god genaamd Baäl. Het was al jaren in de familie. Dus God zei: ‘Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht... Bouw voor de Heer, je God, een altaar...’ (v. 25-26). Begrijp dit goed: zaken als boosheid, verslaving, misbruik en affaires kunnen deel uitmaken van je familiegeschiedenis, maar ze hoeven geen deel uit te maken van jouw toekomst. Niet alleen zal God jouw hart en zere plekken genezen, hij zal je ook gebruiken om de harten en zere plekken van je kinderen te helen. Hier en nu kan er een einde komen aan de rotzooi van generaties. Je hoeft je kinderen niet te geven wat je voorouders jou gegeven hebben. Breng het in het openbaar en leg het neer voor de Heer. Onthulling leidt tot genezing. En als je baat zou hebben bij een ervaren christelijke hulpverlener, zorg dan dat je er eentje vindt! ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen’ (Rom. 12:2). Nee, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Schade die je in de beginjaren van je leven is aangedaan, zal tijd kosten om te genezen, en God zal dag voor dag met je werken totdat hij je heeft heel gemaakt. Maar laat de genezing beginnen. Sta op in geloof, pak je leven terug en verklaar: ‘Het eindigt bij mij, en het eindigt hier en nu.’