



# Jezus volgen

Zondagochtend 20 januari 2019

## Kolossenzen 2: 1 - 15

1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.

2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,

3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.

5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

## Kolossenzen 2: 1 - 15

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.

7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,

10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.

## Kolossenzen 2: 1 - 15

12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.



“Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.” (Kol. 2:6)

“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, ...”

(Kol. 1:13)

“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” (Gal. 5:1)

“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.” (Kol. 2:8 hsv)

“Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.” (Kol. 2:8 nbv)

“Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt”. (Kol. 2:4 nbv)



“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.” (Mattheüs 6:24).





'In Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.' (Kol. 2:3).

'Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk.' (Kol. 2:9).

A background image of a misty, mountainous landscape with a lake in the foreground. The mountains are covered in green trees and are partially obscured by a thick layer of white fog. The water in the lake is calm, reflecting the surrounding scenery. The overall tone is serene and ethereal.

“En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.”

(Kol. 2:10 nbv)

“En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.”

(Kol. 2:10 hsv)

“Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.” (Kol. 2: 12-13)



“Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.” (Kol. 2:6,7)