

Het Woord voor Vandaag – week 02

Maandag 7 januari

‘Opnieuw kreeg hij een droom...’ (Gen. 37:9)(NBV)

Wat maakt je droom kapot? (1)

Laten we de komende dagen eens kijken naar dingen die dromen kapot maken: *ontmoediging*. Er is een verhaal over een echtpaar dat van paddenstoelen hield en bij een straatventer een aantal kilo's kocht. Ze maakten er omeletten, salades en soep mee en verzonnen zelfs een paddenstoelen-dessert. Zelfs hun kat schrokte de overgebleven paddenstoelen op. Later ging de vrouw naar de keuken en trof de kat op de vloer aan, happend naar adem. Ze belde meteen de dierenarts die zei dat er waarschijnlijk vergiftigde paddenstoelen tussen hadden gezeten en hij adviseerde haar om met haar man onmiddellijk naar het ziekenhuis te komen. Toen het stel thuiskwam uit het ziekenhuis, verwachtten ze dat hun kat levenloos op de vloer zou liggen. In plaats daarvan lag de kat in de hoek met een gloednieuw nest kleine katjes. Wat zij hadden aangezien voor een doodstrijd waren slechts geboorteweeën! Wanneer het lijkt of je droom zijn laatste adem uitblaast, blijf dan God geloven; je bent dichterbij de geboorte dan je ooit bent geweest. Laat ontmoediging je droom niet kapot maken. Jozef droomde opnieuw en kreeg een nog grotere droom! 'Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer' (Gen. 37:9). Als je je droom hebt losgelaten uit ontmoediging, herpak je dan en eis hem terug. Als je hem al hebt vervuld, zou je God om een grotere kunnen vragen. Ziet jouw uitdaging er te groot uit? Hij is niet te groot voor God, je zult geen dromen krijgen die zijn macht te boven gaan. In zijn Woord vraagt hij: 'Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?' (Gen. 18:14). Misschien sterf je met je droom nog op de tekentafel of al in wording, of misschien mag iemand anders je droom verder vervullen, maar zoek God en droom opnieuw!

Dinsdag 8 januari

‘Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden’ (Rom. 4:18)(NBV).

Wat maakt je droom kapot? (2)

De tweede dromen-kapotmaker is: *teleurstelling*. Teleurstelling is de kloof die bestaat tussen verwachting en realiteit en die kloof ben je ongetwijfeld al eens tegengekomen. Je hebt met onvervulde verlangens moeten leven of hebt je hoop zien vervliegen, en het kan je kapotmaken. Mark Twain zei: 'We moeten erop letten dat we uit een ervaring alleen de wijsheid halen die erin zit - en daar stoppen; opdat we niet worden als de kat die op een heet kacheldeksel gaat zitten. Ze zal nooit meer op een ander heet kacheldeksel gaan zitten - en dat is goed; maar ze zal ook nooit meer op een koude gaan zitten.' Wanneer er iets misgaat, zeggen we vaak dat we dat nooit meer zullen doen. Wat een vergissing, vooral wanneer het je dromen betreft! Ervaren dat je faalt, is de prijs die je moet betalen om succes te bereiken. Soms moet je het onder ogen zien en het echt herhaaldelijk overwinnen om in staat te kunnen zijn om verder te gaan en je droom na te jagen. Abraham werd geroepen om een natie te stichten. Maar voordat hij Isaak verwekte, werd hij ongeduldig, verwekte Ismaël en creëerde zo een slechte situatie waarmee hij zijn hele leven moest leven. Maar hij is nooit opgehouden te geloven in zijn door God gegeven droom. De Bijbel zegt: 'Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd' (v. 20-21). Zie je dat, hij werd gesterkt in zijn geloof. Het is goed om elke dag je geloof te versterken door Gods Woord te lezen en te bidden, je Gods goedheid te herinneren en tegen jezelf te zeggen dat niets te moeilijk is voor de Heer (zie Jer. 32:17).

Woensdag 9 januari

‘God... die in het leven roept wat niet bestaat’ (Rom. 4:17)(NBV).

Wat maakt je droom kapot? (3)

Wanneer je durft te dromen, is de God die ‘in het leven roept wat niet bestaat’ in jou aan het werk. Maar er is een derde dromen-kapotmaker die je moet overwinnen: *genoegen nemen met middelmatigheid*. Een door God gegeven droom zal je je grenzen laten verleggen; je kunt niet tegelijkertijd je droom najagen en een veilige middenmoter blijven. Die twee zijn onverenigbaar. Wanneer je genoeg neemt met het gemiddelde, is het verleidelijk om de schuld te schuiven op andere mensen, of op je persoonlijke omstandigheden of op het systeem. Maar de waarheid is dat middelmatigheid altijd een persoonlijke keuze is. Wanneer je geen pakkende droom hebt, loop je het risico dat je leven aan je voorbijglijdt. Kenneth Hildebrand zegt het zo: ‘De armste mens is niet de mens zonder een cent te besteden. Het is de mens zonder droom; hij is als een groot schip dat gebouwd is voor de machtige oceaan maar probeert te navigeren in een vijver. Hij heeft geen verre haven om te bereiken, geen horizon die opdoemt, geen kostbare lading om te vervoeren. Zijn uren worden opgeslorpt door routinematige en onbeduidende verplichtingen. Geen wonder dat hij ontevreden wordt, ruzie zoekt en dingen snel zat is. Een van de grootste tragedies in het leven is iemand met een capaciteit van tien bij twaalf en een ziel van twee bij vier.’ Als je het gevoel hebt dat je leven dichterbij het gemiddelde ligt dan je wilt, moet je meer gaan dromen. Niets helpt je zo uit je sleur te breken als een door God geïnspireerde droom. En als je er nog geen hebt, kan je God er altijd om eentje vragen. Hij kan het je in een oogwenk geven, of in de loop van een bepaalde periode, maar hij wil het zeker doen.

Donderdag 10 januari

‘Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was...’ (Num. 14:24)(NBV).

Wat maakt je droom kapot? (4)

Kaleb was echt een opmerkelijk persoon. Geen pensioenplan of schommelstoel voor deze man! Op zijn vijfentachtigste droomde hij van zijn eigen berg in het beloofde land. En hoewel er reuzen leefden, ontmoedigden ze hem niet in het minst. Toen de mensen om hem heen de reuzen zagen en zich wilden terugtrekken, haalde Kaleb God erbij en zei: ‘... die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen’ (v. 9). Let op de woorden: ‘die vermorzelen we met gemak.’ Naarmate je groeit in geloof, begin je je te ‘voeden’ met dingen die de vijand naar je toegooit en daar word je sterker van. Kortom: je kunt kiezen om je te voegen of op te vallen! God zei: ‘Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten.’ Kaleb was bezield door ‘een andere geest’. Dat leidt ons tot een andere dromen-kapotmaker die je moet overwinnen: *gebrek aan vertrouwen*. Dromen zijn kwetsbaar. En ze lopen het grootste risico wanneer ze nieuw voor je zijn, wanneer de mensen van wie je houdt en die je respecteert ze niet goedkeuren, en wanneer je geen verleden van succes hebt om op terug te vallen en je vertrouwen te geven. Dat is het moment waarop het goed is om zelf God te kennen en een relatie met hem te hebben. ‘Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en grote daden doen’ (Dan. 11:32)(NBG). Het woord ‘daden’ geeft aan dat God je kan laten zien hoe je zelfs in de slechtste omstandigheden kansen kunt vinden, die kunt benutten en tot je voordeel kunt gebruiken.

Het Woord voor Vandaag – week 02

Vrijdag 11 januari

'... omdat hij uitzag naar de beloning...' (Hebr. 11:26)(NBV).

Wat maakt je droom kapot? (5)

Mozes ontdekte dat wanneer je je door God gegeven droom niet vervult, zelfs een koninklijk paleis je niet gelukkig zal maken. 'Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God... omdat hij uitzag naar de beloning... hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke' (v. 24-27). Wanneer God je een droom geeft, zul je dingen kunnen zien die 'onzienlijk' zijn voor anderen. Dit brengt ons bij de volgende dromen-kapotmaker: *gebrek aan verbeeldingskracht*. Humorist Robert Orben zei: 'Onthoud dat er maar twee soorten mensen in deze wereld zijn - de realisten en de dromers. Realisten weten waar ze naartoe gaan. Dromers zijn er al geweest.' God heeft je de gave van herinnering gegeven om het verleden opnieuw af te spelen en de gave van verbeelding om vooruit te spoelen naar de toekomst. Mozes 'zag' het beloofde land, lang voordat hij daar aankwam. Het is wat hem gedurende veertig lange jaren in de woestijn heeft ondersteund. God heeft geen fout gemaakt toen hij jou verbeeldingskracht gaf. Hierdoor kun je in het midden van je droom staan en je die voor de geest halen voordat die nog maar realiteit is, zelfs wanneer anderen eraan twijfelen. Dus als je een dromer bent die zijn droom al 'beleefd' heeft, vertrouw dan op God en stel je droom op de proef. Als je achtergrond je belemmert of als je jezelf niet als een bijzonder fantasierijk persoon beschouwt, verlies de hoop dan niet. Je kunt nog steeds een droom ontdekken en ontwikkelen. God heeft dat vermogen in je gelegd!

Zaterdag 12 januari

'... sommigen onder u... houden zich bezig met zaken die hun niet aangaan' (2 Tess. 3:11)(HetBoek).

Bemoei je niet met andermans zaken.

Op een dag keek Petrus naar Johannes en zei tegen Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' Jezus berispte Petrus onmiddellijk en zei: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, Maar jij moet mij volgen' (zie Joh. 21:21-22). Wel, als de apostel Petrus in de problemen kon komen vanwege zijn bemoeienis, dan kunnen we dat allemaal. We hebben het hier niet over het helpen van anderen; we hebben het over weten wanneer je een stap opzij moet zetten en je op je eigen zaken moet richten. Soms springen we ergens in en proberen we problemen op te lossen zonder daarom gevraagd te zijn. En niet alleen zijn onze inspanningen vruchteloos, ze worden ook niet gewaardeerd! Naarmate je geestelijk volwassen wordt en je je behoefte om iedereen 'op te lappen' overwint, wordt het leven eenvoudiger. Nu je je neus niet meer ongevraagd in andermans zaken steekt, ben je meer beschikbaar om te helpen waar je echt nodig bent. Je niet met zaken bemoeien gaat echter verder dan het vermijden van de verleiding om anderen te controleren, te beleren of te redden. Het betekent niet meeluisteren, roddelen, achter iemands rug om praten en iedereen willen doorgronden. Herken je deze eigenschappen in jezelf? Als dat zo is, pak het probleem dan aan voordat het jou het respect van anderen kost. Weet je waarom we ons zo veel concentreren op de tekortkomingen van anderen? Je raadt het al - om te voorkomen dat we te aandachtig naar onszelf moeten kijken. Het enige dat je aan anderen kunt veranderen, is je houding ten opzichte van hen. Paulus schrijft: '... sommigen onder u... houden zich bezig met zaken die hun niet aangaan... wij dragen zulke broeders op rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen' (2 Tess. 3:11-12)(HB). Iemand zei: 'Vredestichter zijn betekent niet in het midden gaan staan. Wij zijn dragers van vrede door zelf vreedzaam te blijven, geen onrust te zaaien en niet de extra chaos teweeg te brengen die wordt veroorzaakt doordat we ons neus in andermans zaken en relaties steken.'

Zondag 13 januari

'... als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Laat uw geduld dus toenemen' (Jak. 1:2-4)(HetBoek).

Wees geduldig

Je bent dichterbij dan je beseft om te worden zoals God je bedoeld heeft. Door zijn machtige genade kom je door deze beproeving heen en kom je er sterker en wijzer uit. Paulus zegt: 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31). God is vóór jou! Dat betekent dat je kunt doen wat je vreest niet te kunnen doen. De tralies waar je tegenaan bonst, zitten in je dénken. Je hebt ze zelf neergezet, maar met Gods hulp kun je ze neerhalen. God wil je bevrijden van de angstige houdingen die je zo lang hebben vastgehouden; je vrij maken om je volledige potentieel waar te maken. De juiste instelling kan bijna elke barrière overwinnen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: 'De liefde zal nooit vergaan' (1 Kor. 13:8). Waarom niet? Omdat liefde niet afhankelijk is van je emoties of omstandigheden, is het een dienaar van je wil. Liefde is een beslissing! Jezus zei: 'Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad' (Joh. 15:12). En als Jezus het gebiedt, zal hij je in staat stellen om het te doen! Beginnen is meestal het moeilijkste deel. De reis van duizend kilometer begint met één enkele stap; daarna wordt het gemakkelijker. Maar kijk uit; oude houdingen zullen proberen weer op te duiken en sterker dan ooit terug komen. Laat ze niet toe. Iemand zei: 'Je kunt altijd zien wanneer je op weg bent naar succes; die weg gaat voortdurend bergopwaarts.' Dus wees geduldig; het zal tijd kosten om daar te komen. Maar alles wat de moeite waard is, is het waard om voor te werken!