

**Maandag 21 januari**

*‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht’(Ps. 90:1)(NBV).*

‘Thuis’ bij de Heer.

David schreef: ‘Soms doolden zij door de woestijn, maar... een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer - hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats’ (Ps. 107:4-7). Onze zielen hebben een plek nodig om tot rust te kunnen komen; een plek waar we onze zorgen, vermoeidheid en frustraties kunnen neerleggen. ‘Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God’ (Ps. 84:3). Jezus beseft heel goed dat onze zielen een plek nodig hebben om als thuis te beschouwen en zei: ‘Blijf in mij, woon in mij’ (Joh. 15:4). Zie je dat, hij nodigt je niet uit als een bezoeker, maar als een familielid die alle bijbehorende voordelen geniet. Vraag je je af hoe je deze woonplek binnenkomt? Als iemand jou een prachtig huis gaf, hoe zou je dan zorgen dat het in je bezit kwam? Je zou je ervan verzekeren dat de gever het meende, je zou de nodige papieren inspecteren, er vervolgens je intrek nemen en ervan genieten. Meent de Heer het serieus wanneer hij tegen ons zegt dat we bij hem kunnen wonen? Jazeker. Staat jouw naam op het vereiste bijbelse ‘papierwerk’? Jazeker. Pak dan door een daad van geloof je spullen op en trek er vandaag nog in. Dichter S.T. Coleridge schreef: ‘Geloof is een bevestiging en een daad die de eeuwige waarheid verzoekt dat een feit bestaat.’ Verander je geloof in een actueel feit en verklaar: ‘De Heer is nu mijn permanente, veilige verblijfplaats.’ Herhaal dit zo vaak als nodig. Maak je deze belofte eigen: ‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.’

**Dinsdag 22 januari**

*‘Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten’ (Marc. 5:17)(NBV).*

‘Laat me met rust!’

De Bijbel zegt dat toen degenen die alles gezien hadden uitlegden wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd, de mensen er bij Jezus op aandrongen... [hen] te verlaten’ (zie v. 16-17). Ze waren zojuist getuige geweest van een verbazingwekkend wonder, toch drongen ze er nu bij hem op aan om hun gebied te verlaten. Misschien waren ze bang dat hij zich zou gaan bemoeien met hun levensonderhoud, zoals hij dat had gedaan met de eigenaar van de varkens. Of meenden ze dat hij zo machtig en onvoorspelbaar was dat ze niet wilden dat hij hun leven in de war zou schoppen. Hoe dan ook, ze wilden part noch deel hebben aan wat Jezus te bieden had. ‘Laat me met rust, God!’ Misschien heb je niet precies die woorden gebruikt, maar zijn er gebieden in je leven waar je hem liever niet bij wilt betrekken? Voorganger Mark Roberts zegt: ‘Als we onze geheime gedachten onder woorden brengen, zouden ze dan soms niet zo kunnen klinken: ‘U kunt me hebben wanneer het gaat om mijn gezinsleven, maar laat me met rust op mijn werk.’ Of: ‘U bent welkom om aan te raken wat ik in het openbaar doe, maar laat me mijn dagdromen houden.’ Of: ‘Ik ben bereid om u een tiende van mijn inkomen te geven, maar laat de rest van mijn geld met rust.’ Of: ‘Ik ben blij dat ik u in mijn leven heb, Jezus, maar vraag me niet om mijn ouders te vergeven.’ Of: ‘Ik wil dat u mijn Heer bent, maar sommige dingen wil ik blijven doen op mijn manier, ik wil blijven zondigen met een aantal dingen en u weerstaan wanneer het gaat om bepaalde relaties.’ God wil alles, niet slechts een deel van jou. Hij wil de Heer zijn van elk aspect van je leven - inclusief die gebieden waar je liever aan je lot zou willen worden overgelaten.

**Woensdag 23 januari**

*'Het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen...'*  
(2 Petr. 1:13)(NBV).

Herinner jezelf eraan dat God trouw is.

Een polsstokhoogspringer ontdekt alleen hoe hoog hij kan springen wanneer hij over de lat heen komt. Vervolgens legt hij de lat nog hoger. God doet dat ook. Hij strekt je geloof uit totdat je je breekpunt bereikt lijkt te hebben. Voorganger en auteur Jon Walker zegt: 'Op een bepaald moment voelde ik hoe God mijn geloof aan het oprekken was. Hij zei me heel specifiek om in geloof te gaan leven zonder verder een reguliere salarisstrook te ontvangen. Dus met de stralende zekerheid dat God zou voorzien omdat hij mij had gezegd dat hij dat zou doen, deed ik wat hij zei en ging uitkijken naar zijn voorzieningen. Elke keer dat God voor me zorgde legde ik vast en tot mijn vreugde werd het een indrukwekkende lijst. God nam me mee van een aarzelend 'ik hóóp dat het zal gebeuren' tot een zeker 'ik wéét dat dit zal gaan gebeuren.' Maar binnen enkele maanden begon de twijfel toe te slaan. Ik was mijn focus kwijtgeraakt en begon te zoeken naar manieren om inkomsten te genereren, vanuit de overtuiging dat het mijn verantwoordelijkheid was om dingen te laten gebeuren omdat God misschien wél, maar misschien ook niét zou voorzien. Mogelijk heb jij al meer of beter geleerd om op God te vertrouwen; maar dan nog, misschien heb je precies meegemaakt wat ik beschrijf.' Begrijp dit goed: een geloof dat niet kan worden geschud komt alleen voort uit een geloof dat zo hevig is geschud dat het nu 'stevig aangedrukt is' (zie Luc. 6:38). Onze grootste zorg is dat aan onze behoeften wordt voldaan, maar Góds grootste zorg is dat ons geloof wordt ontwikkeld. 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven' (Hebr. 11:6). Daarom schreef Petrus: 'Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid... Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen' (2 Petr. 1:12-13). Dus, blij jezelf eraan herinneren dat God trouw is.

**Donderdag 24 januari**

*'Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven' (Spr. 29:17)(NBV).*

Goede opvoeding.

Als een gecorrigeerd kind je vreugde geeft, zal een niet-gecorrigeerd kind je geen vreugde geven. Zo'n kind neem je niet gauw mee ergens naar toe, ook laat je het niet makkelijk bij iemand achter. Salomo zegt dat wie zijn zoon liefheeft, hem tuchtigt' (Spr. 13:24). Kindermishandeling is verwerpelijk - en dat geldt ook voor kinderverwaarlozing. Maar zonder discipline open je voor je kind de weg naar een leven van kommer en kwel. Wanneer hij door de politie wordt aangehouden voor te hard rijden, of door de bank wordt benaderd voor het in gebreke blijven van de afbetaling van een lening, zal een driftbui hem er niet mee weg laten komen. Denk alsjeblieft aan zijn toekomst! God disciplineert zijn kinderen; ben jij wijzer dan hij? De Bijbel zegt: 'Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen... maar op den duur [brengt het] een leven in vrede en gerechtigheid' (Hebr. 12:11). Een tweejarige die nee schreeuwt lijkt nu misschien schattig, maar wacht tot hij zeventien is en je uitscheldt als een dronken zeeman. De Bijbel zegt: 'Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan' (Spr. 22:15). Rebelle maakt deel uit van zijn DNA en het is jouw taak om het uit te drijven. Wanneer een ouder zegt: 'Dit doet me meer pijn dan jij,' wat denkt een opstandig kind dan? 'Laten we dan van plaats wisselen!' Ja, het is moeilijk om ze discipline bij te brengen wanneer je tijd met hen zo beperkt is; maar hun toekomst ligt in jouw handen. Een kind zonder grenzen is als een huis zonder muren. Het is alsof je in een carport woont; er is geen bescherming tegen invloeden van buitenaf. Niemand voelt zich veilig. Heb het er vandaag over met God. Hij is een vader - hij heeft zelf kinderen en hij zal je helpen om de jouwe goed op te voeden.

## Het Woord voor Vandaag – week 04

### Vrijdag 25 januari

*'Ik zal... je de woorden in de mond leggen' (Ex. 4:12)(NBV).*

#### Het juiste zeggen.

Soms excuseren we iemands kritische houding door te zeggen: 'Ach, blaffende honden bijten niet.' Het is waar, de béét van een hond is erger en kan pijn doen, maar toch kan het gebláf van een hond ook pijn doen. Het kan een kind traumatiseren en hem bang achterlaten. Denk aan de vergelijking; wil jij worden vergeleken met een hond? Soms is het nodig om iemand te confronteren om gezonde grenzen te kunnen stellen voor je eigen bestwil, of om de ander te behoeden voor schadelijke invloeden. Maar Jezus sprak veel vaker met mededogen dan dat hij confronteerde of veroordeelde. Karen Casey Arneson schrijft over haar vroege ervaring als gelovige en zegt: 'Ik kwam opnieuw het koninkrijk binnen, bloedend en met littekens bedekt, in de hoop genezing te vinden voor mijn wonden. En ik trof er sommigen die mijn beetplekken wasten en mijn oude wonden verbonden. Ik ontdekte ook dat er kannibalen waren onder christenen, hoewel je ons misschien niet zou herkennen, wij zijn de lief glimlachende zusters die je in je rug aanvallen zodra je je afwendt. De nieuwsgierige tantes die al snuffelend afkomen op de geur van een sappig stukje roddel. God waarschuwt: 'Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden' (Gal. 5:15). Kracht om weerstand te bieden aan onze natuurlijke begeerten krijgen we door onze honger te stillen bij een andere bron. De psalmist zegt: 'Proef, en geniet de goedheid van de Heer' (Ps. 34:9). De natuur die we voeden is de natuur die groeit en sterk wordt, en zonder waakzaamheid kunnen we gemakkelijk vervallen in oude gewoonten. Een beetje snacken van dit, een beetje proeven van dat, en vóór we het weten - hebben we de kannibaal in ons losgelaten. Hoewel we geroepen zijn om onze broeders en zusters op misstappen te wijzen, worden we ook gemaand om 'op te passen dat we ook zelf niet tot misstappen worden verleid' (zie Gal. 6:1).'

### Zaterdag 26 januari

*'Ga dus op weg en maak [alle volken tot mijn] leerlingen' (Matt. 28:19)(NBV).*

#### Ondergedompeld in Christus.

Zolang je niet oprecht van plan bent Christus te volgen op elk gebied van je leven, betekent de waterdoop niet veel meer dan droog het water ingaan en er nat en onveranderd uit komen. Let goed op wat Jezus zei: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen... en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (v. 19-20). Bij de doop verklaar je publiekelijk dat je voor je redding vertrouwt op de dood, begraving en opstanding van Christus. Maar het betekent meer dan alleen een onderdompeling in water. Het vraagt om: 1) Een onderdompeling in de beginselen van Christus. 'Hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.' Zie je dat er 'alles' staat? Dit is geen à la carte menu waarbij je kiest wat je lekker lijkt en de rest links laat liggen. Onvolledige gehoorzaamheid - is ongehoorzaamheid. 2) Een onderdompeling in de doelen van Christus. 'Ga op weg en maak discipelen.' De nieuwe geboorte maakt de eerste 5 procent uit, en dat kan in een oogwenk gebeuren. Discipelschap maakt de resterende 95 procent uit, en dat vereist dat je Jezus volgt: vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, tweeënvijftig weken per jaar. 3) Een onderdompeling in de tegenwoordigheid van Christus. 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen.' Dit vraagt om het cultiveren van een besef van zijn tegenwoordigheid bij alles wat je doet. Zijn voortdurende aanwezigheid zou je moeten sturen, motiveren en je moeten laten concentreren op het doen van zijn wil.

**Zondag 27 januari**

*'... een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen' (Jak. 1:8)(HSV).*

Wees besluitvaardig.

Als je bang bent om een beslissing te nemen voor het geval het verkeerd uitpakt, lees dan deze tekst: 'En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft... en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen (v. 5-8). President Reagan vond het leuk om te vertellen hoe hij vroeger had geleerd om ferme besluiten te nemen. Toen hij nog klein was, had zijn tante hem naar een schoenmaker gestuurd om een nieuw paar schoenen voor hem te laten maken. Toen de schoenmaker hem vroeg of hij een vierkante of een ronde neus wilde, stamelde en stotterde hij maar wat, dus de schoenmaker zei: 'Kom binnen een dag of twee maar terug en vertel me wat je wilt.' Later zag de schoenmaker Reagan op straat en vroeg wat hij had besloten over de schoenen. 'Ik heb nog geen beslissing genomen,' antwoordde hij. 'Goed dan,' zei de schoenmaker, 'je schoenen zijn morgen klaar.' Toen Reagan de schoenen kreeg, had de ene schoen een ronde neus en de andere een vierkante! Reagan zei: 'Elke dag naar die schoenen kijken leerde me een lesje. Als je zelf geen beslissingen neemt, zal iemand anders ze voor je nemen.' In het ergste geval leer je dan, als je het fout hebt, wat je de volgende keer niét moet doen! Dus: wil je slagen in het leven, bid dan om wijsheid en neem vervolgens een beslissing.