

Het Woord voor Vandaag – week 05

Maandag 28 januari

*‘Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?’
(Rom. 6:1)(NBV).*

Genade produceert godvruchtigheid.

Je hoort wel eens zeggen: je moet Gods genade niet teveel benadrukken, straks denken mensen nog dat het ze een vrijbrief geeft om te zondigen. Hoe kun je het best reageren op zo’n opmerking? Door te wijzen op Gods Woord: ‘Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?’ (v. 1-2). Let op de woorden ‘dood voor de zonde’. Terwijl je je nieuwe natuur voedt en je oude uithongert, begint die af te sterven. Je raakt minder geïnteresseerd in het behagen van jezelf en meer geïnteresseerd in het behagen van God. Paulus zei: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ (2 Kor. 5:14). Paulus werd niet gedreven door de angst om zijn redding te verliezen, maar door de behoefte om te reageren op Gods genade die hij had ervaren. Hij zei dat de wereld voor hem was gekruisigd en hij voor de wereld’ (zie Gal. 6:14). Het Griekse woord voor wereld is kosmos, werelddordening. Een openbaring van Gods genade maakte dat de werelddordening zijn aantrekkingskracht op Paulus verloor en hij zijn aantrekkingskracht daarop. Wanneer dit goed wordt begrepen, belét de genade van God de godvruchtigheid niet, maar produceert ze er meer van. ‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen’ (Tit. 2:11-14).

Dinsdag 29 januari

‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ (Marc. 4:9)(NBV).

Hoe goed luister je?

Studies tonen aan dat we 50 procent van wat we horen onmiddellijk vergeten, 80 procent binnen een dag en 97 procent binnen een week. Dus wat is de oplossing? Probeer tijdens het luisteren ook echt te begrijpen wat er gezegd wordt in plaats van alleen de feiten te onthouden. Goede leerlingen zijn goede luisteraars; dat is waarom ze altijd een stroom aan nieuwe ideeën hebben. De waarheid is dat je nooit weet hoe dicht je bij een doorbraak of een zegen bent totdat je leert luisteren. Wees eens eerlijk. Hoe vaak heb je gezegd dat je meer tijd gaat besteden aan het luisteren naar de mensen in je leven die belangrijk voor je zijn? Ga het doen, want als je er niet bent op de ‘speciale momenten’ van het leven, zijn er voor je het weet helemaal geen momenten meer om bij te zijn. Mensen die echt naar je luisteren, worden de belangrijkste mensen in je leven. Als je dus een goede luisteraar wilt zijn, zou je op een aantal dingen kunnen letten. Kijk ten eerste de spreker aan. Kleineer mensen niet door tegelijk wat werk in te halen, te bellen, te tweeten of te appen terwijl ze praten. Richt je op hén! Onderbreek ze vervolgens niet. Wanneer je dat doet, denken mensen dat je niet veel waarde hecht aan wat ze te zeggen hebben. Of dat je probeert indruk op ze te maken met hoeveel jij weet. Of je bent zo vol over wat jij aan het gesprek wil toevoegen dat je ze niet laat uitpraten. Schort ten slotte je oordeel op. Luister eerst naar het hele verhaal voordat je reageert. Als je dat niet doet, is de kans groot dat je de belangrijkste boodschap van de spreker mist. Is er misschien iemand naar wie je de laatste tijd niet hebt geluisterd? Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om een goede luisteraar te worden.

Woensdag 30 januari

*‘... en hem met eigen ogen zien... en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid’
(Op. 22:4-5)(NBV).*

Hoe het allemaal afloopt.

Wil je weten hoe een verhaal afloopt, dan moet je het laatste hoofdstuk lezen. En in Openbaring hoofdstuk 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, lezen we over twee glorieuze vooruitzichten die elk verlost kind van God zal kunnen gaan ervaren. Laten we er eens naar kijken: 1) ‘Zij zullen hem met eigen ogen zien.’ Een van de grootste vreugden van de hemel zal zijn dat we de gezichten van onze overleden geliefden weer zien en de eeuwigheid met hen kunnen doorbrengen. Maar hoe opwindend dat ook mag zijn, het zal niet opwegen tegen de vreugde van het zien van het gezicht van Jezus, degene die we het meest liefhebben. Een lied zegt het zo: ‘Van aangezicht tot aangezicht met Christus, mijn Redder, hoe zal dat zijn voor mij. Wanneer ik hem straks tegemoet ga en hem zelf zal zien, Jezus Christus, die stierf voor mij.’ En dat is niet alles; lees dit eens: ‘Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is’ (1 Joh. 3:2). We zullen hem zien, we zullen zijn zoals hij en we zullen voor altijd bij hem zijn. Wat geweldig! 2) ‘En zij zullen... heersen tot in eeuwigheid.’ Net zoals de door jou afgelegde schoolexamens jou hebben laten slagen om eropuit te trekken en de kost te gaan verdienen, laten de tests en beproevingen van dit leven jou ‘slagen’ om met Christus te regeren in het volgende leven. Houd je ogen gericht op de prijs. Dit leven is het korte verhaal; het volgende leven is het grote verhaal - Jezus van aangezicht tot aangezicht zien en met hem heersen tot in eeuwigheid.

Donderdag 31 januari

‘... wie leent, is de slaaf van wie uitleent’ (Spr. 22:7)(NBV).

Verminder je schuld.

Albert Einstein geloofde dat de regel van 72 (de rente op rente regel) een belangrijker ontdekking was dan zijn relativiteitstheorie. Hier is de regel: deel 72 door het rendement van je spaargeld om uit te rekenen in hoeveel jaar je spaargeld verdubbeld zal zijn. Bijvoorbeeld, 1000 euro op je spaarrekening met jaarlijks 6 procent rente wordt in twaalf jaar tijd 2000 euro. Maar creditcardbedrijven kennen ook de regel van 72. Als jij bijvoorbeeld een aankoop van 1000 euro doet met je creditcard, met 18 procent rente, en het niet afbetaalt, wordt dat saldo in slechts vier jaar tijd 2000 euro. In plaats van dat jij geld verdient, levert jouw 1000 euro enorme winsten op voor het creditcardbedrijf. De Bijbel zegt: ‘Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.’ Heb je er enig idee van hoeveel huwelijken in de problemen zitten of hoeveel mensen pillen slikken omdat ze omkomen in de schulden? God wil niet dat je zo leeft. Toen God de wereld maakte, stelde hij deze regel vast: ‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten... nooit komt daar een einde aan’ (Gen. 8:22). Als je wilt oogsten wanneer je het nodig hebt, moet je zaaien - zelfs wanneer je er geen zin in hebt. Wanneer je één tomatenzaadje zaait, krijg je er veel meer voor terug - het is slechts een kwestie van tijd. Dus verminder je schuld en wees een goed rentmeester van de (geld)middelen die God jou heeft toevertrouwd. Dan kun je vertrouwen op deze belofte: ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus’ (Fil. 4:19).

Vrijdag 1 februari

‘Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden’ (1 Tess. 4:18)(NBV).

Er komt een grote familiereünie.

In de film ‘De hemel is echt’ was Colton Burpo pas vier jaar oud toen hij een spoedoperatie aan zijn blindedarm overleefde. De volgende paar maanden sprak hij over zijn bezoek aan de hemel. Hij beschreef precies wat zijn ouders tijdens de operatie aan het doen waren en vertelde verhalen over mensen die hij in de hemel had ontmoet - mensen die hij nog nooit op aarde had ontmoet of over wie hem nooit was verteld. Hij zei tegen zijn moeder: ‘Er is een baby in jouw buik doodgegaan, toch?’ Zijn ouders hadden nooit over de miskraam gesproken; daar was hij nog te jong voor geweest. Zijn moeder vroeg: ‘Wie heeft je gezegd dat er een baby in mijn buik is doodgegaan?’ Hij antwoordde: ‘Dat deed ze zelf, mamma. Ze zei dat ze in je buik was gestorven.’ Toen voegde hij eraan toe: ‘Maar alles is goed, mamma. Ze is oké. God heeft haar geadopteerd.’ Zijn moeder zei: ‘Bedoel je niet dat Jezus haar heeft geadopteerd?’ Hij antwoordde: ‘Nee, mamma, zijn vader!’ De ogen van zijn moeder lichtten op en ze vroeg: ‘Hoe heette ze? Wat was de naam van het kleine meisje?’ De vierjarige Colton zei: ‘Ze heeft geen naam. Jullie hadden haar geen naam gegeven.’ En hij had nog een herinnering. Die deelde hij voordat hij ging spelen: ‘O ja, ze zei dat ze niet kon wachten tot jij en papa naar de hemel gaan.’ En op dit moment zegt iemand in de hemel hetzelfde over jou, uitziend naar de dag waarop Gods familie weer bij elkaar komt. En zouden wij niet hetzelfde moeten doen? De Bijbel zegt: ‘Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.’

Zaterdag 2 februari

‘Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb’ (Spr. 30:8)(NBV).

Voordat je iets leent.

Wanneer je erover nadenkt, kun je op twee manieren rijk zijn: in hoeveel je hebt, of in hoe weinig je wilt. Voor een groot deel is de recente schulden crisis veroorzaakt door ons onvermogen om tevreden te zijn met genoeg. In een schitterend deel van Spreuken, geschreven door de mysterieuze Agur, vinden we dit gebed: ‘Twee dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de Heer?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van God te schande maken’ (v. 7-9). Probeer nu met dit in gedachten deze volgende regels na te leven wanneer het gaat om lenen. Schuld is verkeerd: 1) wanneer je niet in staat bent om het tijdig terug te betalen. 2) wanneer het je verhindert om God te geven wat hem rechtmatig toekomt. 3) wanneer de schuldenlast zo zwaar is dat je niet kunt sparen voor de toekomst. 4) wanneer het wordt gebruikt om te betalen voor de luxe dingen van het leven. 5) wanneer je anderen in gevaar brengt door hen te laten instaan voor een lening (zie Spr. 6:1-6). 6) wanneer het je huwelijk onder financiële druk zet. Een financieel expert zei dat schuld door een lening de motiverende factor is voor misschien wel 80 procent van alle echtscheidingen. Dat wil niet zeggen dat rijk zijn garandeert dat je nooit problemen zult hebben in je gezin. Het wil alleen zeggen dat geld op de eerste plaats en je gezin op de tweede plaats zetten je niets meer dan een rijke mislukking kan maken. Dus voordat je leent, kun je beter eerst bidden en God om wijsheid vragen.

Zondag 3 februari

'Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na' (Gal. 6:2)(NBV).

Wees een lastdrager.

Iedereen die je tegenkomt, verbergt wel iets, en niet per se om jou te misleiden. Het komt omdat sommige wonden te persoonlijk zijn om over te praten. Wanneer je een hard woord van je man ontvangt, kan de pijn te diep zijn om bespreekbaar te maken. Of je man hoort scherpe woorden van jou, is van binnen diep geraakt maar kan het niet uiten. Dus druipen jullie allebei af om je wonden te gaan likken en proberen jullie opmerkingen en vragen van anderen te vermijden. Is dat waar je nu bent - worstelend met iets dat te moeilijk is om over te praten? Zo ja, onthoud dat andere mensen hetzelfde kunnen ervaren! Vaak is hun boosheid een symptoom van hun pijn, en hun schijnbare afstandelijkheid verbergt gewoon hun angst om te worden gekend en misschien afgewezen. Jezus zag het beste in mensen en hij deed er alles aan om hen genadig te zijn en hun lasten van hen af te nemen. Weet je nog hoe hij de vrouw behandelde die betrappt werd op overspel? (Zie Joh. 8:1-11.) Hij beurde haar op, want voor hem is elk onkruid een potentiële roos! Besef dat anderen dingen doormaken die ze niet met jou bespreken. Ze huilen tranen die jij niet ziet en voelen zich geïsoleerd op manieren die jij je niet kunt voorstellen. Dus probeer hun last niet te verzwaren maar te verlichten. Jij bent misschien de enige heelmaker die vandaag hun pad kruist. En wanneer jij hun last helpt verlichten, zal God hetzelfde doen bij jou. De Bijbel zegt dat 'allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen' (Efez. 6:8). Vraag vandaag of God je een lastdrager wil maken.