

**Maandag 15 april**

*'... op God vertrouw ik, ik vrees niet...'* (Ps.56:5)(HSV).

Vrees - Valse REdeningen die Echt Schijnen.

David zei: 'Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij aandoen?'(HSV). En David zou het moeten weten, want God liet hem een leeuw, een beer en een reus verslaan. Er is een verhaal over een man die een boerderij naderde en om de paar meter borden zag staan met: 'Pas op voor de hond'. Toen hij eindelijk de boerderij bereikte, ontdekte hij dat de hond een kleine Chihuahua was. 'Wou je zeggen dat die kleine hond mensen weghoudt?' vroeg hij. De boer glimlachte en zei: 'Nee, hij niet, maar de borden wel!' Angst of vrees brult als een leeuw, maar wanneer we de confrontatie ermee aangaan is het vaak gewoon een Chihuahua! De waarheid is, je kunt alles onder ogen zien wanneer je weet dat God heeft beloofd: 'Want ik ben de Heer, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen' (Jes. 41:13). Dus in plaats van het ergste te vrezen, doe je er beter aan God te gaan geloven voor het beste. En dat doe je door je zijn beloften eigen te maken: '[Wees niet bang], want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (Jes. 41:10). 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt [in een plan past] aan het goede' ( Rom. 8:28). Laat vrees niet de overhand krijgen. Geef er niet aan toe, maar sta op het Woord van God en geloof dat hij je door je omstandigheden heen zal leiden en je sterker zal maken.

**Dinsdag 16 april**

*'Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd'* (Luc. 23:33)(NBV).

De transformerende waarheid over de Schedelplaats (1).

Het woord 'Schedelplaats' wordt in het Nieuwe Testament in de verschillende evangeliën maar één keer genoemd, maar wat daar gebeurde, veranderde onze bestemming. Ondanks de mythen en misverstanden is de waarheid helder en levensveranderend. Laten we er eens naar kijken. Ten eerste was het vrijwillig wat er plaatsvond op Golgota (want dat is de Hebreeuwse naam die wij meestal gebruiken)(Calvaria in het Latijn). Degenen die toekeken, dachten dat Jezus buiten zijn macht een slachtoffer van de omstandigheden was: een samenzwering tussen Joodse haat en Romeinse macht. Maar ze hadden het fout! Jezus verwierp de goedbedoelde maar misplaatste verdediging van Petrus (zie Joh. 18:10) en zei: 'Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoeft te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?' (Matt. 26:53). Jezus had ervoor kunnen kiezen om te leven zonder ontberingen, pijn of dood. Niemand dwong hem om naar het kruis te gaan. Hij zei: 'Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen' (Joh. 10:18). Wat er op Golgota gebeurde, was zeker onrechtvaardig en oneerlijk. Maar het was geen moord, het was verzoening! Zijn vijanden wilden dat Golgota een einde aan zijn leven maakte, maar Jezus wilde ons ermee redden van een verloren eeuwigheid. En nadat zij tevergeefs tot het uiterste waren gegaan om hem maar te stoppen, confronteerde Petrus hen op de dag van Pinksteren met deze zegevierende waarheid: 'Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden' (Hand. 2:23). Zelfs de Vader heeft hem niet gedwongen. Jezus 'heeft zichzelf gegeven als losgeld voor allen' (1 Tim. 2:6) - ook voor jou!

## Het Woord voor Vandaag – week 16

### Woensdag 17 april

*‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen...’ (1 Petr. 2:24)(NBV).*

#### De transformerende waarheid over de Schedelplaats (2).

Ten tweede was wat er op Golgota gebeurde plaatsvervangend, wat betekent dat iemand iets doet waarbij hij de plaats van een ander inneemt. Gezien door de lens van sentiment of bijgeloof kan het kruis je emoties misschien beïnvloeden, maar het kan je ziel niet redden. Maar gezien als plaatsvervangend kan het kruis elke ziel redden! De apostel Petrus schrijft: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.’ Had Jezus Golgota verzaakt, dan zou God ons met de dood hebben moeten straffen voor onze zonden. In plaats daarvan droeg Jezus als onze plaatsvervanger onze rechtmatig verdiende straf, bevrijdde ons daarmee en gaf ons het eeuwige leven. Plaatsvervangend was historisch gezien Gods idee om zijn volk te bevrijden van de straf voor hun zonden. Toen Adam en Eva zondigden, nam God een dier als plaatsvervanger om hun ongerechtigheid te verbergen. Hij aanvaardde Abels offer van de ‘eerstgeboren dieren van zijn kudde’ (Gen. 4:4), en de ram van Abraham zat verstrikt in de struiken in ruil voor het leven van Isaak (zie Gen. 22:13). Maar zonder twijfel werd Gods grootste zielenreddende thema - plaatsvervangend - eens en voor altijd gedemonstreerd toen Jezus zichzelf gaf op Golgota. En de verzoenende dood van Christus was voor God volledig toereikend en zo heeft God onze zondenlijst gewist en ons onschuldig verklaard in zijn ogen! ‘God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21). Aan het kruis werd Jezus wat wij waren - zonde - zodat wij konden worden wat hij was - gerechtigheid! Alles wat Jezus deed vanaf zijn maagdelijke geboorte, zondeloos leven, verlossende dood, wonderbaarlijke opstanding, glorieuze hemelvaart en priesterlijke bediening in de hemel, deed hij als plaatsvervanger en redder.

### Donderdag 18 april

*‘... als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats’ (Hebr. 9:22)(NBV).*

#### De transformerende waarheid over de Schedelplaats (3).

Ten derde was wat er op Golgota gebeurde van levensbelang! Hoe belangrijk precies? Net zo belangrijk als leven of dood, hoop of wanhoop, hemel of hel. Het is ons enige middel tot behoud! ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Hand. 4:12). Zonder Christus’ dood zouden onze zonden ons voor eeuwig van God hebben gescheiden. Had zijn dood niet plaatsgevonden, dan zouden we onderworpen zijn geweest aan de volledige straf van Gods wet, schuldig zijn verklaard voor elke zonde die we ooit hebben begaan en als veroordeelde zondaars voor altijd verloren zijn geweest. Paulus schrijft: ‘Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God’ (Rom. 3:19). Geen uitzonderingen - ‘de hele wereld’, inclusief jij, is schuldig in Gods ogen. Maar omdat Jezus aan alle vereisten van Gods wet ten behoeve van ons voldeed, zijn wij vergeven en rechtvaardig verklaard. Dat is informatie van levensbelang. En je hebt maar twee opties met betrekking tot Jezus: accepteer hem of wijs hem af! Hij zei: ‘Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld’ (Marc. 16:16). Jezus’ offer loste de kwestie van de zonde op; nu is het aan jou om de kwestie van de Zoon op te lossen: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ (Matt. 27:22). Het antwoord is simpel: stel je vertrouwen op hem en wees gered.

## Het Woord voor Vandaag – week 16

### Goede Vrijdag 19 april

*‘Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19:30)(NBV).*

#### De transformerende waarheid over de Schedelplaats (4).

Golgota was uiteindelijk een plek van overwinning! Het kruis kan lijken als de triomf van het kwade over het goede, de machtigen over de machtelozen, maar alleen voor hen die de missie van Christus niet begrijpen. Nooit was moed groter of kracht sterker. Toen hij riep: ‘het is volbracht’ (de Naardense Bijbel zegt hier: het is voleindigd), bedoelde hij niet: ‘Einde verhaal, zaak mislukt.’ Jezus werd niet verpletterd op Golgota. Verre van dat. Hij triomfeerde op drie manieren: 1) Hij overwon zijn eigen menselijke verlangen om onuitsprekelijk leed te vermijden: ‘Hij... knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matt. 26:39). 2) Hij overwon de demonische krachten van de duisternis. ‘Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis’ (Kol. 2:15)(GNB). 3) Hij overwon de harde eisen van de wet tegenover zondaars. ‘Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft’ (Rom. 10:4)(HSV). Op Golgota zegevierde de liefde over de wet en heeft voor altijd bevrijding gebracht aan ons die nooit aan Gods wet zouden kunnen voldoen. ‘Het is voleindigd’ was de roep van een overwinnaar en niet van een slachtoffer! Dat leek niet zo voor de menigte of voor zijn diepbedroefde discipelen. Maar drie dagen later wel, toen het lege graf bewees dat Jezus de overwinning op de dood had behaald. Het komt allemaal hierop neer: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Rom. 10:9).

### Paaszaterdag 20 april

*‘... ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid’ (Op. 1:18)(NBV).*

#### De unieke opstanding van Jezus (1).

Het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan, is niet wat hem uniek maakt. De Bijbel vermeldt zeven andere opstandingen. Jezus was nummer acht (het bijbelse getal voor een nieuw begin). Op twee verbazingwekkende manieren was zijn opstanding anders dan alle andere; laten we ze bekijken: 1) Zijn opstanding was de enige opstanding die van tevoren werd voorspeld. David profeteerde over Jezus: ‘U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien’ (Ps. 16:10). En Jesaja voorzegde leven voor hem na zijn kruisiging. ‘Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven’ (Jes. 53:10). En Jezus zelf voorspelde ook zijn opstanding uit de dood. ‘Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt’ (Matt. 16:21). 2) Alleen Jezus heeft zichzelf uit de dood opgewekt! Zijn vijanden beschouwden hem als een hulpeloos slachtoffer van hun vastbesloten pogingen om hem en zijn missie uit te schakelen. Maar ze hadden het in alle opzichten fout! Hij zei: ‘Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen’ (Joh. 10:18). Heel de macht van Rome en de haat van zijn Joodse vervolgers konden Jezus niet elimineren of zijn zaak teniet doen. Hij had geen hulp nodig. Hij heeft altijd aan het roer gestaan, zowel in zijn dood als in zijn opstanding. ‘Breek deze tempel [mijn lichaam] maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’ (Joh. 2:19). En dat deed hij! Hij leeft voor altijd.

**Paaszondag 21 april**

*‘Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Joh. 11:25)(NBV).*

De unieke opstanding van Jezus (2).

Waarom is de opstanding van Christus uniek? 1) Hij is de enige die niet opnieuw gestorven is. Alle anderen in de Bijbel die uit de dood opstonden, zijn weer gestorven. Jezus was de glorieuze uitzondering. Daarom: ‘is hij priester geworden... door de kracht van zijn onvergankelijk leven’ (Hebr. 7:16). Zijn getuigenis luidt: ‘Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid’ (Op. 1:18). 2) Hij alleen is opgevaren naar de hemel om ons voor God te vertegenwoordigen. Andere priesters stierven en stopten met dienen. Maar over Jezus werd verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn’ (Hebr. 7:17). En hij hangt niet maar wat rond, in afwachting van de wederkomst. Hij vertegenwoordigt ons voor God. ‘[Christus is binnengegaan] in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit’ (Hebr. 9:24). Dat betekent dat geen enkele beschuldiging tegen ons kan standhouden. ‘Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is... en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons’ (Rom. 8:34). 3) Hij heeft de kracht om jou nieuw leven te geven wanneer jij sterft. Jezus troostte zijn discipelen met deze geweldige belofte: ‘Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven’ (Joh. 14:19). En die belofte geldt ook voor jou! ‘... dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn’ (1 Tess. 4:16-17). Wat een dag zal dat zijn!