

**Maandag 17 juni**

*'Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus' (Efez. 2:6)(NBV).*

Wees een 'opgewekt' persoon.

Om een 'opgewekt' persoon te worden, zou je drie dingen kunnen doen: 1) Verruim je beeld van God. Hoe? Door zijn Woord te lezen en hem zo beter te leren kennen. Wees als het kind op zondagsschool aan wie gevraagd werd wat hij aan het tekenen was. 'God!' antwoordde hij. De leider zei: 'Maar niemand weet hoe God eruit ziet.' Vol vertrouwen antwoordde het kind: 'Oh, maar straks wel, als ik klaar ben.' Hoe ziet jouw God eruit? Liefdevol of veroordelend? Ver weg of beschikbaar? Beperkt of vol kracht? Je beeld van God zal je vertrouwen in hem bepalen, dus trek er tijd voor uit om hem te leren kennen. 2) Onderken de beperkingen van Satan. De duivel is 's werelds oudste verliezer, een voormalig hemelse medewerker die ontslagen werd vanwege arrogant gedrag en die op weg is naar de ondergang. En de enige macht die hij over jou heeft, is de macht die jij hem geeft door niet op de hoogte te zijn van 'zijn streken' (zie 2 Kor. 2:11)(WB). De Bijbel zegt: 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten' (Jak. 4:7). Jij hebt macht over Satan, maak daar gebruik van. 3) Zie jezelf zoals God je ziet. Hij ziet jou niet alleen zoals je bent, maar zoals je zal zijn. Als jij door ervaringen uit het verleden hebt geleerd om jezelf waardeloos te vinden, kun je van nu af aan je zelfbeeld veranderen door te geloven wat God over jou zegt in zijn Woord. Wanneer je zijn mening hebt, wat doet er dan nog meer toe? (lees Jer. 29:11; Jes. 43:1-3; Efez. 2:6). Maak je je dagelijks deze drie dingen eigen, dan kun je een 'opgewekt' persoon worden in een soms deprimerende wereld.

**Dinsdag 18 juni**

*'... hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren' (1 Sam. 17:47)(NBV).*

Hoe groot is jouw God?

Hoe je in het leven staat is afhankelijk van jouw Godsbeeld. Als God in jouw ogen te klein is: 1) leef je voortdurend in angst en denk je dat alles van jou afhangt. 2) zal je kijk worden bepaald door je omgeving - of erger nog, je critici. 3) ben je zonder de acceptatie van een liefdevolle God een slaaf van de meningen van anderen. 4) zul je constant naar erkenning verlangen omdat je niet begrijpt dat 'jullie Vader, die in het verborgene ziet, je ervoor zal belonen' (Matt. 6:4). Auteur John Ortberg zegt dat wanneer we de fout begaan God te klein te maken, we 'bidden zonder geloof, werken zonder passie, dienen zonder vreugde en lijden zonder hoop, wat resulteert in angst, afzondering, verlies van visie en gebrek aan doorzettingsvermogen.' Toen Goliath de Israëlieten bedreigde, waren zij 'verlamd van schrik' (1 Sam. 17:11). Ze geloofden niet dat hun God de klus aan kon. Maar voor David gold dat niet! 'We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen... Ik zal met hem het gevecht aangaan... De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook [nu] redden' (1 Sam. 17:32, 37). Je kunt alles onder ogen zien wanneer je weet wat David wist - de strijd is van de Heer, hij is degene die de uitslag bepaalt. En hij heeft er nog nooit ééntje verloren! Je hoeft dus niet afhankelijk te zijn van je eigen middelen. David voelde zich misschien klein, maar hij wist dat zijn God groot genoeg was voor de klus. Weet jij dat ook? De achttiende-eeuwse Anglicaanse geestelijke John Newton zei: 'Als de Heer met ons is, hebben we geen reden tot angst. Zijn oog is op ons, zijn arm om ons heen, zijn oor open voor ons gebed, zijn genade voldoende en zijn beloften onveranderlijk.' Het hangt er allemaal vanaf hoe groot je God is!

**Woensdag 19 juni**

*‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst’ (1 Tim. 6:6)(NBV).*

Leer om tevreden te zijn.

Wanneer je over tevredenheid praat, denken sommige mensen dat je tegen vooruitgang bent. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Paulus zegt namelijk dat tevredenheid nooit van buitenaf komt! Voortdurend proberen adverteerders van radio- en tv-zenders ons ervan te overtuigen dat tevredenheid niet mogelijk is zonder hun specifieke product. Trap er niet in! Het verlangen naar meer kan onverzadigbaar zijn. Zolang je gelooft dat meer beter is, zul je nooit tevreden zijn. Waarom? Omdat je nooit lang genoeg zult leven om alles te hebben! Ga eens na bij jezelf, wanneer je iets krijgt of iets bereikt, neem je er dan wel tijd voor om ervan te genieten of draaf je non-stop door naar het volgende? Om te voorkomen dat je te snel oud en te laat wijs wordt, zou je deze bijbelteksten eens moeten lezen: 1) ‘Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen’ (v. 7). Wanneer je sterft en mensen vragen hoeveel je hebt achtergelaten zal het antwoord zijn ‘alles’ (inclusief een erfenis van goed of slecht). 2) ‘Door zich daaraan [geldzucht] over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald’ (v. 10). Als er door het najagen van materiële zaken geen tijd over blijft voor God, onderzoek dan je prioriteiten opnieuw en verander ze zolang je nog kunt. Denk niet langer: had ik maar een groter huis, een begripvollere partner, een bepaalde baan, een radicale make-over, een hoger IQ of de acceptatie van een bepaald persoon, dan zou ik gelukkig zijn.’ Zo werkt het niet. De Bijbel zegt: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (Ps. 118:24).

**Donderdag 20 juni**

*‘... hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan’ (1 Kor. 10:13)(NBV).*

Hoe Satan ons verleidt.

Satan probeerde Jezus te laten bezwijken voor drie verschillende soorten verleidingen, en hij zal hetzelfde met jou proberen: 1) Tevredenheid zonder God. Satan wist heel goed dat Christus honger had, daarom droeg hij hem op stenen in brood te veranderen. Maar Jezus zei nee omdat hij wist dat het Gods plan was om hem op een bovennatuurlijke manier te voeden en te sterken; hij weigerde met minder genoeg te nemen - en dat zou jij ook moeten doen. 2) Succes zonder God. Satan nam Jezus vervolgens mee naar de top van de tempel en vroeg hem om eraf te springen. God zou dan toch zeker wel engelen sturen om hem te beschermen. Maar Gods plan voor Jezus was het kruis, de opstanding en de mensenmassa's die in hem zouden gaan geloven. Satan probeerde Jezus te dwingen met minder genoeg te nemen, en hij zal hetzelfde proberen met jou. Hap niet toe! 3) Betekenis zonder God. Satan bood Jezus de koninkrijken van deze wereld aan als hij maar voor hem zou buigen en hem zou aanbidden. Wat een aanbod! Betekenis zonder God! Maar feit is dat het niet in Satans macht lag om de koninkrijken van deze wereld aan te bieden! Dus hij loog tegen Jezus - en hij zal ook liegen tegen jou. De weg naar blijvende bevrediging is de weg van het kruis, wat betekent dat je jezelf opoffert. Jezus berispte Satan met een herinnering uit de Bijbel dat alleen God het waard is om vereerd te worden. Begrijp dit goed: Satan neemt elke legitieme wens die je hebt en probeert je ertoe te brengen die op een onwettige manier te vervullen. Maar je kunt hem overwinnen. Hoe? Door dicht bij God te blijven en in zijn Woord te leven, ‘geeft hij je mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.’

**Vrijdag 21 juni**

*‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:5)(NBV).*

Check je houding.

Een vlieginstructeur zal je vertellen dat je vliegtuig regelmatig moet worden getrimd of uitgebalanceerd. Nadat het door stormen is gevlogen, raakt het uitgelijnd en moet het worden aangepast. En hetzelfde gebeurt op je geestelijke reis. De stormen van het leven kunnen je behoorlijk uit balans brengen. Onverwachte ‘weersomstandigheden’ zoals ziekte, depressie, werkloosheid, echtscheiding, teleurstelling en dood kunnen je dwingen om van richting en strategie te veranderen. Daarom moet je houding regelmatig worden gecheckt en aangepast. Spelen er misschien momenteel dingen in je leven die om een houdingscheck vragen? Paulus schrijft dat onder ons de gezindheid van Jezus zou moeten heersen. Is een dergelijke levensstijl mogelijk? Ja, maar je moet er wel een prioriteit van maken en het dagelijks najagen. Jozua wilde een leger van klagers veranderen in een leger dat het beloofde land kon veroveren. Dus God gaf hem deze formule voor succes: ‘Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen’ (Joz. 1:8). Je zou de ‘kaartjes’ techniek kunnen proberen. Zoek elke week een bijbelgedeelte dat betrekking heeft op een gebied waarin je wilt groeien, noteer het op een kaartje en leer het uit je hoofd. In een jaar tijd heb je dan tweeënvijftig bijbelteksten die je in je hoofd hebt opgeslagen en waarop je je vertrouwen kunt stellen. Stel je eens voor hoe dat je leven zal beïnvloeden! Niet alleen zullen verkeerde houdingen juiste houdingen worden, maar je leven zal zich in de juiste richting gaan bewegen.

**Zaterdag 22 juni**

*‘Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet’ (Joz. 1:8)(WB).*

‘Voorspoed en geluk’.

Toen Jozua in plaats van Mozes de leider van Israël werd, zei God tegen hem: ‘Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet.’ Er zijn twee soorten succes: succes dat Gods wil voor je leven vervult; en succes dat tijdelijk is, je een leeg gevoel kan geven en stopt wanneer je sterft. Voormalig toptennisser Boris Becker overwoog naar verluidt zelfmoord vanwege de absolute leegheid die hij in het leven ervoer. Ook al leek hij succesvol te zijn, hij wist dat zijn leven niet zo mooi was als het leek. ‘Ik had Wimbledon al twee keer eerder gewonnen, één keer als de jongste speler ooit,’ zei hij. ‘Ik was rijk. Ik had alle materiële bezittingen die ik maar wilde: geld, auto’s, vrouwen, alles... Ik weet dat dit als een cliché klinkt. Het is het oude liedje van film- en popsterren die zelfmoord plegen. Ze hebben alles en toch zijn ze zo ongelukkig. Ik had geen innerlijke vrede. Ik was een marionet aan een touwtje.’ Iemand zei eens: ‘In alles wat de mens zonder God onderneemt, moet hij wel jammerlijk falen of nog jammerlijker slagen.’ Weet je waarom die uitspraak waar is? Omdat zonder God alles uitloopt op mislukkingen, of in elk geval geen voldoening geeft. Jezus’ definitie van een dwaas was deze: ‘Ieder mens is een dwaas die rijk wordt op aarde, maar niet in de hemel’ (Luc. 12:21). ‘Voorspoed en geluk’ is God op de eerste plaats zetten en hem alles voor jou laten bepalen.

**Zondag 23 juni**

*‘De Heer zal zijn zegen laten rusten... op alle arbeid die u verricht’ (Deut. 28:8)(NBV).*

Vraag of er een betere manier is.

Bijna iedereen kan een probleem aanwijzen, bespreken en erover klagen. Maar een oplossingsgericht persoon zoekt naar manieren om het probleem óp te lossen. Murray Spangler was zo iemand. Als schoonmaker in warenhuizen besloot hij dat er maar één manier was om de verveling van zijn baan als vloeren veger te overwinnen: een innovatievere manier om het te doen. Bovendien had hij er een extra reden voor: hij was allergisch voor het stof dat hij elke dag moest opvegen. Toen kwam er een gedachte bij hem op: misschien is er wel een manier om het stof op te zuigen in plaats van het op te vege. Waar komen zulke creatieve gedachten vandaan? Van God, onze Schepper. En omdat jij tot zijn nageslacht behoort, zal hij zijn ideeën ook met jou delen. Spanglers vragen leidden tot het uitdenken van een primitieve maar werkbare stofzuiger. Hij zocht vervolgens een oude vriend in de leerhandel om de vervaardiging van zijn uitvinding te financieren. De naam van de man was H.W. Hoover. Niet alleen zijn stofzuigers van Hoover erg populair geworden, maar ‘stofzuigen’ is voor minstens één generatie synoniem geworden voor vloerenvegen. In elk obstakel zit een kans ingebouwd; in elke vraag een antwoord; in elk probleem een oplossing. Wees dus niet bang om methoden, systemen en apparatuur ter discussie te stellen en te vragen of er een betere manier is. De wereld is verrijkt door mensen die het aandurfd en om die vraag te stellen. En jij kunt ook zo iemand zijn, want God belooft dat zijn zegen zal rusten op ‘alle arbeid die je verricht’.