

Maandag 7 oktober

'We baden... en zetten wachten uit...' (Neh. 4:3)(NBV).

Bid en zet wachten uit.

Gods soevereiniteit sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Eerder het tegenovergestelde. Hij wordt erdoor bekrachtigd. Wanneer we God vertrouwen, denken we helderder en reageren we daadkrachtiger. Zoals Nehemia, die zei: 'We baden tot onze God, en...zetten wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden.' Let op de woorden: 'We baden... en zetten wachten uit.' Nehemia deed twee dingen. Hij vertrouwde op God voor succes en handelde naar wat God hem had opgedragen. Gebed nodigt God uit om te doen wat jij zelf niet kunt. Paulus schreef dat we onophoudelijk moeten bidden (zie 1 Tess. 5:17). Waarom? Omdat God komt op uitnodiging. Zolang je Gods leiding niet hebt gezocht, ben je overgeleverd aan je eigen en andermans gedachten. Wanneer je niet wéét wat je niet weet, bevind je je op gevaarlijk terrein. Waarom genoeg nemen met menselijke kennis wanneer je goddelijke input kunt krijgen? God zegt: 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn' (Jer. 33:3). En wanneer God zijn wil aan je openbaart, treuzel dan niet en ga niet in discussie, maar kom in actie! Voordat God je zijn volgende reeks instructies geeft, wil hij weten dat je zijn laatste reeks instructies hebt gehoorzaamd. Waarom? Omdat hij je niet verder kan zegenen zolang je nog ergens ongehoorzaam in bent. Dus maak eerst eens een inventarisatie. Heb je iets verkeerd gedaan, kom dan tot inkeer, breng een koerscorrectie aan en probeer zo snel mogelijk weer op het juiste pad te komen. 'Wat ik hun geboden heb, is dit: 'Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen' (Jer. 7:23).

Dinsdag 8 oktober

'Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die... in het huis van de Heere staat' (Ps. 134:1)(HSV).

Aanbidden is God dienen.

Het laatste vers van de laatste psalm in de Bijbel zegt: 'Alles wat adem heeft, loof de Heer' (Ps.150:6). Dat betekent dat je, zolang je leeft, geroepen bent om God te aanbidden. Maar sommigen van ons in de kerk zijn pure aanbidders, terwijl anderen zich meer thuis voelen als arbeider. Hoewel we allemaal geroepen zijn om God te loven en te prijzen, zijn sommigen van ons meer geneigd om het door middel van werken te doen, terwijl anderen meer geneigd zijn om het door middel van aanbidding te doen. En voor God gelden beide als dienstbetoon. De psalmist zei: 'Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere' (Ps. 134:1-2)(HSV). Zie je dat er staat 'dienaren'? Hoe dienden ze hem? Door hem te aanbidden. De Westminster geloofsbelijdenis zegt: 'Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken.' En er zijn veel manieren om het te doen: 'Wie lof offert, eert mij (Ps. 50:23)(NBG). Lofprijzing werkt als een thermostaat; het creëert een klimaat waarin Gods aanwezigheid kan worden ervaren en genoten. David zei: 'Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam! Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden' (Ps. 103:1-2). Wat een voordeelpakket! Vergeving, genezing, bevrijding en bescherming. Hoe ontvangen we deze voordelen? Door te aanbidden. Wanneer wij in onze lofprijzing zeggen 'gezegend bent u, Heer, dan zegent hij ons. Dus wanneer je aanbidt, dien je God.

Woensdag 9 oktober

‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’ (Spr. 24:16)(NBV).

Je kunt opnieuw beginnen.

In de nacht van 9 december 1914 werd Edison Industries verwoest door brand. Het verlies bedroeg meer dan twee miljoen dollar, samen met het grootste deel van het werk van Thomas Edison. Hij was slechts voor een paar honderd dollar verzekerd omdat de gebouwen gemaakt waren van beton, waarvan werd aangenomen dat het tegen vuur bestand was. Op zijn zevenenzestigste zag de grote uitvinder zijn levenswerk in vlammen opgaan. De volgende ochtend nadat brandweerlieden de vuurzee eindelijk onder controle hadden gekregen, overzag hij zijn verkoolde dromen en verpletterde hoop. Terwijl hij ernaar stond te kijken zei hij: ‘Een ramp heeft grote waarde. Al onze fouten gaan in vlammen op. Godzijdank kunnen we opnieuw beginnen.’ Drie weken na de brand kwam Edison met een van zijn grootste uitvindingen: de eerste fonograaf. Probeer je de wereld van muziek en entertainment eens voor te stellen zonder fonograaf! De Bijbel zegt: ‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val.’ Met God aan je zijde kun je opnieuw beginnen omdat de kracht om het te doen in jou zit. Het is dezelfde kracht die Christus opwekte uit de dood (zie Rom. 8:11). Paulus bad voor gelovigen in Efeze: ‘Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest...’ (Efez. 3:16). Waar ligt je kracht? ‘In je innerlijke wezen.’ Hij vervolgt: ‘Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe’ (Efez. 3:20). Dus het woord van vandaag voor jou is - je kunt opnieuw beginnen.

Donderdag 10 oktober

‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept’ (Fil. 3:14)(NBV).

Zorg voor duidelijk vastomlijnde levensdoelen.

In 1972 publiceerde het tijdschrift Life een verhaal over de verbazingwekkende avonturen van John Goddard. Op zijn vijftiende had hij zijn oma horen zeggen dat ze spijt had dat ze bepaalde dingen niet had gedaan toen ze jong was. Vastbesloten om die uitspraak aan het einde van zijn leven niet te doen, stelde hij voor zichzelf 127 doelen op. Hij noemde tien rivieren die hij wilde verkennen en zeventien bergen die hij wilde beklimmen. Hij stelde zich ten doel scout, wereldreiziger en piloot te worden. Op zijn lijst stond ook paardrijden in een beroemde parade, met een onderzeeër meevaren, de reizen van Marco Polo natrekken, de Bijbel van kaft tot kaft lezen en de hele Encyclopedia Britannica doornemen. Hij was ook van plan het volledige werk van Shakespeare, Plato, Dickens, Socrates, Aristoteles en verschillende andere klassieke auteurs te lezen. Hij wilde fluit en viool leren spelen, trouwen, kinderen krijgen (hij kreeg er vijf), een carrière in de geneeskunde nastreven en als zendeling voor zijn kerk werken. Klinkt onmogelijk? Op zevenenzeventigjarige leeftijd had hij al 103 van zijn 127 doelen bereikt! Nu is jouw lijst met doelen misschien niet zo uitgebreid als die van hem, maar als je geen enkel doel voor je leven hebt, heb je weinig motivatie om ‘s ochtends op te staan en weinig voldoening wanneer je ‘s avonds je hoofd op je kussen legt. En zolang je niet iets probeert dat verder gaat dan wat je al onder de knie hebt, zul je niet groeien. Stel dus al biddend je doelen en werk er met Gods hulp elke dag naartoe.

Vrijdag 11 oktober

'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig heeft en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7)(NBV).

Hoe je Gods vrede kunt ervaren.

Gods vrede is iets heel bijzonders. En sommige mensen om je heen hebben die vandaag nodig. Hij komt wanneer je je leven aan Christus toewijdt en leeft volgens de principes die in de Bijbel zijn vastgelegd. Wanneer je iets aan de Heer 'toevertrouwt,' breng je elk deel ervan van jou over op hem (zie Ps. 37:5). Petrus schrijft: 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart' (1 Petr. 5:7). Wat een voorrecht. Heb je er de laatste tijd gebruik van gemaakt? Vraag je je af hoe je je zorgen op hem afwentelt? Door gebed! Zodra je je ervan bewust wordt dat je je zorgen begint te maken en je gevoel van vrede verliest, breng het dan onmiddellijk bij God en láát het bij hem. Geef de duivel geen tijd om je te intimideren. Hoe langer je wacht, hoe groter zijn greep op je wordt. Misschien heb je het gevoel dat je het toch niet uit je hoofd kunt zetten. Dan kun je het volgende doen: 1) Geef het aan God en ga je vervolgens richten op andere dingen. Het is een aangeleerde reactie die je dagelijks moet oefenen. Paulus schrijft: 'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Fil. 4:8). Met andere woorden, stuur je gedachten een andere kant op! 2) Ontdek wat God in zijn Woord zegt over je situatie. Breng vervolgens je gedachten, woorden en handelingen op één lijn hiermee. Wanneer je dit doet, dan zal de vrede van God je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:7).

Zaterdag 12 oktober

'Neem al het krijgsvolk met u mee' (Joz. 8:1)(HSV).

Neem 'al het krijgsvolk' met u mee.

Wanneer je geestelijk wordt aangevallen, moet je jezelf omringen met 'krijgsvolk'. Dat zijn mensen die ervaring hebben met geestelijke oorlogsvoering en weten hoe ze met de vijand moeten afrekenen. Ze hebben beproefde overwinningstrategieën en een vasthoudend geloof dat opstaat en zegt: 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31). In feite bestaat dergelijk krijgsvolk uit mensen van het Woord. Ze weten hoe ze het zwaard van de geest, het Woord van God, moeten oppakken en het moeten hanteren om de vijand te verslaan (zie Efez. 6:17). Ze aarzelen niet om het kamp van de vijand binnen te marcheren en alles terug te nemen wat hij van hen gestolen heeft (zie 1 Sam. 30:8). Iedereen kan je in goede tijden bijstaan, maar wanneer je iemand vindt die je kan bijstaan in slechte tijden, houd zo iemand dan in ere en bouw er een relatie mee op. De Bijbel zegt: 'Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood' (Spr. 17:17). Zie je het? Hij is geboren voor de strijd! Hij is niet alleen sterk in geloof, hij is ook sterk in de strijd. En deze mensen vind je niet altijd op de kansel of in het koor; ze blazen geen trompetten, zwaaien niet met banieren en vragen niet om applaus. Maar ze weten hoe ze zonder schroom kunnen naderen tot de troon van de Genadige en een beroep kunnen doen op de beloften van God (zie Hebr. 4:16). Nadat Jozua Jericho had overwonnen, zei God tegen hem: 'Zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven.' Dus als jij vandaag verward bent in een strijd, neem dan 'al het krijgsvolk' met je mee.

Zondag 13 oktober

'Ga... vertel hun wat de Heer allemaal voor u gedaan heeft...'(Marc. 5:19)(NBV).

De kracht van je getuigenis.

Het allerkrachtigste getuigenis is een leven dat niet kan worden verklaard zonder God! Mensen kunnen je theologie betwisten, maar je getuigenis, dat is een ander verhaal! Zes verschillende keren stond Paulus voor een vijandig publiek en elke keer gaf hij zijn persoonlijke getuigenis. Geen argumenten, geen debat - alleen zijn verhaal. David Yonggi Cho bouwde 's werelds grootste kerk in Zuid-Korea (1 miljoen leden). Hij werd voor Christus gewonnen door een vrouw die hij slechts eenmaal ontmoette. Ze deelde haar getuigenis, ging verder en Cho, een voormalig boeddhist, vond haar nooit meer terug. Je getuigenis is iets ontzagwekkends, vooral als het wordt ondersteund door een consistente levensstijl. Mensen die niet naar anderen luisteren, zullen naar jou luisteren, met jou omgaan en op jou reageren als jij je verhaal deelt. En wanneer je dat doet, houd dan rekening met vier dingen: 1) Hou het interessant. Geef ze de korte versie en vermijd clichés. Jezus is in wezen opzienbarend; hij is gekomen om leven te geven, leven in overvloed (zie Joh. 10:10). 2) Wees specifiek. Praat over hoe het vroeger was, hoe je Jezus ontmoette en hoe het nu is. 3) Wees eerlijk. Zeg niet: 'Al je problemen zullen verdwijnen wanneer je christen wordt.' Het christelijke leven is een slagveld, geen speelveld. Laat mensen weten dat je nog steeds worstelt, maar dat er iets belangrijks is veranderd - je bent niet langer alleen: 'Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is' (1 Joh. 4:4). 4) Wees liefdevol. Probeer ze niet het koninkrijk in te duwen. Wees vriendelijk, zaai het zaad en laat de oogst over aan God. Dus, 'ga... vertel hun wat de Heer allemaal voor u gedaan heeft.'