

Maandag 20 april

'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13)(NBV).

Zorg dat je vandaag tegen alles bestand bent.

Spreuken 27:1 zegt: 'Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.' In wezen weet je 's ochtends wanneer je wakker wordt sowieso niet wat je de komende dag te wachten staat. Je hoopt op een probleemloze dag waar je verwachtingen en wensen worden vervuld - maar je weet uit ervaring dat dit niet altijd het geval is. We leven in een reële wereld met reële problemen. Je vijand de duivel is reëel en hij doet er alles aan om te zorgen voor wat ontmoediging, angst en ontregeling. Vanuit deze wetenschap schreef de psalmist: 'U bent mijn toevlucht, Heer... [dan] zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat... Ik zal bevrijden wie mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn' (Ps. 91:9-16). Wat er ook op je pad komt, je moet erop vertrouwen dat God je de genade zal geven om ermee om te gaan. Vergeet niet dat Satan zijn aanval maar al te graag richt op diegenen die kandidaat zijn voor Gods zegen. Dat is de reden waarom Paulus schreef: 'Ik kan alles aan, door Hem die mij kracht geeft' (WB). Innerlijke kracht is beter dan uiterlijke kracht. Waarom? Zolang je innerlijk sterk blijft, kun je namelijk alles aan wat er van buitenaf op je afkomt en loop je niet zo gauw vast. Dus zorg vandaag dat je tegen alles bestand bent.

Dinsdag 21 april

'Er is maar één ding noodzakelijk...' (Luc. 10:42)(NBV).

Het allerbelangrijkste.

Hier zijn twee vijanden die een bedreiging vormen voor je geestelijk leven: 1) Verveling. Zendeling en pedagoog Frank Laubach zei ooit: 'Als jij vindt dat je tijd met God saai en mat geworden is, vindt God dat waarschijnlijk ook.' Een leven met God is echter het meest lonende leven dat maar mogelijk is. '... overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde' (Ps. 16:11). 2) Druk. Jezus zei tegen Marta: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen...' (Luc. 10:41-42). En wat deed Maria? Aan Jezus' voeten zitten en naar hem luisteren! Marta hield van Jezus en ze kon niet genoeg voor hem doen. Maar ze was zo druk bezig om hem te dienen dat ze niet wist hoe ze ook ontspannen van zijn aanwezigheid kon genieten. Misschien denk jij, net als Marta, dat een klus alleen maar goed gedaan wordt als jij hem zelf doet. En mogelijk heb je gelijk. Maar God zal je nooit vragen iets te doen dat zijn plaats in je leven inneemt. Hij wil jouw eerste prioriteit zijn. Soms benaderen we God met een waslijst aan verzoeken omdat we meer geïnteresseerd zijn in zijn 'presenten' dan in zijn 'presentie,' zijn aanwezigheid. David zei: 'Ik vraag de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel' (Ps. 27:4). Kun je je voorstellen dat er altijd 'één ding' bovenaan staat in je agenda: de behoefte en het verlangen om tijd met God door te brengen? Denk je eens in hoe je leven er radicaal door zou kunnen veranderen.

Woensdag 22 april

'Probeer ik soms mensen te behagen?' (Gal. 1:10)(NBV).

Mensen behagen.

Het mensen naar de zin maken doet twee dingen met je: 1) Het zorgt ervoor dat je je eigen behoeften verwaarloost om aan die van anderen te kunnen voldoen. 2) Het zorgt ervoor dat je beslissingen neemt op basis van hun goedkeuring. In beide gevallen kun je je op een gegeven moment een deurmat gaan voelen. Misschien ben je al vroeg in je leven een mensenbehager geworden om de aandacht te krijgen die je miste en op geen andere manier kon krijgen. Of misschien heb je nooit geleerd om op je eigen oordeel te vertrouwen. 'Angst voor mensen is een valstrik,' zegt Spreuken 29:25, omdat het altijd averechts werkt. Mensen zijn niet blij met je, maar je raakt ook teleurgesteld in jezelf wanneer het niet goed uitpakt. Ook Petrus worstelde met mensen behagen. De nacht voor de kruisiging 'kwam er een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 'Jij hoorde ook bij die Jezus...' Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: 'Ik weet niet waar je het over hebt' (Matt. 26:69-70). Uiteindelijk huilde hij later bittere tranen om zijn falen. Toen Samuël Saul confronteerde met zijn beslissing om de Amalekieten niet volledig te vernietigen, gaf Saul toe: 'Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden' (1 Sam. 15:24). Paulus daarentegen schreef: 'Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.' Het is goed om attent, liefdevol en geduldig te zijn, maar je kunt je niet laten intimideren en manipuleren: 'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht' (2 Tim. 1:7). Wanneer je toegeeft aan de angst voor anderen, laat je je leven door hen beheersen en niet door God. God wil niet dat je mensen dient uit angst, maar uit liefde: liefde voor hen én voor Hem.

Donderdag 23 april

'Doe alles zonder morren...' (Fil. 2:14)(NBV).

Kies voor vreugde.

Chronische klagers zijn bijna onmogelijk te helpen. Het lukt je nooit om ze tevreden te stellen, maar ze zorgen er wel voor dat je het blijft proberen, dus uiteindelijk voel je je gevangen. Als je eenmaal een reputatie als chronische klager hebt, mijden mensen je als je de pest en voel je je eenzaam en niet gewaardeerd. En de kans is groot dat je nooit echt zult begrijpen waarom! Houdingen ontstaan niet zomaar - je kiest er zelf voor. Paulus schrijft: 'Wees altijd verheugd' (Fil. 4:4). Vreugdeloosheid is iets waaraan veel kerkgangers zich maar al te graag overgeven, en het is meestal niet het soort probleem waardoor je uit het koor wordt gezet of uit een kerkcommissie wordt verwijderd. De psalmist schrijft: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen' (Ps. 118:24). Merk op dat hij niet zegt: 'Gisteren was het Gods dag, wat was ik toen gelukkig,' of 'Morgen zal het Gods dag zijn, ik zal zorgen dat ik het even volhoud tot dan.' Nee, deze dag, vandaag, is een geschenk van God! Klagen is vaak egocentrisch; het gaat om wat jij leuk vindt en niet leuk vindt. Het is op jezelf gericht. Echte vreugde is een keuze. Het valt ten deel aan diegenen die zich toewijden aan iets dat groter is dan hun eigen geluk. Er zijn beslissingen die je elke dag moet nemen, zoals wat je eet, wat je aantrekt - maar dus ook de houding die je uitstraalt. Paulus zat in de gevangenis zonder hoop op vrijlating toen hij schreef: 'Wees altijd verheugd.' Zijn vreugde werd niet bepaald door zijn omstandigheden maar door zijn focus! En hetzelfde geldt voor jou. 'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt' (1 Tess. 5:16-18). Dus kies vandaag voor vreugde!

Vrijdag 24 april

‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf’ (Rom. 12:10)(NBV).

Wees bereid om te luisteren, consideratie te hebben en mee te buigen.

In de zomer van 1986 ontstond er in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland een aanvaring tussen twee schepen. Honderden passagiers kwamen om nadat ze in het ijskoude water waren geworpen. Het nieuws van de ramp kreeg een grimmig tintje toen een onderzoek de oorzaak van het ongeval aan het licht bracht. Het was geen technisch probleem zoals een radarstoring, ook zelfs geen dikke mist. De oorzaak was menselijke koppigheid. Beide kapiteins waren op de hoogte van elkaars aanwezigheid en beiden hadden duidelijk kunnen uitwijken. Maar volgens nieuwsberichten wilde geen van beiden voor de ander wijken, omdat ieder te trots was om toe geven. Tegen de tijd dat ze bij zinnen kwamen, was het al te laat. Als jij een sterke, wilskrachtige, regelneef bent, laat dit dan eens op je inwerken. Als je door het winnen van het argument de relatie beschadigt of verliest, wat heb je dan gewonnen? Als jij je gezicht redt maar de relatie verliest, ben je alsnog een verliezer. Dus hier is het woord voor jou vandaag: ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf... Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen... Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen... Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (Rom. 12:10, 16-19, 21).

Zaterdag 25 april

‘Doe uw werk met plezier...’ (Efez. 6:7)(NBV).

Heb je een moeilijke baas?

Als jij denkt dat jouw baas moeilijk in de omgang is, stel je dan even voor dat je zou werken voor de baas van David, koning Saul. Hoe meer David hem probeerde te helpen, hoe meer Saul hem probeerde te doden. Dus wat deed David? Elke keer dat zijn baas een woedeaanval kreeg en speren naar hem gooide, dook David weg en bleef hem dienen. Waarom? 1) Omdat David wist dat God hem tot het koningschap had geroepen, en wat is dan een betere plaats om de fijne kneepjes van het vak te leren dan juist in Sauls paleis? De waarheid is dat je soms meer kunt leren van fouten en mislukkingen dan van succesvolle prestaties. David bleef dus bukken en bleef zo ook leren en groeien. 2) David erkende dat Saul door God was geroepen in de positie die hij bekleedde en dat het daarom Gods taak was, niet die van hem, om hem van die plek weg te krijgen. Was dat moeilijk voor hem? Ja, dat wel. Maar David begreep dat hoe jij mensen behandelt wanneer ze in moeilijkheden verkeren, bepalend is voor hoe God jou behandelt wanneer jijzelf in moeilijkheden verkeert. En in zijn verdere leven kwam David meermalen in allerlei problemen terecht en had hij Gods genade maar al te hard nodig! Paulus schrijft: ‘Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.’ Probeer niet te mopperen en te klagen, maar probeer uit te blinken in wat je doet en bid om genade. Vergeet niet: ‘De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de Heer, hij leidt ze waarheen hij maar wil’ (Spr. 21:1). Omdat David handelde met genade en integriteit terwijl hij diende onder een baas die een nachtmerrie was, heeft God uiteindelijk hem tot baas gemaakt! En wanneer jij God eert op je werk, kan hij hetzelfde doen voor jou.

Zondag 26 april

*‘Wanneer je staat te bidden en hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan...’
(Marc. 11:25)(NBV).*

Schenk vergeving en bevrijd jezelf.

Wanneer iemand ons pijn doet, is het onze natuurlijke reactie om hém vervolgens pijn te doen of te hopen dat hij zal lijden voor wat hij ons heeft aangedaan. Maar als verlost kinderen van God weten we dat dit de verkeerde reactie is. En dat is het moment waarop we ontdekken dat iemand vergeven niet vanzelf gaat of gemakkelijk is; het vereist bovennatuurlijke genade van onze kant. Hoe komen we daaraan? Door te bidden! Jezus zei: ‘Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’ Wanneer je terugdenkt aan Gods genade voor jou, dan laat het je eigenlijk geen keus dan diezelfde genade te tonen aan degene die jou gekwetst heeft. Iemand zei ooit: ‘Vergeving is een beslissing om een gevangene vrij te laten en dan te ontdekken dat jijzelf de gevangene bent.’ Dus als jij het verlanen hebt om iemand te vergeven, verheug je dan; de heilige Geest heeft het halve werk al gedaan. Om het werk af te maken zou het goed zijn als jij zelf in alle nederigheid bidt: ‘Vader, ik keer me af van elk verlangen dat ik heb om dit verkeerde te wreken. U hebt alles al gezien voordat het gebeurde en in uw oneindige wijsheid liét u het gebeuren. Uw Woord zegt dat ‘alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:28), dus vanaf dit moment, met behulp van uw heilige Geest, schenk ik vergeving. Ik zal niet meer bij de situatie blijven stilstaan maar in plaats daarvan uw Woord uitspreken.’ Dat wordt ‘een gebed van bevrijding’ genoemd. En je laat niet alleen je ‘overtreder’ vrij maar ook jezelf en je komt weer zover dat je in Gods zegen kunt wandelen. Dat is waarom je de ander moet vergeven!